



SINT VITUS

Oud-Katholieke Parochie, Melkpad 12, Hilversum

Juni 2014



PINKSTEREN, FEEST VAN DE COMMUNICATIE

De evangelist Lucas schetst in de lezing op pinksterzondag het ontstaan van de eerste christengemeenschap, de geboorte van de Kerk.

Het groepje mensen waar het mee begint was, gerekend op de wereldbevolking, niet waar te nemen. Niet helemaal duidelijk is of 'die allen' die op die pinksterdag tezamen waren, alleen de twaalf apostelen waren of de honderdtwintig mannen en vrouwen, die in de dagen daarvoor 'eendrachtig' in gebed bijeen waren. Hoeveel dan ook, het was eigenlijk toch maar een ontredderd groepje mensen. Hun droom dat Jezus de verwachte Messias van Israël en de wereld was, leek over. Na Jezus' opstanding en hemelvaart bleven ze uitkijkend – naar wat/wie? – of liever: afwachtend bij elkaar.

Maar op die pinksterdag staan ze in vuur en vlam. Plotseling is het er: bezieling, enthousiasme, Geestdrift. Overrompend snel, zoals de wind opeens kan opsteken, vuur razend snel om zich heen kan grijpen en tongen van mensen door bepaalde gebeurtenissen niet meer tot zwijgen zijn te brengen. De bezieling, het enthousiasme – het letterlijk in God zijn

– van die kleine groep mensen brengt de met pinksterpelgrims overstromde stad Jeruzalem in opschudding.

Wat hier op Pinksteren gebeurde zou je een nieuw Pasen kunnen noemen. Hier begint iets nieuws, iets wat lijkt op het visioen van het komende Rijk. Met Petrus als woordvoerder nodigen de apostelen de toehoorders uit om in dat visioen te delen en aan de verwerkelijking daarvan mee te doen. Mensen worden uitgenodigd en welkom geheten in Pinksteroord, de Kerk van Christus waarin mensen eendrachtig met elkaar communiceren, omdat zij, hoe verschillend ook, zijn aangestoken en verbonden door dezelfde Geestdrift.

In de wereld waarin wij leven tref je vandaag de dag nog al wat communicatiestoornissen aan. Op verschillende plaatsen praten mensen niet meer met elkaar, maar staan ze met de wapens tegenover elkaar. Communicatiestoornissen komen ook voor in de kerk van Christus, ook in de oud-katholieke afdeling daarvan. We begrijpen elkaar niet altijd, willen elkaar soms niet begrijpen. Soms zijn onze verwachtingen van geloof en gemeenschap dan ook diametraal tegenovergesteld. Behalve dat dit op

termijn moet leiden tot interne verlamming, is één van de gevolgen ook dat alle voor de buitenwacht aanstekelijk enthousiasme dreigt te doven. Maar daar is de Kerk toch juist voor bedoeld: om mensen van 'alle talen, tongen en naties' te brengen in de kring van het enthousiasme, in de kring van het leven vanuit en door het evangelie van de Levende.

Gelukkig is het pinksterfeest weer op komst. God wil ons zijn Geest schenken om aan al die communicatiestoornissen een einde te maken. Een Geest die de volgelingen van Jezus op één spoor wil zetten; een spoor naar mensen toe, een spoor dat bij God uitkomt.

Ik hoop dat het pinkstervisioen voor ons niet alleen uitnodigend is, maar ook uitdagend om het met hulp van de Geest van God in onze dagen, in onze (kerkelijke) wereld in werkelijkheid op te zetten.

*Wietse van der Velde,
pastoor*



WEL & WEE

Zieken

Voor emeritus-pastoor George Blom en zijn familie is het een zware periode nu bij hem kanker is geconstateerd. Op het moment dat ik dit schrijf zijn er nog onderzoeken gaande. Pastoor Blom legt – zoals hij zei – in het licht van Pasen zijn vertrouwen op God.



Els Bruggeman is na een lange revalidatie in Gooizicht verhuisd naar Flat Kerke-landen. Hopelijk zal zij zich snel thuis voelen.



Nel en Frits Woudsma moeten ervaren dat het ouder worden hen beperkingen oplegt. Zij moesten beslissen dat ze de eucharistievieringen op woensdag – die ze trouw bezochten – niet meer kunnen bijwonen. Kort daarop werd Nel door een vervelende kwaal helemaal aan huis gebonden. We hopen dat dat spoedig mag verholpen zijn en dat ze op zondag weer naar de kerk kunnen komen.

Overleden

Wim Ooms, echtgenoot van oud-pa-rochiaan Dinie Ooms, is op 9 april jl overleden in Weert. Begin vorig jaar waren zij naar Limburg verhuisd. Dat Wim mag rusten in vrede.



UIT DE PAROCHIE

Pasen

Voor het eerst mocht ik als uw pastoor met u de Goede Week en Pasen vieren. Ook al zijn de teksten in iedere oud-katholieke parochie zo ongeveer hetzelfde, iedere parochie heeft wel zijn eigen gebruiken. Voor mij betekende dit onder andere de palmprocessie in een feestelijke stoet door de buurt, de voetwassing op Witte Donderdag, het binnendragen van het grote kruis op Goede Vrijdag en een aparte paaswake voor de kinderen. Soms even wennen, maar wel heel bijzondere ervaringen. Bijzonder waren ook de Films in de Veertigdagentijd. Twee keer mocht ik hierbij de inleiding verzorgen en het nagesprek leiden. Een voor de meeste kerken niet alledaagse manier om tot nadenken te komen over vragen van geloof en mens-zijn. De eerlijkheid en de kwetsbaarheid die de bezoekers aan de dag legden bij de gesprekken waren opvallend.

Graag wil ik allen danken die zich rondom Pasen hebben ingezet om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Zonder mensen tekort te willen doen, denk ik hierbij toch wel in het bijzonder aan de koster, de musici en de bloemengroep.

Kennismaking



Oo zondag 4 mei is de 'nadere kennismaking' met de pastoor en de pastoraal werker Helen Gaasbeek geweest. De ideeën en suggesties die daar door u zijn gegeven, worden meegenomen in de diverse overleggroepen in onze parochie. Ik hoop dat ze – ook als ze misschien niet allemaal zo gehonoreerd worden als degene die ze inbracht zou willen – kunnen bijdragen aan de innerlijke en uiterlijke groei van onze parochiegemeenschap. Samen zullen we daaraan mogen werken.



Woensdagvieringen

Ik ben blij dat in onze parochie de door-deweekse eucharistieviering op woensdag bestaat. Door de aanwezigheid worden die als een verrijkende aanvulling op de andere diensten ervaren. Om de onderlinge band te versterken geef ik graag de mogelijkheid om iedere laatste woensdag van de maand na de dienst gezamenlijk een kop koffie in de pastorie te drinken. Na de viering op 18 juni zal de 'zomerstop' ingaan. Op woensdag 20 augustus worden de vieringen dan weer hervat.

Zomerfeest en dienst van hand-op-legging

Alvast een vooraankondiging van het zomerfeest van het jeugdwerk in ons bisdom. Op zondag 22 juni wordt die namelijk in onze parochie gehouden. Op deze zondag zal ook het feest van onze kerkpatroon Vitus – uitgesteld vanwege

het feest van de H. Drievuldigheid, (15 juni)– worden gehouden. De eucharistieviering op 22 juni zal vanwege het zomerfeest zich in het bijzonder op de jeugd richten. Nadere gegevens volgen.



Een week later – op 29 juni - is er tijdens de eucharistieviering weer de gelegenheid voor hen die dat willen om door hand-op-legging, zalving en gebed Gods helende kracht naar lichaam en ziel te vragen. In deze dienst hoop ik samen met onze oud-pastoor Jake Dejonge voor te gaan.

Stichting Kerkarchitectuur

Als opvolger van pastoor Leen Wijker ben ik voorzitter geworden van de Stichting

Kerkarchitectuur in Hilversum. In deze stichting werkt een aantal kerken in het centrum van Hilversum samen om de aandacht van de mensen te richten op de vaak bijzondere architectuur van hun kerkgebouwen. En - ook al is dat niet de directe bedoeling – toch wordt er ook gehoopt dat mensen zich gaan afvragen waarom die gebouwen er zijn, waartoe al die schoonheid dient. Op zaterdagmiddag 21 juni – de nationale dag van de architectuur - openen ook wij weer hiervoor onze deuren. Het thema voor dit jaar is De Bijbel als 'stripverhaal'. Om dit thema vorm te geven hoeven wij niet veel te doen. De reeks schilderijen van Paul Determeyer vertellen als een stripverhaal onder andere het leven van Jezus.

Een hartelijke groet voor u allen,
Wietse van der Velde,
pastoor

Vanuit het kerkbestuur

Terugblik vieringen, begroting 2015, onderhoud, komende activiteiten, congres, zomerfeest, zomerstop, gehoorde ideeën en uiteraard samenstelling kerkbestuur. Een greep uit de agenda van een vergadering van het kerkbestuur. Een avond is zo voorbij! Sommige punten passeren vlot, bij andere onderwerpen wordt er flink gediscussieerd. Het zoeken naar nieuwe kerkbestuursleden, en dan vooral naar een secretaris die het secretariaat ordelijk weet te houden, gaat door. Sommige parochianen zijn benaderd, maar helaas is er nog niemand die we u kunnen voorstellen.

De penningmeester liet weten dat de actie Kerkbalans aardig loopt. Sommige mensen hebben minder te besteden en

dat is in de inkomsten te merken, maar regelmatig komen de giften binnen. Bij de ingekomen post zat een uitnodiging, afkomstig van het kerkbestuur van de Haagse parochie. Op 1 juni aanstaande wordt in de parochie van de H.H. Jacobus en Augustinus kanunnik drs Leen Wijker geïnstalleerd als pastoor van 's-Gravenhage. De viering begint om 13.30 uur en na afloop is er gelegenheid om de Haagse pastoor te ontmoeten. Graag delen we deze uitnodiging met u. De voorjaarsgemeentevergadering wordt gehouden op 18 juni 2014 in De Akker en begint om 20.00 uur. Op de agenda staan onder andere: verslag van de pastoor en het financiële verslag. Ook zal de Synode, 2013 en 2014, aandacht krijgen.



GEBED VOOR DE FEESTDAG VAN DE HEILIGE DRIEËENHEID (15 JUNI)

U BELIJDEN WIJ, GOD,
ALS DE GOEDE MACHT
IN EN BOVEN ALLES,
SCHEPPEND, BEVRIJDEND, VERNIEUWEND;
ALS DE FEITEN U WEERSPREKEN
EN ALS MENSEN U WEERSTAAN,
LAAT ONS DAN DE KRACHT VINDEN
OM ALS GEROEPEN GETUIGEN
OP TE KOMEN VOOR UW GOEDE NAAM.
AMEN.



WIM VAN DER ZEE, UIT: ZONDAGSWOORDEN

wat is de
kerk mij
waard?

KERK  BALANS

Afscheidsgroet

Beste parochianen,

Graag wil ik u op deze wijze nog groeten, want daar is het (behalve bij het koor) niet van gekomen, door veel andere verplichtingen, vakantie en retraites op zondagen in maart en april.

Zoals afgesproken bij mijn toetreden op 21 juli 2013, ben ik na het behalen van mijn kerkelijk examen (7 april) overgestapt naar de Amsterdamse parochie, om lid te zijn van een parochie in het Haarlemse bisdom waar ik gewijd hoop te worden; ik ben immers primair geestelijk verzorger in Hoofddorp. Hiervoor loopt inmiddels een laatste consultatieronde en ik hoop van harte dat de diakenwijding dan spoedig zal volgen.

U / jullie wil ik danken voor alle goede gedeelde momenten tijdens vieringen en daar buiten. Rector Mattijs Ploeger noemde mij een grensganger, thuis in twee bisdommen. In Hilversum ben ik oud-katholiek geworden; naar Amsterdam, waar ik sinds mijn stage ook thuis voel, hoop ik bijvoorbeeld de openheid voor vernieu-



Foto: Jantine Ridder

wing binnen de traditie mee te nemen. Alle goeds en veel zegen gewenst, met pastoor Wietse van der Velde en Helen Gaasbeek.

Graag tot ziens!
Marieke Ridder

ERFGOED

Een middag aandacht voor het oud-katholiek erfgoed ter gelegenheid van het afscheid van Emile Verhey als secretaris Episcopaat. De bijeenkomst wordt gehouden op 14 juni aanstaande in Museum Catharijneconvent in Utrecht. De aanvangstijd is 13.30 uur. Meer informatie wordt bekend gemaakt op okkn.nl.



MAATJESWERK

In Hilversum is al enige jaren SchuldHulpMaatje actief, een vrijwilligersorganisatie die mensen met een beroerde financiële situatie praktisch probeert te ondersteunen en te helpen. Hoe? Door deze mensen met raad en daad ter zijde te staan. Soms is het opzetten van een goed georganiseerde (financiële) administratie al voldoende om meer overzicht te creëren. Een andere keer is het nodig om een opzet te bedenken waardoor rekeningen op tijd betaald worden.

Sommigen hebben grotere problemen en hebben hulp nodig bij contacten met instanties als de Kredietbank, de Sociale Dienst of incassobureaus. Maar altijd is het plezierig dat er voor mensen met schulden iemand is met wie ze kunnen praten en die een klankbord kan zijn. Een maatje is voor veel mensen een waardevol iemand aan wie zij steun ervaren maar er ook voor kan zorgen dat het financiële en sociale isolement – wat vaak voorkomt bij mensen die in de schulden zitten – niet compleet wordt.

SchuldHulpMaatje Hilversum wordt mogelijk gemaakt door vrijwel alle lokale kerken, waaronder onze parochie, die de stichting met een jaarlijkse donatie ter zijde staat. Daarnaast steunde onze parochie SchuldHulpMaatje doordat ondergetekende een aantal jaren bestuurslid is geweest van de lokale stichting. Aan deze termijn is onlangs een einde gekomen.

SchuldHulpMaatje krijgt ook geld van bijvoorbeeld het Oranjefonds en maakt onderdeel uit van de landelijke vrijwilligersorganisatie SchuldHulpMaatje. Naast

geld zijn altijd vrijwilligers nodig. Om deel te nemen in het bestuur of om als maatje aan de slag te gaan.

Vrijwilligerswerk als maatje is tamelijk intensief en wekt ook een bepaalde verwachting: het maatje moet zich voor een wat langere periode willen verbinden aan iemand die aanklopt bij SchuldHulpMaatje. Daarom worden de maatjes ondersteund door het volgen van een opleiding tot schuldhulpmaatje en is er een lokale coördinator die de maatjes met raad en daad ter zijde staat. Ook worden er ongeveer vier keer per jaar avonden georganiseerd waar relevante thema's besproken worden of een gastspreker wordt uitgenodigd, zodat de maatjes nog beter toegerust het werk kunnen uitvoeren.

Wilt u meer weten over SchuldHulpMaatje? Kijk op www.schuldhulpmaatje.nl. Wilt u als vrijwilliger aan de slag, of daar in elk geval meer over weten? Bovenstaande website biedt veel informatie of vraag/email Marieus Mulder: email@marieusmulder.nl
Marieus Mulder

TWEE KEER ACHT

Na twee keer acht jaar lid kerkmeester te zijn geweest neemt Henny Plomp afscheid als lid van het kerkbestuur. Hieronder beschrijft ze iets over het hoe, wanneer en waarom.

'Aan de verzoeken van pastoor Van Ditmarsch heb ik destijds nog geen gehoor gegeven. Voorzitster van de Vrouwenvereniging Priscilla, een full-time baan in Amsterdam, een jong gezin; veel tijd was er niet over. Maar toen in 1989 pastoor Blom me weer de vraag stelde om lid te worden van het kerkbestuur kon ik als meelevend parochiaan niet langer aan de kant blijven staan.

En dat jaar vierden we het 100-jarig bestaan van ons kerkgebouw. Ik kwam in een gespreid bedje. Het toenmalige kerkbestuur, bijgestaan door een jubileumcommissie, had de festiviteiten al geregeld. Ik hoefde als nieuwkomer alleen maar tijdens de feestelijke eucharistieviering de volle kerk met parochianen en hoogwaardigheidsbekleders toe te spreken en welkom te heten!

En zo komen langzaam maar zeker allerlei werkzaamheden op je pad. Toen pastoor Blom met emeritaat ging vond mevrouw Blom dat het niet langer op haar weg lag om het parochieblad te maken, maar iemand van het kerkbestuur. Dat heb ik zestien jaar gedaan. Was dat eerst vooral letterlijk knippen en plakken en de kopij per post naar de drukker sturen, later kon er meer met de computer en hoefde je de deur er niet meer voor uit.



Toen onze afgevaardigde in de Raad van Kerken stopte heb ik zijn taak overgenomen. Met veel plezier heb ik 23 jaar onze parochie vertegenwoordigd. Het geeft je een bredere kijk op en in de Hilversumse geloofsgemeenschappen.

Na m'n eerste acht jaar kerkmeester werd ik door de aartsbisschop 'eervol' ontslagen. Maar na zes jaar kon ik de verzoeken van pastoor Wijker niet langer negeren om toch weer toe te treden tot het kerkbestuur, vooral omdat ik kennis zou hebben van hoe in de loop der jaren de parochie is gegroeid en hoe bepaalde tradities zijn ontstaan. En net voor m'n tweede intrede had het kerkbestuur een opdracht van de aartsbisschop ontvangen om te groeien, zowel in aantal als in geestelijke zin. Hierin werd veel tijd geïnvesteerd om samen met de parochianen tot ideeën te komen om hieraan vorm te geven.

In mijn werkzame leven als kerkbestuurslid heb ik vier pastoors meegemaakt; pastoor Blom, pastoor Dejonge, pastoor Wijker en nu pastoor Van der Velde. Dat maakt onder andere de maandelijkse vergaderingen steeds anders. Wil de ene pastoor zelf graag voorzitter zijn, de ander laat het liever aan een kerkbestuurslid over. Ook de ontvangst in de bestuurskamer varieert. Zo was mevrouw Blom wel een uitzonderlijke gastvrouw, met iets lekkers bij de koffie en steeds wisselende hapjes bij het drankje.

Maar het belangrijkste blijft natuurlijk het besturen van een parochie. Pastoor Wijker zei altijd: 'Je krijgt een kijkje in de keuken'. Ik heb ook de zolder en de kelder gezien! Het gaat niet alleen over zaken, maar ook over mensen. Je probeert op te vangen wat er bij de parochianen leeft.

Houdt oren en ogen open voor, tijdens en na de kerkdiensten, zeker in de vakantieperiode, waarbij niet iedereen aanwezig is. Het laatste jaar vond ik persoonlijk een 'tropenjaar'. Om tussen het organiseren van het jubileum en het afscheid van pastoor Wijker, de installatie van pastoor Van der Velde en de verhuizing van beide pastores toch het 'gewone' parochieleven door te laten gaan. En dan blijkt eens te meer dat we in onze parochie niet zonder de vele vrijwilligers kunnen en die ook bereid zijn onder moeilijker omstandigheden hun steentje bij te dragen. Ikzelf heb in deze twee keer acht jaar steun gekregen van m'n eigen achterban en dan in het bijzonder van Adriaan. Ik heb in deze periode veel geleerd en vooral ook veel plezier gehad. Het blijft vrijwilligerswerk en daar moet je ook van kunnen genieten. Maar ik laat het nu graag weer aan anderen over.'

Henny Plomp



VIERINGEN

Vieringen op zondag beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld. Op woensdag is er een gesproken eucharistieviering om 9.45 uur. (Zomerstop na 18 juni.) Toegang via de zijdeur van de kerk.

Bijzondere vieringen:

8 juni 10.00 uur Pinksteren
22 juni 10.00 uur Heilige Vitus / Zomerfeest
29 juni 10.00 uur Dienst van handoplegging, zalving en gebed.

Extra collecte:

1 juni Kerkopbouw.
Wanneer we zelf in ons geloof groeien, kunnen wij ook de vreugde van het geloof met anderen delen. Daarover gaat het ook als we het over kerkopbouw hebben: van de kerk opnieuw een beweging maken.

COLOFON

Redactieadres

Melkpad 14
1217 KC Hilversum
E-mail: redactie@stvitus.nl
Kopijsluiting:

De kopij voor het volgende nummer van de Vitus kan worden ingeleverd **tot zondag 8 juni, 16.00 uur.**

Pastoor

Pastoor W. (Wietse) van der Velde
Melkpad 14
1217 KC Hilversum
Tel: 035 624 80 09
E-mail: pastoor@stvitus.nl

Secretariaat kerkbestuur

Vacature
E-mail: secretarisvitus@live.nl

Penningmeester

Margreet Vos - van Buuren
Cameliastraat 13
1214 EZ Hilversum
tel: 06 511 76 332
E-mail: vosvanbuuren@hetnet.nl
Bankrekening:
NL45 INGB 0658444522
of NL53 INGB 0000163869
t.n.v. het OK Kerkbestuur, Hilversum

Ophaaldienst

Naar de kerk, maar heeft u geen vervoer? Neem dan contact op met Antonie van Aartsen: 035 6859810

Website

www.stvitus.nl

AGENDA

11 juni	20.00	Kerkbestuur
14 juni	13.30	Oud-katholiek Erfgoed
15 juni	12.00	Kerkwijding van de kapel van de H.Lebuinus van de Statie Twente.
18 juni	20.00	Voorjaarsgemeentevergadering
19 juni	14.30	Spelmiddag OKSC
21 juni		Dag van de architectuur
27 juni	10.00	Kerkbestuur
29 juni	10.00	Visiedag kerkbestuur
31 aug		Startzondag

Foto-impressie Leringweekend



EXPOSITIE KERAMIEK EN SCHILDERIJEN

Twee nieuwe exposanten, Hanneke Bruijn  en Rob Heerschop, zorgen tot 19 juni weer voor een verrassende tentoonstelling in de Regenboogkerk. De expositie is te bezoeken iedere zondagmorgen na de kerkdienst en iedere donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur.

Rob Heerschop maakt kleurige, betaalbare acrylschilderijen, zowel abstract als figuratief: o.a. Amsterdamse grachten, muziek, gestileerde musici. Hij wil zich niet beperken tot  n richting en laat zich inspireren door het moment.

Hanneke Bruijn  is keramiste. Alle objecten die zij maakt, zijn handgevormd. Ze worden meestal in rollen opgebouwd, soms gecombineerd met platen klei. Het daarop volgende, nauwelijks te beïnvloeden stookproces bepaalt het uiteindelijke, grotendeels onvoorspelbare resultaat



Rob Heerschop: Waterpalen