

SINT VITUS



MEDEDELINGENBLAD

van de Oud-Katholieke Parochie van St. Vitus te Hilversum

S I N T - V I T U S

Mededelingenblad
van de Oud-Katholieke Parochie van St. Vitus te Hilversum
Verschijnt 5x per jaar
JAARGANG 2008 NR. 4

Pastoor

Drs. L.E. Wijker, Melkpad 14, 1217 KC Hilversum,
tel.: (035) 624 80 09.
E-mail: pastoor@stvitus.nl

Lectoren

Mw. I.J. van Maaren, Kamerlingh Onnesweg 167, 1223 JE Hilversum,
tel.: (035) 685 34 89, E-mail: ingevanmaaren@gmail.com
Mw. M.S.E.M. Schoorl-Hommes, Van Hasseltlaan 9, 1222 PC Hilversum,
tel.: (035) 683 88 82, E-mail: marnico@tiscali.nl
B.H.M.J. Sonnenschein, Ger. Gullaan 28, 1217 LP Hilversum,
tel.: (035) 628 38 89, E-mail: b.sonnenschein@planet.nl

Secretariaat kerkbestuur

A.P. van Aartsen, Hoge Larenseweg 173, 1221 AN Hilversum,
tel.: (035) 685 98 10, E-mail: vaartsen@telford.nl

Penningmeester

L. Thasing, Middelgronden 157, 1274 BH Huizen,
tel.: (035) 525 00 36, E-mail: lthasing@hetnet.nl
Banknummer ING bank 65.84.44.522
Postbanknummer 16.38.69 t.n.v. het Oud-Katholiek Kerkbestuur te
Hilversum.

Redactie-adres

Mw. H.C. Plomp-van Daal, Joh. de Wittstraat 18, 1215 GW Hilversum,
tel.: (035) 623 31 28, E-mail: a.plomp@chello.nl

INTERNETADRES: www.stvitus.nl

GEMEENSCHAPSHUIS 'De Akker', Melkpad 14a, Hilversum, tel.: (35)
621 24 47.

EEN GESPREK

Om niet te vervreemden
van onszelf, van elkaar,
van de schepping, van U,

om te weten
wat onze bestemming is,

moet Gij o God ons wel
tot de orde roepen,
duidelijk een weg wijzen.

Voel U betrokken bij ons,
laat uw licht over ons schijnen,

onthaal ons
op een gesprek met U,

een verhelderend, een heilzaam,
een inspirerend gesprek.

*Hans Bouma
(Uit: Mijn God)*

vieringen

donderdag 25 september

19.00-21.00 u. Open kerk voor stilte en gebed
20.00 u. Meditatief moment

zondag 28 september

Twintigste zondag na Pinksteren (21 in de reeks)

10.00 uur Eucharistieviering
Ez. 18, 1-4; 25-32 *Fil. 2, 1-13* *Matt. 21, 28-32*

woensdag 1 oktober

H. Bavo, kluizenaar

9.30 uur Gesproken eucharistieviering
Jes. 30, 15-21 *Lucas 18, 28-30*

donderdag 2 oktober

19.00-21.00 u. Open kerk voor stilte en gebed
20.00 u. Meditatief moment

zondag 5 oktober

Oogstviering

10.00 uur Eucharistieviering
Deutr. 16, 13-15 *2 Kor. 9, 6-15* *Lucas 12, 16-31*

woensdag 8 oktober

H. Birgitta van Zweden

9.30 uur Gesproken eucharistieviering
Judit 8, 1-8 *Marc. 12, 41-44*

donderdag 9 oktober

19.00-21.00u. Open kerk voor stilte en gebed
20.00u. Meditatief moment

zondag 12 oktober

Tweeëntwintigste zondag na Pinksteren (23 in de reeks)

10.00 uur Eucharistieviering
Jes. 25, 1-9 *Fil. 3, 17-21* *Matt. 22, 1-14*

woensdag 15 oktober

H. Teresia van Avila, maagd

9.30 uur Gesproken eucharistieviering

Judit 9, 13-16

Matt. 25, 1-13

donderdag 16 oktober

19.00-21.00u. Open kerk voor stilte en gebed

20.00u. Meditatief moment

zondag 19 oktober

Drieëntwintigste zondag na Pinksteren (24 in de reeks)

10.00u. Eucharistieviering

Jes. 45, 1-7

1 Tess. 1, 1-10

Matt. 22, 15-22

woensdag 22 oktober

HH. Ursula en metgezellinnen, maagden en martelaressen

9.30 uur Gesproken eucharistieviering

Sir. 51, 1-12

Lucas 12, 4-12

donderdag 23 oktober

19.00-21.00u. Open kerk voor stilte en gebed

20.00u. Meditatief moment

zondag 26 oktober

Vierentwintigste zondag na Pinksteren (25 in de reeks)

Dienst voor jong en oud

10.00 uur Eucharistieviering

woensdag 29 oktober

HH. Simon en Judas, apostelen

9.30 uur Gesproken eucharistieviering

Deutr. 32, 1-4

Joh. 15, 17-27

donderdag 30 oktober

19.00-21.00u. Open kerk voor stilte en gebed

20.00u. Meditatief moment

zondag 2 november

Allerheiligen / Allerzielen

10.00 uur Eucharistieviering

Wijsh. 3, 1-9

Op. 7, 2-4; 9-17

Matt. 5, 1-12

woensdag 5 november

Geen viering

donderdag 6 november

19.00-21.00u. Open kerk voor stilte en gebed

20.00u. Meditatief moment

zondag 9 november

H. Willibrordus, apostel der Nederlanden

10.00 uur Eucharistieviering

Jes. 52, 7-10

Heb. 13, 7-17

Matt. 25, 14-34

woensdag 12 november

H. Martinus, bisschop van Tours

9.30 uur Gesproken eucharistieviering

Sir. 29, 8-13

Lucas 12, 33-37a

donderdag 13 november

19.00-21.00u. Open kerk voor stilte en gebed

20.00u. Meditatief moment

zondag 16 november

Zesentwintigste zondag na Pinksteren (28 in de reeks)

10.00 uur Eucharistieviering met handoplegging, zalving en gebed
(dienst der genezing)

Ez. 34, 11-17

1 Tess. 4, 9-12

Matt. 25, 31-46

woensdag 19 november

H. Profeet Obadja

9.30 uur Gesproken eucharistieviering

Ob. 15-17

Matt. 24, 1-13

donderdag 20 november

19.00-21.00u. Open kerk voor stilte en gebed

20.00u. Meditatief moment

zondag 23 november

Verjaardag van kerkwijding

10.00 uur Eucharistieviering

Gen. 28, 10-17

Openb. 21, 2-5

Lucas 19, 1-10

woensdag 26 november

Alle HH. Martelaren van onze dagen

9.30 uur Gesproken eucharistieviering

Wijsh. 3, 1-9

Matt. 16, 24-27

donderdag 27 november

19.00-21.00u. Open kerk voor stilte en gebed

20.00u. Meditatief moment

zondag 30 november

Eerste zondag van de Advent

10.00 uur Eucharistieviering

Jess. 64, 1-9

1 Kor. 1, 1-9

Marc. 13, 24-37

BIJ DE VIERINGEN

God, geloof & modern levensgevoel

Kun je als modern mens nog gelovig zijn?

Kun je als gelovige wel een modern mens zijn?

Kun je blijven nadenken, ook - of juist - als je zondags in de kerk zit?

Waar gaat het eigenlijk om in die kerk, in dat geloof? Om antwoorden te vinden op je angst voor het leven? Om de problemen van het leven het hoofd te kunnen bieden? Is geloof en kerkgang een mechanisme om af te zonderen of helpt het je om vrij in de wereld te kunnen staan? Gelovigen lijkt steeds meer grond onder de voeten te worden weggeslagen. Door de populaire cultuur, door de wetenschap. Maar wat is het antwoord? Fundamentalisme: jezelf opsluiten voor de boze buitenwereld met een blinddoek voor en de vingers in de oren om de

stemmen van buiten maar niet te horen? Of laten we het water van twijfel en ongeloof ons langzaam tot de lippen stijgen, tot we verdrinken? De Oud-Katholieke Kerk probeert een open blik te houden naar de wereld om ons heen en tegelijk vast te houden aan het geloof, zoals we dat belijden. Niet de makkelijkste weg. En het gaat niet zonder slag of stoot. Niet zonder vragen en zoeken. Dat zoeken willen we dit jaar samen weer waarmaken. Op een zevental zondagen door het jaar heen, willen we in en na de ochtendviering met elkaar in gesprek komen rondom dit thema. Dat kost een uurtje extra, maar uit het persoonlijk contact rondom dit thema hopen we er dan ook heel veel voor terug te krijgen. En we doen een borrel na afloop... Zet onderstaande data daarom vast in uw agenda!

7 September zijn we hiermee gestart. De andere data zijn *12 oktober, 23 november, 11 januari, 1 maart, 29 maart* en *17 mei*.

Oogstviering

Op *5 oktober* is er weer de jaarlijkse oogstviering. Er worden fruitbakjes naar zieken en aan huisgebonden parochianen gebracht. Mocht u mensen weten die in uw omgeving ziek zijn of een bemoediging nodig hebben kunt u dat kenbaar maken aan pastoor Leen Wijker.

Allerheiligen / Allerzielen

Op *2 november* vieren we Allerheiligen en Allerzielen. Bij de voorbeden ligt het accent op Allerzielen. Iedereen mag naar voren komen om een kaarsje voor een overleden dierbare(n) te ontsteken en de na(a)m(en) te noemen. De pastoor zal de overledenen van het afgelopen seizoen - *Renee Van Nes-Damen, Hans van Nieuwburg, Theo Simonis* en de overleden parochiepastores van Sint Vitus - *Gerardus Gul, Gerardus Christianus van Schaik, Willem Gol, Willem Jan deVrij en Gerardus Antonius Smit* – noemen.

Viering van handoplegging, zalving en gebed

Op *zondag 16 november* is er een dienst van handoplegging, zalving en gebed. Een viering waar u naar voren mag komen en uw wens kenbaar mag maken aan de pastores of u de handoplegging of de ziekenzalving wilt ontvangen.

Woensdagochtend

Na de startzondag is de woensdagmorgenviering weer begonnen. Deze viering begint om 9.30 uur en duurt ongeveer 35 minuten. Een moment van bezinning in de week.

De toegang tot de kerk is via de zijdeur.

Stilteviering

Iedere donderdagavond is de kerk open van 19.00 uur tot 21.00 uur voor stilte en gebed. Om 20.00 uur is er een meditatief moment. De moeite waard om even binnen te lopen en stil te zijn.

aan het volk van God in de AGATHA-regio

In veel liederen die dagelijks als amusement over ons worden uitgestrooid, wordt vaak in alle toonaarden de liefde bezongen. Afgezien van de goede liederen daaronder, moet ik zeggen dat ze vaak bij me overkomen als een wat vaag uitspreken van liefdesuitingen, waarbij ik me regelmatig afvraag of het nog wel ergens over gaat. Dé liefde als woord is eigenlijk een te groot woord, en het zegt helemaal niets wanneer zij niet heel direct zichtbaar wordt en tastbaar wordt in de moeite, pijn en vreugde, maar ook in de trouw en de overgave van mensen in hun alledaagse bedoening. Het is een begrip dat vertaald moet worden in concrete daden van mensen, in een manier van omgaan met elkaar. Zo vergaat het mij ook met het woord vrede. Er komt zelfs een zekere tegenzin in mij op wanneer ik dat woord te pas en te onpas in de mond neem. Want dé vrede is een even mooi woord als dé liefde, maar ze zijn te groot om er iets mee te doen. Het woord vrede heeft geen enkele inhoud als we niet met veel geduld en heel gestaag er voortdurend aan werken.

Maar hóé ga je eraan werken? Hoe wordt vrede voor ons zó tastbaar en dichtbij dat er als het ware vrede uit onze handen komt? Hoe komt de vrede bij jou thuis, bij jou aan tafel, in je gezin, bij en door alles heen wat ons door de dag bezighoudt? Je kunt zeggen: zorg voor vrede in je eigen omgeving, in je eigen gezin. Dat is een goed begin. Daar is

de plaats waar je de mentaliteit van vrede aan elkaar kunt leren. Daar leer je de manier waarop je met respect en eerbied voor ieders eigenheid en vrijheid met elkaar omgaat. Maar de vrede is meer dan een verzameling van vredige gezinnen! We hebben ook met volkeren te maken, en dan ben je nog niet klaar met vrede in je eigen gezin.

Een betere vraag die we ons dan kunnen stellen, is: hoe kan de wereld jouw huis binnenkomen, maar dan zó dat die wereld je helemaal ter harte gaat? Hoe kun je zien en elkaar er op attent maken dat achter alle grote dingen die in onze wereld gebeuren, mensen staan: vaders, moeders, kinderen, mensen als u en ik. Hoe kan hun lijden en het onrecht dat hen wordt aangedaan mij en ons zodanig raken, dat we met hen solidair zijn en op alle mogelijke manieren laten zien dat hun lot ons aangaat?

Zoals echte liefde tussen mensen zich vaak moeizaam moet realiseren en verdiepen langs de gewone dingen van iedere dag, - dáár blijkt dan ook dat je degene die je liefhebt in je hart draagt - zo zal vrede zich kunnen realiseren wanneer elk verdriet en onrecht dat mensen wordt aangedaan, bij je binnen mag komen en jouw hart mag raken.

Als het aan je hart gaat hoe volkeren elkaar proberen te vinden, bijvoorbeeld in de Verenigde Naties, heel moeizaam en met veel geduld, dan probeer je minstens een gelegenheid te vinden om daarover geïntformeerd te raken en zo verbonden te blijven met hun wel en wee. Dat bepaalt dan de keuze van je krant en je televisieprogramma. En hoe verschillend mensen ook mogen denken en leven, je zou er alles voor moeten doen om het geloof te bewaren van diegenen, die geloven dat het mogelijk is te werken aan ogenschijnlijk onoplosbare problemen van de lijdende en verdrukte mens. En wanneer de lijdende mens ons aan het hart gaat, zou het minste wat we kunnen doen, zijn: hun leed hardop uitspreken om het te delen met elkaar, in liturgie, in gebed, in gesprekken met elkaar. Ik denk zelfs dat werkelijke solidariteit in het verdriet meehelpt onze eigen zorgen en lijden te dragen. Wie het lijden van de wereld niet afweert, maar in haar of zijn hart laat binnenkomen, kan ook beter het eigen lijden aan.

Werken aan de vrede is geen kwestie van discussies, en ook niet van

wel of geen staatsgreep, van wel of geen oorlog. Werken aan de vrede is ook niet een kwestie van wie de macht moet hebben, of wie onder ons wel niet de grootste is. Werken aan de vrede is een kind in ons midden plaatsen, een kind als beeld van iedere verdrukte, klein gehouden mens, om dan aan iedereen te vragen: zou jij het niet voor dat kind opnemen? ervoor willen zorgen dat het een vrij en blij mens wordt in een wereld vol vrede, en er in de kleinste dingen van iedere dag voor zorgen.

Want dan is vrede geen loos woord meer waarover we struikelen en vallen. Met een kind in het midden gaat het namelijk niet meer om de winst, maar om die kleine, die tot haar of zijn recht moet komen, moet kunnen worden wie hij of zij is.

Dat is een vrede die gerechtigheid achter zich aan ziet komen als een vrucht van onze bekering tot elkaar.

Nico Schoorl

bericht van een lector

Onlangs mocht ik in de eucharistieviering waarin *Nico Schoorl* zijn veertigjarig priesterjubileum vierde, als oudste lector namens de gemeente het lectionarium in de Nieuwe Vertaling uit zijn handen ontvangen.

Het Oud-katholiek lectionarium, dat we in onze parochie hiervoor gebruikten, put echter uit verschillende vertalingen, waaronder de Oud-katholieke vertaling (Oud-katholiek), de Willibrordvertaling (Roomskatholiek), de NBG-vertaling (Protestants).

De Nieuwe Vertaling is een oecumenische vertaling waaraan de grote kerkgenootschappen hebben meegewerkt. Het doel van deze vertaling was *brontekstgetrouw en doeltaalgericht* te zijn, simpel gezegd: zo dicht als mogelijk is proberen te blijven bij de oorspronkelijke Hebreeuwse, Aramese of Griekse tekst (brontekstgetrouw) en zo goed mogelijk proberen weer te geven in *hedendaags* Nederlands (doeltaalgericht). Dit is goed gelukt.

Elk voordeel heeft zijn nadeel, om met Johan Cruijf te spreken! Het voordeel is duidelijk: meer hedendaags verstaanbaar Nederlands.

Een aantal punten wil ik noemen die in de Nieuwe Vertaling minder aandacht krijgen:

1) In de Nieuwe Vertaling wordt veel accent gelegd op het vertalen in hedendaags Nederlands, wat soms ten koste gaat van de oorspronkelijk tekst.

2) De Nieuwe Vertaling mist qua stijl de aansluiting op de liturgie, zoals deze al heel lang door de Oud-katholieke kerk en de andere kerken wordt gevierd; eerbiedig taalgebruik en taalgebruik die de verschillende boeken verbindt door de heilige Geest is kenmerkend voor het lezen van de Bijbel tijdens de liturgie. Dit is de reden waarom de Rooms-katholieke kerk heeft besloten de Nieuwe Vertaling niet te gebruiken in de liturgie.

Een andere vertaling is de *Naardense Bijbel*. In deze vertaling zijn de Hebreeuwse woorden (O.T.) in de verschillende bijbelboeken zoveel mogelijk hetzelfde vertaald, waardoor de eenheid van de Schrift wordt geëerbiedigd. Dit heet *concordante* vertaling. Ook doet de Naardense Vertaling recht aan het karakter van de verschillende teksten, zodat de tekst geen droge aaneenschakeling is van woorden.

De teksten komen meer uit als liefdesgeschriften, doordat er meer gewerkt wordt met klanken, ritmes en poëzie. De Naardense Bijbel heeft voorts de tekst verlevendigd door waar in het Hebreeuws (O.T.) een imperfectum (verleden tijd) of in het Grieks (N.T.) de aoristus (verleden tijd) werd gebruikt, deze te vertalen in de tegenwoordige tijd. Dus niet: "Toen Jezus zei", maar: "Dan zegt Jezus".

Het gebruik van de tegenwoordige tijd maakt de tekst heel direct en actueel. Er komt meer dynamiek (geest) in de tekst.

Dit is de reden, waarom ik graag uit de Naardense Bijbel lees.

Tot slot wil ik de eerste verzen van de Naardense Vertaling van het Boek Genesis laten horen met daarnaast de Nieuwe Vertaling:

Naardense Vertaling

Sinds het begin is God schepper,
van de hemelen en de aarde.
De aarde is woestheid en warboel
geweest, met duisternis op het
het aanschijn van de oervloed,
maar adem van God reeds
wervelend over het aanschijn
van het water. Dan zegt God:
kome er licht! en er komt licht.
God ziet het licht aan: ja het is
goed! Zo brengt God scheiding
tussen het licht en de duisternis.
God roept tot het licht 'dag' en
en tot het duister heeft hij
geroepen 'nacht'; er komt een
avond en er komt een ochtend:
één dag.

Nieuwe Vertaling

In het begin schiep God de hemel
en de aarde. De aarde was
nog woest en doods, en duisternis
lag over de oervloed, maar Gods
geest zweefde over het water.
God zei: "Er moet licht komen,"
en er was licht. God zag dat het
licht goed was en hij scheidde het
licht van de duisternis; het licht
noemde hij dag, de duisternis
noemde hij nacht.
Het werd avond en morgen.
De eerste dag.

Bart Sonnenschein.

wel & wee

OVERLEDEN

Op 26 augustus is *Theodorus Petrus Simonis* uit Baarn op 91-jarige leeftijd overleden. Zijn crematie heeft 30 augustus jl. plaats gevonden. Zijn vrouw wensen wij heel veel sterkte toe.
Dat hij mag rusten in vrede.

Op 29 juli jl. is op 37-jarige leeftijd *Marjanna van Wilsum* overleden. Het is de (schoon)zus van *Dirk Jan* en *Anne-Marie van Wilsum*. Boven de rouwcirculaire stond de onderstaande tekst:

*Plotseling moesten wij jou missen
Jij, die zo intens genoot
Herinneringen zijn niet uit te wissen
Liefde leeft voort na de dood*

Het overlijden was vrij onverwacht. Wij wensen ouders en familie heel veel sterkte toe met dit tragische overlijden.

ZIEKEN

Tot grote schrik van velen heeft *Ingrid Tabak*, beheerder van 'de Akker', te horen gekregen dat zij een tumor in de slokdarm heeft. Opluchting was er bij de fam. *Tabak* dat er geen uitzaaiingen waren geconstateerd. Ingrid heeft een zware operatie ondergaan in het AMC, die goed verlopen is.

We wensen *Ingrid*, haar man *John* en hun kinderen de komende tijd heel veel sterkte toe.

Wim Ooms loopt heel moeilijk vanwege een wond die niet wil genezen. Uit onderzoek is gebleken dat bloedvaten afgesloten zijn. Dotteren heeft niet voldoende effect gehad. Daarom heeft hij een zware operatie ondergaan in Tergooiziekenhuizen Hilversum.

Wij wensen hem heel veel sterkte toe.

GEBOREN

*Stille verwondering
voor dit nieuwe leven.
Dank aan God die het ons
heeft gegeven.*

Op 17 augustus is *Ilana Ezabella* geboren, dochter van *Yvonne* en *Hank Hoek* en zusje van *Amara* en *Aaron*.

*Liefde werd leven
Leven wordt liefde
Liefde is het enige dat zich vermenigvuldigt
wanneer je het deelt.*

Van harte geluk gewenst met de geboorte van jullie dochter en zusje.

Adres: Eemnesserweg 226, 1223 GJ Hilversum.

GESLAAGD

Maike Giskes is geslaagd voor haar studie. Zij is nu Master in de biologie. Aansluitend mocht zij 5 weken op stage in Noorwegen, waar zij walvissen, potvissen en allerlei andere dieren in levende lijve heeft kunnen zien.

Van harte geluk gewenst.

Naast haar vele werkzaamheden heeft *Alice Parmentier* haar studie aan de Pedagogische academie afgerond. Een prestatie, die er mag zijn. Van harte geluk gewenst.

Anita Sonnenschein heeft de lectorencursus in juni met goed gevolg afgelegd. Zij vond de cursus zo boeiend dat zij in augustus is begonnen met de deeltijdstudie theologie in Utrecht. Voorlopig wil zij nog niet als lector functioneren in onze parochie.

Van harte gefeliciteerd en veel inspiratie bij de start van de studie theologie.

EEN ONVERGETELIJKE DAG

Op 23 en 24 augustus heb ik mijn 50ste verjaardag, mijn 20-jarig priesterjubiläum en 5-jarig jubiléum als pastoor van Hilversum mogen vieren. Op 23 augustus heb ik 's avonds met familie en enkele vrienden in Utrecht gedineerd. Op zondagmorgen heb ik het in de parochie gevierd. De kerk was feestelijk versierd met mooie bloemen en de viering was druk bezocht; een viering met mijn favoriete liederen en orgelliteratuur. Een grote verrassing was dat *Elly Bruining* twee mooie orgelstukken ten gehore bracht en dat het koor o.l.v. *Bart Klijnsmit* een mooi lied had ingestudeerd. Na het gebed van de dag ontving ik van de kinderen een mooie slinger, die om mijn nek werd gedrapeerd. Toen de kinderen terugkwamen werd ik door hen in de bloemetjes gezet.

En alsof het nog niet genoeg was. In 'de Akker' werd ik door de kinderen met versierde bogen ontvangen. Zij boden mij een mooi cadeau aan. Een klok omringd met de foto's van de kinderen uit de kinderkerk. Een schitterend cadeau. Daarna werd ik toegesproken door bestuursleden *Tom van Aartsen*, *Henny Plomp* en *Luuk Thasing*. Tom hield een toespraak en bracht een toast uit. Van *Henny Plomp* ontving ik allerlei praktische en humoristische cadeau's voor mijn pelgrimage naar Santiago de Compostela: een lichtgevende tandenborstel, handwarmers, een kleine zaklamp en nog veel meer. Toen ontving ik van de penningmeester namens de parochianen een cheque met een enorm geldbedrag dat bestemd is voor een vakantie. Ik werd er verlegen van en wist niet wat ik moest zeggen. Ik kon alleen maar uitbrengen dat het veel te gek was en dat ik iedereen wilde bedanken. Daarna werd er ook nog gezongen dat het zo fantastisch is om 50 te zijn. Alhoewel de parochia-

nen onder de 50 dat toch wat anders zagen. Het was een zeer vrolijk gebeuren.

‘s Middags was er een concert waar iedereen welkom was. Mooie muziek van *Bach, Händel, Kint, Boëllmann, Diabelli* en als opmaat voor de borrel *Monti*. Er werd gemusiceerd door *Bart Klijnsmit* (orgel/piano), *Adriaan Mol* (viool), *Evelyn Dijk* (zang), *Noor Mol* (piano) en *Leen Wijker* (piano). Aansluitend was er voor genodigden een borrel in de pastorie-tuin.

Het waren fantastische dagen. Ik heb er enorm van genoten en ben erg verwend met een groot geldbedrag, wijn, boekenbonnen, boeken, dinerbon, porselein, lekkernijen, bloemen, kaarten, telefoontjes en goede wensen. Dank gaat uit naar degenen die geholpen hebben bij dit festijn met name *Bart Klijnsmit*, het koor, de bloemengroep, de kinderkerk, het kerkbestuur, *John* en *Igrid Tabak*, mijn broer *Jaap*, zus *Nel* en mijn vrienden *Raymond, Hilde, Reina* en *Jasper*.

Er zijn geen woorden voor. Ik kan alleen maar zeggen: Het was hartverwarmend. Heel hartelijk dank voor deze onvergetelijke dag.

Pastoor Leen Wijker

vanuit het kerkbestuur

WISSELING VAN FUNCTIES

In het kerkbestuur heeft onlangs een wisseling van functies plaats gehad:

Voorziter is nu de heer *Dio van Maaren*, Kamerlingh Onnesweg 167, 1223 JE Hilversum, tel.: 035 685 34 89, e-mail: dio@synccp.nl

Secretaris is de heer *Tom van Aartsen*, Hoge Larenseweg 173, 1221 AN Hilversum, tel.: 035 685 98 10, e-mail: vaartsen@telfort.nl

STEWARDSHIP

Zoals de meesten van u bekend zal zijn, kent onze parochie het Stewardship-project.

Om in aanmerking te komen voor een éénmalige financiële bijdrage van, in principe, € 300,- dient een project of instelling te voldoen aan de volgende criteria:

- kleinschalig
- dient ten goede van mensen te komen
- mag zowel in Nederland als daarbuiten zijn

De parochie steunt maximaal 6 projecten per jaar; 3 in het voorjaar en 3 in het najaar.

Onlangs is een bedrag uitgekeerd aan 'Community Radio' in Franschhoek, Zuid-Afrika. Dit is een radiozender die lokaal informatie en educatie geeft.

De doelstellingen zijn:

- Dialoog bevorderen tussen 3 raciale groepen
- Speciale programma's voor werklozen, kleuters, HIV- en Aidspatiënten
- Bevordering van toerisme, speciaal i.v.m. de Worldcup Voetbal in 2010 in Z-Afrika

- Leescultuur aanmoedigen door het medestichten van een bibliotheek
Het is een zender van het volk dat nu een eigen stem heeft gekregen.

Wanneer u in uw omgeving een project of instelling kent dat wellicht in aanmerking komt voor ondersteuning kunt u dit, met nadere gegevens, *vóór 20 oktober a.s.* aanmelden bij:

Tom van Aartsen, Hoge Larenseweg 173, 1221 AN Hilversum,
tel.: 035 685 98 10 of per e-mail: vaartsen@telfort.nl

ACTIEVE HIP-PERS GEZOCHT!

Steeds meer mensen hebben hulp nodig. Steeds minder mensen krijgen daadwerkelijk de hulp die ze nodig hebben. Stichting HiP wil hier verandering in brengen. HiP mobiliseert christenen (nu ook in Hilversum) in het geven van hulp aan mensen in nood.

Iedereen kan iets voor een ander betekenen. Een maaltijd koken voor een zieke in de buurt. Helpen de boekhouding op orde te brengen of

een klusje doen in huis. Al was het alleen maar belangstelling tonen of een eenzame oudere bezoeken.

Ieders vaardigheden en talenten kunnen worden ingezet. Ook de uwe!

Zo kunnen we het geloof handen en voeten geven, naar elkaar toe, en ook naar de samenleving toe. Zo kunt u er zijn voor de mensen in uw eigen buurt!

In het kort komt het erop neer dat hulpvaardige gemeenteleden via HiP in contact worden gebracht met hulpbehoevende buurtgenoten. Op *26 oktober* zal een medewerker van de stichting Hulp in Praktijk (HiP) in onze parochie tijdens de koffie een toelichting geven over de HiP-methode.

De contactpersoon binnen onze parochie is *Henny Plomp-van Daal*.

Voor meer informatie:

*Stichting HiP, Amersfoortsestraat 11^A,
3769 AD Soesterberg.
Tel.: 0346-330883 (www.stichtinghip.nl)*

van de pastoor

ACTIVITEITEN

Meditatie

Stil worden. Innerlijk stil. Los komen van alle gedachten en prikkels die voortdurend je aandacht vragen. In de drukte van alledag lijkt het onhaalbaar. Probeer je je net te ontspannen, schiet er van alles door je hoofd wat je niet moet vergeten, nog moet doen, moet regelen, moet afzeggen, moet... Stil zijn moet je ontdekken door het te doen.

Daarom: iedere week, op maandagavond, door het hele seizoen oefenen we mediteren in de sacristie van de kerk. We beginnen op *maandagavond 6 oktober*.

Elke 1^{ste} en 3^{de} avond van de maand worden we deskundig begeleid door *Jan Tünnissen*, de andere avonden begeleiden we elkaar.

Aanvang: 20.00 uur

De toegang tot deze avonden is gratis.

PLUS: Een meditatie-dag op *zaterdag 25 oktober* van 9.30 uur tot 16.30 uur in de Emmaüskerk (Kerkelanden).

Opgave bij pastoor *Leen Wijker*.

Bijbelgroep

Er is ook dit jaar weer een bijbelgroep. Dit keer gaat het over het boek der Psalmen. *Prof. Martien Parmentier* zal deze avonden verzorgen.

Data: 8 okt., 19 nov., 17 dec., 21 jan., 4 febr., 1 apr., 13 mei, 3 juni (onder voorbehoud)

Locatie: pastorie, Melkpad 14

Aanvang: 20.00 uur

Opgave en informatie bij:

Tom van Aartsen

e-mail: vaartsen@telfort.nl

tel.: 035 685 98 10

Basiscursus Geloven

'7+1' is een cursus die wat van je vraagt: afspraken opzij zetten en tijd investeren. Zeven avonden en één hele (zater-)dag. Een cursus, waarin het je niet wordt voorgekauwd, maar waarin je zelf aan het werk wordt gezet. Geen gepreek, geen mes op de keel; tegelijkertijd lichtvoetig en diepgravend komen acht thema's aan bod, waarbij telkens bekende en minder bekende verhalen uit de bijbel de leidraad zijn.

- Geloven is altijd anders (over de (on)mogelijkheid om God te ontmoeten)
- God ervaren door 3000 jaren (waar gaat het eigenlijk om in al die bijbelverhalen?)
- Jezus ontmoeten (wie was hij en wat kunnen wij daarmee?)
- Geloven met een kruis (over lijden, sterven en opstanding van Jezus)
- Inspiratie vinden (over de geest)
- Stilte zoeken, basis weten (over leren stil worden en bidden)
- Een manier van leven (wat hebben anderen aan dat geloof van mij?)
- Uitzicht houden (het leven stopt niet bij de dood)

Na een inleiding ('live' of van DVD) gaan we aan het werk – d.w.z. we gaan in gesprek. Over geloof en hoe ermee om te gaan. Over onszelf. We luisteren naar elkaar en proberen licht te laten schijnen op de niet eenvoudige vragen die de bijbelverhalen ons stellen. Geen discussie om de discussie, maar persoonlijke betrokkenheid en inzet.

Data: 9, 16, 23 en 30 oktober, 13, 20 en 27 november

Locatie: de pastorie

Aanvang: 20.00 uur

Opgave: pastoor *Leen Wijker*

Thema-avond over bidden

Tegen wie hebben we het eigenlijk, als we bidden? En komt er ook antwoord? Heb je het eigenlijk niet gewoon tegen jezelf? En als je bidt tot God, welke woorden heb je dan? Of gaat het alleen om stil worden en luisteren?

Als je voorbidder bent in de kerk: hoe bid je dan zo, dat anderen zich in jouw gebed kunnen vinden en kunnen meebidden? Kun je de parochie 'voorgaan' in gebed?

En nog zoiets: is er verschil in het bidden van katholieken en protestanten? Hoe zit dat met bidden tot heiligen en 'voorspraak'?

We hebben *Sytze de Vries* gevraagd om een avond daarover met ons van gedachten te wisselen. Voor iedereen, die zich bovenstaande vragen wel eens stelt of daarover na wil denken.

Sytze de Vries was jarenlang dominee van de Oude Kerk in Amsterdam en heeft zich daarnaast altijd toegelegd op schrijven, dichten en het maken van liederen en gebeden.

Datum: 9 december

Locatie: 'de Akker'

Aanvang: 20.00 uur

Opgave: pastoor *Leen Wijker*

vanuit de parochie

BLOEMEN IN DE KERK

Ach denk je bloemen in de kerk, is dat nu de moeite waard om een stukje over te schrijven. Ze staan er iedere zondag netjes naast het tabernakel. Een boeketje bij het Christusbeeld en af en toe nog eens iets extra.

Toch zijn er iedere zaterdag twee mensen met deze bloemetjes bezig. Graag gedaan want zoveel tijd kost dat niet.

Waarom ik dan toch schrijf?

Wel, ik wil *Gerda* en *Ingeborg* eens in het zonnetje zetten. Zij zijn de grote motor achter de bloemengroep. Zij zijn de inspiratiebron, zorgen voor de prachtige bloemstukken bij hoogtijdagen. Ze zijn dan geen uurtje bezig maar uren en uren.

Op 22 juni heb ik vol bewondering naar hun kunstwerken gekeken. Ja werkelijk kunstwerken. Alles in rood en wit. Boeketten in vazen, boeketten tegen panelen, kleine boeketjes, werkelijk geweldig. Jammer dat er zo kort maar van genoten kan worden.

Ik hoor u zeggen “maar dat vinden ze toch leuk om te doen?” Jazeker, maar als je dan de hele zaterdag van ‘s morgens 9 uur tot ‘s middags 4 uur bezig bent, krabbel je toch wel even achter je oren.

Daarom deze loftuiting aan het adres van Gerda en Ingeborg. Chapeau, ik heb van jullie bloemenpracht genoten.

Annemarie de Vries

VERHUIZING

Na meer dan een halve eeuw gewoond te hebben op het adres Meteorenstraat 55, samen met man en 4 kinderen, ga ik verhuizen naar een driekamerappartement.

Het appartement is gevestigd in St. Joseph, een complex met woonruimte voor jong en oud. De benedenverdieping huisvest onder andere een kinderopvang, enkele winkeltjes en een wijkcentrum. Verder is er een zorgunit en dat is niet gek als je 82 bent.

De verhuizing is pas eind oktober, dus na 1 november bent u van harte welkom op de Daltonstraat 228 in Hilversum (1223 RW). Mijn telefoonnummer blijft hetzelfde: 685 56 41.

Tot ziens in huis of kerk,

Henny Hendriks-Jongsma

KERST 2008

Weet u het nog? Vorig jaar hadden we 3 diensten met Kerstavond in de kerk. Zo'n 1100 mensen hebben deze diensten bezocht, ook heel veel gezinnen. We kunnen haast spreken van een traditie. Dat betekent dat we ook dit jaar weer in 3 diensten kerstavond willen gaan beleven.

We hebben voor de organisatie van met name het 'pleingebeuren' weer heel veel mensen nodig, vooral op de dag zelf, 24 december!

Als u/ jij het leuk vindt om dit jaar ook eens mee te doen (koffie / chocolademelk schenken, kramen opbouwen en versieren, foto's maken, vuurkorven bewaken etc.), meldt u dan aan. Ook als u maar 1 of 2 uurtjes wilt/kunt.

We zoeken ook mensen die een paar posters naar scholen willen brengen en/of winkelcentra. We zouden er enorm mee geholpen zijn als u zich hier voor aanmeldt.

Misschien heeft u nog een leuk idee voor die avond? Zeg het ons!!

U kunt zich aanmelden bij :

Laurette van Geene (035 582 22 20, laurette.vangeene@keynote.nl)

of

Titia van der Heijden-Folkers (035 628 97 90, titiavdhf@tiscali.nl)

'IK GEEF DE PEN DOOR AAN...'

Dit is een nieuwe serie waarin de parochianen zich aan elkaar voorstellen.

Iemand uit de parochie wordt gevraagd antwoord te geven op een aantal vragen. Door de antwoorden leert u deze persoon hopelijk wat

beter kennen. De schrijver mag zelf bepalen aan wie hij of zij de pen door gaat geven. Wel is het zo dat altijd dezelfde vragen gesteld zullen worden. We hopen dat u de stukjes met plezier zult lezen - of ook schrijven.

De schrijvers wordt gevraagd zelf hun stukjes naar de redactie te sturen voor de eerstvolgende 'Vitus'. Of het kan aan *Marijke Schoorl* worden gestuurd of gegeven - zij is de (voorlopige) contactpersoon voor 'de Pen'. *Hans Jans* is de eerste die zich op deze manier aan ons voorstelt.

ik geef de pen door

aan:

Even voorstellen...

Ik ben *Hans Jans*, 68 jaar, interieurarchitect, getrouwd, 3 kinderen, woon met Sannie op een woonschip dat kan varen, we hebben twee mooie ligplaatsen (waarvan een met een grote tuin) aan de Vecht.

Ik zou graag uit eten gaan met...

Sannie.

De mooiste kerk van Nederland vind ik...

Zou ik niet direct weten. Bij mij scoort de neo-barokke basiliek van de H.H. Agatha en Barbara in het N. Brabantse Oudenbosch, in de buurt van Roosendaal (verkleinde kopie van de St. Pieter in Rome) heel hoog, moet u beslist gaan kijken. Maar onze eigen neo-barokke (of neo-rennaissance zo u wilt) St. Vitus mag er ook zijn.

Drie dingen die ik waardeer in onze kerk...

- Een ieder wordt zijn eigen kijk op de bijbel gegund.
- Gelijkheid van mannen en vrouwen in alle opzichten.
- Op de goede manier omgaan met veranderingen in onze maatschappij; homohuwelijk is toegestaan.

Drie dingen die ik in onze kerk zou willen veranderen...

- Een wat vlottere besluitvorming in de landelijke kerk.

- Wat minder behoudend.
- Wat minder poespas in de eucharistieviering.

Drie dingen in de maatschappij die ik zou willen veranderen...

- Meer aandacht voor onze leefomgeving.
- Al die hele hoge topinkomens in het bedrijfsleven en bij de semi-overheid kunnen best wel minder, kom nou toch.
- Minder bureaucratie; bij de overheid, het onderwijs en de gezondheidszorg is de regelgeving uit de hand gelopen.

Mijn held(in) is...

Sannie, want... Tja.

€ 10.000 geef ik graag aan...

Het (achterstallig) onderhoud en de aanpassing van ons grote orgel.

Dit vers van de Bijbel spreekt mij zeer aan...

Dat zou ik niet weten.

Het lelijkste woord in de Nederlandse taal vind ik...

Doei!

Essentiële ingrediënten voor een gezond leven zijn...

Bijvoorbeeld: glaasje wijn, pijpje roken (mijn echtgenote is het hier beslist niet mee eens), sloepje varen op de Vecht, klussen in de tuin, stukje fietsen en je vooral niet op laten jagen.

Ik wou altijd nog...

Naar: Japan, met de trein van Amsterdam via Warschau en Moskou naar Peking, naar de V.S. en Canada, nog een keer naar IJsland en elk jaar naar Terschelling.

Mijn lijfspreuk is...

Heb ik niet.

Ik geef de pen door aan: Piet van Vledder.

vanuit
de landelijke kerk



Amsterdam, augustus 2008

Aan allen die de bisschopswijding op 29 juni j.l. hebben meegevierd,

Dankzij de inzet van zeer velen is mijn bisschopswijding op de feestdag van de heilige Petrus en Paulus een groot feest geworden. Mede namens Lidwien wil ik u bedanken voor uw inzet, uw aanwezigheid in de dienst, uw goede woorden, brieven, kaarten en cadeautjes. Door dit alles voel ik mij in mijn nieuwe ambt gedragen door een gemeenschap van mensen die ruimer is dan de Oud-Katholieke Kerk. Ik hoop dat God onze gebeden verhoort en ons de kracht geeft om onze talenten in te zetten voor zijn rijk van gerechtigheid en vrede voor alle mensen.

De vrede van Christus zij met u allen!

Dirk Jan Schoon
Bisschop van Haarlem

MISSIEKALENDER 2009

Colombia is het geboorteland van *Jafeth Gomez*, de schilder van wie we de schilderijen aantreffen in de missie-zendingskalender voor 2009. Hij werd in 1954 geboren als boerenzoon in een bergdorp in het zuiden van Colombia. Hij groeide op in een groot en arm gezin. In zijn jeugd rommelde de revolutie in grote delen van Zuid-Amerika. In dit

klimaat staat een nieuwe groep kerkelijke voorgangers op, die zich achter de armen schaart en boeren en arbeiders mobiliseert tot de sociale en soms ook gewelddadige strijd. In Colombia is dat de priester *Camilio Torres*. In Brazilië is bisschop *Helder Camara* de spreekbuis van de armen. In El Salvador is het aartsbisschop *Oscar Romero*.

In Colombia werd in 1965 de noodtoestand uitgeroepen, wat inhoudt, dat alle beslissingen door de regering genomen worden zonder overleg. Colombia werd een land met strijd en burgeroorlog. Dit is het kader van de jeugd van *Jafeth Gomez*. Als hij echter volwassen is, verhuist hij naar de grote stad en gaat werken als onderwijzer om de armen lezen en schrijven te leren.

Hij kan goed tekenen en maakt voor hen plaatjes om te laten zien hoe het met de boeren gesteld is. Hij illustreert catecheseboekjes, maar tekent ook kruiswegen en de stervende Jezus. Omdat hij vond, dat hij onderdeel was van het volk, dat als Jezus, zijn kruis moest dragen. Hij zelf werd geraakt door het beeld van Jezus, die mensen vrij maakt; Jesus Liberador.

Na de val van de muur is in Zuid-Amerika net als elders, veel veranderd. Economisch gaat het daar in vele landen beter: d.w.z. rijken worden rijker, armen blijven arm en ook het geweld blijft.

Jafeth Gomez laat in zijn schilderijen het verlangen van mensen naar vrede en verzoening zien, wat ook tot uiting komt in de vermenging van Spaanse, Afrikaanse en Indiaanse volken en hun culturen en godsdiensten; Mestizaje heet dat. Zelf gebruikt hij daar het woord oecumene voor. Je kunt het ook dialoog noemen. Wat hij schildert, noemt hij 'maïsmensen'; mensen zoals maïs, in vele soorten en vele kleuren. Hoe het ook zij, zijn schilderijen leveren een prachtige kalender op en deze wordt u van harte aanbevolen.

De gehele maand oktober kunt u intekenen op de missiekalender van 2009. De lijst ligt in het linkerkerkportaal. De prijs van de kalender is € 6,50.

Jannie Nieuwenhuizen

wat

komen gaat

CANTATE OP DE BRINK

Nieuw seizoen met prachtige Bachcantates

De succesvolle serie Cantate op de Brink in Hilversum krijgt het komend seizoen een prachtig vervolg. Wederom geven topzangers en musici hun medewerking aan de uitvoering van een aantal bijzonder mooie werken, waaronder vlak voor Kerst een deel uit het *Weihnachtsoratorium*.

De uitvoeringen zijn telkens op *zaterdagmiddag* om 16.30u. in de Grote Kerk aan de Kerkbrink in Hilversum. Mede om een breed publiek te bereiken is de toegang vrij, collecte na afloop. De cantates trokken in de afgelopen seizoenen 250 tot 475 bezoekers.

Zaterdag 4 oktober staat de eerste uitvoering van het seizoen 2008-2009 op het programma. Het is de Bachcantate BWV 5 'Wohin soll ich fliehen hin?' voor twee mannelijke solisten, koor en orkest. Tenor *Matthijs Hoogendijk* en bas *Joep van Geffen* verzorgen de solopartijen. Het inmiddels bekende koor *Akkoord* is al voor de derde keer van de partij. De algehele muzikale leiding is in handen van *Cees van der Poel*. De korte inleiding op de cantate komt voor rekening van *Christiaan Boers*.

Meezingen, voorbereiden via internet

Wederom is het mogelijk de slotkoraal van de cantate mee te zingen. Op veler verzoek wordt de koraal met het publiek meerstemmig geoefend. Wie goed beslagen ten ijs wil komen, kan de partijen vinden op de site www.cantateopdebrink.nl, evenals biografische gegevens van de dirigent en solisten.

Een cantate is een compositie voor (vocale) solisten, orkest en koor en bestaat uit afwisselend aria's en koordelen. De oorsprong van deze muziek ligt in de kerkelijke eredienst, waar het dient als een middel tot uitdrukking van het geloof. Tot de bekendste cantates behoren die van *J.S. Bach*. Bach heeft deze muziekvorm tot grote hoogte gebracht.

SENIORENAVOND

Beste senioren, we hopen dat u *woensdag 15 oktober* alvast vrij hebt gehouden, want Priscilla nodigt u om 18.00u. weer uit voor een lekkere gezamenlijke broodmaaltijd, waarna we de dia's van de laatste bustocht kunnen gaan bekijken. De rest vertellen we niet, dat moet u zelf komen zien.

Als iemand een dieet heeft zouden we dat graag bijtijds willen weten. U kunt zich tot *zondag 12 oktober* opgeven bij:
Corry Giskes - tel. 624 81 67 of
Rita Zwart - tel. 623 38 28 – e-mail ritazwart@gmail.com

Wij hopen velen van u te zien.

Bestuur Priscilla

KLAVERJASSEN / PROPONEREN

Op *zaterdag 18 oktober* gaan we weer van start met een nieuw seizoen klaverjassen en proponeren in 'de Akker'. Ook de mensen die nog niet eerder met ons meegespeeld hebben zijn van harte welkom.

Wij spelen het klaverjassen op zijn Amsterdams (dan hoeft je de slag van je maat niet te troeven). En wij spelen zeker niet met het mes op tafel. Dus ook zij die een van beide spellen niet 100% beheersen zijn zeker uitgenodigd om met ons mee te spelen. Ook vrienden en/of buren zijn welkom op deze klaverjas- en proponeeravonden.

Er wordt een bijdrage gevraagd van € 2,= per persoon. Iedere spelavond staat op zichzelf en na afloop is voor eenieder een prijsje te bemachtigen. Na 5 spelavonden wordt er bij het klaverjassen een winnaar bepaald die naar huis gaat met de wisselbeker die een jaar in zijn/haar bezit blijft.

De spelavonden zijn: *zaterdag 18 okt., 29 nov. 2008, 10 jan., 14 febr. en 14 mrt. 2009* om 19.30 uur.

Hopelijk tot ziens,

Thiemo Bikker

**KOM NAAR DE KLOOSTERKOOPJESMARKT, VOOR KUNST,
KITSCH EN KOLDER!!!**

Datum: 25 oktober van 10.00 tot 16.00 uur

Plaats: Klooster Stad Gods
Soestdijkerstraatweg 151, Hilversum.

Het klooster ruimt op van kelder tot zolder. Niet zo maar... we hebben een droom!

Zusters worden oud, maar dromen van een nieuw initiatief. Van de boerderij en bijgebouwen willen zij een plek maken voor stilte, bezinning voor de woongroep Casella en voor groepen en eenlingen waar zij hun huis gastvrij voor open willen zetten.

Dat kost kapitalen!

U weet dat de zusters avonturen niet schuwen en altijd weer vertrouwen hebben in mensen die er ook iets in zien en er iets voor overhebben.

Een kloostermarkt is een goede gelegenheid elkaar te ontmoeten en iedereen de gelegenheid te geven onze droom waar te maken. Er is voor ieder iets te halen of u een dikke of dunne portemonnee hebt. Voor de kinderen zijn er leuke attracties. Het is er ook héél gezellig om even iets te eten of te drinken!

We worden in deze actie ondersteund door mensen die hun kunstwerken ter beschikking stellen. Deze zullen ter plekke door een echte kenner per opbod verkocht worden.

Kom kijken!

Zuster R.Bot

BOWLEN

Ja, ja het is weer zo ver: op zaterdag 8 november van 20.00u. tot 21.30u. (aanwezig 19.30u.) gaan we weer de banen op het Noordse Bosje on-

veilig maken.

Kosten € 6,- per persoon.

Je kunt je tot zaterdag 1 november opgeven bij

Corry of Maaïke Giskes, tel.:035-624 81 67.

KERSTSTUKJES

Gezien de gezellige avond vorig jaar wil de bloemengroep ook dit jaar iedereen de gelegenheid geven om kerststukjes te maken en wel op donderdag 18 december a.s., 20.00 - 22.00 uur (koffie vanaf 19.45 uur). We willen ons hiermee richten op mensen van binnen en buiten de parochie.

Met veel groen, bloemen en wat kerstdingetjes maken we een kerststuk voor op tafel of voor een hoek in de kamer. Er is plaats voor maximaal 10 personen.

Zelf meenemen: bakjes met een diameter van 15 cm. Kosten € 5,—.

Ingang via de zijdeur van de kerk. Opgeven vóór 10 december bij:

Gerda Giskes, 035-624 01 06

Ingeborg Hendriks, i.hendriks3@chello.nl.

priscilla

Ons programma voor de komende tijd: **woensdag 1 oktober 19.30 u.** wordt u verwacht bij *Henny Plomp-van Daal*, Joh. de Wittstraat 18
woensdag 15 okt. 18.00 u. Seniorenavond
woensdag 5 nov. 20.00 u. zijn de vrouwenverenigingen Clara (Amersfoort) en Concha (Utrecht) door ons uitgenodigd en hopen wij er een leuke avond van te maken.

Tot slot: *Toon Hermans* zegt dit:

*als wij niet samen delen in de straat
dan zal de wereldvrede nimmer komen
omdat de vrede in onszelf ontstaat
in wat wij samen doen en niet in wat wij dromen.*

Het Bestuur

senioren club

Wanneer dit blad bij u in de brievenbus valt zijn de zomervakanties reeds voorbij en is tevens het kerkelijk verenigingsleven weer op gang gekomen in het nieuwe seizoen.

Dat geldt ook voor de seniorenclub. Immers op 11 september zijn we met onze spelmiddagen van start gegaan.

Ik hoop dat u allen de zomertijd goed bent doorgekomen, al zijn we ons er wel degelijk van bewust dat er onder ons goede bekenden zijn, die helaas door een ernstige ziekte een zorgelijke periode beleven. Wij wensen hen heel veel kracht en sterkte toe en uiteraard hopen wij van harte op beterschap. Onze gebeden daartoe zullen u daarbij hopelijk tot steun zijn.

Zoals gezegd zijn de spelmiddagen inmiddels begonnen. En het is u bekend, dat iedere senior van onze parochie op de hierna genoemde donderdagmiddagen om half drie in 'de Akker' van harte welkom is. Voor dit jaar zijn dat nog de volgende data: *23 oktober* en *20 november*.

Ook namens mijn medecommissieleden wens ik u allen het beste toe. Zet zo nu en dan de dagelijkse zorgen even aan de kant en probeer met de middelen die u daartoe heeft van het leven te genieten!

Een hartelijke groet voor u allen en tot ziens aan het Melkpad.

Kees Giskes
Voorzitter O.K.S.C.

kinder kerk

In de kinderkerk gaan wij in het najaar veel doen met de gelijkenisverhalen. Daar waar mogelijk zullen wij de verhalen gelijk laten lopen met de lezingen in de kerk. Ook willen we ons dit jaar in gaan zetten

om de kinderen wat nieuwe liedjes aan te leren. Een hele uitdaging! Zo nu en dan zullen de kinderen deze liedjes ten gehore brengen als ze terug de kerk in komen.

Op 9 november is het Sint Maarten en gaan we met de kinderen – net als vorig jaar – lampionnetjes maken en zullen de kinderen daarna een optocht door de kerk lopen. Na afloop van de dienst is er een vergadering gepland voor de leiding van de kinderkerk in ‘de Akker’. Laat even weten als je verhinderd bent.

Jenny Hendriks

Tel.nr.: 035-707 42 26

Mobiel: 06-48252594

E-mail: Jenny@rcchendriks.demon.nl

DATUM	GROTE K.K.	RESERVE	KLEINE K.K.	HELPER
28 sept.	Annemarie G.	Laurette	Lisa	
5 okt.	Gery	Jenny	Sanne	
	<i>Oogstdienst</i>			
12 okt.	Alice	Bart	Maghali	
19 okt.	Mariëtte	Susanne	Maaïke	
26 okt.	Margreet	Annemarie G.	Frederike	
	<i>Viering J&O</i>			
2 nov.	Laurette	Lisa	Arjan	
	<i>Allerheiligen/Allerzielen</i>			
9 nov.	Jenny	Alice	Bart Anne-Marie K.	
	<i>St. Maarten</i>			
16 nov.	Gery	Sanne	Susanne	
23 nov.	Maaïke	Titia	Mariëtte	
30 nov.	Maghali	Margreet	Annemarie G.	
7 dec.	Alice	Bart	Lisa	
14 dec.	Gery	Arjan	Jenny	

Reserve leiding:

Petra Boersma, Ingrid Fles, Maarten Hoogendoorn, Anne-Marie Korf

mis dienaars

GROEPEN

1. *Frederike, Emiel, Jillis*
2. *Lisa, Jesse, Maarten*
3. *Martijn, Koos, Sanne*

ROOSTER

Zondag 28 sept.	Groep 2 (zonder Lisa, met Jillis)
Zondag 5 okt.	Groep 3 en 1 (zonder Sanne) <i>Ceremoniemeester: Jillis</i>
Zondag 12 okt.	Groep 2
Zondag 19 okt.	Groep 3
Zondag 26 okt.	Groep 1 (zonder Frederike, met Sanne)
Zondag 2 nov.	Groep 2 en 3 (zonder Lisa, met Jillis)
Allerheiligen/Allerzielen	<i>Ceremoniemeester: Jesse</i>
Zondag 9 nov.	Groep 1 + Koos
Zondag 16 nov.	Groep 2
Zondag 23 nov.	Groep 3 en 1
Zonder 30 nov.	Groep 2

Bonjour!

Geen echt vakantierooster deze keer met lekker veel vrije zondagen, maar wel een redelijk rustige tijd, met paar feestjes ertussendoor... ook leuk!

Aangezien ik van niemand verontruste mailtjes of verdrietige gezichtjes heb gezien naar aanleiding van de nieuwe groepen, blijven die voorlopig gewoon hetzelfde! Kritiek enz. is altijd natuurlijk nog welkom :-)
Verder hoeft ik deze keer eigenlijk niet zoveel kwijt! 't Gebruikelijke 'houhetroostergoedindegaten-enandersruilen-enz.'-praatje weten jullie onderhand wel, en ik ben eigenlijk best blij met de zondagse opkomst!
Dus, keep up the good work! : -)

En tot ziens maar weer op het altaar,

Jillis

26 okt.	10.00u.	Dienst voor jong en oud
	11.00u.	presentatie St. Hulp In Praktijk, 'de Akker'
28 okt.	19.30u.	Kerkbestuursvergadering
30 okt.	20.00u.	Basiscursus Geloven, pastorie
02 nov.	10.00u.	Allerheiligen/Allerzielen
		Redactiesluiting parochieblad #5 2008
05 nov.	20.00u.	Vrouwenver. 'Priscilla'
08 nov.	19.30u.	Bowlen, Noordse Bosje
09 nov.	12.00u.	Vergadering leiding kinderkerk, 'de Akker'
12 nov.	20.00u.	Gemeentevergadering, 'de Akker'
13 nov.	20.00u.	Basiscursus Geloven, pastorie
16 nov.	10.00u.	Dienst van handoplegging, zalving en gebed
	12.30u.	Jaarlijkse vergadering bloemschikgroep
19 nov.	20.00u.	Bijbelgroep, pastorie
20 nov.	14.30u.	O.K.S.C. Spelmiddag, 'de Akker'
	20.00u.	Basiscursus Geloven, pastorie
22 nov.	09.30u.	Synode
23 nov.	10.00u.	Verjaardag van kerkwijding
	11.30u.	God, geloof & modern levensgevoel
27 nov.	20.00u.	Basiscursus Geloven, pastorie
29 nov.	19.30u.	Klaverjassen, 'de Akker'
30 nov.	16.00u.	Adventsconcert
02 dec.	19.30u.	Kerkbestuursvergadering
03 dec.	20.00u.	Vrouwenver. 'Priscilla'
04 dec.	10.00u.	Studiedag pastores, Amersfoort
07 dec.	16.00u.	Adventsconcert
09 dec.	20.00u.	Thema-avond bidden, Sytze de Vries, 'de Akker'
10 dec.	20.00u.	Vergadering Raad van Kerken
14 dec.	16.00u.	Adventsconcert
17 dec.	20.00u.	Bijbelgroep, pastorie
18 dec.	20.00u.	Kerststukjes maken, kerk
19 dec.	20.00u.	Ceremony of Nine Lessons and Carols
21 dec.	16.00u.	Adventsconcert
24 dec.	17.00u.	Kinderkerstnacht
	19.00u.	Kinderkerstnacht
	21.45u.	Samenzang\
	22.00u.	Kerstnacht

25 dec.	10.30u.	Eerste Kerstdag
31 dec.	17.00u.	Vesper van Oudjaar

2009

01 jan.	10.30u.	Nieuwjaar
04 jan.	12.00u.	Nieuwjaarsreceptie 'de Akker'
	16.00u.	Nieuwjaarsvesper Utrecht en Haarlem
06 jan.	19.30u.	Kerkbestuursvergadering
07 jan.	20.00u.	Vrouwenver. 'Priscilla'
10 jan.	19.30u.	Klaverjassen, 'de Akker'
11 jan.	11.30u.	God, geloof & modern levensgevoel
14 jan.	19.00u.	Organistenoverleg
20 jan.	19.30u.	Kostersoverleg
21 jan.	20.00u.	Bijbelgroep, pastorie
25 jan.		Redactiesluiting parochieblad #1 2009
27 jan.	14.00u.	Bezoekersgroep, pastorie
		Gesprekken voor belangstellenden
3/6 febr.	10.00u.	Retraite geestelijkheid OKK
04 febr.	20.00u.	Vrouwenver. 'Priscilla'
	20.00u.	Bijbelgroep, pastorie
10 febr.	19.30u.	Kerkbestuursvergadering
11 febr.	20.00u.	Thema-avond O.K.K., spiritualiteit
14 febr.	19.30u.	Klaverjassen, 'de Akker'
18 febr.		Opbouwen decor / generale repetitie
	20.00u.	thema-avond O.K.K., liturgie
19 febr.		Toneelavond
20 febr.		Feestavond, 'de Akker'
24 febr.		Gesprekken voor belangstellenden
25 febr.		Aswoensdag
01 mrt.	11.30u.	God, geloof & modern levensgevoel
03 mrt.	16.00u.	Studiedag pastores, Amersfoort
04 mrt.	20.00u.	Vrouwenver. 'Priscilla', jaarvergadering
	20.00u.	Vergadering Raad van Kerken
10 mrt.	19.30u.	Kerkbestuursvergadering
11 mrt.	20.00u.	thema-avond O.K.K., ontstaansgeschiedenis
12 mrt.	20.30u.	Pasen voor beginners & gevorderden
14 mrt.	19.30u.	Klaverjassen, 'de Akker'

17 mrt.	16.30u.	Diocesane vergadering bisdom Utrecht
19 mrt.	20.30u.	Pasen voor beginners & gevorderden
25 mrt.	20.00u.	De kruisweg van Aad de Haas, kerk
26 mrt.	20.30u.	Pasen voor beginners & gevorderden
29 mrt.	11.30u.	God, geloof & modern levensgevoel
	11.30u.	Workshop Palmpaasstukken maken
30 mrt./02 apr.	12.00u	Ontmoetingsdagen Wahlwiller
01 apr.	20.00u.	Vrouwenver. 'Priscilla'
	20.00u.	Bijbelgroep, pastorie
05 apr.		Palmpasen
11 apr.	19.30u.	Kinderpaaswake
	21.30u.	Paaswake
12 apr.		Pasen
13 apr.	11.00u.	Volleybaltoernooi, Rotterdam
21 apr.	19.30u.	Kerkbestuursvergadering
22 april	21.00u.	Jaarlijkse koorvergadering, de Akker
28 april		Gesprekken voor belangstellenden
05 mei		Kerkbestuursvergadering
06 mei	20.00u.	Vrouwenver. 'Priscilla'
8/11 mei		Bezinning Chevetogne
12 mei		Kerkbestuursvergadering
13 mei	20.00u.	Bijbelgroep, pastorie
	20.00u.	Vergadering Raad van Kerken
17 mei	11.30u.	God, geloof & modern levensgevoel
21 mei		Hemelvaartsdag
31 mei		Pinksteren
02 juni	19.30u.	Kerkbestuursvergadering
03 juni		Vrouwenver. 'Priscilla'
	20.00u.	Bijbelgroep, pastorie
07 juli	19.30u.	Kerkbestuursvergadering

