



# SINT VITUS

aan het Melkpad

Oud-Katholieke Parochie, Melkpad 12, Hilversum

September 2015

## IK GELOOF...



Op 30 augustus mocht ik namens de kerk vertrekken naar Frankrijk. Ik verbleef een week in Taizé waar een conferentie georganiseerd was over de bijdrage van frère Roger aan het theologisch gedachtegoed. Het was een indrukwekkende week met maar liefst 25 sprekers uit verschillende kerkelijke tradities. De belangstelling was groot: honderden jonge theologen, al dan niet in het ambt, luisterden, discussieerden en ontmoetten elkaar.

Wat altijd opvalt in Taizé, en dus ook nu, is dat al die (jonge) mensen met verschillende kerkelijke achtergronden gemoedelijk samen bidden, zingen en leven. Iedereen vindt elkaar in het geloof dat allen verbindt. Dat geloof is het geloof in een God van liefde, een God die trouw is en blijft, een God die barmhartig is, een geloof in Jezus Christus, een geloof in de heilige Geest. Het is een geloof in gemeenschap, dat je in de ruimte plaats waar je de openheid vindt om je te verheugen en zelf barmhartig te zijn te midden van anderen. In Taizé wordt dat alles bovendien geplaatst in een kader van eenvoud: eenvoud in leven, in geloof, in zijn.

Het blijft voor mij een vraag hoe je al die zaken nu ook concreet maakt buiten Taizé. Daar spelen theologische vragen, dogma's, theologieën een rol en – helaas! – hebben al die zaken vaak tot gevolg dat juist datgene wat gelovigen scheidt het uitgangspunt vormt. Niet dat ene geloof, maar de punten waar we het niet eens zijn, worden uitgebreid besproken. Ook in onze kerk wil dat wel gebeuren. Als iemand vraagt wat de oud-katholieke kerk eigenlijk is, wordt vaak eerst benoemd wat we niet zijn, wat ons onderscheid van anderen. Begint iemand zijn of haar antwoord wel eens met 'oud-katholieken geloven in God'?

Misschien klinkt dit laatste wat zuur. Zo was het eigenlijk ook weer niet bedoeld. Van een zure houding valt immers meestal geen echte constructieve verandering te verwachten. Taizé leert ons juist de vreugde en het verlangen. Met de woorden van frère Roger: 'Je roept anderen vooral door je eigen leven wakker tot Christus'. Een zuurpruim zal minder wakkerroepen dan iemand met een vreugdevol geloof dat verlangen en vertrouwen uitstraalt.

Ik geloof... In Taizé kun je even ervaren hoeveel vreugde die twee woorden impliceren. 'Wees niet bang, vertrouwen is dichtbij, en daarmee een geluk.' Het zijn woorden om mee op weg te gaan. En te bidden: Geef dat ik mij, in het spoor van de getuigen uit alle tijden, vanaf Maria en de apostelen tot aan de gelovigen van nu, in een innerlijk leven openstel om het Mysterie van het Geloof te vertrouwen.

*Diaken Helen Gaasbeek*

(De citaten en het gebed in de tekst zijn afkomstig uit het boekje:  
De bronnen van Taizé: liefde aller liefde van broeder Roger.)

## ALLERZIELEN- VESPER

Het koor oefent vanaf 7 oktober de muziekstukken (Fauré en Durufé) voor de Allerziefesper op zondag 1 november aanstaande. Meezingen als gastzanger is mogelijk op de woensdagen vanaf 7 oktober, van 21.00 tot 22.00 uur. Toegang via de zijdeur.



## NB OOGSTDIENST !

Aanvang van de viering oogstdienst op 4 oktober is 11.00 uur



## IN DE AGENDA

De najaarsgemeentevergadering, de halfjaarlijkse vergadering van de parochie, zal plaatsvinden in De Akker **op woensdag 28 oktober 2015. Aanvang: 20.00 uur.** De uitnodiging en de vergaderstukken ontvangt u binnenkort. Naar aanleiding van een opmerking in de voorjaarsvergadering heeft het kerkbestuur geprobeerd een geschikte zondag te vinden voor de najaarsvergadering, maar dat is niet gelukt. Voor de vergadering in 2016 is wel een zondag gepland: 22 mei, 11.45 uur.

## UIT DE PAROCHIE



### Uit de parochie

Op 21 augustus is Sara geboren, dochter van Lisa en Edwin Vosman-de Ridder. Op het geboortekaartje laten de ouders weten hoe dankbaar zij zijn voor het aan hun toevertrouwde kind. Veel geluk gewenst voor alle drie.

Diaken Helen Gaasbeek is door de aartsbisschop per 1 september benoemd tot pastoraal werker van de parochie Leiden. Dit werk zal zij blijven doen naast haar werk als pastoraal werker in onze Hilversumse parochie. Het ligt in de bedoeling dat Helen in de loop van dit jaar zal verhuizen van Utrecht naar Leiden. Wij wensen haar Gods zegen voor deze nieuwe taak.

De aartsbisschop heeft ook de aanstelling van Bart Sonnenschein tot lector hernieuwd. Ook hem wensen wij dat hij tot zegen van de parochie dienstbaar mag zijn.

### Startzondag

Op 30 augustus was het startzondag. In de kerk hingen aan een viertal pilaren banners met foto's van parochianen die een bord in de hand hielden met daarop in vier verschillende talen de woorden: Ik geloof. 'Geloven' is het jaarthema dat veel activiteiten van de parochie in het komende jaar zal kleuren.

De dag werd begunstigd door mooi zomerweer. In de viering werden Job Holwerda, Aaron Hoek en Liam Meijer gepresenteerd met het oog op hun eerste communie die op 8 november zal plaatsvinden. Aaron en Liam zijn ook net naar de middelbare school gegaan. Daarom kregen zij – naar gebruik in onze parochie – een bijzondere zegen en een rugzak met daarin allerlei spullen die symbool staan voor wat een mens op zijn levensweg nodig heeft.

### Afscheid en een welkom

Ook vond in de viering de officiële wisseling van de wacht van kerkmeesters plaats. Yvonne Hoek kreeg namens de aartsbisschop – onder dankzegging voor het goede dat zij voor de parochie heeft gedaan – haar ontslagakte. Nienke Nieuwenhuizen mochten wij als haar opvolgster begroeten en zij kreeg haar aanstellingsakte.

Tijdens de viering werden drie bijzondere iconen gezegend. De middelste stelt Christus voor, de twee flankerende Maria en Johannes de Doper. Deze laatsten zijn biddend tot de Heer gewend, zij doen voorbede voor de kerk op aarde bij de Heer. De iconen zijn geschilderd door Chris van den Enden. Hij schonk ze aan de parochie ter gelegenheid van zijn verhuizing naar Amersfoort.

Die zondag namen wij van nog meer mensen afscheid. Gerda Giskes legde met pijn in haar hart haar taak in de bloemengroep neer. Haar



gezondheid en de zorg voor haar man Kees lieten dat niet meer toe. En na heel veel jaren als catechete in de parochie haar beste krachten aan de geloofsoverdracht aan kinderen en jongeren te hebben gegeven, vond Mariëtte Smits dat voor haar nu de tijd was gekomen om het stokje aan een nieuwe generatie over te geven. Het kostensteam onderging die dag een flinke aderlating doordat zowel Marijke Schoorl-Hommes als Chris van den Enden hun werk als kostenstaak met grote toewijding op hun eigen en nauwgezette wijze.

Nogmaals onze grote dank als parochiegemeenschap aan al deze mensen die hun steun bijdragen en bijdroegen aan de opbouw van het Huis van God, onze parochiegemeenschap aan het Melkpad.

Nieuwe mensen zijn van harte uitgenodigd om de opengevallen plaatsen in te nemen. De bloemengroep had daartoe een wel heel bijzondere advertentie gemaakt: een versierde spiegel waarin je jezelf als nieuw lid kon herkennen.



### Speeddaten

Na de kerkdienst ontmoetten wij elkaar eerst in De Akker op een wel heel bijzondere manier. Er was een vorm van 'speeddaten' georganiseerd, waarbij mensen de gelegenheid hadden om elkaar in twee minuten te vragen wat zij geloven en wat dat voor hen betekent. Daarna verkasten wij naar de tuin van de pastorie voor een lunch, verzorgd door John Tabak en zijn team. Een springkussen zorgde ervoor dat de kinderen hun energie kwijt konden. Dank aan de vele mensen die op wat voor wijze ook zorg hebben gedragen voor deze zondag.

Op de startzondag werd een folder uitgedeeld met daarop veel van de activiteiten die in het komende seizoen georganiseerd worden. Ik hoop dat voor veel mensen er iets van hun gading tussen zit.

### Open Monumentendag

De jaarlijkse Open Monumentendag was op 12 en 13 september. Omdat het jaarthema Kunst & Ambacht was, had Antonie van Aartsen aan parochianen een oproep gedaan om eigen kunstzinnig of ambachtelijk werk



te exposeren. Daar is een verrassend gevolg aangegeven. Blikvanger waren die dagen ook de cartons (werktekeningen) van de glas-in-loodramen van de hand van Paul Determeijer, dezelfde kunstenaar die al eerder de schilderijen in de kerk had gemaakt.

### Pascalprijs

Martien Parmentier ontving op zaterdag 19 september de Pascalprijs. Deze prijs – genoemd naar de grote zeventiende eeuwse denker en gelovige Blaise Pascal, die op onze kerk veel invloed heeft gehad – ontving hij voor de vele theologische arbeid die hij voor de eigen kerk en de wijdere oecumene heeft verricht. Van harte proficiat! Die prijs werd uitgereikt op de jaarlijks Seminariedag, die dit jaar in Haarlem werd gehouden. Tijdens deze bijeenkomst hield ik als docent kerkgeschiedenis het openingscollege over de invloed van een aantal voortaanstaande leken – in het bijzonder uit de familie Wittert – op het leven van onze kerk in de achttiende eeuw.

### Indonesië

Zoals sommigen van u misschien wel zullen weten is mijn man Maarten van Stokkum geboren in Indonesië, een land dat hij al als kleuter heeft verlaten. Hij is daar nooit meer terug geweest. Nu deed zich de mogelijkheid voor om dat samen te doen. Dit is de reden dat ik afgelopen zomer niet op vakantie ben geweest, maar dat in de vroege herfst doe. Van 23 september tot 11 oktober hopen wij in het Verre Oosten te verblijven. In die periode is diaken Helen Gaasbeek het pastorale aanspreekpunt. Als er een priester nodig is, dan weet zij wie van hen gevraagd kan worden. Deze vakantie is er ook de oorzaak van dat ik niet in de viering van de oogstdienst voorga. De voorbereiding en uitvoering daarvan heeft diaken Helen. De viering zal overigens wel een eucharistieviering zijn.

Een hartelijke groet voor u allen,

*Wietse van der Velde, pastoor*

## MEEDENKEN & MEEDOEN

Op de startzondag werden enkele activiteiten en ideeën voor activiteiten gepresenteerd. Wie wil meedenken en meewerken om die ideeën te realiseren is meer dan welkom.

Bijvoorbeeld: een parochiemaaltijd in de adventstijd op 13 december. Maghalie is hierin degene die graag hoort dat u wil meewerken in het uitvoeren van dit plan.

Of rond het thema licht:

- Sint Maarten: Een idee om uit te werken: 11 november 's middags een kindermiddag, begin van de avond lampionentocht

en snoep uitdelen, 's avonds een start van de lichtkringperiode met ...

- Lichtafroning: in de periode vanaf 11 november tot en met Maria Lichtmis 31 januari wordt elke zaterdagmiddag open kerk afgesloten met een kort meditatief lichtmoment.

- Lichtnacht: om uit te werken: een avond met muziek, stilte, kaarsen, teksten. Data: 26 november, 10 december

Wie helpt mee om deze ideeën vorm te geven? Meld je aan bij Inge.

## UIT HET KERKBESTUUR

In de zomermaanden is er in het kerkbestuur, zij het op een laag pitje en in wisselende samenstelling, toch zo nu en dan doorvergaderd; de startzondag moest geregeld worden, een nieuw seizoen besproken.

Het kerkbestuursoverleg op 1 september was weer een regulier maandelijks overleg waarin het wel en wee van de parochie besproken werd, de startzondag geëvalueerd en binnengekomen berichten over aankomende diaken- en priesterwijdingen gedeeld. De penningmeester vroeg aandacht voor de liquiditeitsprognose 2015; vanwege met name noodzakelijk groot onderhoud van de kerk en een hogere afdracht aan de landelijke kerk is op korte termijn veel geld nodig en zal onder andere de spaarrekening van de parochie moeten worden aangesproken. Er is veel schilderwerk nodig (oa pilasters, koepel, voorgevel, klokkentoren) en er moet reparatiewerk worden verricht aan het dak, het glas-in-lood en het weggewaaid voorzetaam.

Bij het kijken naar de diverse werkgroepen in de parochie wordt opgemerkt dat in veel groepen extra menskracht of wisseling van taken prettig zou zijn. Op de startzondag heeft een aantal groepen een oproep gedaan om mee te doen. We hopen op medewerking van veel mensen, zodat de parochie haar brede aanbod van activiteiten kan behouden en uitbreiden waar nodig. In de tijd tussen twee vergaderingen door gaan we ons beraden op de lopende en de geplande activiteiten, wordt nagedacht over het opknappen van het grote portaal, zoeken we verder naar een laatste kerkbestuurslid en proberen we, samen met u, alle parochietaken zo goed mogelijk op te pakken.

*Het kerkbestuur*



## VIERINGEN

Vieringen op zondag beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld. Vanaf woensdag 14 oktober is er weer een gesproken eucharistieviering om 9.45 uur.

### Bijzondere Vieringen:

04 okt Oogstdienst, NB 11.00 uur  
01 nov Allerheiligen/Allerzielen, 11.00 u.  
01 nov Allerzielenvesper (tijdstip volgt)

### Extra collecte:

1 okt Ontwikkelingssamenwerking

## COLOFON

### Redactieadres

Melkpad 14  
1217 KC Hilversum  
E-mail: [redactie@stvitus.nl](mailto:redactie@stvitus.nl)

### Kopijsluiting

De kopij voor de volgende Vitus graag inleveren **voor 4 oktober**.

### Parochiegegevens

Pastoor Wietse van der Velde  
Melkpad 14  
1217 KC Hilversum  
Tel: 035 624 80 09  
Noodnummer bij afwezigheid:  
06 511 76 332 (M. Vos)  
E-mail: [pastoor@stvitus.nl](mailto:pastoor@stvitus.nl)  
Pastoraalwerker  
Diaken Helen Gaasbeek  
Tel: 06 - 36547237  
E-mail: [hajgaasbeek@gmail.com](mailto:hajgaasbeek@gmail.com)

Website: [www.stvitus.nl](http://www.stvitus.nl)

### Secretariaat kerkbestuur

Maghalie Treffers - Haas  
Postadres: Melkpad 14  
1217 KC Hilversum  
Tel: 036-841 6228  
E-mail: [secretaris.vitus@upcmail.nl](mailto:secretaris.vitus@upcmail.nl)

### Penningmeester

M.J.G. (Margreet) Vos - van Buuren  
Cameliastraat 13  
1214 EZ Hilversum  
tel: 06 511 76 332  
E-mail: [vosvanbuuren@hetnet.nl](mailto:vosvanbuuren@hetnet.nl)  
ING Bank: NL45 INGB 0658444522  
t.n.v. het OK Kerkbestuur, Hilversum

### Ophaaldienst

U wilt naar de kerk, maar u heeft geen vervoer? Neem dan contact op met Antonie van Aartsen (tel: 035 6859810).

## AGENDA

22 okt OKSC Seniorenmiddag, 14.30 uur, De Akker  
28 okt Najaarsgemeentevergadering  
14 nov Schoonmaak kerk

En elke zaterdagmiddag open kerk 13.00 - 16.00 uur.

## AFSCHEID VAN GERDA

De bloemengroep heeft afscheid genomen van Gerda Giskes, die na vele jaren besloten heeft om te stoppen. Zij zal zeker gemist worden! Met een aangenaam bezoek aan het Theehuis in Eemnes werd Gerda bedankt voor haar grote bijdrage aan de groep.



## DENKEN IN DE DRIEHOEK: HEILIG



Is er dan niets meer heilig?', schreef Salmon Rushdie. Maar wat was er dan ooit zo heilig? En is het echt wel verdwenen? Wat is heilig voor ons, en wat betekent dat?

Dit zijn de centrale vragen van Denken in de Driehoek 2015-2016, een serie lezingen in congres- en vergadercentrum In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c in Utrecht Vanaf 19:30 uur is iedereen welkom voor koffie of thee. Het programma is van 20:00 tot 22:00 uur. Aansluitend is er een borrel. De toegang is gratis en opgave is niet nodig.

Programma:

14 oktober: "Heilige huisjes? Wat maakt gebouwen en plaatsen heilig?" – Sprekers: Prof. dr. Birgit Meyer en dr. Daan Beekers.

25 november: "St. Maarten en Sinterklaas: heiligen met vuile handen? – Hoe heilig is zorg voor je naaste?" – Gesprek tussen dr. Huub Oosterhuis en mgr. dr. Joris Vercammen.