

2. Prijs nu Christus in ons lied,
halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt,
halleluja,
die aanvaardde kruis en graf,
halleluja,
dat Hij zondaars 't leven gaf,
halleluja!

3. Maar zijn lijden en zijn strijd,
halleluja,
heeft verzoening ons bereid,
halleluja!
Nu is Hij der heem'len Heer,
halleluja!
Eng'len juub'len Hem ter eer.
halleluja!

Zaterdagavond viermoment 18 april 2020

Lied: Dit is een vreemde Pasen, melodie: OKG 723

Dit is een vreemde Pasen,
zo anders dan voorheen:
we bidden afgezonderd,
we zingen thuis alleen.

Met iedereen op afstand,
ook wie de dienst nu leidt:
een lege kerk, een beeldscherm,
wij vieren ver verspreid

Wij danken U met Pasen,
als kerk, hoe ook verspreid
en toch uw ene lichaam,
U dienend wijd en zijd.
Door thuis of bij een ziekbed
te zorgen voor elkaar
wordt hier het nieuws van Pasen
ook in ons leven waar.

Welkom

Een nieuwe dag ontvouwt zich voor de leerlingen van Jezus na alles wat er is gebeurd. Ook wij staan in een tijd waar veel dingen anders en nieuw zijn voor ons. Dat roept vragen op en kan een uitdaging voor ons zijn. Toch kunnen we ook dankbaar bidden.

Gebedsmoment

Schepper van licht en leven
U danken wij
dat deze nieuwe dag zich voor ons mag ontfouwen

Laat liefde ons bewegen
niet angst

Maak ons ontvankelijk
voor wie ons pad kruisen.

Dat we met hen het brood willen breken,
het licht willen delen,
met hen willen gaan
een weg van licht en leven, Amen.

(naar een tekst van Els Rose)

Instrumentaal intermezzo: 'Morning has broken'

Evangelie: Johannes 20, 19-23 NBV

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: 'Ik wens jullie vrede!' Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen.

Nog eens zei Jezus: 'Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.' Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: 'Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.'

Korte overweging

Zegening van de Paaskaars

Voorbeden

God, wij keren ons tot U, want U geeft ons leven.

We bidden voor hen die gevangen zitten in zichzelf, angstvallig de deuren dicht houden voor alles wat onbekend en vreemd is. dat ze open gaan voor nieuw leven.

Heer, ontferm U

We bidden voor mensen waarvan het leven gebroken is geraakt in deze crisis. Die geen uitzicht meer hebben en alle hoop hebben verloren. Mogen zij opnieuw uw levenwekkende kracht ervaren.

Heer, ontferm U

We bidden voor mensen die ziek zijn en daarin nog meer op zichzelf teruggeworpen zijn en afgesloten van anderen.

Dat U in hun midden mag staan en ze troost en moed geeft.

Heer, ontferm U

We bidden voor de intenties die via mail zijn binnengekomen, maar ook die nu in onszelf opkomen. We leggen ze in stilte aan U voor en denken daarbij ook aan alle mensen die ons ontvallen zijn...

Heer, ontferm U

Dat wij ons niet laten ontmoedigen door deze tijd waarin ons leven beheerst wordt door een virus.

Dat we met vertrouwen werken aan een gezondere en vriendelijkere wereld.

Heer, ontferm U

Zo leggen we onze gebeden bij U neer omdat we vertrouwen dat U door alle lijden en dood heen nabij blijft. God van liefde, vrede en trouw die we mogen noemen:

Onze Vader, die in de hemelen zijt...

Slotlied: OKG 654, Christus onze Heer verrees

1. Chris - tus, on - ze Heer, ver - rees,
hal - le - lu - ja!
Heil - ge dag na angst en vrees,
hal - le - lu - ja!
Die ver - hoogd werd aan het kruis,
hal - le - lu - ja,
bracht ons in Gods vrij - heid thuis,
hal - le - lu - ja!