



SINT VITUS

aan het Melkpad

Oud-Katholieke Parochie van St. Vitus | Melkpad 12 | Hilversum | www.stvitus.nl | 035-6248009 | info@stvitus.nl

Nieuwsbrief maart 2020-1



STROOP, SUIKER



EN HET BEGIN VAN DE 40 DAGEN

Pannenkoeken eten hoort vanouds op Aswoensdag bij het ingaan van de veertigdagen- of vastentijd. En wie de komende week in de Akker binnenloopt zal de geur nog wel opsnuiven van de tientallen pannenkoeken, die voor de kinderen

van de parochie en hun ouders werden gebakken. In een kleine viering in de kerk begon voor de kinderen de tijd op weg naar Pasen, net als voor de rest van de parochie met de oplegging van de as tijdens de eucharistieviering van Aswoensdag.

VAN DE PASTOOR

Een bijzondere viering

Komende zondag is er een bijzondere viering gepland. Anders en toch ook weer niet. We beginnen namelijk om 10.00 uur in De Akker. Waarom daar? Omdat we het woordgedeelte van de viering, het deel met de schriftlezingen, zo aan het begin van de veertigdagentijd op een andere vorm aandacht willen geven. In onze voorbereidingsgroep zijn we die uitdaging aangegaan. Dat vind ik spannend om te doen, want het is een manier om met een andere blik naar de viering te kijken. Door op een niet gebruikelijke plek de viering te starten verandert de dynamiek, is er meer ruimte voor vernieuwde aandacht en bezinning op de Bijbelverhalen die we met elkaar delen. Na de geloofsbelijdenis gaan we naar de kerk om daar de eucharistie te vieren.

Wist u dat dit een beetje doet denken aan hoe in de vroege kerk gelovigen bij elkaar kwamen in zogenaamde statiekerken in Rome? Dat waren kerken, misschien wel huiskerkjes, waar gelovigen verzamelden om naar het Woord te luisteren en om te leren onder leiding van een priester of diaken. Daar vond dan geen eucharistie plaats. Na het leren ging men naar de parochiekerk waar de bisschop voorging in de eucharistie. In die tijd werd dat nog niet door priesters gedaan. Bij binnenkomst was er eerst tijd voor gebed (de voorbeden) en daarna begroetten de gedoopte gelovigen elkaar met de vredeskus. Dat laatste is nu bij ons de vredegroet met een handdruk geworden. Zo konden ze samen eensgezind eucharistie vieren. Ik kijk uit naar de viering van komende zondag en ben benieuwd hoe u en ook ik deze hernieuwde ervaring met het Woord ervaren. Zullen we na afloop bij de koffie hier samen over praten? Graag tot dan!

Wel en wee

Sinds 14 februari ligt Susanne Rosielle-Barelds in Groningen in het ziekenhuis wegens een zware operatie. Het herstel ging nog niet voorspoedig en Susanne moest opnieuw geopereerd worden. Gelukkig begint er wat meer hoop te komen. We bidden voor een goed herstel.

Vanuit het kerkbestuur

Helaas moeten wij u mededelen dat Marieus Mulder stopt met het kerkbestuur en onze kerk. Hij geeft zelf daarover aan: 'Om privéredenen heb ik besloten terug te treden uit het kerkbestuur en de kerk. Er is niets ernstigs aan de hand.' Wij danken Marieus voor zijn inzet.

Pastoor Victor





Meer info [vindt u door hier te klikken](#)
En hier [een filmpje over de maaltijden](#)

5 mei 2020

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Dit wordt uitbundig gevierd in het hele land en ook in Hilversum. We zijn door de gemeente benaderd of wij een vrijheidsmaaltijd willen organiseren. Daar werden wij als kerkbestuur meteen enthousiast van en we hebben ons aangemeld bij het Nationaal Comité 4 en 5 mei dat deze vrijheidsmaaltijden heeft geïnitieerd.

Ontbijt

Op dinsdag 5 mei zullen wij van 09.00u. tot 11.00u. een ontbijt organiseren voor onze buurt. We ontbijten met elkaar aan feestelijk gedekte tafels (bij mooi weer buiten) en daarna is er ook tijd voor verdieping. Voor de kinderen is er een apart programma.

Help!

We zijn nog op zoek naar mensen die ons willen helpen bij de organisatie; tafeldekkers, gastheren en gastvrouwen en ook mensen die iets willen vertellen over wat zij voelen bij vrijheid. Helpt u mee? Opgeven kan bij Rachel (rachel.kinneging@upcmail.nl) of Alice Parmentier (alice.parmentier@gmail.com).

HEEFT U UW ANTWOORDKAART KERKBALANS AL INGELEVERD?

Graag in het collectemandje of stuur aan:

Penningmeester OK Vitusparochie
Kamerlingh Onnesweg 167
1223 JE Hilversum



Actie
Kerkebalans

2020



SINT VITUS
aan het Melkpad

Doe je mee?

Heel Nederland staat op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart in het teken van NLdoet, een initiatief van het Oranje Fonds. Twee dagen worden er duizenden project gedaan worden door vrijwilligers. Ook onze kerk doet dit jaar mee met het opnieuw inrichten van onze moestuin naast De Akker. We hebben al 350 euro van het Oranje Fonds gekregen om alle materialen die we nodig hebben voor de moestuin, aan te schaffen. Heel erg fijn. En met hulp van de organisatie Urban Farming 035 is er een plan van aanpak gemaakt. De groente die nu nog in de tuin staat, wordt eruit gehaald. Er worden zes bakken in elkaar gezet, die daarna een plek in de tuin krijgen. In elke bak zal iets anders gezaaid of geplant worden. De tuin wordt opgehoogd met compost, er komen looppaden en tegen de muur van De Akker gaan planten als braam klimmen

Op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart van 9:30 – 11:30 uur zijn we aan het werk in de tuin. Een aantal Hilversumse brandweermannen komt helpen op beide ochtenden! Elk jaar doet de brandweer mee met NLdoet en in 2020 zijn ze bezig op drie projecten waarbij Urban Farming 035 betrokken is. Zoals bij onze moestuin! Het zou leuk zijn als er beide dagen ook parochianen zijn die meehelpen in de tuin of met koffiezetten /-schenken. Of misschien wil je wel iets lekkers bakken voor de harde werkers? Geef dat dan even aan mij door. Loop in ieder geval even langs om te zien hoe het gaat worden. Ook mensen uit de buurt worden uitgenodigd langs te komen en een bijdrage te leveren. Hopelijk zien we jullie op 13 of 14 maart in onze moestuin!! Rachel de Moor (rachel.kinneging@upcmail.nl)
Meer info <https://www.urbanfarming035.nl/>

oranje fonds

Doe je mee?



Applaus!

Met de klucht 'Ik neem deze man' vol verwarring, achterdocht en romantiek bezorgde Vita Nuova haar publiek een vermakelijke avond op vrijdag 21 februari. Na de toneelvoorstelling vond de trekking van de loterij plaats. In de pauze waren flink wat loten verkocht en er werden dan ook flink wat prijzen gewonnen! Een deel van de opbrengst van de loten is bestemd voor het vastenproject 2020.

Al decennia lang is toneel onderdeel van de 'vastenavond' van de parochie. Vita Nuova wil graag ook de komende jaren die traditie hoog houden. Wie zin heeft om mee te doen met spelen of liever achter de schermen meehelpt, neem contact op met Vita Nuova! (ok-vitanuova@hotmail.com)

Voor meer foto's, klik [hier](#)





HET LEVEN GAAT ONS NIET VOORBIJ...

Vier avonden over wat ons ten diepste raakt.



III

Hella van der Wijst over 'Troost'



foto: Ruben Timman

Dinsdag 3 maart 2020

In 'De Akker'

Melkpad 14a, Hilversum

19.45 uur, inloop 19.15 uur

Toegang gratis

'Het leven gaat ons niet voorbij' is een serie avonden over 'grote thema's in een lichte setting', georganiseerd vanuit de oud-katholieke St. Vituskerk aan het Melkpad. Voor mensen die kunnen luisteren en hun eigen verhaal willen spiegelen aan de ervaringen van een ander. Avonden ook om zelf mee te praten.

Hella van der Wijst is presentatrice ('De wandeling', 'Het vermoeden', 'Ik mis je', 'Geloof, Hoop en Liefde'), schrijver en theatermaker. Ze heeft in haar talloze gesprekken met mensen steeds meer de kracht leren kennen van het begrip troost en ze houdt een vurig pleidooi voor de herontdekking ervan. In gesprek met haar leren we meer over hoe anderen te troosten en zelf getroost te worden.

26 november 2019, 28 januari, **3 maart** en 19 mei 2020

Met nog twee avonden 'Het leven gaat ons niet voorbij' te gaan nodigen we u van harte uit om te komen, te luisteren en mee te doen. En kom ook vooral niet alleen: het is zeer de moeite waard om ook vrienden, burens en kennissen mee te nemen!

Hella van der Wijst, die jarenlang het gezicht was van het tv-programma 'De Wandeling' gaat op 3 maart samen met ons de kracht van het woord 'Troost' herontdekken.

Klik op de afbeelding voor een vergroting (pdf)



Boeken, boeken en nog meer boeken

Zoveel mensen herkennen dit: je ziet een rij boeken - in een winkel, op een kraam, in een kast - en als vanzelf gaan je ogen langs de ruggen met titels. Even lezen wat er staat. En dan al gauw: een boek eruit pakken en openslaan. Voor je er erg in hebt ben je alweer een hoofdstuk verder. Binnenkort wordt het weer luilekkerland voor de liefhebbers van boeken. Op zondag 29 maart is er weer een boekenmarkt in De Akker. Na de viering staan er tafels gevuld met een verscheidenheid aan boeken. Tenminste, voor die boekenmarkt hebben we wel hulp nodig, hulp van boekeninleveraars. Dat inbrengen van boeken (van zo'n kwaliteit dat ze goed verkoopbaar zijn) kan tijdens de open kerk op de woensdag en zaterdag, en op zondag voor of na de viering. Kinderboeken, romans, studieboeken, kookboeken stichtelijke boeken, reisboeken enzovoort. Alles is welkom. Ook tijdens de markt hebben we hulp nodig, namelijk van boekenkopers. Reken op volle tassen, want alles is voor een schappelijke prijs. (Houd die munten van 50 cent en één euro maar alvast apart.) En waarom deze boekenmarkt? 1. De opbrengst is bestemd voor het vastenproject, het opvanghuis Bethune. En 2. Heerlijk, weer een nieuw boek om te lezen... Meer weten? Vraag het Monique (Moniquendw@gmail.com).



Overdenken

In de digitale 40-dagenretraite 2020 van de jezuïeten ontvangen de deelnemers dagelijks een e-mail met daarin gebedsteksten, bestaande uit bijbelteksten en meditatieve vragen. Het geheel met als titel 'De morgen komt' vormt een innerlijke reis om het mysterie van Pasen intenser te beleven. Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.ignatiaansbidden.org.



In vorige jaren verschenen door de OKKN uitgegeven boekjes voor de veertigdagentijd met titels als 'Liedjes van verlangen' (over de psalmen), 'Vragen, vechten en verlangen' (Marcus-evangelie), 'De ene voet voor de andere (Dag Hammarskjöld)' en 'In het huis van de pottenbakker' (Jeremia).



In de kerk of het portaal liggen veel van deze boekjes klaar om meegenomen te worden en vooral: om gelezen te worden. Neem zo'n boekje mee voor jezelf en/of voor een ander. En er zijn meer uitgaven en manieren om in deze periode teksten en gedachtes te overdenken. Heb het er eens over met elkaar tijdens het koffiedrinken.



**Vastenactie
2020**

Steun het Bethune huis

In Hong Kong werken bijna 380.000 vrouwelijke migrantenarbeiders. Ze staan onder grote druk, worden soms niet betaald en regelmatig misbruikt. Het arbeidscontract van deze vrouwen wordt vaak door onbekende redenen niet verlengd. Het Bethune huis vangt de vrouwen op en helpt ze met een eerlijk proces.

Met uw bijdrage helpt het Bethune huis deze vrouwen met:

- Verlengen van het visum (€ 27)
- Eigen bijdrage advocaat (€ 67)
- Vervoer naar de rechtbank (€ 23)
- Medische hulp (gemiddeld € 35)
- Cursus 'ken je rechten en het legale proces' (€ 28)

Meer informatie: stpaulus.akk.nl

Mak een bijdrage over op de rekening van uw parochie o.v.v. Vastenactie 2020

Vastenactie

In Hong Kong werken 380.000 migrantenarbeiders, 98% daarvan zijn vrouwen. Vrouwen die gedreven door armoede in het buitenland in de huishouding werken. Hun inkomen gebruiken ze om hun families in het thuisland te steunen. In 2016 en in 2018 hebben wij uw steun gevraagd voor de migrantenvrouwen die terecht komen in het Bethune Huis in Hong Kong, een opvanghuis voor migrantenvrouwen die te maken krijgen met te veel werkuren, met het niet betalen van loon en met fysiek en/of seksueel misbruik. Het Bethune Huis heeft een telefonische hulplijn voor vrouwen die om deze redenen weg willen bij hun werkgever. In het holst van de nacht worden de vrouwen door een medewerker van het Bethune Huis per taxi opgehaald bij hun werkadres en naar de veilige haven van het Bethune Huis gebracht....

- [Klik hier voor meer informatie over het Bethune Huis en de vastenactie 2020](#)
- [Klik hier om de Facebookpagina van het Bethune huis te bezoeken](#)

Bijdragen kunt u overmaken op rekeningnummer IBAN: NL45 INGB 0658 444 522 t.n.v. Kerkbestuur oud-katholieke Parochie van St. Vitus met de vermelding 'Vastenactie 2020'. Ook zal er bij elke viering in de veertigdagentijd een uitgangscollecte voor het project gehouden worden.

2020



SINT VITUS
aan het Melkpad



Kortingsbon

di. 3 maart 2020
Filmtheater Hilversum

13.30 uur
20.00 uur

A HIDDEN LIFE



Kortingsbon

di. 10 maart 2020
Filmtheater Hilversum

13.30 uur
20.15 uur

**THE NAME
OF THE ROSE**

Let goed op de aanvangstijden van de films
(en check op www.filmtheaterhilversum.nl)

Toegangsprijs:

Tegen inlevering van deze coupons:

middag: € 7,50 (ipv 8,50)

avond: € 8,50 (ipv 9,50)

(andere kortingen gelden niet tegelijkertijd)

Betaling uitsluitend met PIN

Reserveren:

035 - 6235466 (pas na 13.15 uur bellen)

A HIDDEN LIFE

Met een inleiding door Ds. Jurjen Zeilstra
(Regenboogkerk)

THE NAME OF THE ROSE

Met een inleiding door Ds. Jurjen Zeilstra
(Regenboogkerk)

Let goed op de Aanvangstijden! (z.o.z.)
(en check op www.filmtheaterhilversum.nl)

Toegangsprijs:

middag: € 7,50 (ipv 8,50)

avond: € 8,50 (ipv 9,50)

(Andere kortingen gelden niet tegelijkertijd)

Betaling uitsluitend met PIN

Reserveren:

035 - 6235466 (pas na 13.15 uur bellen)

Films in de veertigdagentijd

Films die juist in deze tijd van bezinning tot nadenken kunnen stemmen: in de komende zes weken zijn in Filmtheater Hilversum zes geselecteerde titels te zien. Iedere voorstelling wordt ingeleid door een van de pastores van de Regenboogkerk of onze parochie. Meer info: www.filmtheaterhilversum.nl. Om gebruik te maken van de korting moet u wel zelf even deze pagina uitprinten en meenemen naar het filmtheater, u krijgt de korting alleen op vertoon van deze bonnen!

Dinsdag 3 maart:

A Hidden Life

Aanvang: 13.30 en 20.00 u.

Inleiding: Jurjen Zeilstra

Een historisch oorlogsdrama, gebaseerd op het leven van Franz Jägerstätter die werd veroordeeld voor zijn stille verzet tegen de Duitse Anschluss. Met A Hidden Life onderzoekt filmmaker Terrence Malick hoe Jägerstätter en zijn vrouw Fani de kracht vonden om hun leven en welzijn op te offeren voor een hoger ideaal.

Dinsdag 10 maart:

The Name of the Rose

Aanvang: 13.30 en 20.15 u.

Inleiding: Jurjen Zeilstra

Naar het boek van Umberto Eco: late Middeleeuwen, in een klooster in Noord-Italië worden mysterieuze moorden gepleegd. Is er sprake van duivelswerk, zijn er tekenen van de Apocalyps? De franciscaner monnik William of Baskerville onderzoekt wat er gaande is.

KOMENDE ZONDAG, 1 MAART
10.00 uur: Eucharistieviering

1e zondag van de veertigdagentijd

Voorganger: pastoor Victor Scheijde
1e lezing: Genesis 2, 4b-9, 15-17, 3,1-7 Jacqueline Boel
Evangelie: Matteüs 4, 1-11
Voorbeden: Dio van Maaren

ZONDAG 8 MAART
10.00 uur: Eucharistieviering

2e zondag van de veertigdagentijd

Voorganger: pastoor Victor Scheijde
1e lezing: Exodus 24, 12-18 door Amy Nelson
2e lezing: Filippenzen 3, 7-14 door Loek Captijn
Evangelie: Matteüs 17, 1-9
Voorbeden: Ingeborg Hendriks

EN IEDERE WOENSDAG OCHTENDGEBED OM 8.00 UUR EN MIDDAGGEBED OM 12.00 UUR.

maaltijd & meer

Zondag 1 maart, 18.00 uur

eepraatdeelvierbidzinglachhuilstroostdrinkvertelluisterhuivergenietdenkvoelkijkhoorproef

CONTACT & COLOFON

Pastoor:

Victor Scheijde
(ma.middag, wo-vr)
Melkpad 14
1217 KC Hilversum
tel. 035 624 80 09
pastoor@stvitus.nl

Secretariaat:

Titia van der Heijden-Folkers
tel. 06 829 900 31
secretaris@stvitus.nl

Penningmeester:

Dio van Maaren
Kamerlingh Onnesweg 167
1223 JE Hilversum
tel. 06 536 972 94
penningmeester@stvitus.nl

Koster:

M.J.G. Vos-van Buuren
tel. 06 511 76 332
vosvanbuuren@hetnet.nl

Website:

hilversum.okkn.nl

Bankrekening:

IBAN: NL45 INGB 0658 444 522
t.n.v. Kerkbestuur oud-katholieke
Parochie van St. Vitus

Redactie: Inge van Maaren, Ingeborg Hendriks, Elly de Gans, Dio van Maaren.
Redactieadres: redactie@stvitus.nl.
Kopijsluiting: woensdag 11 maart 2020, 12.00 uur.

NB De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 13 maart 2020.

AGENDA

Zaterdag 29 februari:	19.30 u.	Kaartclub
Zondag 1 maart:	18.15 u.	Aan Tafel & Meer-maaltijd*
Zondag 1 maart:	19.30 u.	Aan Tafel & Meer-viermoment
Dinsdag 3 maart:	13.30 u.	40d-film: A Hidden Life
Dinsdag 3 maart:	19.30 u.	Thema-avond Het leven gaat ons niet voorbij.
Dinsdag 3 maart:	20.00 u.	40dagenfilm: A Hidden Life
Maandag 9 maart:	19.30 u.	Kerkbestuur
Dinsdag 10 maart:	13.30 u.	40d-film: The Name of the Rose
Dinsdag 10 maart:	20.15 u.	40d-film: The Name of the Rose

EN VERDER

En verder:		
Vrijdag 13 maart:	9.30-11.30	NLdoet, meehelpen in de kinderkerkmoestuin
Zaterdag 14 maart:	9.30-11.30	NLdoet, meehelpen in de kinderkerkmoestuin
Zondag 15 maart:	18.15 u.	Aan Tafel & Meer
Zaterdag 21 maart:	16.30 u.	Cantate op de Kerkbrink
Zondag 22 maart:	12.00 u.	Catechese in Amersfoort
Vrijdag 27 maart:	13.30 u.	Zilverpoetsen
Zondag 29 maart:	11.15 u.	Boekenmarkt
Donderdag 2 april:	19.30 u.	Evensong during Passiontide
Vrijdag 3 april:	13.30 u.	Zilverpoetsen

En elke zaterdag open kerk van 13.00 tot 16.00 uur, elke woensdag open kerk van 8.30 tot 12.00 uur en 's avonds koorrepetitie om 19.30 uur.

* Aanmelden voor de maaltijd kan tot vrijdag 28 februari, 17.00 uur via maaltijdaanhetmelkpad@stvitus.nl.