



SINT VITUS

aan het Melkpad

Oud-Katholieke Parochie van St. Vitus | Melkpad 12 | Hilversum | www.stvitus.nl | 035-6248009 | info@stvitus.nl

Nieuwsbrief juli 2019-1

OP WEG NAAR JERUZALEM

ירושלים
اورشليم (القدس)
Jerusalem

Het was een poos geleden dat we een preek van de leek tijdens de viering hoorden, maar afgelopen zondag 30 juni was het weer zover. Op de zondag van de navolging stond Keimpe Yska achter de lezenaar en hield hij een overweging naar aanleiding van de schriftlezingen. Behalve gedachtes bij dat navolgen stond Keimpe vooral stil bij de opmerking uit het evangelie dat Jezus vastberaden op weg ging naar Jeruzalem.

Uit de overweging: 'Jeruzalem is voor de gelovige Jood toen en ook nu bij uitstek de plaats voor de ontmoeting met God. In Jezus' dagen stond daar de tempel. Daar was hij als 12-jarige met de Schriftgeleerden in gesprek over wat Gods bedoeling met deze aarde is. Jeruzalem is de plaats waar het feest "Vreugde der Wet" gevierd wordt. Het feest van de wet als leefregel ten leven.

Jeruzalem is de plaats waar we weer mogen meemaken hoe God de aarde bedoeld heeft, een klein paradijs op aarde. Het is volgens mij dit Jeruzalem waar Jezus naar toe op weg is als er in de Bijbel gesproken wordt over Jeruzalem: de plaats die het paradijs vertegenwoordigt.'

En ook: 'Hoe blijven wij zelf op die weg naar Jeruzalem? Hoe houden wij ons ideaal vast? Misschien is het dan toch zinvol om bij Paulus in de leer te gaan. Want hij noemt, naast een aantal zaken die we niet moeten doen, ook een aantal positieve zaken zoals: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedheid en trouw. Ik zou deze zaken samen willen vatten met "wees werkelijk betrokken op de ander".'

[Op de website](#) zijn de hele overweging en de lezingen terug te luisteren.

Wie is de volgende die zo'n preek van de leek inhoud wil geven?



UIT DE PAROCHIE



Wietse en Maarten met het fotoboek van het afscheidsfeest, gemaakt door Marc de Groot, Anneke de Ridder en Rachel Kinneging

Inmiddels is de zomer overtuigend begonnen, is pastoor Wietse zijn verhuisdozen aan het inpakken om op 10 juli te verhuizen, en is de nieuwe pastoor vanaf 1 juli officieel begonnen.

Omdat niet alles precies samenvalt is er een periode in de zomer waarin ik als enige bereikbaar ben. Omdat ik niet alleen werk als pastoraal werker maar ook in het ziekenhuis, zou het fijn zijn als u met vragen probeert mij te bereiken tijdens 9 en 10 in de ochtend.

Op het moment dat ik dit stukje schrijf is net Jacqueline Brian weer thuisgekomen. Zij heeft een

heel heftige ziekteperiode doorgemaakt. Jacqueline is dankbaar voor de gebeden en steun uit de parochie. Omdat haar herstel nog enige weken in beslag kan nemen vraagt ze ook nu nog om ons gebed.

Nog meer goede berichten, en wel van Maghalie. Het eerste jaar van haar studie pastoraat heeft zij vrijwel afgerond en ze mag door naar haar tweede studiejaar. In dat jaar gaat ze stage lopen bij het Leger des Heils in Almere. Felicitaties zijn op zijn plek. En het zou misschien leuk zijn om in het komende jaar een keer iets over de stage te horen.

Met hartelijke groet, *Loes Berkhout*

Collectes

De opbrengst van de collectes tijdens de vieringen bedraagt voor de maand juni € 676,79. Een fors bedrag, mede mogelijk gemaakt door de vele aanwezigen tijdens de afscheidsviering van pastoor Wietse op 23 juni! Aan de extra collecte, bestemd voor kerkopbouw, is € 68,45 gegeven.

Extra collecte op 7 juli

Het Collegiaal Bestuur vraagt uw bijdrage ten behoeve van de publiciteit: De media maken het nieuws, zo zegt men tegenwoordig. Als je niet in de

media verschijnt, kom je niet in het nieuws en word je niet gezien of gehoord. Ook als Oud-Katholieke Kerk kunnen we ons aan die nieuwe waarheid niet onttrekken. Ons onvolprezen lijfblad de Oud-Katholiek is al weer heel wat jaren geleden aangevuld met nieuwsvoorziening via de website van de landelijke kerk en langs die weg hebben inderdaad veel mensen met onze kerk kennis gemaakt. De ontwikkeling en het gebruik van oude én nieuwe media vergt onze voortdurende aandacht en er is ook geld voor nodig om de blijde boodschap te blijven uitdragen.

UIT HET KERKBESTUUR



Tijdens de laatste vergadering voor de zomervakanties, een periode waarin geen bestuursvergadering wordt gehouden, werd het kerkbestuur aangenaam verrast door een anonieme parochiaan. Hij of zij had er voor gezorgd dat we een lekkere appeltaart voor bij de koffie hadden. Voor de goede gever: heel hartelijk dank! Het gebaar is door ons erg gewaardeerd.

Telefoonnummer van de pastorie

Wietse van der Velde verhuist op 10 juli naar Nieuwe Pekela. De pastorie is daardoor telefonisch niet bereikbaar. Om te voorkomen dat belangrijke telefoontjes gemist worden is het telefoonnummer van de pastorie doorgeschakeld naar de telefoon van de secretaris van het kerkbestuur, Titia van der Heijden - Folkers.

Pastoraat in de zomer

Tijdens de zomerperiode is pastoraal medewerker Loes Berkhout de eerste aanspreekpersoon in de parochie. In dringende gevallen is zij iedere ochtend tussen 09:00 en 10:00 uur telefonisch te bereiken op 06 519 47 896. Buiten deze tijden om kan haar voice-mail ingesproken worden. Indien nodig kan Loes ook zorgen voor een priester.

Koffiedrinken in de zomer

Normaal gesproken is De Akker in de zomer gesloten en werd er in de pastorie, als gast van de pastoor, na de zondagse vieringen koffie gedronken. Omdat pastoor Victor in de zomer op vakantie is zal het kerkbestuur de koffie en thee na de viering verzorgen. Het kerkbestuurslid wat op de betreffende zondag de afkondigingen doet verzorgt dit en De Akker is hiervoor dan opengesteld. Mocht u het kb-lid willen helpen met koffie en thee zetten, dan horen we dat graag.



E-mailadres pastoor Victor

Het parochiale e-mailadres pastoor@stvitus.nl is nu gekoppeld aan het e-mailadres van Victor Scheijde. Alle e-mail die dus vanaf nu binnenkomt op pastoor@stvitus.nl zal dus in de postbus van pastoor Victor terecht komen. Omdat hij vooralsnog aan het verhuizen en daarna op vakantie is, zal hij pas vanaf medio augustus kunnen reageren.

De aanstelling van de pastoor

Pastoor Victor is voor 80% aangesteld als pastoor in Hilversum. Dit betekent dat hij veel maar niet alles kan doen in zijn beschikbare tijd als pastoor. Samen met het kerkbestuur zal gekeken worden naar een praktische invulling van zijn taken. Het is goed om te weten dat de pastoor dus niet voor de volle 100% beschikbaar kan zijn voor de parochie.

Inlooplunch

Op woensdag 10 juli en op donderdag 11 juli is pastoor Victor in Hilversum voor een eerste deel van zijn inwerkprogramma. Er is voor iedereen gelegenheid om alvast nader met hem kennis te maken tijdens een inlooplunch na de korte viering (aanvang 12.30 uur) op woensdagmiddag 10 juli.

Voor het eten in De Akker wordt gezorgd. Het wordt gewaardeerd als u zich voor deze lunch aanmeldt via maaltijdaanhetmelkpad@stvitus.nl

Volgende vergadering

Het kerkbestuur komt pas na de zomerperiode weer bij elkaar voor de volgende vergadering. Deze zal op donderdag 22 augustus vanaf 19:30 uur in De Akker plaatsvinden. Wij wensen u allen een fijne en goede tijd toe!



DAT NOEMT MEN DAN EENVOUDIG...

Bericht van de nieuwe pastoor

Deze week had ik de eer om op mijn tweede dag van mijn aanstelling mee te doen met een lunch en fietstocht samen met buurtbewoners en burgemeester en wethouders in postcodegebied 1217. Ik moet zeggen dat het een bijzonder prettige kennismaking was met de omgeving waar ik binnenkort kom te wonen en met de mensen die er wonen en werken. Gelukkig kon ik van Alice de fiets lenen, zodat ik mee kon doen met de educatieve tocht.

De gastvrouw werd bedankt voor de heerlijk 'eenvoudige' lunch, die in mijn ogen zeer overvloedig en luxe was. Het belooft wat voor volgende week woensdag (10 juli) als we een inlooplunch hebben na de eucharistieviering van 12.30u. Ik kijk ernaar uit om u allen daar te ontmoeten bij de – voor Hilversumse begrippen – eenvoudige doch voedzame lunch. Ik hoop dus van harte dat u ook komt!

Ik maak die dagen verder kennis met een aantal mensen van de parochie en ik moet zeggen dat ik steeds meer zin krijg om aan de slag te gaan. Wat een energie en dynamiek kom ik tegen! Pastoor Wietse zal 10 juli de pastorie verlaten en samen met mijn gezin neem ik op 18 juli intrek in de pastorie, in onze vakantie die tot en met 4 augustus duurt.

Vanaf 5 augustus pak ik actief de werkzaamheden op. Met een aanstelling van 0,8 fte (32 uur in de week) zal ik in overleg met het bestuur bekijken welke vaste werkdagen ik ga inplannen en wat de beste tijd is voor een telefonisch spreekuur op het vaste nummer van de pastorie. In de tussentijd is Loes Berkhout pastoraal verantwoordelijk en zal zij indien nodig een priester inschakelen.

Pastoor Victor

Kinderkerkzomer

Zondag 7 juli is de laatste keer kinderkerk voor de zomervakantie. Zoals inmiddels traditie maken we er een extra speciale kinderkerk van. We lezen het verhaal dat Jezus zijn leerlingen de wereld in stuurt. De kinderen worden ook op pad gestuurd, maar zij gaan op zoek naar een schat! Zondag hoort u hier mee over. We zullen voor tijdens de zomerperiode ervoor zorgen dat er wat papier en stiften achter in de kerk liggen mochten er kinderen in de kerk zijn tijdens de zomervakantie. De eerste kinderkerk is weer op zondag 8 september. Ook dan zullen we op een feestelijke manier een start maken met het nieuwe seizoen, en ook in de kinderkerk starten met het thema 'Open je ogen!'

De kinderkerktuin

Met deze warme dagen is het hard werken voor onze plantjes in de kinderkerktuin. Jammer genoeg heeft niet alles de warmte van de afgelopen dagen overleefd. De suiker snaps en de uien zullen we niet kunnen oogsten. Daarentegen laten de eerste nog groene aardbeien zich zien en groeien de broccoli en bloemkool flink.

Er wordt heel wat heen en weer gefietst in de avonden om de plantjes water te geven. De regenton doet goed zijn werk, maar is inmiddels voor de helft leeg, dus een buitje zou zeker welkom zijn. Voor de zomervakantie gaan we zondag een rooster maken met de gezinnen van de kinderkerk voor het water geven aan de plantjes. Mocht u het ook leuk vinden een week voor de watervoorziening van de tuin te zorgen, laat het vooral weten! Alle hulp is welkom! Als dank mogen de aardbeien die rijp zijn opgegeten worden!
Yvonne Hoek en Rachel de Moor



Inhoud	
RAPPORT	
1. Inleiding	3
1.1. Opdracht	3
1.2. Aanleiding	3
1.3. Werkwijze	4
1.4. Leeswijzer	5
2. De Eucharistie als uitgangspunt	6
3. Aanbevelingen inzake bisdom en bisschop	7
3.1. Aanbeveling 1: Wijzig de huidige indeling van bisdommen	7
3.2. Aanbeveling 2: Maak de verkiezingsprocedure van een bisschop onderdeel van het synodaal proces	7
3.3. Aanbeveling 3: Verleen de Synode het recht een dwingend verzoek tot aftreden van een bisschop te formuleren	8
3.4. Aanbeveling 4: Leg de eigenstandige bevoegdheden van de bisschop eenduidig vast	8
4. Aanbevelingen inzake de Synode	9
4.1. Aanbeveling 5: Wijzig de samenstelling van de Synode	9
4.2. Aanbeveling 6: Verruim de bevoegdheden van de Synode	9
4.3. Aanbeveling 7: Wijzig de frequentie van samenkomst van de Synode naar twee keer per jaar	10

Vanuit de landelijke kerk

Op verzoek van het Bisschoppelijk Bureau wordt de onlangs verschenen eindnota van de commissie Bestuur & Organisatie meegestuurd met deze nieuwsbrief. Eind 2015 is door het Collegiaal Bestuur, in overleg met het Presidium van de Synode, een commissie samengesteld en benoemd die de opdracht kreeg zich te buigen over de organisatie en structuur van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. In het rapport doet de commissie aanbevelingen. Klik de afbeelding hiernaast om het rapport te downloaden. En aanvullend: onlangs maakte het Bisschoppelijk Bureau bekend dat voor ondersteuning bij de in- en externe communicatie van de OKKN een communicatieadviseur is gevonden in Eric van den Berg (foto rechts). In zijn takenpakket zit onder andere eindredactie van De Oud-Katholiek, nieuwsbrief, intranetpagina en website. Van den Berg is aangesteld voor één dag in de week.





PLOF!

Met een paar flinke klappen kwam er zondag 30 juni een eind aan een seizoen catechese. En het was een vrolijke afsluiting, want we speelden het kaartspel PLOF! 'Snelle meppen, diepe vragen' staat op het kaartdoosje en dat klopt helemaal. Je moest je aandacht er goed bij hebben om aan de beurt te komen en veel vragen zorgden voor overpeinzingen en gesprek. Wat te denken van kaartvragen als deze: God ziet je overal waar je gaat. Wanneer denk je dat hij je het leukst vindt? Of: Met welk woord scheld jij vooral? Of: Wat vind je leuk om te doen als er niemand thuis is? Plus nog 29 andere vragen. Door al dat doorpraten over de vragen op de kaarten hebben we natuurlijk nog lang niet alle kaarten gespeeld. Het afgelopen jaar was de catechesegroep klein, maar fijn. We hebben verschillende onderwerpen nader bekeken, zoals de werken van barmhartigheid, prominent aanwezig in de ramen boven de zijdeuren. Het verhaal van Jozef is een aantal keren rode draad geweest, ook toen we het over de toekomst hadden. Waar ben je en wat doe je over vijf of tien jaar? En hoe zou de wereld er dan uit zien? Een ernstig en constructief uurtje hadden we toen. Ook hebben we samen nagedacht over de naam van God en over de zin en onzin van regels en wetten. In zo'n seizoen catechese kun je heel wat met elkaar doornemen! Na de zomer gaan we verder, maar hoe? Dat gaan we overleggen met pastoor Victor. Hoe dan ook, u hoort vast nog wel van ons.

Keimpe en Inge



Ter Lering & Vermaak: Joris & De Draak

Grete Verheij-de Jager, voormalig pastoor van de Amersfoortse parochie, schreef een rijk geïllustreerd en informatief boekje over Sint-Joris, patroonheilige van de stad Amersfoort en van de oud-katholieke parochie. De eeuwige strijd tussen goed en kwaad, de oorsprong van de legende en andere drakendoders zijn thema's die aan bod komen. Het boekje is tevens voorzien van een stadswandeling langs plekken in Amersfoort, die aan Joris herinneren.

Samen met dit Jorisboekje verschijnt ook een kinderboek 'Het Groene Draakje', een modern sprookje dat zich afspeelt in het bos op de Heiligenberg. Eveneens geschreven door Grete Verheij en fraai geïllustreerd door grafisch vormgeefster Angélique Verheij.

Beide boekjes zijn te koop via de website op okkn.nl



Illustratie uit het kinderboek Het Groene Draakje



Pastoor: (bereikbaar vanaf augustus)

Victor Scheijde
Melkpad 14
1217 KC Hilversum
tel. 035 - 624 80 09

pastoor@stvitus.nl

Pastoraal werker: Loes Berkhout

tel. 06 519 478 96

berkhout.loes@gmail.com

Secretariaat:

Titia van der Heijden-Folkers

tel. 06 829 900 31

secretaris@stvitus.nl

Penningmeester:

Dio van Maaren

Kamerlingh Onnesweg 167

1223 JE Hilversum

tel. 06 536 972 94

penningmeester@stvitus.nl

Koster:

M.J.G. Vos - van Buuren

tel. 06 511 76 332

vosvanbuuren@hetnet.nl

Beheerder van 'de Akker':

Rachel Kinneging

rachel.kinneging@upcmail.nl

Website:

hilversum.okkn.nl

Redactie: Ingeborg Hendriks, Elly

de Gans, Inge van Maaren, Marieus

Mulder, Dio van Maaren.

Redactieadres: redactie@stvitus.nl.

Kopijsluiting: 31 juli 2019, 12:00 uur.

NB De volgende nieuwsbrief verschijnt

op vrijdag 2 augustus 2019.

DE LAATSTE!

laatste keer (voor de zomer) **maaltijd & meer**
zondagavond 7 juli 18.00

eetpraatdeelvierbidzinglachhuiltroostdrinkvertelluisterhuivergenietdenkvoelkijkhoorproef

AGENDA

Zondag 7 juli:	18.15 u.	Aan Tafel & Meer maaltijd*
Zondag 7 juli:	19.30 u.	Aan Tafel & Meer viermoment
Woensdag 10 juli:	12.30 u.	Viering, gevolgd door lunch en ontmoeting met pastoor Victor

En elke zaterdag open kerk van 13.00 tot 16.00 uur

En alvast:

Zondag 11 augustus:	10.00 u.	Pastoor Scheijde gaat voor in de viering
Zondag 8 september:		Installatie pastoor Victor Scheijde

* Graag opgeven vóór vrijdag 5 juli, 17.00 uur via maaltijdaanhetmelkpad@stvitus.nl

KOMENDE ZONDAG, 7 JUNI

10.00 uur: Eucharistieviering

Zondag van de zending van de zeventig

Voorganger: priester Ward Cortvriendt

1e lezing: Jes. 66. 10 - 14 door Aad Vrijenhoek

2e lezing: Gal. 6, 1-10, 14-18 door Martien Camphuis

Evangelie: Lucas 10, 1-20

Voorbeden: Ingeborg Hendriks

ZONDAG 14 JULI

10.00 uur: Eucharistieviering

Zondag van de barmhartige Samaritaan

Voorganger: priester Marieke Ridder

1e lezing: Deut. 30, 9-14 door Anne Marie de Vries

2e lezing: Kol. 1, 1-14 door Henny Plomp

Evangelie: Lucas 10, 25-37

Voorbeden: Nienke Nieuwenhuizen

ZONDAG 21 JULII

10.00 uur: Dienst van Schriftlezing en Gebed

Zondag van Marta en Maria

Voorganger: pastoraal werker Loes Berkhout

1e lezing: Gen. 18, 1-14 door Ingeborg Hendriks

2e lezing: Kol. 1, 21-27 door Alice Parmentier

Evangelie: Lucas 10, 38-42

Voorbeden: Martien Camphuis

ZONDAG 28 JULI

10.00 uur: Eucharistieviering

Zondag van het bidden

Voorganger: priester Marieke Ridder

1e lezing: Gen. 18, 20-33 door Hans Jans

2e lezing: Kol. 3, 12-17 door Marieus Mulder

Evangelie: Lucas 12, 13-21

Voorbeden: Dio van Maaren