



# SINT VITUS

aan het Melkpad

Oud-Katholieke Parochie van St. Vitus | Melkpad 12 | Hilversum | [www.stvitus.nl](http://www.stvitus.nl) | 035-6248009 | [info@stvitus.nl](mailto:info@stvitus.nl)

## Nieuwsbrief maart 2019-2



### KIES DAN DE GOEDE PLAATSEN

In het gezangboek staat gezang 971 van Willem Barnard. Dit lied handelt over het verhaal dat Jezus hield toen Hij zag hoe sommige mensen de beste plaatsen voor zichzelf uitzochten; ook in deze tijd herkenbaar. In mijn jeugd werd ons voorgehouden bescheiden te zijn als in de tekst van: 'Denk erom, vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten!' Helpen zulke lessen? Bescheidenheid, voorkomendheid en beleefdheid zijn vaak niet meer dan een vernisje aan de buitenkant en dringen niet door tot de innerlijke mens. Tenzij wij de werkelijke draagwijdte van Jezus' woorden doorzien. Zij zijn een aankondiging van zijn oordeel - zie vers 1 van dit lied. Zó is Gods handelswijze. Hij heeft de zwakke Abel liever dan de energieke Kaïn. De jongere broer Jakob gaat vóór de oudere Ezau. Jezus heeft een voorkeur voor tollenaars en zondaars; mensen die van het rechte pad zijn afgeweken.

Daarmee joeg Jezus de vromen (zoals zijn gastheer) tegen zich in het harnas. Dit was één van de redenen, die Jezus aan het kruis bracht.

Een christenmens die met God wil leven zal zich door de wetenschap dat bij God de laatsten de eersten zullen worden op zijn plaats gezet weten. Een bescheiden plaats. Zo'n christenmens laat het oordeel

over zichzelf en vooral dat over anderen aan God over. Hij buigt zich voor wat God geboden heeft. Echte bescheidenheid, meer dan een vernis, ontstaat voor Gods aangezicht!

Het aardige is, dat Barnard op dit thema nog een lied heeft geschreven: *De eersten zijn de laatsten* (gezag 972). Hierin bezingt hij de voorliefde van God voor hen die achter zijn gebleven, voor hen die klein en verloren zijn. Barnard besluit dit lied met een oproep aan ons: *Kiest dan de goede plaatsen en geeft uw hart aan God.*

We zijn al meer dan een week in de Veertigdagentijd; een tijd waarin we worden opgeroepen onszelf, onze drijfveren en onze daden te onderzoeken en berouw te hebben over wat daarin niet goed is. Het doel daarvan is niet om ons in de put te praten of ons naar de laatste plaats te verwijzen. Het doel is dat wij daardoor de mensen zullen worden die God bedoeld heeft. Mensen die leven in liefde tot Hem en wat Hij geschapen heeft. De liederen van Barnard kunnen ons helpen uit te groeien tot zulke mensen: *Kiest dan de goede plaatsen en geeft uw hart aan God. Ik wens ons allen een gezegende tijd op weg naar Pasen.*

Pastoor Wietse van der Velde

## VAN DE PASTOOR



Onze kerk werd opgeschrikt door het bericht, dat op zondag 10 maart priester dr. Remco Robinson (foto) zijn aardse leven heeft beëindigd. In de laatste jaren ging hij door een dal van depressies, maar we kregen de indruk dat het juist de afgelopen tijd beter met hem ging. Dat laatste maakt zijn dood nog schokkender. In onze parochie zullen velen Remco nog kennen uit de periode dat hij hier stage liep en zich daarbij richtte op het jeugdwerk. Na zijn priesterwijding werd hij pastoor van Arnhem en daarna rector van de statie Zeeland. Hij was ook docent praktische theologie, secretaris van het college van docenten aan het seminarie en namens de Utrechtse geestelijkheid lid van het Collegiaal Bestuur. Moge Remco rust en vrede vinden bij God en geborgen zijn in de armen van de Eeuwige. Zondag zullen wij hem, zijn vrouw Ruth en zijn drie kinderen, in onze gebeden gedenken. (Een uitgebreid In Memoriam, geschreven door aartsbischop Joris, [vindt u hier op de landelijke website](#))

### **Uit de parochie**

Maandag 11 maart overleed, omringd door haar dochters, in de leeftijd van negentig jaar mevrouw Truus Spruit-Boelee, de moeder van Inge van Maaren. De laatste jaren waren voor haar niet gemakkelijk en zij had veel mantelzorg nodig. Zondag zullen wij haar, haar kinderen en kleinkinderen in de liefde van God aanbevelen.

Uiteindelijk sneller dan gedacht is Elly Bruining-Klören van Gooizicht verhuisd naar het verpleeghuis Swellengrebel, Burgemeester Fockema Andreaalaan 100 in Utrecht (1e etage, kamer 109). Haar man Bert was al een paar weken eerder naar Swellengrebel verhuisd. Nu wonen zij in ieder geval weer samen onder hetzelfde dak. Elly is gedurende zeer vele jaren een gewaardeerde organist van onze kerk geweest. Ik weet zeker dat ik namens de hele parochie spreek dat wij haar - ondanks haar moeilijke lichamelijke situatie - en Bert Gods zegen en nabijheid toewensen en een goede tijd in Utrecht.

Onze pastoraal medewerker Loes Berkhout heeft haar werkzaamheden nog niet kunnen hervatten. Met haar hopen wij dat zij binnen afzienbare tijd weer in ons midden zal zijn.

Zondag 17 maart is het precies 35 jaar geleden dat ik de priesterwijding ontving. De wijding vond plaats in Amersfoort en de eerste dienst in Hilversum, waar ik in die periode pastoraal assistent was. Het toeval wil dat zondag 18 maart 1984 net als aanstaande zondag de tweede zondag van de Veertigdagentijd was. Omdat ik over drie maanden als pastoor van Hilversum afscheid zal nemen, wil ik aan dit 7e lustrum niet al te veel aandacht geven, maar in de viering er toch wel met dankbaarheid op terugzien.

*Hartelijke groet voor u allen, pastoor Wietse van der Velde*



## KIEZEN, DIPLOMA'S, EEN KUIKEN EN EEN SPANNENDE PLATTEGROND...

Een verrassende start en 'n flinke groep kinderen rond de pastoor op de eerste zondag van de veertigdagentijd. Op het altaar stond een afbeelding klaar: een diploma met allemaal rondjes erop. Onderdelen die in de komende weken door de pastoor afgevinkt mogen worden. Afgelopen zondag was het de beurt aan het eerste onderdeel: 'kiezen'. Valt er dan wat te kiezen? Zeker! In dit geval welke plantjes er in de nieuwe kinderkerk-tuin terechtkomen. Een tuin die groeit, ergens tussen Akker, kerk en pastorie. Aan het eind van de dienst kwam een plattegrond tevoorschijn, die de pastoor omhooghield terwijl een van de kinderen uitlegde wat erop te zien was: een ontwerp voor een tuin om te groeien, maar ook om in te spelen. Met misschien zelfs een klimboom, een schommel en

stapstammetjes. We hopen dat u allemaal met halfvasten plantjes en zaadjes bij de kinderen koopt. De opbrengst is namelijk voor inrichting van de nieuwe tuin.

Verder werd er zondag ook een 'huis' meegebracht de kerk in. Dat huis heeft inmiddels een plekje gevonden in het portaal. De komende weken kunnen alle parochianen bij de kinderkerk snoepjes kopen, die als bouwstenen op het huis worden geplakt. Het geld dat zo verdiend wordt gaat natuurlijk naar het vastenproject. De kinderen sparen dit jaar mee met de volwassen parochianen. 't Was een enthousiast begin van deze veertigdagentijd.

Oh ja, en dat kuiken... vraag maar eens aan de pastoor hoe 't daarmee zit!



## KELDER

Zodra de lente nadert, valt al voorzichtig het woord grote schoonmaak. Onlangs werd er (nog) niet echt schoongemaakt, maar opgeruimd is 'ie inmiddels wel, die kelder onder de kerk! Een groepje parochianen haalde overbodige spullen uit de kelder en twee aanhangwagens vol spullen reden naar de GAD. Die lente-kriebels zijn nog niet over, de kans dat er verder in en rond de kerk opgeruimd gaat worden is groot!





## KLETSPRAAK OF ECHT PRATEN?



Iedere eerste woensdag van de maand wordt in de kerk een woensdagmiddagdienst gehouden. Aansluitend is er brood en drinken in de Akker waarna de praat-tafel bezet wordt door mensen die iets willen vertellen. Vorige week, op aswoensdag, genoten we van de broodjes waarna we met dertien personen om de grote tafel gingen zitten om te praten over onze ideeën over het vasten. Uit de kletsstof kwamen vragen tevoorschijn die aanleiding gaven tot interessante gesprekken. Het ging er niet om wie ergens gelijk in heeft maar gewoon om je eigen idee weer te geven wat het vasten voor je betekent en te luisteren naar wat

een ander ervan zegt. Ik kan zeggen dat het bevrijdend werkt je mening te kunnen geven zonder angst voor kritiek daarop. Vasten, ja wat is dat nou eigenlijk, en wat betekent het voor jou? Even op de rem van je leven om je te bezinnen op wat je bezig houdt in de relatie met jezelf en met anderen. Boeten in de zin van heel maken wat kapot is gegaan. Visser herstellen hun netten die kapot zijn door ze te boeten. Zo anders dan de boete als een straf. Tot aan de zomervakantie is een praat-tafel op iedere eerste woensdag van de maand na de ochtendviering van 12.30 uur. Iedereen is welkom.  
*Piet van Vledder*

## EEN AFSCHEID EN EEN JUBILEUM

Aanstaande zondag (17 maart) viert onze pastoor zijn 35-jarig priesterjubiläum en nemen we ook afscheid van zijn man Maarten als koster van onze kerk. Deze twee gebeurtenissen kunnen we niet zo maar voorbij laten gaan. Na de koffie zullen we met Wietse en Maarten nog wat lekkers drinken/happen. U bent allen van harte uitgenodigd.

*Rachel de Moor Kinneging*



## POSTERS OP WEG NAAR PASEN



Het beeld van de hand op de poster maakte ik in 2003 als een sculptuurstudie. Het is mijn eigen linkerhand die ik destijds op ware grootte heb geboetseerd. Toen binnen de cultuurgroep gevraagd werd of ik nog een beeld had wat aansloot bij het thema 'durven loslaten' kwam deze hand als enige mogelijkheid bij mij op. Ik denk dat het durven loslaten betrekking kan hebben op heel veel dingen. Loslaten van bepaalde gedachten of gevoelens, maar ook letterlijk loslaten van gewoontes waar je misschien al jaren krampachtig aan vasthoudt, terwijl het zonder ook wel kan: losser...vrijer... Loslaten kan namelijk heel bevrijdend werken! Het kan soms een verademing zijn om je niet meer te hoeven vastklampen aan bepaalde dingen waarvan je dacht dat ze bepalend en belangrijk waren. Door deze los te laten krijg je vaak meer ruimte voor zaken die er eigenlijk meer toe doen.

Anneke de Ridder

Klik op de afbeelding van de reeds verschenen posters hieronder om ze te downloaden





## BEDANKT, THIEMO EN GERY!



[Klik hier om meer foto's te zien op de website!](#)

Het was al bij een enkeling bekend, en het zat er ook een beetje aan te komen: De toneelgroep van Vita Nuova moet het vanaf volgend jaar zonder het regisseursduo Thiemo en Gery Bikker stellen. Het afgelopen weekend leverden zij (na 40 jaar "trouwe dienst") hun laatste sprankelende produktie af met de klucht *ALWEER VALS ALARM!* Zoals gebruikelijk bij een klucht is de verhaallijn nauwelijks uit te

leggen en is die ook meestal ondergeschikt aan de vertoonde capriolen op het toneel. Maar gemeten aan het aantal lachsalvo's uit het publiek was het een daverend succes. Na afloop werden Thiemo en Gery extra toegejuicht, en kregen zij uit handen van pastoor Wietse een mooi aandenken aan de afgelopen 40 jaar. Zij mogen nu geheel verdiend op hun lauweren gaan rusten.



#### KOMENDE ZONDAG, 17 MAART

10.00 uur eucharistieviering

#### Veertigdagentijd 2

Voorganger: Wietse van der Velde  
1e lezing: Exodus 34, 27-35, Mariëtte Hoogers  
2e lezing: 1 Korintiërs 13, 1-13, Gery Bikker  
Evangelie: Lucas 9, 28-36  
Voorbeden: Mariëtte Smits

#### ZONDAG 24 MAART

10.00 uur: eucharistieviering

#### Veertigdagentijd 3

Voorganger: Nico Schoorl  
1e lezing: Exodus 3, 1-15, Marijke Schoorl  
2e lezing: Romeinen 5, 1-11, Henny Plomp-van Daal  
Evangelie: Lucas 13, 1-9  
Gezongen voorbeden: gezang 968

## MOOI, BIJZONDER, INTERESSANT...

Een aantal tips voor u op een rij gezet

### 20 maart

**Denken in de Driehoek** organiseert onder het thema 'Ik voel dus ik ben' een reeks publiekslezingen. Komende woensdag gaat het over Angst in onze maatschappij. Het is nog nooit zo veilig geweest in Nederland en toch is iedereen bang. Inspelen op angst is een heel handige truc van politici. Angst voor Europa, angst voor de Islam, angst voor de ouderdom, angst voor ziekte, en nog veel meer. 'Ik ben bang dus ik ben', is dat het nieuwe levensgevoel? Meer informatie? [Klik hier voor de site van de parochie Utrecht](#)

### 23 maart

Bij **Cantate op de Brink** staat voor het eerst een passie van Johann Sebastian Bach op het programma. Zaterdagmiddag 23 maart klinkt van 16.30 tot 17.30 uur in de Grote Kerk aan de Hilversumse Kerkbrink het eerste deel van de Johannes Passion; toegang vrij, collecte na afloop. Voor meer informatie, [klik hier: www.cantateopdebrink.nl](http://www.cantateopdebrink.nl).

### 4 april

Emeritus aartsbisschop van de kerk van Engeland Rowan Williams verzorgt op donderdag 4 april de **publiekslezing *Urban Spirituality*** in De Driehoek, Utrecht. Aanvangstijd 20.00 uur; voorafgaand wordt de Evensong verzorgd door Camerata Trinitati om 19.00 uur in de Ste. Gertrudis. Voor meer informatie, [klik hier: https://www.okkn.nl/pagina/4159/urban\\_spirituality](https://www.okkn.nl/pagina/4159/urban_spirituality).

### 12 april

Om ideeën op te doen voor de **Kerkproeverij** kunt u deelnemen aan een inspiratiedag. Deze dag staan er inspirerende toespraken op het programma, maar ook praktische workshops over hoe je een gastvrije kerk kunt zijn. De Inspiratiedag wordt gehouden op vrijdag 12 april 2019 in het EO gebouw in Hilversum, tussen 9:30-15:30, inclusief lunch. Voor meer informatie en aanmelden: [klik hier: https://www.raadvanerken.nl/pagina/4939/inspiratiedag\\_kerkproeverij&highlight=inspiratiedag](https://www.raadvanerken.nl/pagina/4939/inspiratiedag_kerkproeverij&highlight=inspiratiedag)

maaltijd & meer  
zondagavond 18.00 uur

eetpraatdeelvierbidzinglachhuiltroostdrinkvertelluisterhuivergenietdenkvoelkijkhoorproef

## AGENDA

Zaterdag 16 maart:	09.00 u.	Extra Synode
Zaterdag 16 maart:	11.00 u.	Eucharistieviering
Za/Zo 16/17 maart:		o35Kwis
Zaterdag 16 maart:	13.00 u.	Open Kerk
Zaterdag 16 maart:	19.30 u.	Kaartavond, laatste van het seizoen
Zondag 17 maart:	10.00 u.	Eucharistieviering
Zondag 17 maart:	18.00 u.	Aan Tafel & Meer maaltijd *
Zondag 17 maart:	19.30 u.	Aan Tafel & Meer viermoment
Dinsdag 19 maart:	13.30 / 20.15 u.	40-dagen film in filmtheater: 'Nu verandert er langzaam iets'
Woensdag 20 maart:	09.45 u.	Eucharistieviering
Woensdag 6 maart:	10.30 u.	Open kerk voor gesprek en gebed
Woensdag 13 maart:	20.00 u.	Koorrepetitie
Woensdag 20 maart	20.00 u.	Publiekslezing Denken in de Driehoek, Utrecht onderwerp: Angst in onze maatschappij
Woensdag 13 maart:	20.45 u.	Repetitie met gastzangers voor Choral Evensong 11 april
Zaterdag 23 maart:	13.00 u.	Open kerk
Zaterdag 23 maart:	16.30 u.	Cantate op de Brink
Zondag 24 maart:	10.00 u.	Eucharistieviering
Maandag 25 maart:	19.30 u.	Gespreksgroep Almere
Maandag 25 maart:	19.30 u.	Werktafels in De Akker: voortgang plannen en kerkbestuur
Woensdag 27 maart:	09.45 u.	Gesproken eucharistieviering
Woensdag 27 maart:	10.30 u.	Open kerk voor gesprek en gebed
Woensdag 27 maart:	10.30 u.	Liturgiecommissie
Woensdag 27 maart:	13.30 u.	Zilverpoetsen
Woensdag 27 maart:	20.00 u.	Koorrepetitie

### EN ALVAST:

Dinsdag 26 maart:	13.30 / 20.15 u.	40-dagen film in filmtheater: 'La prière'
Woensdag 3 april:	12.30 u.	Viermoment op de woensdagmiddag met aansluitend lunch en de verhalentafel
Donderdag 4 april	20.00 u.	Publiekslezing Urban Spirituality door Rowan Williams, Utrecht
Woensdag 10 april:	13.30 u.	Zilverpoetsen
Donderdag 11 april:	20.00 u.	Choral Evensong
Woensdag 24 april	20.00 u.	Publiekslezing Denken in de Driehoek, Utrecht onderwerp: Verdriet in onze maatschappij
Woensdag 1 mei + 5 juni + 3 juli	12.30 u.	Viermoment op de woensdagmiddag met aansluitend lunch en de verhalentafel

\* Graag opgeven vóór vrijdag 15 maart, 17.00 uur via [maaltijdaanhetmelkpad@stvitus.nl](mailto:maaltijdaanhetmelkpad@stvitus.nl)

## CONTACT

Pastoor: Wietse van der Velde  
Melkpad 14  
1217 KC Hilversum  
tel. 035 - 624 80 09  
[pastoor@stvitus.nl](mailto:pastoor@stvitus.nl)

Pastoraal werker: Loes Berkhout  
[berkhout.loes@gmail.com](mailto:berkhout.loes@gmail.com)

Secretariaat:  
Titia van der Heijden-Folkers  
tel. 06 829 900 31  
[secretaris@stvitus.nl](mailto:secretaris@stvitus.nl)

Penningmeester:  
Dio van Maaren  
Kamerlingh Onnesweg 167  
1223 JE Hilversum  
tel. 06 536 972 94  
[penningmeester@stvitus.nl](mailto:penningmeester@stvitus.nl)

Koster:  
M.J.G. Vos - van Buuren  
tel. 06 511 76 332  
[vosvanbuuren@hetnet.nl](mailto:vosvanbuuren@hetnet.nl)

Projectcoördinator:  
Alice Parmentier  
tel. 06 178 345 02  
[alice.parmenier@gmail.com](mailto:alice.parmenier@gmail.com)

Beheerder van 'de Akker':  
Rachel Kinneging  
[rachel.kinneging@upcmail.nl](mailto:rachel.kinneging@upcmail.nl)

Website:  
[hilversum.okkn.nl](http://hilversum.okkn.nl)

## COLOFON

Redactie: Ingeborg Hendriks, Elly de Gans, Inge van Maaren, Marieus Mulder, Dio van Maaren.  
Redactieadres: [redactie@stvitus.nl](mailto:redactie@stvitus.nl). Kopijsluiting: 27 maart 2019, 12:00 uur.  
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 29 maart 2019.