



Nieuwsbrief februari 2019-2

AL WIE HET WOORD ZAL HOREN

Een weinig gezongen lied uit ons gezangboek is 974 van Willem Barnard (1920-1980). Het is een Bijbellied bij een tekst uit de brief van Jakobus (1, 22-25).

*Al wie het het woord zal horen
en doet het daarna niet
is als een mens die ziet
het eigen aangeboren
gelaat
zo 't in de spiegel staat.*

*Maar hééft hij 't al geweten,
dit beeld van zijn bestaan,
daarna zijns weegs gegaan
terstond is hij 't vergeten
en ziet
doch kent zichzelf niet!*

*Ons beeld, ons ware wezen,
woord Gods in eigen vlees,
volmaakt en zonder vrees,
staat in de wet te lezen –
zo doet
wat zalig is en goed.*

Dit Bijbellied is op het eerste gezicht, laat staan gehoor, niet gemakkelijk. Maar juist omdat het in dit lied gaat om een wezenlijk deel van het christelijk geloof, wil ik proberen er ter verduidelijking wat over te zeggen. Het woord voor woord en daad is in het Hebreeuws één en hetzelfde "dabar". Woord en daad zijn ook één bij God. Denk maar aan Genesis 1: God sprak en het was er. Bij ons mensen is dat nogal eens anders. Is ons woord daad? Dekken ze elkaar? Lukt ons dat?

De brief van Jakobus, de broer van Jezus en leider van de jonge kerk in Jeruzalem, staat niet voor niets in de Bijbel. Hij roept ons toe: Wees wie je bent! Wees wat je van Godswege door en in Christus bent!

Maar waarom gebeurt dat dan zo vaak niet? Vrome woorden doen het niet alleen. Het heil ligt niet in het reciteren van Bijbelteksten, van liederen en gebeden. Daarmee kan een (christen)mens zich heel gemakkelijk indekken en zijn daden toedekken. Jezus zelf zei het al: "Niet ieder die tot mij zegt: Heer, zal in het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is." (Matteüs 7, 21). Jakobus en in zijn voetspoor Barnard roepen ons op in de spiegel te kijken en wakker te schrikken. Wij moeten niet langer onszelf zien, maar Hem - Christus - het vleesgeworden Woord van God als daad aan ons. Met Kerstmis vierden wij dat met de komst van Jezus Christus als mens in onze wereld, het Woord van God vlees is geworden. Dat Gods liefde voor ons mensen in Hem zichtbaar en voelbaar is geworden. Het Woord van God is zo onontkoombaar dichtbij gekomen, dat een mens er niet meer omheen kan.

Kerstmis heeft ons opgeroepen dat Woord van God met de daad te beamen. Amen betekent: zo is het. Amen betekent dus: de daad bij het woord voegen. Christelijk geloof, kerstgeloof is van een uiterste radicaliteit. Het vraagt namelijk jezelf. Het vraagt je je totaal te verliezen aan dit woord van God. Je totaal te verliezen aan zijn wereld en de mensen die daarop wonen. Doen wat het woord van God zegt. Wij mogen dat Woord in de daad omzetten.

Doen we dat, dan zullen we onszelf echt vinden, dan vinden wij de gemeenschap - het echte en diepe contact - met God en Christus.

Pastoor Wietse van der Velde





UIT DE PAROCHIE

Na een val thuis verblijft Margreet Jansen-Boer uit Naarden sinds enkele weken voor revalidatie in Naarderheem in Naarden. Voor haar en haar man Henk - beiden echte globetrotters - is de wereld de laatste jaren heel klein geworden en naar de kerk gaan kunnen zij ook niet meer. Aandacht vanuit de parochie wordt door hen en hun kinderen erg op prijs gesteld, zo weten ze dat ze toch nog deel uitmaken van de gemeenschap. Hopelijk kan Margreet snel naar huis terugkeren.

Het belang van aandacht vanuit de parochie geldt natuurlijk ook voor andere aan huis gebonden parochianen. Het is goed om te merken dat bezoeken vanuit de pastoraats- en bezoekersgroep door hen op prijs worden gesteld. Afgelopen maandag bezocht ik een oudere heer in een Hilversums verpleeghuis. Zijn dochter was er toevallig ook en toonde zich blij met de aandacht voor haar vader vanuit de parochie. Diezelfde middag was er namelijk ook al een lid van de pastoraatsgroep geweest! Dat was voor haar een teken van kwaliteit van kerkgemeenschap. Je zou kunnen zeggen het in de daad omzetten van het zingen van gezang 974 waarover ik elders in deze brief schrijf.

Omdat ik sinds 1 januari ook rector van de statie Friesland ben, kan het voorkomen dat ik één of twee dagen niet in Hilversum ben. Mocht u een pastor nodig hebben, dan kunt u zich in verbinding stellen met de secretaris van het kerkbestuur.

Pastoraal medewerker Loes Berkhout is nog steeds met ziekteverlof. Wel heeft zij incidenteel telefonisch contact met parochianen, maar lijfelijk aanwezig zijn in de parochie zit er momenteel niet in. Zij hoopt na een gesprek met haar arts volgende week meer duidelijkheid te krijgen over hoe en wanneer zij weer aan de slag kan.

Wietse van der Velde, pastoor



KERKBESTUUR & WERKTAFELS



Alle tafels verzamelen!

Op 25 februari komen de werktafels weer bijeen. Dit keer staat er een tafelhoofdenoverleg gepland. Uiteraard bent u daarbij ook uitgenodigd. Onderwerp van gesprek is de stand van zaken van het parochieproject. Wat gaat er goed? Wat komt nog niet helemaal van de grond en waar liggen onze prioriteiten voor de komende tijd? Kom en praat mee! In de volgende nieuwsbrief zullen we een verslag hiervan plaatsen.

De opbrengst aan toezeggingen voor de actie Kerkbalans in onze parochie ligt ongeveer op hetzelfde peil als vorig jaar: ruim 20.000 euro op jaarbasis. Toch hebben heel veel mensen nog niet gereageerd op de brief en de oproep hier in de nieuwsbrief. Dit blauwe balkje blijft u er daarom aan herinneren en ook zullen we de komende maanden nog meer acties op touw zetten om de opbrengst te laten stijgen. Aan de gulle toezeggers/ gevers: hartelijk dank!



NIEUW! VERHALENTAFEL IN AANBOUW

Vanaf 6 maart is er **elke eerste woensdag van de maand om 12.30 uur** een korte viering in de kerk, gevolgd door een lunchbroodje en een verhalen tafel in De Akker. Voor ouderen en voor iedereen die daarbij aan wil sluiten om te luisteren of zelf mee te vertellen. Deze eerste keer valt samen met Aswoensdag. Volgende keer uitgebreid meer hierover in de nieuwsbrief, maar schrijf de datum alvast op!



DIEP!

Onderhoud - ook dat hoort bij de taken van de kerk. Zoals het onderhoud van een doorgaans ongezien onderdeel van kerk en Akker als het riool. Wel iets heel noodzakelijks. Afgelopen week dinsdag begon om half acht 's morgens al het graven van een gat van zeker vier meter diep, zodat men daarna kon beginnen met de herstelwerkzaamheden aan de rioolbuizen en -put, die geheel 'doorworteld' waren door al het groen dat erboven groeit. Een flinke klus!



NAAR DE KELDER...



De kelder geeft zijn geheimen prijs...

Het klinkt als een spannend toneelstuk van Vita Nuova en een beetje spannend vond ik het ook wel, want het KB had mij gevraagd of ik met wat hulp (in dit geval met Gery, Hans, Herman en Thiemo) eens wilde gaan kijken wat er in de kelder(s) van de kerk opgeslagen ligt en eventueel weggegooid kan worden. Er ging een wereld voor me open, want er is niet één kelder, maar meerdere, waaronder een met een enorme, oude kluis van lang, lang geleden.

Heel veel rommel hebben we 'gestickerd' - mag weg- maar ook een paar 'schatten' gevonden. Doe een leuk bod (mag via mij, moniquendw@gmail.com) en het is uw eigendom. Het gaat om een klein elektronisch orgeltje en twee sjoelbakken. De rest wordt afgevoerd naar de 'stort'. Wij hebben al wat toezeggingen van mensen die willen helpen. Heel fijn! Maar het gezegde luidt: Vele handen, maken licht werk. Wellicht wordt er een beroep op u gedaan om een uurtje (mee) te helpen.

Monique Nieuwenhuizen-de Waal

NAAR BUITEN

Nee, niet de natuur in, maar als kerk naar buiten treden, daar gaat het om bij de Kerkennacht. Eerder lieten wij u al weten dat we weer meedoen aan de Kerkennacht, dit jaar van 21-23 juni.

Ambassadeur van de Kerkennacht, Marleen Stelling van de EO, wil kerken enthousiast maken om mee te doen: "Laat zien waar je kracht ligt, wat je te bieden hebt voor de wijk. Voor veel mensen die nooit een kerk bezoeken, is de kerk saai en stoffig. De Kerkennacht is de uitgelezen kans om het tegendeel te bewijzen." Ga op zoek naar de kracht van je gemeenschap. Als voorbeelden noemt zij: "Pak uit met kunstenaars uit de buurt. Laat markante buurtbewoners op de preekstoel staan. Organiseer een cursus schapen scheren en haal ondertussen geld op voor de betrokken stichting. Geef lokale initiatieven ten behoeve van ouderen, vluchtelingen, gezinnen een podium. Geloof kun je op heel veel manieren uitdragen, wees creatief!"

De Kerkennacht wordt georganiseerd door de Raad van Kerken in Nederland; meer informatie vindt u op https://www.raadvankerken.nl/pagina/3875/kerkennacht_in_2019.



maaltijd & meer

zondagavond 18.00 uur

eetpraatdeelvierbidzinglachhuiltroostdrinkvertelluisterhuivergenietdenkvoelkijkhoorproef



APPEN TIJDENS DE PREEK?

'Is hier ook wifi?' Het is een vraag die mensen vaak als eerste stellen als ze ergens binnen komen lopen. En of het nu een goed of slecht idee is dat we altijd maar verbonden zijn via tablet of telefoon, ontkomen doen we er niet aan. Dat geldt zeker voor de Akker, waar huurders beginnen af te haken als ze horen dat er geen internetverbinding is, maar ook begint dat te gelden voor de kerkruimte. Vandaar dat we de knoop hebben doorgemaakt: de glasvezelverbinding van de pastorie zal worden gesplitst naar kerk en Akker en er zullen *routers*, *splitters* en voldoende *accesspoints* worden aangelegd, waarop zowel een gastennetwerk als een besloten netwerk zal kunnen worden benaderd. Fantastisch is dat een van onze eigen parochianen voldoende kaas van deze termen en apparaten heeft gegeten om het zelf te kunnen aanleggen en onderhouden. Binnenkort zal Bart Bikker (foto) met zijn compaan Nigel aan het werk gaan om dit mogelijk te maken. Waarvoor dank alvast! (Maar nou niet straks gaan zitten appen tijdens de preek, hè?)



SINT VITUS
aan het Melkpad

Vita Nuova
presenteert

Alweer vals alarm!



Een klucht van Erik Bok in drie bedrijven

Op donderdag 28 februari en vrijdag 1 maart
om 20.00 uur in zalencentrum De Akker.
(zaal open om 19.30 uur)

Kaarten €10,- (inclusief twee drankjes)
Kaarten te reserveren via: ok-vitanuova@hotmail.com

CONTACT

Pastoor: Wietse van der Velde
Melkpad 14
1217 KC Hilversum
tel. 035 – 624 80 09
pastoor@stvitus.nl

Pastoraal werker: Loes Berkhout
tel. 06 519 478 96
berkhout.loes@gmail.com

Secretariaat:
Titia van der Heijden-Folkers
tel. 06 829 900 31
secretaris@stvitus.nl

Penningmeester:
Dio van Maaren
Kamerlingh Onnesweg 167
1223 JE Hilversum
tel. 06 536 972 94
penningmeester@stvitus.nl

Koster:
M.J.G. Vos – van Buuren
tel. 06 511 76 332
vosvanbuuren@hetnet.nl

Projectcoördinator:
Alice Parmentier
tel. 06 178 345 02
alice.parmentier@gmail.com

Beheerder van 'de Akker':
Rachel Kinneging
rachel.kinneging@upcmail.nl

Website:
hilversum.okkn.nl



KOMENDE ZONDAG, 3 FEBRUARI

10.00 uur eucharistieviering

Epinanie 6

Voorganger: pastoor Wietse van der Velde
1e lezing: Jeremia 17, 5-10, Marijn Plomp
2e lezing: 1 Kor. 15, 12-20, Alice Parmentier
Evangelie: Lucas 6, 17-26
Voorbeden: Inge van Maaren

ZONDAG 24 FEBRUARI

10.00 uur: eucharistieviering

H. Mattias

Voorganger: pastoor Wietse van der Velde
1e lezing: 1 Sam. 2, 27-35, Ingeborg Hendriks
2e lezing: Handelingen 1, 15-26, Marijke Schoorl
Evangelie: Johannes 15, 1-8
Voorbeden: Laurette van Geene

In januari brachten de collectes tijdens de kerkdienst € 328,65 op. De extra collecte in januari was voor het oecumenisch werk; hiervoor is € 72,40 ontvangen. Mocht u dat wat te weinig vinden, dan kunt u daarvoor natuurlijk altijd nog wat overmaken naar de penningmeester. De extra collecte van februari is bestemd voor jongerenwerk; de collecte werd gehouden op 3 februari, maar ook daarvoor staat de bankrekening natuurlijk nog open...

AGENDA:

Zaterdag 16 februari:	13.00 u.	Open Kerk
Zondag 17 februari:	12.00 u.	Oefenen toneel
Zondag 17 februari:	18.00 u.	Aan Tafel & Meer maaltijd*
Zondag 17 februari:	19.30 u.	Aan Tafel & Meer viermoment
Maandag 18 februari	19.30 u.	Gespreksavond Almere
Woensdag 20 februari:	9.45 u.	Gesproken eucharistieviering
Woensdag 20 februari:	10.30 u.	Open kerk voor gesprek en gebed
Woensdag 20 februari:	20.00 u.	Koorrepetitie
Zaterdag 23 februari:	13.00 u.	Open kerk
Zondag 24 februari:	12.00 u.	Oefenen toneel
Maandag 25 februari:	19.30 u.	Werktafels in De Akker
Woensdag 27 februari:	9.45 u.	Gesproken eucharistieviering
Woensdag 27 februari:	10.30 u.	Open kerk voor gesprek en gebed
Woensdag 27 februari:	18.00	Generale repetitie Vita Nuova-toneel
Woensdag 27 februari:	20.00 u.	Koorrepetitie
Donderdag 28 februari:	19.30 u.	Vita Nuova-toneel: Alweer vals alarm
Vrijdag 1 maart:	19.30 u.	Vita Nuova-toneel: Alweer vals alarm
EN ALVAST:		
Zondag 3 maart:	18.00 u.	Aan Tafel & Meer maaltijd*
Zondag 3 maart:	19.30 u.	Aan Tafel & Meer viermoment
Dinsdag 5 maart:	14.00 u.	Gespreksgroep Hilversum
Woensdag 6 maart:	12.30 u.	Viering, lunch en verhalentafel
Zaterdag 16 maart:	9.00 u.	Extra Synode
Za/Zo 16/17 maart:		035Kwis
Zaterdag 16 maart:	19.30 u.	Kaartavond
Woensdag 27 maart:	13.30 u.	Zilverpoetsen
Woensdag 10 april:	13.30 u.	Zilverpoetsen
Vr-zondag 21-23 juni		Kerkennacht
Zondag 8 september	10.00 u.	Startzondag

* Graag opgeven vóór of op vrijdag 15 februari, 17.00 uur via maaltijdaanhetmelkpad@stvitus.nl

COLOFON:

Redactie: Ingeborg Hendriks, Elly de Gans, Inge van Maaren, Marieus Mulder, Dio van Maaren. Redactieadres: redactie@stvitus.nl. Kopsluiting: 27 februari 2019, 12:00 uur.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 1 maart 2019.