

Visie voor de oud-katholieke parochie St. Hilversum

Oktober 2015

Inleiding

Met deze notitie wil het kerkbestuur u meenemen in de activiteiten en het plan van aanpak om te werken aan een gezonde levende parochie in Hilversum. Binnen de parochie spelen enige zaken die aandacht nodig hebben en waarvoor helaas geen gemakkelijke oplossingen zijn. Het is belangrijk lijnen uit te zetten naar de toekomst en keuzes te maken om daar te komen. Dat begint met het analyseren en benoemen van de aandachtspunten van onze parochie. Vervolgens formuleren we wie we (willen) zijn en wat we willen doen om daar te komen. Samen met u!

Wij zijn in ieder geval gemotiveerd om hiermee aan de slag te gaan. Onze motivatie hebben we omschreven door ons jaarthema 'Ik geloof in...' aan te vullen.

'Wij geloven in God, in de Kerk van Christus, in de oud-katholieke parochie te Hilversum. Wij geloven dat we als gemeenschap iets moois en goeds in handen hebben gekregen. Dat vraagt om onze permanente aandacht en zorg. En daarvoor moeten we keuzes maken voor ons als parochie en voor de samenleving waarin wij kerk zijn.'

Aandachtspunten

Elke parochie is anders en ook onze parochie heeft bepaalde aspecten waar we als kerkbestuur rekening mee moeten houden. Met hulp van vele gesprekken, onze eigen observaties, brainstormsessies, aangevuld met informatie uit het onderzoek van de stagiaire Loes Berkhout en het onderzoek 'Oud-Katholiek; onbekend maar bemind' door Marijn Plomp hebben we een aantal aandachtspunten geformuleerd.

Krimp

De parochie heeft te maken met een stilstand in groei van het aantal parochianen. De laatste maanden kan zelfs gesproken worden van een krimp. Dit is natuurlijk niet iets dat alleen in onze parochie gebeurt. Ook landelijk is er sprake van een teruggang in kerkbezoek en betrokkenheid bij de kerk. Naast vragen die leven over de oorzaak van krimp in onze parochie, heeft dit echter ook een direct effect op de mogelijkheden van de kerk. Aangezien een kerk een gemeenschap is die voor het grootste deel afhankelijk is van vrijwillige inzet van mensen, betekent een krimp in het (actieve) ledenaantal een direct effect op wat de mogelijkheden zijn qua activiteiten. Niet alles kan en keuzes moeten worden gemaakt om te zorgen dat we geen roofofbouw plegen op hen die zich vrijwillig inzetten. Tegelijkertijd willen we een inspirerende en actieve gemeenschap zijn. Binnen dit spanningsveld moeten we opereren.

Plaats

De gemeenschap is gecentreerd in een geseclariseerde samenleving rondom het kerkgebouw in Hilversum. Zij heeft leden en bezoekers uit Hilversum, het Gooi en Almere. Deze spreiding is van invloed op de mogelijkheid van mensen om betrokken te zijn bij de organisatie en mee te doen aan activiteiten. Het zichtbaar maken van de kerk in de lokale gemeenschap is daarmee extra uitdagend, net als de mogelijkheid tot individuele aandacht (van pastores en parochianen onderling) omdat een spontaan contact voor een deel van de parochianen moeizamer tot stand komt.

Sfeer

Het is moeilijk om te benoemen en mogelijk hebben sommige mensen er meer last van dan anderen, maar het lijkt erop dat de sfeer in de parochie de laatste tijd minder goed is dan voorheen. Onderlinge verstandhoudingen, historie en (onuitgesproken) verwachtingen hebben invloed op de sfeer en de gastvrijheid die we uitstralen. Sfeer is iets moeilijk definieerbaars, maar wel zeer bepalend voor de vitaliteit van een kerkgemeenschap. Aandacht van iedereen in onze parochie is nodig om te werken aan een goede sfeer in onze gemeenschap.

Actie:

Om meer duidelijkheid te krijgen over het waarom van de krimp in onze parochie en welke aspecten daarbij meespelen, zullen we u binnenkort benaderen met een vragenlijst over onze parochie, onze traditie en het kerkelijk leven. Op die manier willen we toetsen wat we in meer persoonlijke contacten hebben gehoord. Ook hen die niet (meer) komen willen we zo een mogelijkheid geven zich uit te spreken. Iets dat hopelijk lukt middels deze vragenlijst. Maar uiteraard is de extra informatie van iedereen zeer welkom! We hopen dan ook op uw hulp bij het invullen van de vragenlijst. De resultaten zullen we u in de voorjaarsvergadering presenteren.

We weten dat er ook mensen behoefte hebben aan een meer individuele benadering in de vorm van een persoonlijk gesprek. We zullen hiernaar actief vragen en er zal altijd geprobeerd worden om ruimte te maken voor het persoonlijke gesprek.

Wie (willen) we zijn en wat gaan we doen

Wij zijn een gemeenschap van mensen die het christelijk geloof in hun dagelijkse leven met vallen en opstaan tot uitdrukking proberen te brengen. Die in deze complexe en uitdagende wereld waarin wij leven, een plek biedt aan mensen op zoek naar God, naar zingeving voor hun leven en naar gemeenschap. Waar ook zij die 'zomaar' langskomen welkom zijn. We zijn samen kerk en maken die ook samen mogelijk.

Actie: Door gezamenlijke activiteiten, onderling gesprek en pastoraat werken we aan gemeenschapszin en proberen we die verder te verdiepen.

Traditie

Het centrale punt in het parochieleven is de eucharistieviering, waarin we de verbondenheid vieren met Christus en met elkaar. Ons uitgangspunt daarbij is de liturgie van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, die voor de meeste mensen van onze gemeenschap dragend en samenbindend is. We streven ernaar de vieringen zo gastvrij, verzorgd en geïnspireerd mogelijk vorm te geven.

Actie: we werken aan verzorgde vieringen met hulp van vele vrijwilligers. We zorgen dat iedereen weet wat er van hen verwacht wordt en tijdig de benodigde informatie krijgt.

Openheid en veiligheid

Binnen de parochie streven we naar een sfeer van openheid, eerlijkheid en veiligheid. We staan open voor mensen met verschillende meningen en achtergronden. Dat willen wij doen omdat wij als gelovigen weten dat ieder van ons door de liefde van God wordt aangeraakt en ons door Hem aanvaard weten met alles wat wij zijn. We waarderen vrijwilligers die met hun inzet activiteiten mogelijk maken en laten dat ook blijken. We hebben respect voor hen die, voor korte of langere tijd, minder actief kunnen of willen zijn.

Actie: We oefenen in het geven van complimenten en kijken met mildheid naar elkaar. We spreken met, in plaats van over elkaar. We stimuleren elkaar om verschillen in geloofsopvattingen te bevragen zonder erover te oordelen.

Vernieuwing en groei

We proberen de krimp van de parochie tot staan te brengen en zetten ons in om steeds meer mensen, voor het eerst of opnieuw bij de gemeenschap te betrekken. We schuwen vernieuwing daarbij niet, zonder de basis van ons geloof te schaden. Groei is geen doel op zich, maar een 'logisch' gevolg van de activiteiten en sfeer in onze parochie.

Actie: We proberen verschillende vormen van vieren uit (stiltevieringen, Taizévieringen, Vespers, maaltijden en gespreks- of filmavonden) die openstaan voor parochianen en niet-parochianen.

Naar buiten gericht

Kerk zijn is meer dan de eucharistieviering en onze gemeenschap. Vanuit een sterke basis kunnen we ons geloof vorm geven op andere plekken in de samenleving. Wij willen samenwerken met andere kerken in Hilversum en zo bijdragen aan de oecumene. Waar mogelijk willen wij ons ook concreet via persoonlijke inzet of financiële hulp inzetten voor mensen die in onze samenleving in de knel komen.

Actie: We werken aan zichtbaarheid door het organiseren van activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn, speciale vieringen op hoogtijdagen en een actieve bijdrage aan de oecumene. Door publiciteit maken we kenbaar wat de kerk te bieden heeft.

Reële verwachtingen

Plannen en activiteiten maken we met inachtneming van de beschikbare menskracht, middelen en talenten. We hebben zeker ambities en streven naar al het eerdergenoemde, maar zijn realistisch in welke mogelijkheden we hebben. Die mogelijkheden hangen mede af van de betrokkenheid van de leden van onze parochie. Wat we doen, doen we echter goed. Dat geldt ook voor het maken van die plannen.

Actie: Binnen het kerkbestuur nemen we onze eigen werkwijze onder de loep en brengen waar mogelijk verbeteringen aan. We maken keuzes die wellicht moeilijk zijn op dit moment, maar bijdragen aan een gezonde parochie in de nabije toekomst. We vragen actief hulp daar waar we die nodig hebben, aan elkaar, aan parochianen en aan de bisschop.

Hiermee hopen we u een beeld te geven van wat wij belangrijk vinden in dit komend jaar en waar we naartoe werken. We willen nogmaals benadrukken dat wij ons willen inzetten *samen* met u. Vanuit vertrouwen, openheid en respect voor elkaar.