



SINT VITUS

Oud-Katholieke Parochie, Melkpad 12, Hilversum

zomer 2014

GAVENPROCESSIE

Het is al vele jaren in onze parochie gebruik dat tijdens de opdracht van de gaven in de eucharistieviering brood en wijn door de misdienaren van achteruit de kerk naar het altaar worden gebracht. In de kerk van de eerste eeuwen brachten de gelovigen zelf brood en wijn en andere gaven in natura mee naar de kerk. Op deze manier droegen zij een deel van de opbrengst van hun werk – waar zonder ze niet leven konden - op aan God. Deze gaven stonden daardoor ook symbool van hun opdracht van zichzelf aan de dienst van God en van hun medemensen. Van het brood en de wijn zonderden de priesters zoveel af als er nodig was voor de communie, de rest werd met de overige producten gebruikt voor het onderhoud van de geestelijkheid en voor de uitdeling door de diakens aan mensen in materiële nood. De opkomst van de geldeconomie veranderde dat, de geldcollecte zoals wij die nu kennen nam de plaats in van het meebrengen van de collecte in natura. Toch bleef de opdracht van brood en wijn voor de eucharistieviering vanuit de kerk nog lang – zeker in feestelijke diensten – gehandhaafd.

De betekenis daarvan kan worden teruggevonden in de gebedstekst die de priester - al of niet in stilte - bij de opdracht van brood en wijn bidt. Daarin wordt God gedankt dat wij uit zijn milde hand brood en wijn – symbolen van het dagelijkse voedsel dat wij nodig hebben – mochten ontvangen. Deze vruchten van de aarde – symbool van het werk van onze handen – worden weer dankbaar aan God opgedragen. Dat gebeurt met de bede dat God ze voor ons in de heilige communie wil maken tot brood en



bron van eeuwig leven als wij in en onder die alledaagse tekenen Jezus Christus mogen ontvangen. In de liturgie worden dus voor de ontmoeting met het goddelijke heel alledaagse zaken gebruikt. Voor de ontmoeting met Christus in de communie dus brood en wijn. Wij geven met brood en wijn aan God terug wat wij van Hem mochten ontvangen en van Hem krijgen wij het 'getransformeerd' terug als de grootste gave die Hij ons kan geven: de gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, hier en nu al voorsmaak van eeuwig leven.

Er valt nog veel meer over de betekenis van dit aandragen van brood en wijn te zeggen, maar ik hoop dat het u duidelijk is dat dat niet zomaar een leuke activiteit in de handelingen van de liturgie is.

Tot voor enkele weken werden in onze parochie de schalen met hosties, de met een doek toegedekte kelken, kelkdoeken, palla's en een schaal met daarop de kannetjes met wijn en water door de misdienaren naar het altaar gebracht. Het beklimmen van onze steile en smalle altaartreden met deze voorwerpen was dikwijls een heel avontuur en ging ook wel eens mis. Voor mensen die vreemd zijn met onze liturgische gewoonten, was het daarbij ook nog de vraag wat er toch verborgen zat onder die doeken. Het 'simpele' aandragen van brood en wijn, was letterlijk verhuld

geraakt.

In overleg met de coördinatiecommissie liturgie is er één en ander veranderd. Nu worden van achteruit de kerk een schaal met de hosties en een glazen karaf met daarin zichtbaar de wijn door misdienaren naar voren gebracht. De kelken en andere zaken die nodig zijn – zoals het kannetje met water – worden vanaf het Willibrordusaltaar eenvoudigweg naar het altaar gebracht. Daar worden de velums, de doeken die de kelken voor en na het gebruik in de viering bedekken al weg genomen, waardoor het beklimmen van de altaartreden een stuk gemakkelijker is geworden. Maar het belangrijkste is dat nu beter zichtbaar wordt, wat er eigenlijk gebeurt: het zijn brood en wijn die worden aangedragen en die centrale symbolen worden nu niet meer verduisterd doordat tegelijkertijd ook – om het maar oneerbiedig te zeggen – het serviesgoed wordt aangedragen.

Het mooiste zou zijn – dat vind ik althans – dat de gaven van brood en wijn door mensen vanuit de parochie worden aangedragen. Dat zou het nog duidelijker maken, dat brood en wijn staan voor het werk van onze handen, onze gaven die wij aan God aanbieden om ze in de communie weer van Hem terug te krijgen.

Wietse van der Velde



UIT DE PAROCHIE

In de afgelopen periode hebben wij door de dood afscheid moeten nemen van twee van onze parochianen.

Onverwacht overleed op 18 mei in de leeftijd van 91 jaar Bep Bikker - Smit. Enkele dagen daarvoor was zij nog op de seniorenbijeenkomst van onze parochie in De Akker geweest. Na een dienst in de aula van de Zuiderhof is zij bij haar man Herman begraven.

Op Hemelvaartsdag 29 mei overleed eveneens in de leeftijd van 91 jaar Martha Nieuwenhuizen - Stokvis. De laatste jaren woonde zij in het verpleeghuis de Stichtse Hof in Laren, in de kapel waarvan haar uitvaartdienst werd gehouden. Begraven werd zij in Huizen bij haar man Bertus, die vele jaren lang één van de organisten van onze kerk is geweest.

Beide vrouwen hebben zich in hun leven

sterk verbonden geweten met onze parochiegemeenschap. Moge hun gedachtenis tot zegen zijn en mogen zij zijn geborgen in de liefde en de trouw van de Eeuwige, onze God.

Voor hun kinderen en (achter)kleinkinderen is er naast de dankbaarheid voor wat hun moeder en oma voor hen betekend heeft, ook het verdriet om het gemis. Ik hoop dat zij daarin Gods nabijheid en troost mogen ervaren.

Het is een mooi gewoonte in onze parochie dat wij overleden parochianen in ons kerkgebouw in herinnering houden door het ophangen van een gedachteniskruisje met daarop hun namen en de data van hun leven. Binnenkort zullen ook de kruisjes van Bettie Moleman, Bep Bikker en Martha Nieuwenhuizen daar worden opgehangen.

AFWEZIGHEID PASTOOR



In de komende periode is de pastoor van 30 juni tot 8 juli met vakantie. De pastorie is gedurende die week bewoond. Van zondagmiddag 22 juni tot 26 juni is de pastoor afwezig in verband met een vergadering van de internationale Rooms-Katholieke Oud-Katholieke Dialoogcommissie (IRAD) in Duitsland. Mocht u een priester nodig hebben, dan kunt u zich in verbinding stellen met één van de leden van het kerkbestuur.

VANUIT HET KERKBESTUUR

Er zit schot in de zaak van het vinden van nieuwe kerkbestuursleden! Zowel voor de functie van secretaris als voor een 'gewone' kerkmeester zijn parochianen benaderd, die te kennen hebben gegeven die taak serieus te overwegen. Misschien dat, nu u dit leest, het kerkbestuur de namen van die personen al heeft kunnen bekend maken. Het aanvullen van het kerkbestuur is al lange tijd een belangrijk punt op de agenda. Het zoeken neemt veel tijd in beslag en met minder leden is het kerkbestuur minder slagvaardig dan gewenst.

Voorjaarsgemeentevergadering

Tijdens de voorjaarsgemeentevergadering op 18 juni jl is bekend gemaakt dat tweede penningmeester Mario Treffers het kerkbestuur verlaat en dat hij verantwoordelijk blijft voor het bijhouden van alle financiële ontwikkelingen van de parochie, zij het dan vanaf de positie van administrateur. Het kerkbestuur is blij dat de kundigheid met cijfers van Mario behouden blijft voor de parochie. De eerste penningmeester, Margreet Vos, blijft voor de meesten van ons het aanspreekpunt voor bonnetjes, declaraties en bijvoorbeeld Kerkbalans.

Vast agendapunt op de voorjaarsgemeentevergadering is het financieel verslag. Uit de cijfers blijkt onder andere dat onze parochie krap scoort aan de kant van de 'levende kerk' (de inkomsten uit kerkbalans en collectes) en dat met name dankzij inkomsten uit onroerend goed en wat de voorouders in fondsen hebben nagelaten, het kerkgebouw onderhouden kan worden, activiteiten kunnen plaatsvinden en we als parochie Hilversum ook kunnen bijdragen aan goede doelen en parochies elders. Een voorbeeld van dat laatste is de gift die gegeven is aan de Statie Twente voor het inrichten van hun onlangs ingezegende Lebuïnuskapel.

Naast de bijdrage van de synodalen (zie elders in deze Vitus), kwam ook Marijn Plomp aan het woord. Hij heeft op verzoek van het kerkbestuur onderzoek gedaan naar de vraag of/hoe de oud-katholieke kerk in Hilversum bekend is en wat die kerk voor 'Hilversum' zou kunnen betekenen. Met de uitkomsten van dat onderzoek (grofweg: weinig mensen kennen 'ons' en deelname aan bepaalde maatschappelijke activiteiten wordt gewenst /is denkbaar) wil het kerkbestuur samen met de parochie gaan nadenken over hoe onze positie in Hilversum is en wat onze mogelijkheden zijn. De raakvlakken met een ander onderwerp, diaconie, zijn duidelijk. Op de startzondag, 31 augustus, komt dit missionair project zeker aan de orde.

Omdat de kopij voor deze Vitus vóór 18 juni aangeleverd moest worden, is er in deze uitgave nog geen verslag van de gemeentevergadering.



Startzondag

U heeft de datum al eerder gelezen, maar omdat we de startzondag met zoveel mogelijk parochianen, vrienden en gasten willen vieren melden we het nog een keer: zondag 31 augustus. Noteert u die dag alvast. Over het wat en hoe wordt u later geïnformeerd.

125 jaar

Een feestelijk punt in de jaargenda 2014-2015 is het jubileum van het 125-jarig kerkgebouw in december 2014. Een nog samen te stellen groep gaat een en ander voorbereiden om dit jubileum goed te vieren met parochianen, vrienden en belangstellenden. Heeft u creatieve en/of goede ideeën, neem dan deze zomermaanden contact op met Inge van Maaren (p/a secretarisvitus@live.nl). Voor de startzondag eind augustus is er hopelijk al een raamwerk van het programma bekend.

Congres

Heeft u zich al aangemeld voor het Internationaal Oud-Katholiek Congres in september aanstaande of probeert u in ieder geval de viering van 125 jaar Unie van Utrecht op zaterdag 20 september in de Dom mee te maken? Met deze internationale ontmoeting zo dichtbij mag u zich die kans eigenlijk niet laten ontschieten. Alle informatie leest u terug op www.okcongres2014.com en in de diverse folders die in het kerkportaal liggen.

Op zondag 21 september, wanneer veel parochianen en priesters in Utrecht zullen zijn, is er 'gewoon' om 10.00 uur een viering in onze kerk. Richard Gillings, bij sommigen van ons bekend als de vicar van Bramhall (Engeland) die een paar jaar geleden met een aantal parochianen te gast is geweest in Hilversum, zal die ochtend preken in de eucharistieviering. (Voor een vertaling op papier wordt gezorgd.)

Het kerkbestuur

31 AUGUSTUS



De gedachtenis van onze overledenen krijgt ook op een andere manier vorm door voor hen te bidden in de eucharistieviering. Dat gebeurt niet alleen rondom het overlijden, maar ook – volgens een oude traditie – een maand daarna. Een jaar daarna wordt voor hen op de zondag het dichtst bij de overlijdensdatum ook gedachtenis gehouden.

In onze parochie wordt dat voor iedere overledene gedurende drie jaar gedaan en wordt de directe familie hiervoor uitgenodigd. De

ervaring leert dat dit een periode is waarin deze gedachtenis voor veel familieleden belangrijk is en dat sommigen ook van verder weg hiervoor naar de kerk komen. Na drie jaar voelen velen de rouwperiode als afgerond. Automatische jaargedachtenis wordt dan ook na drie jaar gestopt. Dat laat natuurlijk onverlet dat mensen die ook na drie jaar gedachtenis voor hun overledenen willen houden, dat kunnen laten doen. Dat kan door dat kenbaar te maken aan de pastoor.

DAG	FEEST	BIJZONDERHEDEN	OPEN KERK (ZA. VOORAF)	ORGANIST	VOORG.	BLOEMEN	KOSTER	MISDIENAARS	DEURWACHT	AFKOND.	KK GROOT	KK KLEIN	KOFFIE
06-Jul	4 Pinksteren (9)		Dio	Gerard	Cortvriendt	-	Antonie	Margreet, Antonie	Martien C.	Inge	geen	?	Timo, Monique
13-Jul	5 Pinksteren (10)		Antonie	Jan H.	Kolkman	-	Marijke	Inge,Belinda	Margreet	Yvonne	geen	Amara/Yonne	x
20-Jul	6 Pinksteren (11)		Benne	Gerard	v.d.Velde	-	Belinda	Marijke, Gerard S.	Hans	Henny	geen	Lisa	x
27-Jul	7 Pinksteren (12)		Chris	Jan H.	v.d.Velde	-	Goos	Antonie, Belinda	Rita	Inge	geen	Alice	x
03-Aug	8 Pinksteren (13)		Rita	Gerard	Lector	-	Antonie	Marijke, Inge	Belinda	Henny	geen	Susanne	x
10-Aug	9 Pinksteren (14)		Inge	Gerard	v.d.Velde	-	Marijke	Gerard S., Belinda	Dio	Inge	geen	Dominga	x
17-Aug	Ontslapen H. Maagd Maria		Bart/Anita	Bart K.	v.d.Velde	Ingeborg	Belinda	Inge, Antonie	Henny	Yvonne	geen	Rachel	x
24-Aug	H. Bartolomeüs, apostel		Dio	Bart S.	Spaans	-	Goos	Gerard S., Margreet	Martien C.	Henny	Alice	Judith	Janneke, Corry
31-Aug	12 Pinksteren (17)	Startzondag	Benne	Bart K.	v.d.Velde	-	Antonie	Marijke, Margreet	Rita	Inge	Yvonne	Yonne/Amara	Gery, Gerard S.
07-Sep	13 Pinksteren (18)		Chris	Bart S. of Bart K.	v.d.Velde	Corry/Yvonne	Marijke	Amara, Aaron	Hans	?	Jutta	Dominga	Jutta, Annemarie
14-Sep	Verhefing van het H. Kruis	Open Monumentendag	Antonie	Jan H.	v.d.Velde	Christi/Anneke	Belinda	???	Margreet	Yvonne	Annemarie	Herman	Piet, Karen
21-Sep	15 Pinksteren (20)		Rita	Gerard	v.d.Velde	Ingeborg/Jannie	Goos	Mieke, Daan, Job	Belinda	Margreet	Rachel	Jo	Gery, Marijke
28-Sep	H. Aartsengel Michael		Inge	Jan H.	Spaans	Gerda G./Gerda V.	Antonie	Amara, Aaron	Dio	Inge	Dominga	Susanne	Janneke, Corry
05-Oct	Oogstviering		Bart/Anita	Gerard		Gery/Yvonne	Marijke	Daan, Luuk	Henny	Yvonne	Nienke	Ingrid	Karen, Annemarie
12-Oct	18 Pinksteren (23)		Dio	Bart K.		Corry/Jannie	Belinda	Mieke, Job, Liam	Martien C.	?	Yvonne	Judith	Piet, Jutta, Gerard S.
19-Oct	19 Pinksteren (24)		Chris	Gerard		Ingeborg/Gerda V.	Goos	Amara, Luuk	Rita	Margreet	Alice	Herman	Karen, Marijke
26-Oct	20 Pinksteren (25)		Rita	Bart S.		Gerda G./Yvonne	Antonie	Mieke, Job, Liam	Hans	Inge	Dominga	Susanne	Timo, Monique
02-Nov	Allerheiligen / Allerzielen		Antonie	Bart K.		Gery/Anneke	Marijke	Amara, Luuk, Daan	Belinda	?	Annemarie	Judith	Janneke, Corry
09-Nov	22 Pinksteren (27)		Benne	Jan H.		Corry/Ingeborg	Belinda	Marijn, Bart	Margreet	Yvonne	Lisa	Dominga	Gery, Annemarie
16-Nov	23 Pinksteren (28)		Inge	Gerard		Jannie/Gerda V.	Goos	Mieke, Amara	Dio	Margreet	Jutta	Judith	Jutta, Marijke
23-Nov	Verjaardag van Kerkwijding		Bart/Anita	Jan H.		Christi/Ingeborg	Antonie	Luuk, Daan	Henny	Inge	Rachel	Amara/Yonne	Karen, Gerard S.
30-Nov	1advent		Chris	Bart K.		-	Marijke	Marijn, Bart	Martien C.	?	Nienke	Jo	Piet, Marijke
07-Dec	2advent		Benne	Gerard		-	Belinda	Mieke, Job, Liam	Rita	Margreet	Yvonne	Amara/Yonne	Timo, Monique
14-Dec	3advent		Dio	Jan H.		-	Goos	Amara, Aaron	Hans	Yvonne	Jutta	Ingrid	Janneke, Corry
19 dec. 2014	Festival of lessons and carols			?			?		Margreet	x			
21-Dec	4advent		Antonie	Bart S.		-	Antonie	Daan, Luuk	Belinda	Inge	Alice	Judith	Gery, Annemarie
24-dec.2015	Kinderkerstnacht	17.00u.		?	v.d.Velde/Zeilstra	Iedereen die kan	Allen						John Tabak
24-dec.2014	Kinderkerstnacht	19.00u.		?	v.d.Velde/Zeilstra		Allen						John Tabak
24-Dec	Kerstnacht			Bart K.	v.d.Velde		Allen	Amara, Aaron, Mieke, Job, Daan, Luuk, Liam	Dio, Henny	?	x	x	John Tabak
25-Dec	Kerstdag			Gerard	v.d.Velde		Marijke	Belinda, Gerard S.	Martien C.	Yvonne	Annemarie	Herman	Piet, Jutta
28-Dec	Zondag na Kerstmis		Rita	Jan H.		-	Belinda	Mieke, Luuk, Daan	Rita	Margreet	Yvonne	Dominga	Timo, Monique
31-Dec	Oudjaar			Bart K.			Goos	?	Hans	Inge	x	x	x
1 jan. 2015	Nieuwjaarsdag			Gerard			?	?	Margreet	?	x	x	x
4 jan.						Ingeborg			Belinda	Yvonne	Nienke	Amara/Yonne	John Tabak
11 jan.						Corry/Gerda V.			Dio	Margreet			

TERUGBLIK VOOR EEN BLIK OP DE TOEKOMST

Op de voorjaarsgemeentevergadering worden de aanwezigen bijgepraat over wat zich afspeelt op de Synode. Een korte terug- en vooruit blik door de eerste synodaal, Jillis van Maaren.

Synode 2013: een primeur!

... voor kersverse voorzitter van het presidium Patrick Groenewegen, die de taak had deze interessante doch pittige synode in de juiste banen te leiden. Voor thesaurier generaal dhr. F. Hubers was het de laatste synode; per 1 januari 2014 is zijn termijn verlopen. Bij het toelichten van zijn laatste Financieel Verslag benadrukte hij de noodzaak tot het vinden van alternatieve opbrengsten voor de kerk, en het opzetten van initiatieven om meer veerkracht te genereren. In dhr. H. Toorman heeft hij een opvolger gevonden.

Een moeilijk agendapunt was de invulling van de **formatie van het bisschoppelijk bureau (BB)**. Bij een inventarisatie naar de taken van het bureau en de daarbij horende formatie, evenals de door het Collegiaal Bestuur (CB) geconstateerde toenemende vraag vanuit parochies naar landelijke ondersteuning, werd de wens duidelijk om de formatie te gaan uitbreiden. Een uitbreiding van het bureau in tijden van bezuiniging en gebrek aan 'personeel op de werkvloer', viel echter niet goed bij een meerderheid van de synode en de uitbreiding is dan ook tegengehouden.

Even kort tussendoor: het **jongerenpastoraat** heeft een **verlenging van 5 jaar** gekregen.

De **beleidsnota** 2014-2015, geschreven door het CB als leidraad voor het volgende



jaar gaan, leidde tot veel vragen bij verschillende synodalen; er was oa veel kritiek op de 'analyses' van de huidige situatie en een gebrek aan focus in de beleidsplannen. De beleidsnota is tijdens de synode door het CB teruggetrokken en er kwam een voorstel tot breder overleg met elkaar hierover, om zo tot een breder gedragen beleidsnota te komen.

Concreet heeft dit geresulteerd in een **extra synode-dag op 8 februari 2014**, waarop we met elkaar verder in gesprek zijn gegaan over wat we belangrijk vinden in de kerk. En allereerst: wat we vinden dat er juist zo goed gaat in de kerk! En daarnaast: wat we zien als beperkingen. Deze zijn uitgewerkt tot concrete aanbevelingen aan het CB voor het schrijven van een nieuw beleidsplan.

Op 12 mei j.l. is deze extra bijeenkomst op een clustervergadering ook geëvalueerd. Het beleid moet sturen en richting geven, maar ook samenbinden. De neuzen in één richting. En daarom concreet, toetsbaar en aansprekend zijn. Het CB mag het beleid dan wel maken, het moet in de parochies gebeuren. Maar wel met landelijke ondersteuning, dus. Het CB heeft als eerste opzet vier beleidsterreinen geformuleerd: mensen - middelen - structuur - opdracht.

En hoopt daarmee de kerk min of meer 'samen te vatten'; wat je ook verzint, het valt in één van deze vier gebieden. Daarin valt dus ook (opdracht): vieren, dienen en leren. En (mensen): aantrekken, vasthouden en samenbinden. Onder middelen kan men aan gebouwen en financiën denken. Structuur richt zich daarnaast op het lokale niveau, maar ook het landelijke, en de leken, vrijwilligers en geestelijken die daarbij horen. Deze werkvorm moet het makkelijker maken ook werknoots te gaan schrijven. Daarnaast zullen er nog steeds veel lastige keuzes gemaakt moeten gaan worden: welke werkgebieden zijn het volgende jaar het 'belangrijkst'?

Wat gaat er nog gebeuren het komende jaar?

Het CB zal het beleidsplan op de synode 2014 presenteren. Daar komen verder natuurlijk ook de 'gewone' zaken naar voren, en ook het op een eerdere gemeentevergadering vastgestelde **voorstel namens de parochie Hilversum**, opgesteld door Bart Sonnenschein (tevens tweede synodaal). Dit voorstel stelt dat bepaalde (vernieuwende) bijdragen vanuit de kerk mogelijk niet passen binnen de continuïteit van het geloofsgoed van de oud-katholieke kerk, en stelt voor een commissie in te stellen die criteria opstelt waaraan bijdragen ter vernieuwing dienen te voldoen en tevens criteria opstelt op welke wijze deze bijdragen gepresenteerd dienen te worden.

Wat er landelijk besloten wordt, is belangrijk voor het werk dat in de parochies verricht wordt. En hoe wij onszelf in de parochies zien, speelt mee in het formuleren van onze landelijke, gezamenlijke identiteit. En wat we daarmee willen gaan doen – juist weer op lokaal niveau. En juist daarom blijven we verslagen uitbrengen over deze vergaderingen; maar andersom brengen we ook geluiden van de parochie weer over naar de synode.

Een nog meer uitgebreid verslag is terug te vinden op de vituswebsite, achter de inlog.

(OPEN)DAG VAN DE KERKARCHITECTUUR

Evenals op 21 juni jl openen kerken in het centrum van Hilversum op zaterdag 2 augustus opnieuw hun deuren. Het thema dit jaar is stripverhalen. U kunt al wel bedenken dat de cyclus met voorstellingen uit het leven van Jezus, die de schilder Paul Determeyer voor onze kerk heeft geschapen, 'onze strip' zal zijn.

INSPIRATIE IN ALMERE

Op dinsdag 20 mei was er een bijeenkomst in Almere. De laatste van dit seizoen, maar de eerste keer dat pastoor Wietse hierbij aanwezig was. Het was een goede gelegenheid om kennis te maken, dan wel om elkaar beter te leren kennen. Er werden veel vragen gesteld, op allerlei gebied, zoals: Wat houdt de parochiaan in het dagelijks leven bezig? Gaan de parochianen die in Almere wonen ook naar de kerk in Hilversum? Echter, niet alleen situaties op het persoonlijke vlak werden besproken, maar ook zaken zoals: Hoe kunnen wij meer parochianen, wonende in deze regio, bij onze parochie betrekken? Hoe gaan we het komende jaar de avonden vorm geven? Maar ook: Wat of hoe, kunnen wij als oud-katholieke gemeente in Almere, een positieve bijdrage leveren aan moeilijke situaties waarin sommige stadgenoten verkeren? Op sommige vragen kregen we meteen een antwoord. Over het antwoord op andere vragen wordt nog nagedacht, daar komen we tijdens de volgende bijeenkomst op terug. Het was een inspirerende avond!

Maghalie

ZOMERVAKANTIE

De afgelopen weken hebben we met de kinderkerk de dagen tot Pinksteren afgeteld. Tussendoor zijn we aan de slag gegaan met de Petrusbrief. De brief is moeilijk te lezen en voor kinderen moeilijk te begrijpen. De eerste christenen hadden het niet makkelijk. Ze waren anders dan anderen, deden niet mee en vielen op door hun andere manier van leven. In de brief probeert Petrus te vertellen dat ze niet alleen zijn. En ze te steunen. In deze tijd is christen zijn ook niet meer zo gewoon. De kinderen kregen kaarten van Petrus met delen van de brief erop. Samen zijn we gaan kijken hoe die woorden ook voor ons nog van waarde kunnen zijn. Tussendoor hebben we nog nagedacht of je de hemel niet zou kunnen bereiken met een raket. We kunnen tegenwoordig toch hartstikke veel? Waarom niet vliegen naar de hemel om Jezus te bezoeken? Maar helaas, de hemel is niet zo makkelijk te vinden... Gelukkig helpt God ons door de Heilige Geest weer naar ons toe te sturen, zodat we de hemel op aarde, bij elkaar kunnen vinden. Maar daar hebben we dus wel hulp bij nodig! De zomervakantie komt er ook weer aan. Vanaf 6 juli beginnen we dan ook met het zomerrooster in de kinderkerk. De Akker is dan gesloten, maar voor de kleinsten is er wel altijd opvang. De zomervakantie duurt zes weken, tot en met 10 augustus.

Zomerse groet van de kinderkerk!

CONCERT IN ONZE SINT VITUS

Op zaterdagavond 24 mei opende onze kerk haar deuren voor het Basilius College dat een concert zou geven. Wanneer u niet aanwezig bent geweest hoop ik dat ik u achteraf toch kan laten meegenieten van wat ik te horen heb gekregen. Het Basilius College is een kamerkoor van 19 stemmen en een dirigent, Bas Ramselaar. Het koor is bijna drie jaar geleden opgericht en haar eerste concert werd gegeven op 28 januari 2012. Voor een bijna half gevulde kerk zong het koor ons een andere wereld binnen. Wij luisterden naar een dertiental werken van verschillende componisten en in diverse talen. Enkele werken stammen uit de zestiende eeuw, andere van later datum, sommige zijn ontleend aan teksten in de bijbel. Af en toe werden we een andere wereld ingevoerd. Het koor heeft laten

horen dat de menselijke stem een schitterend instrument kan zijn. De vier verschillende stemmen harmonieerden prachtig. Luide passages werden afgewisseld met zachte stukken. Vooral in die laatste, de zachte delen bleek de hoge kwaliteit van dit koor. Nadat anderhalf uur was verstreken klonken de laatste klanken: Kunnia olkoon Sinulle, Jumala (Eer zij aan U, God) door de kerk. De aanwezige luisteraars gaven blijk van hun waardering door een lang en luid, staand applaus ten gehore te brengen. Ieder ging met een glimlach weer naar huis, genietend van het in gedachten vocale nagloeien van dit geweldige concert. Aanbevolen! Voor informatie over dit koor kunt u kijken op: www.basiliuscollege.nl

Piet van Vledder



VIERINGEN

Vieringen op zondag beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld. In de zomermaanden is er op woensdag geen viering.



Bijzondere vieringen:

17 aug. 10.00 uur Ontslapen van de H. Maagd Maria

Extra collecte:

6 juli: Publiciteit

4 aug: Honoraria

COLOFON

Redactieadres

Melkpad 14

1217 KC Hilversum

E-mail: redactie@stvitus.nl

Kopijsluiting

De kopij voor het volgende nummer van de Vitus kan worden ingeleverd tot **zondag 10 augustus, 16.00 uur.**

Pastoor

Pastoor Wietse van der Velde

Melkpad 14

1217 KC Hilversum

Tel: 035 624 80 09

E-mail: pastoor@stvitus.nl

Secretariaat kerkbestuur

Vacature

E-mail: secretarisvitus@live.nl

Penningmeester

Margreet Vos - van Buuren

Cameliastraat 13

1214 EZ Hilversum

tel: 06 511 76 332

E-mail: vosvanbuuren@hetnet.nl

Bankrekening:

NL45 INGB 0658444522

of NL53 INGB 0000163869

t.n.v. het OK Kerkbestuur, Hilversum

Ophaaldienst

Naar de kerk, maar heeft u geen vervoer? Bel Antonie van Aartsen: 035 6859810

Website

www.stvitus.nl

AGENDA

06 juli

Start zomerrooster kinderkerk

02 aug

Open kerk - Dag van de architectuur

31 aug

Startzondag

OVER COLLECTES...

Collecte aanbevelingen van het Collegiaal Bestuur

Juli:

Bekendheid geven aan onze kerk zal allereerst in de plaatselijke parochies moeten gebeuren; daar is de kerk concreet aanwezig. Landelijk wordt dit werk ondersteund met verzorgde uitgaven, zoals het blad De Oud-Katholiek en de boekjes ter bezinning in de Veertigdag-tijd en de Advent. Help onze kerk in de bekendheid te houden en steun deze collecte.

Augustus:

Van een uurtarief van € 60,- kijkt niemand meer vreemd op, maar een verzoek om voor een dik uur kerkdienst op de zondagmorgen maar contant af te rekenen ten bedrage van € 60,- zou bij de meeste kerkgangers wel in het verkeerde keelgat schieten. Toch zou je aan dergelijke bedragen moeten denken om de kerk in stand te houden en de pastoor een volwaardig salaris te kunnen geven. De Kerkbalans brengt veel, maar nog altijd te weinig op om de kerk te laten draaien. Vandaar dat de collecte voor de honoraria noodgedwongen weer moest worden ingevoerd.

Het Collegiaal Bestuur is zich ervan bewust dat een oproep voor een extra collecte wordt gehoord door dezelfde mensen die al vaak bijdragen, dat maakt de dank voor een bijdrage er alleen nog maar groter om.



...EN COLLECTANTEN

Lieve allemaal,

Dit stukje is bestemd voor iedereen, jong en oud. U ziet mij zondags door de kerk op zoek gaan naar collectanten. En dan val ik steeds terug op dezelfde mensen. Ik zou graag willen dat wij hier eens een verandering in kunnen krijgen. Wij zijn tenslotte samen kerk. Dat geldt voor jonge en oudere parochianen. Het is niet moeilijk en niet inspannend. Graag wil ik u/jou vragen om zich op te geven voor een collectantenbeurt. Ik heb iedere zondag twee collectanten nodig of vier bij drukke vieringen, en met de collecte van de eerste zondag van de maand ook nog een deurcollectant. Ook zal er een lijstje komen met diegene die zich aangemeld hebben, zodat er geruild kan worden indien nodig. Ik hoop dat u zich wilt opgeven, dat zou ik heel fijn vinden. Vele handen maken licht werk. Bij voorbaat hartelijk dank.

Margreet Vos - van Buuren, penningmeester (adres: zie colofon)