



SINT VITUS

Oud-Katholieke Parochie, Melkpad 12, Hilversum

Maart 2013



VASTENACTIE 2013

'Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijken van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.' (Mattheus 25:40).

De veertigdagentijd is weer aangebroken: een periode om een pas op de plaats te maken, om je eens af te vragen: wat is nou werkelijk van waarde in mijn leven? Hoe zit het met mijn geloof? Is er in mijn doen en laten nog een verbondenheid tussen woord en daad op te merken?

We kunnen deze verbondenheid gedurende de vastentijd heel concreet maken. Zo kunnen we ons consumptiepatroon beperkingen opleggen: veertig dagen niets bestellen bij Bol.com, niet Facebooken, geen wijn drinken, geen vlees eten of niet snoepen. We doen dus zelf een stapje terug, halen onszelf even uit het centrum van onze aandacht, om daarmee ruimte te maken voor God en onze naaste. Het is dus niet alleen een kwestie van jezelf iets ontzeggen: je hebt de keuze om wat je gegeven is te delen met anderen. Om samen een mooi gebaar te kunnen maken is er ook dit jaar weer een vastenactie. We blijven dit keer dicht bij huis. Bij de mensen die in de stadsomgeving van Rotterdam en Leiden wonen en bij mensen die ons land tijdelijk aandoen. De diaconale taak van de kerk is de navolging van Jezus in daden. Sinds 2012 bestaat het binnenlandse oud-katholieke diaconaat Ste Barbara. Deze

commissie ondersteunt diverse al bekende initiatieven, zoals het citypastoraat in Rotterdam, het straatpastoraat in Leiden, het luchthavenpastoraat op Schiphol en het zeeliedenpastoraat in Vlissingen. In deze projecten laten wij als oud-katholieken zien dat we gemotiveerde christenen zijn en dat er plaatsen zijn waar mensen zich thuis kunnen voelen. Aan degenen die dat zoeken, en dat aantal is niet gering en wordt steeds groter, wordt een veilige plek geboden. Kortom: het is onze opdracht om present te zijn in de samenleving, daar waar dringende hulp noodzakelijk is.

Citypastor Hans de Rie uit Rotterdam verwoordt het als volgt: '**Gastvrijheid, presentie** en **dienstbaarheid** zijn de pijlers van het open pastoraat. In het citypastoraat is de kerk een plek waar mensen op verhaal kunnen komen, een luisterend oor kunnen vinden, steun en hulp kunnen krijgen bij het zoeken naar de zin van hun leven, het zoeken naar God. Het citypastoraat wil de mensen uit de buurt en uit de stad bereiken die vervreemd zijn geraakt van de bevrijdende boodschap van het evangelie en mensen bijstaan om die boodschap in hun taal en in hun alledaagse leven te verstaan.' In deze sombere economische tijden wordt het diaconaat steeds vaker geconfronteerd met individuele hulpvragen. De verborgen nood onder mensen is soms groot. Ste Barbara is nog een jonge commissie en moet hard aan

de weg timmeren om bekendheid te verwerven en heeft ook nog weinig financiële buffers. Uw steun zal dan ook zeer gewaardeerd worden.

Wilt u ook meedoen om Ste Barbara een goede financiële basis te geven? Maak dan uw bijdrage over naar bankrekening 65.84.44.522 ten name van O.K. Kerkbestuur onder vermelding van Vastenactie 2013. Laten we proberen om samen als parochie Hilversum na Pasen een mooi bedrag over te kunnen maken voor Ste Barbara.

Meer weten over de projecten van Ste Barbara? Kijk op: <http://barbara.okkn.nl>.



Verhuisd

Wim en Diny Ooms zijn in de buurt van hun kinderen gaan wonen. Zij wonen nu in Zorgcentrum Ververshof in Weert. Al het goede op jullie nieuwe woonplek!

Pastoor Leen Wijker

VIERINGEN

Bezinning in de Goede Week

In de Goede Week zal de aartsbisschop van Utrecht, Joris Vercammen, voorgaan in de vieringen van Palmzondag tot en met de Paaswake. Voor en na de vieringen in de Goede Week verzorgt hij meditatie en inleidingen over de liturgie van de dag. Een soort retraite in de parochie. Mocht u hieraan willen deelnemen, dan is het van belang dat u zich hiervoor opgeeft bij pastoor Leen Wijker.

Palmzondag

In onze parochie wijden we de palmtakken en gaan we, als het redelijk weer is, met de muziek voorop, zingend en wuivend met onze palmtak in processie door de wijk. De palmprocessie is een vrolijk gebeuren. Wij belijden zo Jezus Christus als onze Heer en Koning. Wanneer we de kerk binnentrekken zingen we het traditionele gezang 'Geef ere de Here wie ouden en jongen 't hosanna eens zongen, eert de Heer!' Na de processie verandert de toon en kleur van de viering. Rood wordt paars. Het lijdensevangelie wordt gelezen. Nadat het koor een Bachkoraal heeft gezongen, verlaten we in stilte de kerk. De viering is op **24 maart** en begint om **10.00 uur**.

NB Met goed weer kunt u niet parkeren op het kerkplein!



Chrismamis

Op woensdag 27 maart om 19.30 uur is de chrismamis in de kathedraal van Utrecht, de hoofdkerk van het bisdom. Hier komt de verbondenheid met de andere parochies in ons bisdom naar voren. In de chrismamis wordt de olie voor geloofsleerlingen, dopelingen en zieken door de bisschop gezegend en uitgereikt aan de vertegenwoordigers van de parochies en staties. Op Witte Donderdag wordt de olie bij de intochtprocessie onze parochie binnengedragen. Iedereen is van harte welkom in deze viering!

Witte Donderdag, 28 maart

Bisschop Joris verzorgt om 17.30 uur een meditatie van ongeveer dertig minuten. Daarna eten we brood. Om 18.45 uur geeft de bisschop een inleiding over de liturgie van Witte Donderdag, waarna de viering begint om 20.00 uur. Na de viering is er tot 24.00 uur de mogelijkheid om te waken. Intekenlijsten voor het waken liggen in het portaal.

Goede Vrijdag, 29 maart Kruisweg

De kruisweg 'Voorgoed jullie mens', met teksten van Hans Bouma, wordt gebeden om 10.00 uur. Van 11.00 tot 14.00 uur kunt u waken in de kerk.

WIJDING

De Aartsbisschop heeft het voornemen pastoraal werker drs.ing. V.P. Scheide tot diaken te wijden op zaterdag 2 maart in Groningen.

VANUIT HET KERKBESTUUR

De voorjaarsgemeentevergadering is verplaatst van 24 april naar woensdag 22 mei, 20.00 uur in De Akker. Noteert u de datum alvast.

Gebedsdienst met kruisverering,

Bisschop Joris houdt een korte inleiding over de liturgie van Goede Vrijdag om 14.00 uur. De dienst van schrift en gebed met kruisverering vangt aan om 15.00 uur. De meditatie met de bisschop begint daarna om 16.15 uur.

Paaswake, 30 maart

Stille zaterdag. Om 16.00 uur houdt de bisschop een meditatie. Vanaf 16.30 tot 17.30 uur is er een stille tijd en om 17.30 uur volgt een inleiding over de liturgie van de Paaswake.

Kinderpaasnacht, 19.30 uur

Het lijden, de dood en de opstanding van Jezus vieren we met kinderen in een speciale kinderpaasnacht. We zoeken naar woorden en vormen die ons meenemen in dat rijke verhaal en kijken door de donkere nacht naar het licht.

Paaswake, 21.30 uur

De Paaswake. Een viering waarin het licht van Christus -de paaskaars- de kerk wordt ingedragen, waarin het gewijde water ons herinnert aan de doop, het licht sterker is dan het donker en de vele lezingen ons vertellen over God en zijn liefde.

NB. U kunt niet parkeren op het plein!

Eerste Paasdag, 31 maart

Het hoogfeest van Pasen vieren we op deze zondag in een feestelijke viering die om 10.30 uur begint.



ZANGAVOND

Vorig jaar hadden we op een woensdagavond in april een zangavond met verschillende liederen uit ons gezangboek en uitleg daarbij. Zo werd onder andere een psalm op verschillende manieren gezongen. De aanwezigen toen vonden het zo inspirerend, dat op woensdag 17 april a.s. weer een zangavond wordt georganiseerd. We beginnen om 19.30 uur met koffie, waarna om 20.00 uur het zingen begint. Wilt u hier aan deelnemen? Graag even aanmelden bij pastoor Leen Wijker.



DE POETSCLUB

Pasen nadert. Voor het poetsen van het zilver en koper vraag ik weer uw hulp. Op woensdag 13 maart aanstaande rond 13 uur, onder genot van koffie, thee en iets lekkers, zie ik u graag in de sacristie. Bij voorbaat mijn dank voor uw aanwezigheid.

Chris van den Enden

VOLLEYBAL

Tweede Paasdag, 1 april : Het Oud-Katholiek Volleybaltoernooi 2013 in Egmond aan Zee, georganiseerd door de kampleiding. Om alvast rekening mee te houden: de prijs voor best geklede supporter (in thema) is terug van weg geweest en de prijs voor origineelste groepsyll is nieuw. Er is muziek om je warm te dansen tussen de partijtjes door en de frituur staat aan. We beginnen met een dienst in de kerk van Egmond aan Zee. Deelnemers kunnen zich inschrijven via: kampkern@gmail.com.

OP RETRAITE MET COLLEGA'S

De jaarlijkse retraite voor de geestelijken vond plaats in het laatste weekend van januari in het Stiltecentrum Betlehem van de Willibrordusabdij te Doetinchem. De retraite werd begeleid door dichter, musicus en pater dominicaan Henk Jongerius, van wie diverse teksten in ons gezangboek zijn opgenomen. Henk Jongerius sprak over spiritualiteit in het licht van het gedachtegoed van de joodse denker Abraham Joshua Heschel, schrijver van het boek 'God zoekt de mens'. Jongerius verstaat zich in zijn boek 'Wonen onder de wolk' met Heschel en zijn denken. Hij licht zijn woorden toe met gedichten van Martinus Nijhoff en enkele psalmen. In totaal hebben we zes inspirerende inleidingen gehad en drie bijeenkomsten om vragen te stellen. Daarnaast volgden we het getijdengebed van de monniken. De meeste collega's waren aanwezig om 9.30 uur in de eucharistieviering, die we gezamenlijk met de monniken vierden. De andere getijden waren de lauden in de vroege ochtend, het middaggebed, de vespers en als afsluiting de completen. In de avond hadden we collegiale gesprekken en uitwisselingen. Het was een zeer inspirerende retraite, waarbij we gastvrij door de monniken in hun huis zijn ontvangen, met inspirerende conferenties en goede collegiale verbondenheid.

Leen Wijker

'IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU'



Deze uitspraak blijft door mijn hoofd spelen na de retraite die wij eind januari meemaakten in de Abdij Maria Toevlucht in Zundert, als onderdeel van de lectorenopleiding die startte in november 2012.

Tijdens de retraite sprak de aartsbisschop met ons over oud-katholieke spiritualiteit. Daarbij kwam onder andere dit verhaal ter sprake: Als God aan Mozes vraagt om naar de Israëlieten te gaan, vraagt Mozes wat hij moet antwoorden als hem wordt gevraagd uit naam van welke God hij spreekt. God zegt dan dat hij moet antwoorden: 'IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toegestuurd'. God spreekt hierbij uit een brandende braamstruik, die niet door het vuur wordt verteerd. Wat God in vuur en vlam zet, vergaat niet, maar wordt in volle luister getoond en verspreidt een verwarmend licht. Wie tegen een ander zegt 'Ik zal er zijn voor jou' spreekt dus eigenlijk de godsnaam uit. Dit is waartoe God je roept als mens.

De lezingen waren ingebed in het dagritme van de monniken. We vierden de getijdengebeden mee en gebruikten onze maaltijden in stilte. De zang van de monniken was prachtig en het bijwonen van de vieringen gaf mij een gevoel van 'even opgenomen te zijn in de eeuwigheid'. Wanneer de monniken gingen slapen, was het voor ons tijd voor het 'nazitje'. Er stonden trappistenbiertjes klaar en er was wijn. Van de zestien cursisten is niemand van oorsprong oud-katholiek en is de (kerkelijke) achtergrond zeer divers. Toch hebben we voor deze kerk gekozen, waarvan we de traditie willen respecteren, maar waarin we ook vanuit ons hart willen leven en spreken. Dat is soms een zoektocht. Maar dat geldt vast ook voor oud-katholieken in de twaalfde generatie... Er was dus genoeg gespreksstof en we hadden echt aandacht voor elkaars verhaal. En dan blijkt het bijwonen van het nachtofficie om 4:30 toch wel erg vroeg te zijn. Maar we zeuren niet: 's avonds een lector in opleiding, 's morgens een lector in opleiding. En we staan er niet alleen voor: IK ZAL ER ZIJN gaat met ons mee, en wij met Hem, en met elkaar!

Erik Molenaar

HILARISCH IN DRIE BEDRIJVEN

Tweemaal een zo goed als uitverkochte voorstelling, twee avonden met enthousiast publiek, tweemaal een daverend applaus na afloop: de toneelgroep van Vita Nuova kan concluderen dat hun vele oefenen van de afgelopen maanden het beoogde effect heeft bereikt. Hoezo ... crisis ?! bleek een prettig gestoord blijspel, vol hilarische scènes. De spelersgroep kende inmiddels vertrouwde namen, zoals Sanne Bikker, Annemarie Giskes, Herman Giskes, Maaïke Giskes, Ingeborg Jans, Marijn Plomp en João Smits. Nieuw dit jaar was Dominga de Nie. Zij maakte haar debuut als Claudia. Extra applaus voor haar dus. Regisseur Thiemo Bikker werd zoals altijd trouw bijgestaan door souffleuse Gery Bikker. Ank van der Veer en Marlijn Doornewaard tekenden voor de grime. Opvallend in het decor boven de grote bedden: de schilderijen. Geen reproducties, maar echt! En geschilderd door onze parochiaan Petra Boersma. En dan zijn er nog al die anderen die geholpen hebben met decorbouw, sjuouwen, support, met van alles. In zijn dankwoord liet pastoor Leen Wijker al blijken opnieuw onder de indruk te zijn van deze toprestatie van de toneelgroep & co. Bloemen, zoenen, een attentie en applaus: het is allemaal meer dan verdiend! De toneelavonden maakten alvast een begin met het vullen van het geldpotje voor het vastenproject. Van elke verkochte toneelkaart gaat een bijdrage in dat potje en ook het geld van de loterijopbrengst is bestemd voor Ste Barbara.



KOMT ALLES WEL GOED?

Toneelfan Bettie Molenaar schreef haar verslag:

We worden dit keer verrast met een decor van twee hotelkamers, gescheiden door een dunne wand en daarin een deur met een sleutelgat. De eigenaresse van het hotel, Josefien, verzekert haar gasten Gerrit en Marie, prijswinnaars van een Story-puzzel, dat zij niets zullen horen of zien van de andere gasten. Twee weken niets doen in een rustige omgeving! Piccolo Frits, niet gewend aan sjuouwen, heeft het er zwaar mee. Hij is niet pienter en er komen vergissingen. Dus dat wordt sjuouwen via de trap naar een andere kamer. Gerrit verveelt zich, hoort geluid in de andere kamer en prutst z'n tandenborstel door het sleutelgat. De jongedame in de kamer ernaast ziet de tandenborstel en stopt hem terug in het sleutelgat. Dat zorgt voor een blauw oog bij Gerrit die juist gluurde. Hoe verklaart hij zijn blauwe oog aan Marie? Begin van de crisis. Marion, de buurvrouw, gaat badderen en vroeg naar bed. Het jonge stel Hans en Claudia gaat ook in bad en daarna aan de zwier tot vroeg in de morgen, waarna ze doodmoe in bed vallen. Marion en het stel delen dus hetzelfde bed! Verwarring alom dankzij de vergissingen van de piccolo. Baas Josefien ontslaat Frits, maar neemt hem toch ook weer aan (waar haal je zo snel een andere?) en Marion krijgt een andere kamer. Ondertussen is Marion haar vriend tegengekomen, met een andere vrouw. Hoe zit dat? Een slippertje? Ze spreekt Marie en hoort dat Gerrit met haar getrouwd is. Marion, helemaal overstuurd, valt in de armen van Frits, die juist zat uit te rusten. Dat ziet het jonge stel en zij denken aan een verhouding. Het wordt hoe langer hoe gekker. Een fotograaf komt foto's maken voor de Story. Ze wandelt elke kamer en badkamer in, vaak ongevraagd. Dat wordt een sappig nummer. Maar... alles wordt vergeven. De zoon van Gerrit, Hans, kan eindelijk zijn vriendin voorstellen en het stel wordt hartelijk verwelkomd. Dus eind goed, al goed. Dank aan Thiemo en Gery en de grimeurs die dit weer volbracht hebben en er veel tijd instaken. Alle spelers bedankt. Ik maak uitzonderingen voor Annemarie en Dominga (als nieuweling): Héél goed gespeeld!

Jullie fan Bettie.



DANK UIT MOLDAVIË

Onze parochie kent het Stewardship-project. Per jaar ondersteunen wij maximaal zes projecten met een éénmalige financiële bijdrage van in principe € 300,-. Zo is er in 2012 een bijdrage overgemaakt naar een kindertehuis in Grinauti, Moldavië. Vanuit Moldavië kwam bericht terug dat zij met deze donatie nieuw sport- en spelmaterial voor de kinderen hebben kunnen aanschaffen. Een extra, waar doorgaans geen geld voor is. Met een brief en foto's (zie kerkportaal) bedankt de leiding van het kindertehuis de parochie hartelijk voor het materiaal en voor allerlei nieuwe spel mogelijkheden voor de kinderen.

PASSIECONCERT

10 maart 2013, 16.00 uur

Gertjan Arentsen - bariton
Lamentaties van Johann Rosenmüller
(1619-1684)
Cantate 'In calvariae rupe' van Maurizio Cazzati (1616-1678)

Bart Klijnsmit - orgel
werken van onder andere J.S. Bach

Kerkkoor St. Vitus o.l.v. Bart Klijnsmit
koorwerken van J.S. Bach, Carl Georg Reutter, Zoltán Kodály



DE WEG VAN JE LEVEN

KINDERKERK VEERTIGDAGENPROJECT

Wel heel toevallig: tijdens de oecumenische viering in januari ging het in de kinderkerk over ganzenbord, als voorbeeld van wandelen met God. Met de OK-Vitus kids gaan we de komende veertig dagen ook wandelen, met de ganzenbord-weg als symbool. Denk maar eens na, waar kom je allemaal langs onderweg als je ganzenbord speelt? Wij volgen de weg van het jongetje David, de latere koning David. We ontmoeten mensen die hij ontmoette op zijn levensweg. En ook de problemen die hij tegenkwam.

Natuurlijk wordt er ook in de kinderkerk gespaard voor een vastenactie. Op zondag 10 maart, (half-vasten) hebben we daar weer van alles voor bedacht. Met misschien wel weer een sponsorloop en in ieder geval een nieuw (vast?) onderdeel:

de Vitus-Boekenbeurs!

Vorig jaar een doorslaand succes, dus op herhaling! Duik vast in de boekenkast, kies één (of meer) mooie boeken, waarvan je denkt: dat moet een ander ook lezen. Neem ze mee, er staat een verzameldoos in het grote portaal. Op 10 maart kan iedereen na de dienst boeken kopen voor twee euro per stuk, de opbrengst is voor ons vastenproject. Hartelijke groet namens de kinderkerk,

Rachel en Laurette



KERKENNACHT OOK IN HILVERSUM

Hilversum heeft zich voor 2013 bij de meer dan twintig plaatsen in Nederland gevoegd, waarin al vanaf 2009 een Kerkennacht wordt gehouden. Het overgrote deel van de 21 Hilversumse kerken die door de werkgroep hiertoe zijn uitgenodigd, heeft zich namelijk bereid verklaard mee te doen aan Kerkennacht 2013. Dit houdt in dat de deelnemende kerken hun gebouwen in de avonduren open stellen en zich met allerlei activiteiten aan de samenleving presenteren. In 2013 vindt dit plaats in het weekeinde van zaterdag/zondag 22-23 juni. Het ligt in de bedoeling dat elk van de deelnemende kerken, parochies of wijkgemeenten zijn eigen programma gaat verzorgen. De Hilversumse werkgroep gaat dit coördineren en uitgebreide plaatselijke publiciteit verzorgen. Een landelijke Kerkennacht-werkgroep stimuleert onderlinge uitwisseling van ideeën met andere plaatsen en gaat een landelijke publiciteitscampagne voeren. De Hilversumse werkgroep bestaat uit Jan de Vries (Protestantse gemeente Hilversum), Leen Wijker (pastoor Oud-katholieke parochie St. Vitus), Bert van Wilgenburg (diaken Rooms-Katholieke Kerk) en Henk Fijn van Draat (Raad van Kerken Hilversum).



VIERINGEN

Vieringen op zondag beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld. Op woensdag is er om 09.45 uur een gesproken eucharistieviering. Toegang via de zijdeur van de kerk.

24 mrt. 10.00 Palmzondag
28 mrt. 20.00 Witte Donderdag
29 mrt. 10.00 Kruisweg
29 mrt. 15.00 Kruisverering
30 mrt. 19.30 Kinderpaasnacht
21.30 Paaswake
31 mrt. 10.30 Hoogfeest van Pasen

Extra collecten:

3 mrt. Vastenactie

7 apr. Opleiding

COLOFON

Melkpad 14
1217 KC Hilversum
E-mail: redactie@stivitus.nl

Kopijsluiting

De kopij voor het volgende nummer van de Vitus kan worden ingeleverd tot zondag 10 maart, 16.00 uur.

Parochiegegevens

Pastoor Drs. L.E. (Leen) Wijker
Melkpad 14
1217 KC Hilversum
Tel: 035 624 80 09
(op werkdagen bij voorkeur tussen 9.15 - 9.45 uur)
E-mail: pastoor@stivitus.nl

Secretariaat kerkbestuur

Erik Molenaar
Middenstraat 61
1381 XB WEESP
Tel: 0294 77 69 77
E-mail: secretarisvitus@live.nl

Penningmeester

M.J.G. (Margreet) Vos - van Buuren
Cameliastraat 13
1214 EZ Hilversum
tel: 06 511 76 332
E-mail: vosvanbuuren@hetnet.nl
ING Bank: 65.84.44.522
Postbanknummer 16.38.69
t.n.v. het OK Kerkbestuur, Hilversum

Ophaaldienst

Wilt u naar de kerk, maar heeft u geen vervoer? Neem dan contact op met Antonie van Aartsen. (tel: 035 6859810)

Website

www.stivitus.nl

AGENDA

02 mrt.	14.00	Lering en Vermaak
05 mrt.	14.15	Films in de veertigdagentijd
	20.15	Films in de veertigdagentijd
06 mrt.	19.30	Werkgroep Lering en Vermaak
07 mrt.	14.30	Priscilla bij Corry
07 mrt.	20.00	Kerkbestuur
10 mrt.	11.30	Catechese voor de Eerste Heilige Communie
12 mrt.	14.15	Films in de veertigdagentijd
	20.15	Films in de veertigdagentijd
12 mrt.	20.00	'Leer ons bidden' Dr. Kick Bras
14 mrt.	20.00	Vorbereidingsavond Chevetogne
17 mrt.	11.30	Catechese 11+
19 mrt.	14.15	Films in de veertigdagentijd
	20.15	Films in de veertigdagentijd
19 mrt.	20.00	Leerhuis
21 mrt.	14.30	OKSC Spelmiddag
23 mrt.	19.30	Klaverjassen en proponeren
24 mrt.	11.30	Catechese Eerste Heilige Communie
26 mrt.	14.15	Films in de veertigdagentijd
	19.15	Films in de veertigdagentijd
27 mrt.	19.30	Chrismamis in de kathedrale kerk van Utrecht
28 mrt.	17.30	Meditatie op de Witte Donderdag
	18.00	Broodje in de pastorie
	21.30	Uitleg over de liturgie Witte Donderdag
29 mrt.	11.00 -14.00	Waken
29 mrt.	14.00	Korte inleiding over de liturgie Goede Vrijdag
29 mrt.	16.15	Meditatie door bisschop Joris Vercammen
30 mrt.	16.00	Meditatie door bisschop Joris Vercammen
	16.30	Stille tijd
	17.30	Inleiding over de liturgie Paaswake (45 minuten)
01 apr.		Volleybaltoernooi in Egmond
03 apr.	20.00	Theologenlezing-Utrecht 'Geloof contra onderdrukking'
06 apr.	14.00	Lering en Vermaak
09 apr.	20.00	Kerkbestuur
10 apr.	21.00	Koorvergadering
14 apr.	10.00	Preek van de leek
	11.30	Catechese eerste communie
17 apr.	19.30	Zangavond

