



SINT VITUS

Oud-Katholieke Parochie, Melkpad 12, Hilversum

Maart 2014

VEERTIG DAGEN EN MEER

‘Hoe lees je een boek? Sommige mensen dromen graag weg bij een mooie roman. Anderen houden meer van de spanning van een detective. De aanhef van het Marcusevangelie maakt op zijn minst nieuwsgierig: ‘Begin van het evangelie’. Het veronderstelt dat er een vervolg is - wat zou dat betekenen?’ Zo begint de tekst bij Dag 1, 5 maart 2014, Aswoensdag in het boekje 40 dagen in 2014. Wie het boekje volgt, leest vanaf 5 maart tot en met 21 april het hele evangelie volgens Marcus. Per dag worden daarbij gedachten en gebeden aangegeeft. ‘Als ik nou van één gesprek van Jezus een opname zou willen beluisteren, is het wel van deze’ of ‘Het is verdacht als je afwijkt van de regels. Want die regels bepalen wij’ of ... Het boekje is een waardevolle hulp om elke dag in de zes weken voor Pasen de gedachten te bepalen bij het evangelie. Vanaf het begin van de veertigdagentijd is het boekje verkrijgbaar in de kerk en ook via okkn.nl. Al bedacht aan wie je zo'n boekje zou willen en kunnen geven?

Een webproject

Vasten kun je best alleen... Of niet? Tijdens de veertigdagentijd zal op 40dagen.okkn.nl een speciaal project worden gepubliceerd, waaraan iedereen kan meedoen. Deel met anderen waarom en waarvoor je vast, spaar samen voor een project, vertel hoe je de vastentijd doorkomt en reageer op anderen die dat ook doen! Maak samen deze tijd tot een waardevolle tijd van bezinning en kijk met anderen uit naar Pasen!

Een smartphone App

Er valt dit jaar nog meer te bezinnen in en rond de vastentijd. In een speciale App voor Android en iPad/iPhone vind je film- en leestips, video's,



As: wat rest na verbranding, grijs, dor en droog. Het lijkt dood, maar is ook teken van nieuw begin, voedsel voor beginnend leven. Ook ons leven moet af en toe sterven om opnieuw te kunnen beginnen. Geen lente zonder winter, geen nieuwe opstanding zonder sterven van het oude. Als wij, christenen, bij het begin van de veertigdagentijd as ontvangen, krijgen we een roeping: word geen woestijn, breng vruchten voort, vruchten van goedheid, liefde en vrede.

Thomas K.U. Leuven

pop- en klassieke muziek voor alle 48 dagen, wandel tips, recepten en natuurlijk alle teksten die ook in het boekje staan, aangevuld met dagboeknoti-

ties van de Wijsneus, de Bisschop, de Zoeker, de Senior, het Geweten en de Domme Jongen. Voor alle info, kijk op: 40dagen.okkn.nl



PAROCHIE WEL & WEE

Zieken

Els Bruggeman, tijdelijk in verpleeghuis Gooizicht om te revalideren na een heupoperatie, moest in januari opnieuw opgenomen worden in het ziekenhuis vanwege een niet goed herstellende wond. Ank Wessel uit Almere Hout herstelt van een dubbele longontsteking. Begin februari wacht haar een operatie. Wij wensen Els en Ank veel sterkte toe.

Verloofd

Lisa de Ridder en Edwin Vosman zijn op 28 januari jl verloofd. Zij zijn nu druk bezig met de voorbereidingen van hun huwelijk. Van harte geluk gewenst!

VANUIT HET KERKBESTUUR

De eerste weken van het kerkbestuursvergaderjaar 2014 is ongewoon en druk verlopen vanwege naast de gebruikelijke agendapunten een pastoorwisseling en -verhuizing en het onverwachte vertrek van secretaris Erik Molenaar. Erik heeft aangegeven zich toch beter thuis te voelen bij het Apostolisch Genootschap, de gemeenschap waarin hij opgegroeid is, en dat hij na lang wikken en wegen ervoor gekozen heeft om de Oud-Katholieke Kerk en onze parochie te verlaten. Zowel in het kerkbestuur als ook in de parochie en bij het koor wordt het jammer gevonden dat Erik weggaat. Naast het missen van een betrokken mede-parochiaan mist het kerkbestuur nu ook heel praktisch een secretaris. Het secretariaat in de parochie is geen geringe klus. Het kerkbestuur is uiteraard al gestart met het zoeken naar een geschikte nieuwe secretaris (m/v). In de tussentijd moeten de diverse taken die Erik uitvoerde, wel worden opgepakt. Dit betekent voorlopig extra verantwoordelijkheden voor de overige kerkbestuursleden. De pastoorwisseling brengt ook extra agendapunten en klussen met zich mee: de afscheids- en installatieviering, het klein



onderhoud en de schoonmaak van de pastorie, de pastoorloze weken waarin wel een en ander (gelukkig) gewoon doorgaat en de voorbesprekingen met de komende pastoor Wietse van der Velde. Als kerkbestuur zetten we ons in om alles zo goed mogelijk te laten verlopen en hopelijk merkt u niet teveel van alle reuring. En evenals in rustiger tijden: mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, spreek ons aan!

VIERING ASWOENSDAG

Op Aswoensdag begint de veertigdagentijd, de tijd op weg naar het hoogfeest van Pasen. Het is een sobere tijd. De lofzang Gloria wordt dan ook niet gezongen. We worden opgeroepen tot bezinning, gebed, boetvaardigheid, zelfverloochening en het lezen en overdenken van Gods woord. Als teken van bezinning en inkeer verbranden we de oude palmtakken en wordt as op onze hoofden gestrooid. Dat wij stof zijn en tot stof zullen wederkeren. De viering is op woensdag 5 maart om 19.30 uur.



VASTENACTIE 2014



In Oeganda zet de ngo Healthy Vine (gezonde rank) onder leiding van het anglicaanse echtpaar Dennett zich al vele jaren in voor de verbetering van de levensstandaard van de bevolking daar. Dit gebeurt door gezondheidszorg enerzijds en preventie anderzijds. Bij de preventie hoort ook het verbeteren van de leefomstandigheden, de voedsel- en watervoorziening, alsook een toekomstgerichte wijze van landbouw. Bij het vastenproject 2014 gaat het om een onderdeel hiervan: de uitbreiding van een bestaand succesvol project dat tot doel heeft op beperkte schaal fruitboomgaarden aan te planten. Deze brengen fruit voort, maar ze houden ook de grond vast, zorgen ervoor dat de grond minder snel uitdroogt en vormen een landbouw-leervoorbeeld. De grond is goedkoop en vruchtbaar, maar wordt weinig doelmatig gebruikt. De bestaande groep kwekers zal worden uitgebreid en zal met onze steun, maar ook middels een eigen bijdrage, meer grond aankopen, hierop een waterput aanleggen en meer gewassen telen. Sint Paulus, ok missie en diaconaat buitenland hoopt met deze vastenactie 2014 een bedrag van € 12.000 bijeen te brengen voor de aankoop van de grond en de aanleg van de waterput. Tijdens de komende weken zult u regelmatig in de kerk te horen krijgen over deze vastenactie 2014, waaraan ook de parochie Hilversum graag meedoet. Wie nu alvast een gift wil overmaken, kan dat doen via bankrekeningnummer NL45 INGB 0658444522 t.n.v. het OK Kerkbestuur, Hilversum onder vermelding van Vastenactie 2014.

PASSIE IN MUZIEK

Het koor verzorgt op zondag 9 maart om 16.30 uur een passieconcert met orgelwerken en zang van koor en solist. De Johannespassie van J.S. Bach wordt op vrijdag 4 april om 20.00 uur uitgevoerd door Via Regis uit Leiderdorp onder leiding van Bart Klijnsmit.

BOEKENBEURS

Weet u het nog, in 2012, die mooie boeken die na de viering in De Akker op tafels lagen en dat je voor maar twee euro zo'n boek kon kopen? Die boekenbeurs voor een kinderbijbelproject in Mozambique leverde maar liefst 214,80 euro op! Voor het vastenproject 2014 wil de kinderkerk graag opnieuw zo'n verkoop van boeken organiseren. We nodigen u uit om één, twee of meer zo goed als nieuwe, moderne boeken uit uw boekenkast mee te nemen naar de kerk. Dus geen stukgelezen vodjes, maar boeken die er nog echt mooi uitzien. Boeken voor volwassenen, maar vooral ook graag kinderboeken! Vanaf de eerste zondag van de vastentijd staat in het grote kerkportaal een doos waarin de boeken verzameld worden. Op zondag 30 maart, halfvasten, liggen alle ingezamelde boeken keurig uitgesteld en staan de kinderen klaar om u de boeken te verkopen. Met elk verkocht boek gaat er weer twee euro in het potje voor het project in Oeganda! O ja, pinnen lukt nog niet in De Akker, dus graag contant en gepast betalen. Mochten er nog boeken onverkocht overblijven - maar dat zal toch niet? -, dan worden die naar de kringloopwinkel gebracht.



ONDERHOUD EN UITBREIDING ORGEL

Eindelijk lijkt het erop dat ons geduld wordt beloond. Afgelopen december kregen we van de Rijksdienst voor (orgel)monumenten groen licht om het orgel uit te breiden. Voor het groot onderhoud is geen vergunning nodig. Ik hoop dat we het voor de zomer kunnen afronden en dat we dan kunnen genieten van het vernieuwde orgel. Het was een lange weg die we moesten gaan, bijna vijf jaar vanaf het eerste idee. Nu is dat niet vreemd in de orgelwereld. Veel projecten hebben een voorbereiding van minimaal tien jaar. Dit heeft vaak te maken met geld en subsidies, vergunningen, tegengestelde belangen, grondig historisch onderzoek, mogelijkheden en wensen van de kerk. Wij, de orgelraad, orgelbouwer en organist, hebben ook zorgvuldig onderzoek moeten doen. We hebben zoveel mogelijk andere orgels bezocht, die vergelijkbaar waren met ons orgel, en hun geschiedenis bestudeerd om zo met een historisch verantwoord plan te komen. De beste oplossing was in dit geval dan ook niet goedkoop. En subsidiemogelijkheden voor een dergelijk project zijn schaars. Maar dankzij grote en onmisbare kleine giften hebben we als kerk dit enorme bedrag bij elkaar kunnen krijgen. Hartelijk dank daarvoor en ik hoop dat ik later dit jaar u, met dankbaarheid en gepaste trots, het resultaat mag laten horen.

Bart Klijnsmit



PLEISTERPLAATSEN



De kinderen van de kinderkerk volgen op de zondagen van de veertigdagentijd een spoor naar Pasen via lezingen uit het evangelie volgens Mattheüs. Deze lezingen nemen hen mee langs verschillende pleisterplaatsen, van de intocht van Jezus in Jeruzalem op de eerste zondag van de veertigdagentijd, langs een aantal plekken in en rond Jeruzalem, tot Jezus' worsteling in de tuin van Getsemane op Palmzondag en de pinkstertoespraak van Petrus op paaszondag. Elke zondag is er ook een puzzelstuk met een afbeelding die met de zondag te maken heeft. Ook komen de kinderen meer te weten over iconen en gaan ze zelf ook aan de slag om een icoon maken. Uiteraard worden er ook weer palmpasestokken gemaakt voor de processie op Palmzondag.

VIERINGEN

Vieringen op zondag beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

Vieringen:

05 mrt. 19.30 uur Aswoensdag
23 mrt. 14.00 uur Installatie pastoor
Wietse van der Velde

Extra collecte:

2 maart: Vastenoffer
6 april: Opleiding



COLOFON

Redactieadres

Melkpad 14
1217 KC Hilversum
E-mail: redactie@stvitius.nl

Kopijsluiting

De kopij voor het volgende nummer van de Vitus kan worden ingeleverd tot zondag 9 maart 2014.

Parochiegegevens

Pastorie
Melkpad 14
1217 KC Hilversum
Tel: 035 624 80 09
E-mail: pastoor@stvitius.nl

Secretariaat kerkbestuur

Vacature
E-mail: secretarisvitius@live.nl

Penningmeester

Margreet Vos - van Buuren
Cameliastraat 13
1214 EZ Hilversum
tel: 06 511 76 332
E-mail: vosvanbuuren@hetnet.nl
Bankrekening:
NL45 INGB 0658444522
of NL53 INGB 0000163869
t.n.v. het OK Kerkbestuur, Hilversum

Ophaaldienst

Naar de kerk, maar heeft u geen vervoer? Bel Antonie van Aartsen: 035 6859810

Website

www.stvitius.nl

AGENDA

04 mrt.	20.00	Kerkbestuur
09 mrt	16.30	Passieconcert
11 mrt.	14.00	Films in de veertigdagentijd (1)
	20.00	Film in de veertigdagentijd (1)
15 mrt.	11.00	Bijz. algemene ledenvergadering BOKV
15 mrt.	19.30	Klaverjassen en proponeren
16 mrt.	11.30	Catechese 11+
18 mrt.	14.00	Films in de veertigdagentijd (2)
	20.00	Films in de veertigdagentijd (2)
20 mrt.	14.30	Senioren spelmiddag OKSC
22 mrt.	10.00	Grote schoonmaak kerk
25 mrt.	14.00	Films in de veertigdagentijd(3)
	20.00	Films in de veertigdagentijd(3)
01 apr.	14.00	Films in de veertigdagentijd(4)
	20.00	Films in de veertigdagentijd(4)
01 apr.	20.00	Kerkbestuur
04 apr.	20.00	Johannespassion
4-6apr.		Catecheseweekend jongeren 9-13 jaar

En tot en met 29 juni de tentoonstelling 'Oh my God!' in Museum Hilversum.

OECUMENISCHE VIERING

De apostel Paulus laat zich in zijn eerste brief aan de gemeente in Korinte kritisch uit over verdeeldheid binnen de christelijke gemeenten. De ene mens is niet meer dan de andere, maar ieder staat in een zelfde relatie tot Christus. Het thema 'Is Christus dan verdeeld?' is dan ook een retorische vraag, waarop mensen ontkenkend zullen reageren. In Christus blijkt de liefde van God voor de hele wereld. Tijdens de gebedsweek in 2014 stonden christenen wereldwijd stil bij dit thema. Samen met gemeenteleden van de Regenboogkerk en parochianen van de Onze Lieve Vrouwekerk vierden we op 26 januari jl samen. Dominee Jurjen Zeilstra en de pastores Bert van Wilgenbrug en Leen Wijker gingen voor in de dienst. Tijdens de oecumenische viering werd gecollecteerd voor de voedselbank in Hilversum. De opbrengst is € 456,92



FILMS IN DE VEERTIGDAGENTIJD

Voor de derde keer brengt Filmtheater Hilversum in samenwerking met de Regenboogkerk en onze parochie een serie speelfilms ter bezinning tijdens de veertigdagentijd. De films worden ingeleid en nabesproken.

11 maart: God on trial (Inleiding: Leen Wijker)

1943. In een barak in Auschwitz wacht een groep joodse gevangenen hun afschuwelijke lot af. Ze vragen zich af hoe het kan dat God, hún God, hen zo in de steek heeft gelaten. Een man beschuldigt God van 'contractbreuk'; zijn vader gruwelt van de godslastering die hij in deze woorden hoort. Een rabbi stelt voor om het meningsverschil uit te vechten in de vorm van een rechtszaak. God staat in de beklagdenbank.

18 maart: Troubled water (Inleiding: Wietse van der Velde)

Jan komt vrij uit de gevangenis waar hij gezeten heeft voor een kindermoord, die hij altijd ontkend heeft. Hij is een virtuoos orgelspeler en krijgt een baan bij een kerk, waar hij al snel gewaardeerd wordt vanwege zijn talent en zachtmoedig karakter. Hij veroverd de harten van pastor Anna en haar zoonje Jens. Dan komt Agnes langs. Zij herkent in de organist de man die veroordeeld was voor de moord op haar zoonje. Sterk psychologisch drama waarin schuld en onschuld, goed en kwaad elkaar kruisen.

25 maart: Atonement (Inleiding: ds Heleen Weimar)

Verfilming van de roman 'Boetekleed' van Ian McEwan. Zomer 1935: Cecilia, telg uit een rijke familie, en Ronnie, zoon van de huishoudster, bekennen elkaar hun liefde. De minnaars zijn zich ervan bewust dat een huwelijk tussen mensen uit twee zulke verschillende standen ondenkbaar is. Maar zelfs een heimelijke relatie is niet mogelijk door een samenloop van omstandigheden waar Cecilia's zusje Briony een grote hand in heeft. Pas later begrijpt Briony wat ze heeft aangericht. Ze moet een manier vinden om met haar schuldgevoelens om te gaan.

1 april: Andrej Roeblov (Inleiding: ds Jurjen Zeilstra)

Dit groots opgezette historisch drama, geregiseerd door Andrej Tarkovski, gaat over het leven van de legendarische iconenschilder Andrej Roeblov (1360-1430). Hij leefde in een woelige tijd vol invallen van de Tartaren, de onderlinge strijd van de Russische adel en het conflict tussen oude en nieuwe religieuze opvattingen. Roeblov komt in gewetensnood wanneer hij wordt gedwongen deel te nemen aan de gewelddadigheden.

8 april: Godspell (Inleiding: ds Jurjen Zeilstra)

In 1971 ging in een klein theater in New York 'Godspell' in première, twee jaar later volgde de verfilming. De musical bestaat voor een groot deel uit de verbeelding van een aantal van Jezus' parabels, nu gesitueerd in de straten van New York. Bekendste song is 'Day by day'. NB De film heeft geen Nederlandse ondertitels, maar wel ondertitels in het Engels, wat het volgen makkelijker maakt.

15 april: The color of the cross (Inleiding: onbekend)

Met bescheiden middelen werd in 2006 deze verfilming van de laatste twee dagen uit het leven van Jezus van Nazareth gemaakt. De bijzondere invalshoek is dat Jezus in deze versie een zwarte man is. De haat die hij bij de autoriteiten oproept berust dan ook ten dele op racistische motieven. (NB Zonder ondertiteling.)

Voor alle films:

Aanvangstijd van de film: 14.00 uur en 20.00 uur.

Toegangsprijs: 's middags € 6,00; 's avonds € 7,50.

Tegen inlevering van deze coupon: 's middags € 4,75, 's avonds € 6,00 (3 personen per coupon).

Reserveren: 035-6235466 (Na 13.15 uur kunt u bellen).

GOD ON TRIAL



di. 11 maart 2014
Filmtheater Hilversum

14.00 uur € 4,75
20.00 uur € 6,-

GOD ON TRIAL



Kortingsbon

di. 18 maart 2014
Filmtheater Hilversum

14.00 uur € 4,75
20.00 uur € 6,-

TROUBLED WATER



Kortingsbon

di. 25 maart 2014
Filmtheater Hilversum

14.00 uur € 4,75
20.00 uur € 6,-

ATONEMENT



Kortingsbon

di. 1 april 2014
Filmtheater Hilversum

14.00 uur € 4,75
20.00 uur € 6,-

ANDREJ ROEVLJOV



Kortingsbon

di. 8 april 2014
Filmtheater Hilversum

14.00 uur € 4,75
20.00 uur € 6,-

GODSPELL



Kortingsbon

di. 15 april 2014
Filmtheater Hilversum

14.00 uur € 4,75
20.00 uur € 6,-

THE COLOR OF THE CROSS

Aanvangstijd van alle films:

14.00 uur en 20.00 uur.

Toegangsprijs:

's middags € 6,00;

's avonds € 7,50

Tegen inlevering van deze coupon:

's middags € 4,75

's avonds € 6,00 (3 pers. per coupon)

Reserveren:

035 - 6235466 (pas na 13.15 uur bellen)

di. 11 maart 2014
Filmtheater Hilversum

14.00 uur € 4,75
20.00 uur € 6,-

GOD ON TRIAL

met een inleiding door Leen Wijker
(scheidend pastoor OKK St. Vitusparochie)

di. 18 maart 2014
Filmtheater Hilversum

14.00 uur € 4,75
20.00 uur € 6,-

TROUBLED WATER

met een inleiding door Wietse van der Velde,
(nieuwe pastoor OKK St. Vitusparochie)

zo. 25 maart 2014
Filmtheater Hilversum

14.00 uur € 4,75
20.00 uur € 6,-

ATONEMENT

met een inleiding door ds Heleen Weimar,
(Protestantse wijkgemeente Regenboogkerk)

di. 1 april 2014
Filmtheater Hilversum

14.00 uur € 4,75
20.00 uur € 6,-

ANDREJ ROEBLJOV

met een inleiding door ds. Jurjen Zeilstra
(Protestantse wijkgemeente Regenboogkerk)

di. 8 april 2014
Filmtheater Hilversum

14.00 uur € 4,75
20.00 uur € 6,-

GODSPELL

met een inleiding door ds. Jurjen Zeilstra
(Protestantse wijkgemeente Regenboogkerk)

di. 15 april 2014
Filmtheater Hilversum

14.00 uur € 4,75
20.00 uur € 6,-

THE COLOR OF THE CROSS

met een inleiding door ds. Jurjen Zeilstra
(Protestantse wijkgemeente Regenboogkerk)

Aanvangstijd van alle films:

14.00 uur en 20.00 uur.

Toegangsprijs:

's middags € 6,00;

's avonds € 7,50

Tegen inlevering van deze coupon:

's middags € 4,75

's avonds € 6,00 (3 pers. per coupon)

Reserveren:

035 - 6235466 (pas na 13.15 uur bellen)

VRAGEN AAN DE GAANDE EN KOMENDE MAN

Februari 2014: de verhuismaand van pastoor Wietse en pastoor Leen. Een flinke groep van de OK Vitusjeugd (de jongste 7, de oudste 16) hangt op het vloerkleed van (nu nog) pastoor Leens eetkamer. Beide pastoors op een kruk er tussenin. De pastoors mochten van alles aan de jongeren vragen. Wat ze nou echt vervelend vonden bijvoorbeeld. Of wat de nieuwe pastoor voor de oudere jongeren zou moeten doen. En de jongeren mochten alles aan de pastoors vragen, zo lang het niet beledigend zou zijn.

Weet u bijvoorbeeld van welke sporten de pastoors houden? Wandelen doen ze allebei. Pastoor Leen tennist ook nog, pastoor Wietse fietst graag.

Over voetbal. Wie weet er wat pastoor Wietse met Sparta te maken heeft bijvoorbeeld? En door een verspreking kreeg pastoor Leen de vraag of hij de kerk van ADO Den Haag al had gezien...

Verder ging het over huisdieren: pastoor Wietse geen poes, pastoor Leen weer wel. Via de vraag naar huisdieren kwam de vraag naar huisgenoten en partners. Zo kwamen de jongeren aan een nieuwtje! Pastoor Wietse blijkt in februari te gaan trouwen met zijn partner Maarten met wie hij al meer dan 23 jaar mee samen is! Ze trouwen in Den Haag, maar in het voorjaar komt er een feest, hopelijk in de tuin van de Hilversumse pastorie. Wat vindt pastoor Leen minder leuk aan Den Haag? Mm, de tuin daar lijkt op een postzegel vergeleken met die aan het Melkpad. Pastoor Leen kan straks wel in de tuin van het werkpaleis kijken.

Beide pastoors mochten vertellen wat het ergste is dat ze ooit is overkomen tijdens een mis. Bij Leen was dat het brandalarm dat afging en waarvan hij niet wist hoe het uit moest. En Wietse heeft verteld en voorgedaan hoe hij, de enige keer ooit dat hij misdienaar was, met afzakkende onderrok door het middenpad van de kerk schreed, een grote schaal wijwater in beide handen. Er waren nog veel meer vragen natuurlijk, maar we kregen ook allemaal honger. We hebben heerlijk Mexicaans gegeten aan de grote bestuurstafel. Beide pastoors kregen van de jongeren een wandelkaart van hun nieuwe omgeving om zich vast een beetje te oriënteren. Vreemd genoeg kreeg pastoor Leen ook een soort stressballetje... waar zou dat nou toch goed voor zijn? *(Met dank aan verslaggever Laurette)*



EXTRA SCHOON- MAAKBEURT

Heb je net je kamers gezogen, liggen er een paar dagen later alweer stofrolletjes! Zo gaat het ook in de kerk. Iedere week wordt er schoongemaakt, maar dat is niet voldoende. Op zaterdag 22 maart van 10.00 - 13.00 uur gaan we weer, net als in november, het interieur van de kerk extra onder handen nemen. Vele handen zijn gewenst, zowel van mannen als vrouwen. Graag opgeven bij Henny Plomp-van Daal, tel.: 6233128, email: a.plomp@chello.nl



DE POETSCLUB



Met het hoogfeest van Pasen voor de deur moet alles glimmen en blinken. Op woensdag 9 april aanstaande vanaf 13 uur is het weer poetsen geblazen. Graag wederom uw hulp gevraagd. Bij voorbaat dank.

Chris van den Enden