



SINT VITUS

Oud-Katholieke Parochie, Melkpad 12, Hilversum

September 2016

OPSTARTEN MET HET JUISTE PERSPECTIEF

Op 11 september staat de Startzondag op het rooster. Ik heb dit altijd een wat merkwaardige term gevonden. Wat start er nu precies op die zondag? Niet het kerkelijk jaar, zoals een enkele enthousiasteling – al dan niet in de vurigheid van het plannen – wel eens beweert. Het kerkelijk jaar begint immers op de eerste adventszondag. De Startzondag markeert dat we de boel weer opstarten. Ik noem het daarom zelf altijd de ‘Opstartzondag’. Na een lange zomer, waarin de kerk uiteraard (en gelukkig!) niet helemaal gesloten was, starten we de activiteiten die buiten de zondagse vieringen omgaan weer op. Kinderkerk, 12+groep, gespreksgroepen, lering, extra vieringen, concerten, vergaderingen van allerlei soort en ga zo maar door. Zo’n Opstartzondag wekt altijd weer verlangens. Het verlangen naar activiteiten die nu juist jou aanspreken. Het verlangen dat de activiteiten die je zelf organiseert een succes zullen worden. Het verlangen naar een groeiend gemeenschapsgevoel en nieuwe aantrekkingskracht door samen bezig te zijn. De Opstartzondag kan ook zorgen oproepen. De zorg dat er dit jaar misschien niks aangeboden wordt dat jou interesseert. De zorg dat de activiteiten die je zelf organiseert op een flop zullen uitdraaien. De zorg dat het



Foto: Stefan Kellner

gemeenschapsgevoel en de gemeenschap misschien helemaal niet groeien, wat je ook doet. De Opstartzondag wijst ons erop dat er een nieuw jaar voor ons ligt. Een grote uitgestrekte akker waar al wat zaadjes zijn ingezaaid, maar waar ook nog veel grond open ligt om opnieuw te bewerken. Een goede boer gaat behoedzaam te werk: stukje voor stukje, handeling na handeling. Na een fris buitje in de nacht trekt een boer de gordijnen ’s morgens niet open met het idee een veld te zien waarop het gezaaide volledig tot

wasdom is gekomen. En na een iets te hete dag zit de boer ’s avonds ook niet bij de pakken neer omdat de akker nu vast verschroeid zal zijn. De goede boer houdt de werkenergie en de verwachtingen in balans.

Ik wens ons goede energie en verwachtingen. Dat de Opstartzondag voor ons het startschot is van een nieuw, fris seizoen, waarin we de akker met vreugde betreden.

Helen Gaasbeek, assistierend-pastoor

EEN ZONDAGMIDDAGWANDELING

Op een zonnige julimiddag heeft een groep van vijf dertigplussers (plus hond Mimi) na de dienst samen gewandeld. Een aantal parochianen zwaaide ons uit, toen wij het Melkpad opliepen richting ’s Gravelandseweg. Onze route ging via de Peerlkampaan naar het Corversbos. Hier passeerden wij een rij mooie oude bomen. Op een bankje naast een akker van tarwe hebben we geluncht. Er werd onder andere gesproken over vakantieplannen, het aanstaande huwelijk van Bart en Stephanie en de mooie omgeving om ons heen. De reactie van Mimi op andere honden zorgde voor een aantal spannende momenten. Op een meer serieus moment van de middag deelden wij hoogtepunten van onze levens, waarvoor wij heel erg hadden moeten zwoegen. De terugweg bracht ons langs het water naar de oude haven op de Havenstraat. Dit samenzijn was heel geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar. *Karen*

KINDERKERK



We gaan weer verder met de kinderkerk op zondag 4 september!

Ben jij er ook weer bij? Tot dan!

Overleden

In de afgelopen periode hebben twee van onze parochianen afscheid moeten nemen van hun echtgenoten. In de vroege zondagochtend van 19 juni overleed in de leeftijd van 91 jaar Kees Giskes in het verpleeghuis Gooizicht waar hij bijna anderhalf jaar had gewoond. In de voorafgaande week was de gezondheidssituatie van Kees snel achteruit gegaan en had hij de zalving van de zieken ontvangen. Met Kees verliezen Gerda en zijn kinderen en kleinkinderen een echte pater familias, die intens bij hen betrokken was. Als parochiegemeenschap verliezen we een mens die intens verbonden was met onze parochie, een diep gelovig mens, die zich geborgen wist in de liefde van God. Kees heeft de parochie op vele manieren gediend, onder andere als kerkmeester, lid van het kerkkoor en onderhoudende causeur bij de seniorenuitjes. De eucharistieviering ter uitvaart werd 25 juni in onze parochiekerk gehouden, waarna de crematieplechtigheid plaatsvond in Den en Rust te Bilthoven. Op 20 juni overleed Henk Brouwer, de echtgenoot van Mariëtte Smits. Vlak voordat hij 65 jaar zou worden en met pensioen zou gaan, openbaarde zich bij Henk een agressieve vorm van kanker. Mariëtte heeft hem in zijn laatste weken trouw verzorgd en mocht zich daarbij door mensen in en buiten de parochie gedragen weten. Henk, die een meelevend lid was van de rooms-katholieke Onze Lieve Vrouw parochie aan de Obrechtstraat in Amsterdam, heb ik twee dagen na zijn 65e verjaardag de zalving van de zieken gegeven. De uitvaart van Henk vond plaats op 27 juni in 'zijn' kerk te Amsterdam. Moge de Heer in wie zij hebben geloofd en op wie zij hebben gehoopt het eeuwige licht over hen doen schijnen.

Geboorte



Onze hartelijke gelukwensen voor João en Maaïke Smit-Giskes in Weesp die op zondag 7 augustus werden verblijd met de geboorte van hun dochter Tess Katherine. Ik hoop dat Tess zal opgroeien tot een gezond en gelukkig mens.

Zieken

Bij emeritus-diaken Jacques Brian uit Almere bleek kort na een operatie dat de kanker zich heeft uitgezaaid. Jacques en zijn vrouw Bep stellen ook in deze ziekte hun vertrouwen op God, die ons leven in zijn handen geborgen houdt. Margreet Jansen-Boer uit Naarden verbleef na een ongelukkige val enkele weken voor revalidatie in een verpleeghuis. Intussen is zij

weer thuis en werkt zij aan haar verdere herstel. Begin augustus moest mevrouw Truus Simonis-van der Steen uit Baarn in Tergooi worden opgenomen. Zoals de situatie zich nu laat aanzien zal ze over enkele weken naar huis mogen terugkeren.

600 jaar



Op de feestdag van Sint Vitus, 15 juni, herdachten de kerken in Hilversum dat 600 jaar eerder Frederik van Blankenstijn, bisschop van Utrecht, de kapel in het kleine dorp Hilversum tot parochiekerk had verheven. Ook al is die ene parochie anno 2016 over verschillende kerkelijke gemeenschappen verdeeld geraakt en ook al maakt de meerderheid van de dorpsbevolking geen deel meer uit van de christelijke kerk, toch heeft de Hilversumse christenheid dat feit die dag gezamenlijk feestelijk gevierd. Koren van vele Hilversumse kerken hielden een zeer goed bezocht festival in de 'andere' Vituskerk aan de Emmastraat. Verrassend hoe divers en soms heel mooi Gods lof werd gezongen. Ons koor deed ook mee en op het resultaat mogen wij trots zijn. Samen zongen wij aan het slot 'U zij de glorie!' Diezelfde avond werd het prachtige boek over 600 jaar kerk in Hilversum gepresenteerd. Mocht u het nog niet hebben, koopt u het! Er staat veel lezenswaardig – ook over onze parochie – in.

Feest

Op zondag 19 juni vierden wij 's morgens het feest van onze patroon Sint Vitus. 's Middags was er een ander feest, toen onze assistierend-pastoor Helen Gaasbeek namens de aartsbisschop door mij als pastoor van de parochie Leiden werd geïnstalleerd. Elders in dit blad leest u over de taakverdeling tussen ons beiden in de parochie Hilversum.

Bijzondere bediening

Tijdens de eucharistieviering op de eerste zondag van juli was er weer gelegenheid voor het ontvangen van een persoonlijke zegen of de ziekenzalving. Oud-pastoor Jake Dejonge hield de preek en verrichtte samen met mij deze bijzondere bediening, die in onze parochie een eigen plek heeft. Die dag hadden we bezoek van de leiding van de oud-katholieke zomerkampen. Een paar van hen, die deze bediening in de eigen parochie niet gewend waren, vertelde dat zij het een heel bijzondere ervaring hadden gevonden. Enige weken eerder had ik over de 'dienst van genezing' in de Oud-Katholieke Kerk en over de ervaringen daarmee in onze



parochie mogen vertellen op de wereldconferentie Sent to heal van de orde van *Saint Luke the Physician*, Lukas de Geneesheer, in Helvoirt. Het was goed om zulke parochie-ervaringen in zo'n internationaal gezelschap te mogen delen.

Muziek

Was 15 juni al een muzikaal feest, op 24 juni hield Piet van der Steen, organist van onze kathedraal in Utrecht, samen met Bianca Egbers, trompettiste, een concert. Piet heeft onder andere als adviseur meegewerkt aan de restauratie en uitbreiding van ons fraaie kerkorgel.



Zondagmiddag 10 juli zong het koor van Hertford College uit Oxford de vespers volgens de anglicaanse traditie in onze kerk. De avond daarop gaven de koorleden een concert met Engelse kerkmuziek vanaf middeleeuwen tot nu, zoals een eigen compositie van hun jonge dirigent. Het was bijzonder om dit twintigtal jonge en enthousiaste zangers in onze kerk te mogen ontvangen. Dat dit gewaardeerd werd bleek ook uit de zeer goede opkomst van Hilversummers op beide avonden. Hopelijk vinden meer van zulke koren de weg naar onze kerk.

Vaste aanstelling organist

Ondertussen heeft onze koordirigent en organist Bob van der Linde zijn halfjarige proefperiode er op zitten. Vanuit de gemeente en het kerkkoor zijn vele positieve reacties op zijn muzikale bijdragen aan onze eredienst gehoord. Bob heeft dan ook een vaste aanstelling gekregen. Ik hoop dat hij nog heel wat jaren met ons mag meewerken in de 'schone dienst' van God, die – zoals de psalmist zegt – troont op de lofzangen van zijn volk, waarvan ook wij mogen deel uitmaken.

Kerkbestuur

Het kerkbestuur heeft zich begin juni een middag en avond teruggetrokken in het ORKA schoollokaal (Utrecht) voor een moment van bezinning op zijn functioneren en om beleid en plannen voor het komende seizoen verder te ontwikkelen. Het was goed om daar met elkaar de tijd voor te nemen. Aartsbisschop Joris benoemt Loek Captijn per 1 september tot kerkmeester van onze parochie. De benoemingsakte wordt op de startzondag uitgereikt. Loek zal Margreet Vos als penningmeester opvolgen. Op constructieve wijze is er al rond de tafel gezeten om te bekijken hoe die overgang zijn beslag gaat krijgen.

Stewardship



Op aanvraag van Aad Vrijenhoek is besloten een stewardshipbijdrage over te maken naar stichting Hapin. Op pagina 5 schrijft Aad over Hapin en waarom dit doel financiële ondersteuning kan gebruiken.

De Akker

In het kerkbestuur komen maandelijks vele en velerlei zaken voorbij. In het laatste jaar was een steeds weerkerend agendapunt de toekomst van ons parochiecentrum De Akker: wat willen wij er mee, welke vorm van beheer krijgt het gebouw na het vertrek van de huidige beheerder John Tabak en welke renovatie / verbouwing is nodig om het ook de komende jaren in de volle breedte te kunnen inzetten. Ondanks de grote inzet van vele betrokkenen – en niet in het minst van Benne Holwerda, die een bijzondere verantwoordelijkheid in dezen op zich heeft genomen – kost één en ander meer tijd en overleg dan op optimistische momenten gedacht. Dit heeft er in geresulteerd dat in goed overleg het beheer van De Akker tot en met 31 december door John Tabak blijft worden gedaan. Er is een tijdsplan door het kerkbestuur opgesteld, evenals een profiel voor een nieuwe beheerder. Alle financiële consequenties zijn nog eens met enkele deskundigen doorgenomen. Van verdere ontwikkelingen wordt u regelmatig op de hoogte houden.

Wietse van der Velde, pastoor

TWEE PASTORES OP ÉÉN SCHIP?



Sinds de priesterwijding van Helen Gaasbeek zijn er wat zaken veranderd en het leek ons goed om u wat uitleg te geven over het functioneren en de taken van de pastores van Hilversum.

In de parochie zijn een pastoor en een assistend-pastoor werkzaam. De pastoor is een priester die belast is met de bediening van een parochie. De assistend-pastoor is een priester die belast is met de blijvende assistentie in een parochie. De omschrijvingen maken al duidelijk dat er sprake is van een rolverdeling. De pastoor is degene met de eindverantwoordelijkheid. Hij (of zij) is de 'hoofd-pastoor'. Net als een schip komt een kerkelijke gemeenschap door-

gaans niet gemakkelijk vooruit met twee gelijkwaardige bestuurders.

Sinds juni jl is Helen pastoor van de parochie Leiden. Zij woont daar ook, zoals het Statuut het vraagt. In die parochie heeft zij de verantwoordelijkheden en voert zij de taken uit die pastoor Wietse in Hilversum heeft. In Leiden is zij de 'hoofd-pastoor' (en dan zonder assistent). In Hilversum is een assistend-pastoor aangesteld, omdat pastoor Wietse ook werkzaam is aan het Oud-Katholiek Seminarie en daardoor niet in de gelegenheid is om de gehele Hilversumse aanstelling in te vullen. Daarom neemt de assistend-pastoor specifieke taken over. Werkzaam zijn in twee parochies vraagt daarbij om goede

afspraken over taken. Als pastoor van Leiden is pastoor Helen degene die daar op de meeste zondagen, op (hoog)feesten en in bijzondere vieringen voorgeeft. Gelet op haar aanstelling in de parochie Hilversum zal zij hier éénmaal per maand in een zondagse eucharistieviering voorgaan. Dit betekent dus dat zij tijdens hoogfeesten en bijzondere vieringen (denk ook aan uitvaarten) in de regel niet aanwezig zal zijn in Hilversum. In Hilversum heeft de assistend-pastoor een aanstelling van 0,2 fte en daarin houdt zij zich bezig met jongeren, 12+ers, 30-ers, misdienaars, haar maandelijkse zondagsviering en bijzondere vieringen waarin zij na overleg voorgeeft, pastoraat, bestuur. Wij hopen u hiermee wat uitgelegd te hebben over de Hilversumse situatie waarin twee pastores actief zijn. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Uit de contacten van pastoor Helen met haar 'doelgroepen' in de parochie kunnen natuurlijk intensievere pastorale contacten groeien. Maar voor het 'gewone' pastoraat in de parochie dient u contact op te nemen met pastoor Wietse.

Uw pastores, Wietse van der Velde en Helen Gaasbeek.

DE ZIEL VAN DE KERK



Kun je de essentie van oud-katholiek zijn in enkele woorden vatten? De bisschoppen ontmoeten op zaterdag 3 september graag oud-katholieken die hen helpen in het benoemen van wat ons inspireert door te luisteren naar de ideeën, ervaringen en beleving van oud-katholiek zijn zoals dat leeft in de parochies. De aanmeldtermijn voor deze reflectiedag sloot al voor het verschijnen van deze Vitus. Vandaar dat al eerder op andere manieren de uitnodiging voor deze dag is doorgegeven. Ongetwijfeld zal op okkn.nl een impressie van deze dag gepubliceerd worden. Hou die website dus in de gaten!

VAKANTIE

Het woord vakantie stamt van het Latijnse *vacare* en betekent: vrij zijn van of vrij zijn voor. Leegte scheppen. Wanneer je leeg bent ontstaat open ruimte. Voor een gelovig mens heeft dat nog een extra dimensie: open ruimte creëren voor het goddelijke. Ruimte. Dat klinkt me heerlijk in de oren. Het is wel erg in tegenspraak met mijn gemiddelde vakantie-ervaring. Want daarin gaat het praktische zorgen door, maar wil ik ook graag héél veel. Bergen beklimmen, stadjes zien, een stapel boeken lezen, goede gesprekken hebben, dat ene leuke kampeerplekje bemachtigen, lekker koken en ga zo maar door. Als ik daarover doordenk, realiseer ik me dat ik mijn eigen grootste obstakel ben. Ik wil graag zoveel en kan slecht kiezen. Even loslaten. En dat terwijl ik diep in mijn hart het allerliefst de rust voluit in wil ademen. Mijn wandelschoenen aan en zomaar een uur bij een beekje zitten dromen, zonder dat de tijd een rol speelt. Leeg worden, ruimte maken. Voor mij is in die stille natuurervaring God te vinden. Hoewel, met mijn benen bungelend over de rand van een stadfontein, zie ik Hem daar soms ook. Misschien waren de oude pelgrims zo dom nog niet... gewoon maar gaan lopen. Met het ritme van je voetstappen daalt langzaam de rust in je ziel. Zo ben ik de zomer doorgelopen en het heeft me goed gedaan. Daar ben ik dankbaar voor. En nu, met een beetje nieuwe inspiratie, weer aan de slag in het leven van alledag en in ons parochieleven. De veelkleurigheid van de herfst tegemoet. Ik heb er best weer zin in.

Laurette



STEWARDSHIP VOOR PAPOEA'S



Op mijn verzoek is namens de parochie een donatie gedaan aan Hapin. Ik zal proberen in het kort aan u uit te leggen wat Hapin is en waarom daar geld nodig is.

In 1959 ben ik een tijd in Nieuw-Guinea geweest als landmacht militair en heb toen kennis gemaakt met de Papoea bevolking, in 1992 heb ik een rondreis het land gemaakt. Omdat Nieuw-Guinea overspoeld werd en wordt door bevolkingsgroepen uit de Indonesische archipel - meer of minder in opdracht van de Indonesische regering - kwam de Papoea-bevolking steeds verder in de verdrukking. In reactie hierop is in 1972 door een groep Nederlanders en in Nederland woonachtige Papoea's de Stichting Hulp aan Papoea's in Nood (Hapin) opgericht, een fonds om de slechte economische en sociaal-cultureel levensomstandigheden van de Papoea-bevolking te verbeteren.

Dankzij een grote groep donateurs heeft men veel kleinschalige projecten kunnen realiseren en steunt men nog steeds nieuwe projecten die worden aangedragen door een zogenaamde fieldpartner, Pt.Hapin. Deze laatste is een organisatie die valt onder de Indonesische wet, zodat de overheid nooit kan zeggen dat een buitenlandse, Nederlandse organisatie zicht bemoeit met binnenlandse aangelegenheden, waarop de autoriteiten tot een verbod zouden kunnen overgaan. Fieldpartner Pt.Hapin draagt projecten aan en geeft een visie op haalbaarheid. Hapin Nederland zorgt voor financiële ondersteuning.

Hapin helpt onder andere bij microkrediet en gezondheidszorg en verleent studiebeurzen aan talentvolle Papoeajongeren. Een voorbeeld van een project is de Mama Mama's van de markt in Jayapura, het vroegere Hollandia. De Papoeavrouwen werden regelmatig van de markt verdreven door immigranten uit Zuid-Sulawesi. Met hulp van Hapin is in 2010 een coöperatie opgericht om samen sterk te staan, ook naar de overheid toe. En dat heeft geholpen. De vrouwen hebben hun eigen markt gekregen, waar zij hun groente, fruit en vis kunnen verkopen zonder bang te zijn dat ze weer worden verdreven.

In de hoofdstad Port Moresby, maar ook in kleinere plaatsen zoals in Manokwari en Wamena in de Baliemvallei wordt kleinschalige hulp geboden, zoals bij het opzetten van een winkeltje, de aanschaf van een rijstpelmachine of hulp aan vissers voor de aankoop van een betere boot voor meer vangst waardoor hun opbrengsten groter worden. Kortom, er wordt veel gedaan door Hapin om de Papoea-bevolking te ondersteunen, maar er kan nog meer gedaan worden. Misschien wilt u na het lezen van deze korte uiteenzetting ook een steentje bijdragen aan het verbeteren van het lot van de Papoea's door een donatie te doen aan Hapin op rekening NL37RABO0444072470. Kijk ook eens op www.hapin.nl

Aad Vrijenboek.

PREKEN VAN AUGUSTINUS

De kerkvader Augustinus (ca. 400 na Chr.) heeft tot op de dag van vandaag in de kerk een grote invloed gehad. De preken, bijbeluitleggingen, verhandelingen over het christelijk geloof en de beroemde spirituele autobiografie 'De belijdenissen' van de grote christendinker Augustinus zijn bronnen voor meditatie en geloofsverdieping voor christenen van alle tijden. Vorig jaar heeft een groepje geïnteresseerden gedurende een aantal avonden gedeelten uit preken van Augustinus gelezen en met elkaar gesproken over de betekenis daarvan voor onszelf en voor ons geloven nu. Daar willen we dit seizoen een vervolg aan geven. We starten op maandag 26 september om 20.00 uur in de bestuurskamer van de pastorie en wij eindigen tegen 21.30 uur. De volgende avonden zijn: 18 oktober; 22 november; 21 februari; 21 maart; 18 april.

U kunt zich voor meer informatie en voor aanmelding wenden tot mij.

Wietse van der Velde

GLOWBOWL

Op vrijdagavond 1 juli gingen de 12+ers en de misdienaars gezamenlijk op stap met assistend pastoor Helen om het seizoen af te sluiten. Op het programma stond een potje (of twee) glowbowlen. Dit is bowlen, maar dan op een baan die kleurrijk wordt uitgelicht terwijl de muziek lekker stevig aan staat. Het ging er een uur lang fanatiek aan toe. En met resultaat! De nodige strikes verschenen op het scherm. Na afloop werd er nog wat nagepraat, gegeten en gedronken.

ICONEN EN SYMBOLEN

De eerste open monumentendag in Nederland werd gehouden in 1987. Vanaf 1991 wordt in Europees verband in september een of meer open monumentendagen gehouden, allemaal met een thema als leidraad. Vorig jaar bezochten zo'n miljoen mensen de openstaande gebouwen. In 2016 is het thema Iconen en symbolen. Ook onze kerk aan het Melkpad zal in dat monumentenweekend extra open zijn op zaterdag 10 september. Vanaf 11.00 uur tot 17.00 uur worden bezoekers gastvrij ontvangen. We hopen met een kleine expositie ook op hun aandacht voor allerlei aspecten van iconen. Zijn er nog parochianen die een deel van de dag willen helpen met gastvrij zijn? Inge van Maaren hoort het graag.

AGENDA

03 sept.	Ziel van de kerk, reflectiedag OKKN
06 sept	Kerkbestuur
10 sept.	Open monumentendag
11 sept.	Startzondag
12 sept.	Leerhuis, pastorie
13 sept.	Bezoekersgroepoverleg (10.00 uur) Kinderkerstoverleg (20.00 uur)
17 - 25 sept.	Vredesweek
17 sept.	Lering en Vermaak
22 sept.	Groothuisbezoek Hilversum-Zuid
26 sept.	Augustinuskring (pastorie)

En elke zaterdagmiddag open kerk 13.00 - 16.00 uur.

VIERINGEN

Vieringen op zondag beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld. Op de woensdagen is er een gesproken eucharistieviering om 9.45 uur.



Bijzondere vieringen:

11 september (Op)startzondag
09 oktober Oogstdienst

Extra collecte:

04 september Opleiding

COLOFON

Redactieadres

Melkpad 14
1217 KC Hilversum
E-mail: redactie@stvitus.nl
Kopijsluiting

De kopij voor de volgende Vitus graag inleveren voor 4 september.

Pastores

Pastoor Wietse van der Velde
Melkpad 14
1217 KC Hilversum
Tel: 035 624 80 09
E-mail: pastoor@stvitus.nl
Assisterend pastoor Helen Gaasbeek
Tel: 06 - 36547237
E-mail: hajgaasbeek@gmail.com

Noodnummer bij afwezigheid:

06 511 76 332 (M. Vos)

Secretariaat kerkbestuur

Maghalie Treffers - Haas
Postadres: Melkpad 14
1217 KC Hilversum
Tel: 036-841 6228
E-mail: secretaris.vitus@upcmail.nl

Penningmeester

Margreet Vos-van Buuren
Cameliastraat 13
1214 EZ Hilversum
tel: 06 511 76 332
E-mail: vosvanbuuren@hetnet.nl

Bankrekening:

NL45 INGB 0658444522
t.n.v. het OK Kerkbestuur, Hilversum

Ophaaldienst

U wilt naar de kerk, maar heeft geen vervoer? Neem dan contact op met de pastoor.

Website: www.stvitus.nl

EXTRA COLLECTE 4 SEPTEMBER

Een kerk die zich zelf serieus neemt, zal ook haar opleiding serieus nemen. Niet alleen de veelzijdige toerusting van toekomstige ambtsdragers maar ook het wetenschappelijk werk is daarbij belangrijk. Het seminarie kost veel geld, dat maar ten dele door de overheid ter beschikking wordt gesteld. Naast bijdragen in de tekorten door verschillende kerkelijke fondsen is uw steun daarom hard nodig. Uw bijdrage in de collecte van september is van blijvende betekenis. Het Collegiaal Bestuur dankt u daarvoor.

INLOPEN BIJ DE AARTSBISSCHOP



Het idee is eenvoudig: Als iemand de aartsbisschop wil spreken, dan kan dat. Natuurlijk is het mogelijk een afspraak te maken via het Bisschoppelijk Bureau (dat de beide bisschoppen ondersteunt), maar ook kunt u nu gewoon op een woensdagmiddag, tussen 14.00 en 16.30 uur, zomaar binnenlopen. Om van gedachten te wisselen, een grief, zegen of idee te uiten, of wat u verder maar in gedachten heeft. Voorlopig betreft dit open spreekuur een experiment, dat loopt van Pinksteren tot Kerst 2016. Bij gebleken interesse kan het daarna worden voortgezet.

Let op: omdat een aantal data al eerder bezet werd, is het nog niet op iedere woensdag in deze periode mogelijk om van deze gelegenheid gebruik te maken. Bovendien is de aartsbisschop regelmatig op reis om de kerk ook internationaal te vertegenwoordigen en is dus dan niet 'op zijn plek'. Op <http://abvu.okkn.nl> vindt u onder de tab 'open spreekuur' de data van verhindering. Het adres voor het inloopspreekuur is: Bisschoppelijk Bureau, Koningin Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort.