



# SINT VITUS

aan het Melkpad

Oud-Katholieke Parochie, Melkpad 12, Hilversum

April 2016



## HET KLOOSTER ALS INSPIRATIEMODEL

Misschien weet u wel dat ik graag op retraite ga. Mijn 'thuisabdij' is de Onze-Lieve-Vrouwabdij van Tongerlo, waar de Norbertijnen als sinds 1130 verblijven, en waar ik geregeld aanschuif. Leven in de liturgie, stappen in en aanhaken bij een eeuwenoude traditie, de goede gesprekken aan tafel of bij een glas bier, het is allemaal even waardevol. Evenals de stilte, die er ook tot de vaste ingrediënten behoort.

Het klooster is een plaats waar je inspiratie op kunt doen. Heel persoonlijk, voor het eigen (geloofs)leven, maar ook voor (het kijken naar) de kerk. De plaats van en de visie op de kerk is immers veranderd en – verrassend genoeg – kan juist het klooster helpen om met die nieuwe situatie om te gaan. Hier volgen enige (basale) kenmerken.

Allereerst heeft de kloostergemeenschap een duidelijke eigen identiteit. Het uiterlijk van kleding en gewoonten, maar ook

spiritualiteit en leefregel, verschillen van plaats tot plaats. Hierdoor is er variatie en valt er iets te kiezen, zowel voor degene die een roeping voelt als ook voor de pelgrim.

Ten tweede is de kloostergemeenschap een gastvrije gemeenschap. Je kunt er korter of langer aanschuiven. Hier staan geen verplichtingen tegenover. Natuurlijk hoopt de gemeenschap dat de bezoeker aan het leefritme deelneemt, maar als men niet alle uren in de kerk zit, klinkt er geen vermaning.

Ten derde zijn er de mensen. Het klooster komt tot leven door haar gemeenschap, die samen viert, eet, leeft. Daarnaast kunnen er sympathisanten zijn: mensen die zeer betrokken zijn, maar niet permanent in het klooster wonen. Verder zijn er de passanten, die nieuwsgierig en zoekend eens aanschuiven.

Als kerkgemeenschap kunnen we hieruit

leren duidelijk geprofileerd te werk te gaan. De oud-katholieke liturgie en traditie zijn een parel in het kerkelijke landschap. Wees daar trots op en durf die te laten stralen. Niets is zo uitnodigend als een gemeenschap die voluit gaat voor de eigen traditie! Deze uitnodigende gemeenschap zet de deuren van de kerk (en de eetzaal en de gespreksruimte en ...) nadrukkelijk open. Een ieder die klopt, zal worden opengedaan, zonder dat meteen van alles van de bezoeker verwacht wordt.

Zo is in die gemeenschap ruimte voor vaste bewoners, sympathisanten en passanten. Hoe warmer de gemeenschapsband tussen de vaste bewoners, hoe makkelijker het zal zijn voor sympathisanten en passanten om hierin te delen. Het is dus belangrijk om daarin te investeren. Er is nog veel meer te zeggen als men achter de basale kenmerken kijkt, maar daarvoor ontbreekt hier de ruimte. Dat bewaar ik voor een andere gelegenheid.

*Helen Gaasbeek, diaken*

## Paaskaars

Zaterdagmiddag 6 maart was er weer Lering & Vermaak in Amersfoort. Jammer genoeg waren we met een klein groepje, ziekte en vakantie hadden voor

uitdunning gezorgd. Maar we hadden een leuke middag, waarop we over de Goede Week en Pasen hebben gesproken. We hebben toen allemaal een eigen kleine paaskaars gemaakt, waarvan u hier het resultaat ziet.



## UIT DE PAROCHIE

De familie De Gans werd opgeschrikt toen Philip een hersenbloeding kreeg. Wij wensen hem een goed herstel.

Wij ontvingen het bericht dat onze oud-parochiane Marijcke van Enter-Boschaart op 16 februari door een ongeval is overleden. Marijcke woonde al vele jaren in Wilhelminaoord. Toen zij nog in Hilversum woonde was zij – onder andere in het kerkkoor – zeer actief in onze parochie. Moge zij geborgen zijn in Gods hand.



Begin februari begon Jutta Eilander haar nieuwe werkzaamheden in onze kerk als pastoraal werker in de parochie Utrecht. Op zondag 6 maart werd zij door aartsbisschop Joris tijdens de zondagse hoogmis in de kathedrale en parochiale kerk van Ste Gertrudis tot diaken gewijd.

In de wijdingsliturgie bevestigde de gemeente de aanbevelingen tot het ambt met de roep: 'Diaken zal zijn, tot eer van God en tot dienst in de kerk van de Heer.'

## Uit het kerkbestuur

Omdat de vergadering van het kerkbestuur na de kopijdatum gehouden werd, schuift het verslag door naar een volgende editie. Wel kan gemeld worden dat de aartsbisschop van Utrecht goedkeuring heeft verleend op de Rekening en Verantwoording over het jaar 2014 en op de begroting over het jaar 2016.

Graag ook uw aandacht voor onderstaand bericht van de penningmeester Margreet Vos - van Buren:

Moge dat zo zijn en dat Jutta ook zelf voldoening en zegen in haar nieuw ambt mag vinden.

Nu wij toch met wijdingen bezig zijn, kan ik u meedelen dat aartsbisschop Joris op zaterdagmiddag 21 mei de priesterwijding wil toedienen aan onze pastoraal werker diaken Helen Gaasbeek. Op zondagmorgen 29 mei zal priester Helen dan in onze parochiekerk voor de eerste keer voorgaan in de viering van de eucharistie. Nadere details volgen, maar dit kunt u al vast noteren in uw agenda.

Voor Helen is er in de eerste week van maart al een ingrijpende wijziging geweest toen zij verhuisde van Utrecht naar Leiden, de parochie waar zij naast die van ons als pastoraal werker werkzaam is. Haar adres is: Cronsteinkade 2, 2313 GX Leiden (het huis naast de kerk). Haar 06-nummer is niet gewijzigd.

Leen Wijker, mijn voorganger als pastoor in Hilversum, werd eind februari plotseling met hartproblemen in het ziekenhuis opgenomen. Hij zal minstens tot Pasen rust moeten houden, wat voor hem geen gemakkelijke opgave is. We hopen op een voorpoedig herstel.

Onze parochie heeft via het Marie van der Heijdenfonds bijgedragen aan de inrichting van de nieuwe oud-katholieke kerk in Middelburg. Dit gebouw – de indrukwekkende achttiende eeuwse voormalige Lutherse kerk – is enkele jaren geleden in het eigendom van onze kerk overgegaan.

Om geschikt te zijn voor de katholieke liturgie moest er het nodige aan het interieur gedaan worden. Dat kon de kleine Zeeuwse gemeenschap niet alleen en daarom hebben anderen, waaronder

Op velerlei manieren dragen parochianen bij aan kerk-kunnen-zijn in Hilversum en omstreken. Betrokkenheid in onder andere gebed, tijd, aandacht, bezigheden en geld.

Regelmatig worden financiële bijdragen ontvangen op de collecteschaal en de bankrekening. Via actie Kerkbalans geven parochianen door hoeveel zij willen doneren in het jaar 2016. Dat is prettig

de parochie Hilversum, geholpen. Op zondag 10 april om 14.30 uur zal aartsbisschop Joris de kerk officieel inwijden voor het gebruik van de oud-katholieke gemeenschap.

Op een gemeentevergadering heb ik voorgesteld om als de kerk zou worden ingewijd daar als parochie naar toe te gaan en zo van onze betrokkenheid blijf te geven. We zullen in de kerkhal een lijst ophangen, waarop u kunt aangegeven of u geïnteresseerd bent om mee te gaan.



Aan de hand daarvan bekijken we hoe we dan het beste op 10 april naar Middelburg kunnen reizen.

En op zondag 17 april: de jaarlijkse Cityrun in Hilversum. Eén en ander betekent dat in de loop van de ochtend de bereikbaarheid van de kerk wat lastiger wordt. Kerkgangers die met de auto komen wordt aangeraden om de website Hilversum City Run 2016 te raadplegen.

*Wietse van der Velde*

om (vooraf) te weten, om in te zien waarop we kunnen rekenen. Tot nu toe (5 maart) zijn 17 reacties op Kerkbalans 2016 terug ontvangen, dank daarvoor.

Heeft u nog niet gereageerd, uw toezegging via antwoordstrookje (op de collecteschaal of met de post) of e-mail ([vosvanbuuren@hetnet.nl](mailto:vosvanbuuren@hetnet.nl)) is uiteraard nog steeds welkom.

## Preek van de leek

De Preek van de leek wordt op zondag 10 april gehouden door Nienke Nieuwenhuizen. Zij is arts en gespecialiseerd in ouderengeneeskunde en als zodanig dagelijks met mantelzorgers op zoek naar de beste keuzes en de beste zorg. In haar werk wordt zij ook geconfronteerd met de vraag naar euthanasie. Vanwege haar specialisme en haar christelijke levensvisie wordt Nienke regelmatig gevraagd op symposia en dergelijke over dit onderwerp. Onlangs was zij te gast in het programma Jacobine op Zondag op NPO2 over euthanasie bij demente ouderen.

In de Preek van de leek wil Nienke in het licht van het evangelie op het thema euthanasie ingaan. In De Akker kunt u na afloop van de viering bij Praten met koffie op de preek reageren en erover met elkaar in gesprek gaan.

# PREEK VAN DE LEEK

## EEN VROUW MET EEN STERK GELOOF

Dit jaar staan verschillende activiteiten in onze parochie in het teken van de uitspraak: Ik geloof. Geloven doen we allen op een verschillende manier en soms kunnen we ons optrekken aan het geloof van een ander. Dat laatste kan soms ook als we kijken naar het leven van een heilige die ons op de geloofsweg door het leven naar God is voor gegaan.

Zoals Lidwina van Schiedam, de bekendste vrouwelijke heilige uit Nederland. Zij leefde in de vijftiende eeuw. Na een ongeval raakte zij verlamd. Tot op de dag van vandaag blijft Lidwina mensen fascineren door de manier waarop zij haar lijden wist te dragen en in dat lijden tot een bijzondere ervaring van Gods aanwezigheid in haar leven kwam.

Aan deze vrouw, haar leven en wat haar omgang met haar ziekte misschien ook voor ons kan betekenen wil ik op dinsdag 12 april aandacht geven met een inleiding over leven, afbeeldingen uit het beroemde vijftiende eeuwse 'plaatjesboek' over haar leven, muziek uit haar tijd. Daarna is er tijd voor gesprek. Aanvang: 20.00 uur. Plaats: pastorie. Vooraf aanmelden bij de pastoor is prettig.

*Wietse van der Velde*



Uit:  
*Johannes Brugman,  
Vita Lijdwine  
(Schiedam 1498)*

## VOORBEDENAVOND

Eerder heeft u kunnen lezen over het waarom van het voorbidden vanuit het midden van de kerk en niet vanaf de lezenaar. Dit gebeurt al door de pastoor en de diaken, maar zou eigenlijk door iedere voorbidder moeten worden gedaan. Samen met lector Bart Sonnenschein wil ik graag met de parochianen die de voorbeden verzorgen de beste manier gaan uitproberen waarop dat door hen gedaan kan worden.

Veel zorg en aandacht wordt door de voorbidders gegeven aan de vorm en inhoud van de door hen uitgesproken gebeden. In het verleden zijn er avonden gehouden waarop de voorbidders met elkaar daarover in gesprek gingen. Het lijkt ons een goede gedachte om dit weer op te pakken en te verbinden met de bovengenoemde praktische uitvoering van de gebeden.

Graag nodigen wij de voorbidders – maar ook andere geïnteresseerden – uit voor een bijeenkomst op dinsdag 31 mei om 20.00 uur in de pastorie en voor het praktische gedeelte in de kerk. Opgave voor deze avond graag bij lector Bart Sonnenschein.

*Wietse van der Velde*

## Zomerkampen: aanmelden!



Landkamp: Voor iedereen van 8 t/m 15 jaar zullen we grotten gaan graven in Nunspeet van 30 juli t/m 6 augustus. We gaan in de bossen op Flintstone-achtige wijze een gezellig kamp neerzetten. De kosten voor landkamp zijn €75,- per deelnemer. Dit lage bedrag wordt mede mogelijk gemaakt de ORKA.

In het ZomerActiviteiten-Kamp (ZAK) gaan we onder andere aan de slag om ons eigen vuur te maken, net als in de oertijd. Iedereen van 15 t/m 19 jaar mag dit van 23 juli t/m 30 juli gaan uitproberen in Nunspeet. Door een ORKA-subsidie kost het je slechts 120 euro. Zelfs voor de oertijd een koopje!

Het Zeilkamp is er voor iedereen van 18 jaar en ouder. Van 6 t/m 10 juli staan de tenten weer op camping Maran in Terkaple. De kosten voor deze vijf dagen zijn normaal gesproken € 120,-, maar door een subsidie van de Stichting Adelbertus Ahuys bedraagt de deelnemersbijdrage dit jaar €95.

Aanmelden voor de kampen kan via [okj.okkn.nl](http://okj.okkn.nl) onder het kopje OK-Jeugdkampen.

## Huisbezoekavonden

Wanneer u dit leest is de tweede van de serie groot huisbezoekavonden op 17 maart gehouden. De volgende zijn gepland voor donderdag 7 april in Hilversum Noord, dinsdag 19 april in Huizen, 25 mei in Lelystad en 26 mei in Baarn.

Voor deze avonden, die om 20.00 uur beginnen, worden aparte uitnodigingen gestuurd naar parochianen die in de (wijdere) buurt wonen. Andere data worden nog gepland.

**KERK**  **BALANS.nl**



## JODEN EN CHRISTENEN



In juni 2015 werd er een grote conferentie gehouden van de internationale raad voor christenen en joden (ICCJ). De conferentie stond in het teken van 50 jaar Nostra Aetate. Deze belangrijke verklaring van het Tweede Vaticaanse Concilie (RK) in 1965 bracht een ommekeer teweeg in de joods-christelijke relaties tussen katholieken en joden. Toen begon in de woorden van de huidige paus Franciscus 'een reis van vriendschap', die niet alleen voor de Rooms-Katholieke Kerk maar ook voor andere kerken, waaronder de Oud-Katholieke Kerk van groot belang is gebleken.

Aan Nostra Aetate was indertijd al een conferentie van joden en christenen in 1947 over antisemitisme voorafgegaan. Toen kwamen joden en christenen, slechts een paar jaar na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog

met zijn verschrikkelijke Sjoa (vernietiging van Joden), bij elkaar om in tien punten nieuwe perspectieven te bieden voor de joods-christelijke relaties. In Nederland werd in 1981 het OJEC (Overleg Joden en Christenen) opgericht, waarin de verschillende kerken zitting hebben, waaronder de Oud-Katholieke kerk van Nederland (OKKN) van wie ik nu een jaar de vertegenwoordiger mag zijn.

Het OJEC stelt zich ten doel om de dialoog en de actieve samenwerking tussen joden en christenen in Nederland te bevorderen. Zij wil het onderlinge vertrouwen tussen joden en christenen herstellen en vergroten, vooroordelen uit de weg ruimen en oplossingen aandragen voor problemen die de relatie kunnen vertroebelen. Ook is het OJEC alert op de gevaren van antisemitisme.

Alhoewel ik altijd met me meedroeg dat de joden door God uitverkozen zijn, ben ik daar meer in mijn leven voor open komen te staan. De christelijke kerk heeft met de joden een 'onopgeefbare band', zoals de Protestantse Kerk Nederland het zo mooi formuleert. Zonder de joden zouden wij (christenen) niet zijn ontstaan. Jezus zelf zegt in de heilige Schrift tegen de Samaritaanse vrouw: 'Het heil is gekomen uit de Joden' (Johannes 4:22). Dit heil is tot ons gekomen toen Jezus, Gods Zoon, mens (een joods mens) is geworden en Zijn weg van verzoening voor alle mensen (joden en niet-joden) door Zijn lijden, sterven, opstaan en zitten aan de rechterhand van de Vader is gegaan.

In Christus zijn wij dan ook met de joden verbonden. Joden en christenen vinden hun eenheid in de ene God, de God van Israel, ook als de joden Jezus (nog) niet als Messias, Zoon van God erkennen. Deze eenheid brengt mij ook tot het bidden voor de joden in de voorbeden in de eucharistieviering.

*Bart Sonnenschein,*  
vertegenwoordiger van de OKKN in het OJEC

## Feest!



Ook dit jaar is er weer een leringweekend voor de regio's Utrecht-Agath (dat zijn de parochies Utrecht, Culemborg, Gouda en Schoonhoven en de parochies Amersfoort, Hilversum, Twente, Arnhem, Groningen en statie Friesland) in Epe, dit keer met het thema 'feest'. Heb ik wel goede feestkleding en wat als ik die nou net niet in de kast heb hangen?

En wat voor feest zou God eigenlijk vieren? Natuurlijk wordt er ter plekke ook een feestje van gemaakt. Rond het huis is een groot bos, veel plek om te chillen en er wordt lekker gekookt! Een leuk weekend weg op de Veluwe voor 9 - 14-jarigen vanaf vrijdagavond 8 april tot en met zondagmiddag 10 april!

## Samen onder één dak

Op de feestdag van de H. Vitus, woensdag 15 juni, vindt een belangrijk moment van de viering van 600 jaar kerk in Hilversum plaats. Die ene kerk van 600 jaar geleden is uiteengevallen in vele kerken en geloofsgemeenschappen in het Hilversum van 2016. Maar op 15 juni willen wij met zijn allen samenkomen onder één dak en weer samen Gods lof zingen als een teken van ons gezamenlijke geloof en onze wil om te zoeken naar eenheid.

Wij doen dat die avond om 20.00 uur in het grootste kerkgebouw van Hilversum, de St. Vitus aan de Emmastraat. Koren uit alle kerken van Hilversum is gevraagd om aan dit gezamenlijke zingen mee te werken. Die avond zal ook het jubileumboek worden gepresenteerd dat op verzoek van de Raad van Kerken van Hilversum geschreven werd door drs. Pieter Hoogenraadt en dat over 600 jaar kerk en geloof in Hilversum verhaalt.

'600 jaar kerk in Hilversum' zal dit jaar ook het thema zijn van de beide zaterdagen (18 juni en 6 augustus) waarop de Stichting Religieus Erfgoed Hilversum organiseert dat diverse bijzondere kerkgebouwen in Hilversum hun deuren voor bezoekers openen.

*Heilige Vitus*



## OVER EEN GLOEDNIEUW TESTAMENT EN MEER

Nu, begin maart schrijvende, zijn drie films in de veertigdagentijd vertoond. Afgelopen winter hebben ds. Jurjen Zijlstra, Luc Freijer (directeur Filmtheater Hilversum) en ik het programma samengesteld.

De eerste film was de voorpremière van de op voorhand al spraakmakende film 'Knien op een bed violen'. Iets waar we als organisatoren best trots op zijn.

Na deze meer dan uitverkochte voorpremière mocht ik de week daarna 'Le tout nouveau Testament' inleiden en de nabespreking houden. Een film, waar ik wel wat tegenop zag. Van een aantal mensen had ik gehoord dat ze niet zouden komen omdat ze bang waren dat de film de spot zou drijven met God en geloof.

Ik had ook zo mijn vragen: een film die als komedie wordt aangekondigd en waarin God wordt afgeschilderd als een onsympathieke despoot die met vrouw en dochter in Brussel woont? Eerst ben ik thuis de film gaan bekijken en daarna las ik op internet diverse recensies (van laaiend enthousiast – letterlijk betekent dat trouwens: laaiend in God zijn – tot hoofdschuddend).

In de inleiding vertelde ik kort waarover de film gaat en ging ik nader in op het godsbeeld in de film. Werden er eerder ook films gemaakt waarin God de Vader 'figureerde', dan waren dat altijd wel verbeeldingen waarin God toch wel sympathiek was. In deze film is God een machtswellusteling die naar willekeur met het geluk en ongeluk van mensen speelt.

Wanneer mensen door een gehackte computer plotseling allemaal een sms krijgen met daarin de melding hoe lang ze nog te leven hebben, zien we heel verschillende reacties op dat weten: van gewoon doorgaan met leven tot in het extreme er alles uithalen wat nog erin zit. Wat zegt dat over de mens? Bestaat er een al of niet ingeschapen morele wet waarover Paulus het in Romeinen 2 heeft? Of is de mens niet meer dan een dier dat op zelfbehoud uit is en dat (ongelukkigerwijze) anders dan andere dieren weet wat er boven zijn hoofd (de dood) hangt?



Tijdens de film werd er in de zaal soms onbedaarlijk gelachen, maar zelf kon ik mij daar niet echt aan overgeven. Mijn (geloofs)vragen zaten het onbekommerde kijken waarschijnlijk in de weg.

's Middags bleef ongeveer de helft van het publiek zitten voor het nagesprek. Uit de reacties bleek dat de meeste mensen geen probleem hadden met het getoonde godsbeeld: te absurd en tegelijkertijd bleek het beeld van een God die mensen bestuurt alsof ze marionetten zijn, niet te leven. Wel kwam de vraag naar goed en kwaad naar boven. En hoe wij zouden handelen in de situatie die de film schetst. 's Avonds werd buiten de filmzaal doorgepraat met een kleine groep filmkijkers. Al met al een film waar ik nog wel even over doordenk, terwijl ik tegelijker-

tijd de ontdekking deed dat mijn vragen echt niet de vragen van de andere kijkers (hoeven te) zijn.

*Wietse van der Velde*

## OP REIS MET DE BISSCHOP DOOR LAPLAND

In 2015 trok aartsbisschop Joris Vercammen - met een tv-ploeg op zijn hielen - door Zweeds Lapland in het spoor van Dag Hammarskjöld.

Tijdens deze reis kwam het idee op om meer mensen de gelegenheid te bieden deze reis te ervaren (maar dan zonder tv-bemoeienis). Het idee heeft concreet vorm gekregen in het volgende aanbod:

Van zondag 10 juli t/m maandag 18 juli kunt u met bisschop Joris Vercammen op reis om het 110 kilometer lange Dag Hammarskjöldpad te volgen. Te voet.



Meer praktische informatie leest u op [www.okkn.nl/pagina/3821/laplandreis](http://www.okkn.nl/pagina/3821/laplandreis)

Er is plaats voor niet meer dan twaalf personen op deze reis. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt...

Aanmelden dus zo spoedig mogelijk, echter niet later dan zondag 17 april 2016. Bij minder dan zes deelnemers op 17 april 2016 gaat de reis niet door...

Aanmelden of vragen om meer informatie kan via: [lapland@okkn.nl](mailto:lapland@okkn.nl)



## VIERINGEN

Vieringen op zondag beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld. Op de woensdagen is er een gesproken eucharistieviering om 9.45 uur.

### Bijzondere vieringen:

10 april Preek van de leek  
05 mei Hemelvaartsdag, 10.00 uur

### Extra collecte:

03 apr Zusterkerken  
01 mei Missie Sint Paulus

## COLOFON

### Redactieadres

Melkpad 14  
1217 KC Hilversum  
E-mail: [redactie@stvitus.nl](mailto:redactie@stvitus.nl)  
Kopijsluiting:  
De kopij voor de volgende Vitus graag inleveren voor 3 april.

### Pastoor

Pastoor Wietse van der Velde  
Melkpad 14  
1217 KC Hilversum  
Tel: 035 624 80 09  
Noodnummer bij afwezigheid:  
06 511 76 332 (M. Vos)  
E-mail: [pastoor@stvitus.nl](mailto:pastoor@stvitus.nl)  
Pastoraal werker:  
Diaken Helen Gaasbeek  
Tel: 06 36 54 72 37  
E-mail: [hajgaasbeek@gmail.com](mailto:hajgaasbeek@gmail.com)

### Secretariaat kerkbestuur

Maghalie Treffers - Haas  
Postadres: Melkpad 14  
1217 KC Hilversum  
Tel: 036 841 62 28  
E-mail: [secretaris.vitus@upcmail.nl](mailto:secretaris.vitus@upcmail.nl)

### Penningmeester

Margreet Vos - van Buuren  
Cameliestraat 13  
1214 EZ Hilversum  
tel: 06 511 76 332  
E-mail: [vosvanbuuren@hetnet.nl](mailto:vosvanbuuren@hetnet.nl)  
Bankrekening:  
NL45 INGB 0658444522  
t.n.v. het OK Kerkbestuur, Hilversum

### Ophaaldienst

U wilt naar de kerk, maar heeft geen vervoer? Neem dan contact op met de pastoor.

### Website

[www.stvitus.nl](http://www.stvitus.nl)

## AGENDA

03 apr Misdienaarstraining  
07 apr Huisbezoek Hilversum Noord  
08 apr Start weekend Lering en Vermaak, Epe  
10 apr Praten met koffie na Preek van de leek  
10 apr Wijding kerk Middelburg  
10 apr 12+  
19 apr Huisbezoek Huizen e.o.  
23 apr Bezinningsdag kerkbestuur  
23 apr Lering en Vermaak, Amersfoort  
21 mei Priesterwijding Helen Gaasbeek  
26 mei Huisbezoek Baarn  
28 mei Lering en Vermaak, Amersfoort  
29 mei Voorjaarsgemeentevergadering, na de viering

En elke zaterdagmiddag open kerk 13.00 - 16.00 uur.

## Sponskerk

De kinderkerk heeft vaak een eigen aanpak van 'grote' kerkse dingen. Zo ook met het vastenoffer.

Vanaf de eerste zondag van de vastentijd werden sponzen verkocht à één euro. Dat werden de bouwstenen voor een flink grote kerk in het portaal, die daardoor wekelijks meer kleur kreeg.

Op halfvasten waren al 101 'stenen' vastgeplakt op die kerk! Een prachtig mooi bedrag dus voor het kerkgebouw in het vluchtelingenkamp in Mozambique.

Bij de collectes in de grote kerk en op de bankrekening van de parochie was tot die zondag 497 euro ontvangen voor het vastenoffer. Opbrengsten, nog maar halverwege de veertigdagentijd!



## LECTORENOPLEIDING

Kerkbesturen en pastores worden opgeroepen om uit te zien naar parochianen die voor de opleiding tot lector in aanmerking zouden kunnen komen, want in september 2016 start een nieuwe lectoropleiding.

De opleiding tot lector geeft de deelnemers allereerst een introductie in een aantal aspecten van het christelijk geloof. Zonder de pretentie een volwaardige theologische opleiding te bieden komen onderwerpen als exegese, Bijbelse spiritualiteit, dogmatiek, (oud-katholieke) spiritualiteit en liturgie aan bod.

Bovendien wordt er aandacht besteed aan dictie en voordracht, aan de presentie als voorganger en het 'je bewegen in de liturgie', en het maken van voorbeden. Het maken van een overweging wordt in een bijzonder programma aangeboden aan diegenen die daarvoor de nodige capaciteiten hebben.

Het tijdsbeslag bestaat uit zestien zaterdagen tussen september 2016 en juni 2018, en één weekend (voor een retraite). Kandidaten moeten door pastoor en kerkbestuur worden aangemeld voor 1 juli 2016.