



# SINT VITUS

## aan het Melkpad

Oud-Katholieke Parochie, Melkpad 12, Hilversum

Februari 2016

## NIEUWE MISDIENAARS!



Op zondag 10 januari was het na de viering en de koffie in de kerk opeens weer een drukte van belang. Maar liefst negen jongeren zaten klaar voor de misdienaren-training. Sommigen draaien al een tijd mee, anderen waren er voor het eerst, omdat ze graag misdienaar zouden willen worden en nu een mooie gelegenheid hadden om eens te kijken of het ook echt iets voor ze is.

Deze oefenmiddag stond het begin van de viering tot en met het gebed van de dag op het programma. Voor de misdienaars is er dan veel werk te doen. Dat begint al voor de viering in de sacristie, verborgen voor alle kerkgangers. Zoals bij iedere viering gingen de misdienaars op zoek naar een passende toog en superplie. Daarna

werden de kooltjes van het wierookvat aangestoken en de taken verdeeld. Toen verplaatste de stoet zich in vol ornaat naar het portaal, zodat we de binnenkomst in kerk konden oefenen. Als snel zagen we dat de meesten wel weten wat er allemaal ongeveer moet gebeuren. Dus konden we gaan kijken naar de details. Alles werd meerdere keren geoefend, waarbij de taken steeds wisselden. Zo kwamen de nieuwelingen uitgebreid aan bod en het ging steeds soepeler. Wie niet aan de beurt was gaf feedback en zo leerde iedereen van elkaar. Na een korte pauze volgde nog een bijzonder intermezzo: Job, Liam en Anna ontvingen de 'wierookdoop'. Dit is een indrukwekkend ritueel waarbij de misdienaar boven het wierookvat – dat flink

is opgestookt – gaat staan. En dan is het wachten, net zolang tot de rook uit de mouwen en de hals van toog en superplie naar buiten komt. Een bijzondere ervaring!

Hierna werd nog even verder geoefend, ook met het wierookvat. Het is immers niet echt makkelijk om met wierookvat en scheepje in de hand de Hilversumse trappen zonder kleerscheuren te beklimmen! Alle misdienaars slaagden met glans voor deze opdracht. Na deze uitvoerige training was een broodje kroket wel op zijn plaats. Een lekkere afsluiting voor een enerverende middag. Begin april pakken we de draad weer op, dan nemen we het vervolg van de viering door.

*Helen Gaasbeek, diaken*

## WERKBEZOEK AARTSBISSCHOP

Volgens het statuut van onze kerk is de bisschop verplicht iedere vijf jaar de parochies van zijn bisdom te visiteren. Tijdens een werkbezoek doet hij dan onderzoek naar het reilen en zeilen van die parochie op geestelijk en materieel gebied. Dit jaar is onze parochie weer aan de beurt.

Op maandagmiddag 14 maart zal de bisschop met de pastores en het kerkbestuur praten en worden de boeken en inventarissen gecontroleerd.

's Avonds vindt onder leiding van de aartsbisschop een extra gemeentevergadering plaats, waarin hij in gesprek gaat met de parochieleden.

Deze vergadering begint om 19.30 uur en zal – omdat de Akker die avond bezet is – plaatsvinden in de kerk.



Al vanaf het vroegste begin van het christendom wordt in de tijd tussen Aswoensdag en Pasen een vaste serie psalmen gelezen en gezongen.

Oeroude liederen, die mensen door de eeuwen hebben doen uitkijken naar Gods toekomst.

Liedjes van verlangen zijn het, die in het vastenboekje voor 2016 per dag opnieuw tot leven worden gewekt. Elke dag is voorzien van een korte meditatie en gebed.

Binnenkort te koop in de parochie en via de webshop op [okkn.nl](http://okkn.nl).

## UIT DE PAROCHIE

### TERUGKIJKEN

Met de viering van Epifanie (Driekoningen) sloten we de kerstvieringen af. Maar met dat afsluiten en het opruimen van kerstboom en kerststal blijft toch de boodschap van kerst: in Jezus, dat kind in de stal van Bethlehem, is op unieke wijze de mensliefde van God voor eens en voor goed zichtbaar geworden. De liefde, verzoening en vrede die Hij kwam brengen, geldt ook voor het nieuwe jaar 2016. Die goddelijke gaven willen ons ook in dit jaar inspireren om als volgelingen van Jezus liefde, verzoening en vrede te brengen in een wereld die daarop wacht. De vieringen rond advent en kerst hebben ons dat alles voor de geest gebracht en we hebben dat met veel bezoekers van onze vieringen mogen delen.

Aan het slot van de viering op 13 december namen wij vanwege zijn verhuizing node



afscheid van Antonie van Aartsen als kostenorganisator van vele aan het kerkgebouw gerelateerde activiteiten. Voor de vele jaren waarin hij zich – ook als kerkmeester – met groot enthousiasme heeft ingezet, bedankten we hem. Als herinnering aan onze parochie werd hem een aquarel van het interieur 'zijn' kerk meegegeven. Door verandering van werkring kan Belinda Lambert haar kosterverplichtingen voorlopig niet op zich nemen. Ook haar geldt onze dank voor het vele werk dat zij heeft gedaan. Er zijn inmiddels nieuwe kosterstakkers aangetreden: Margreet Vos-van Buuren, Maarten van Stokkum, Alice Parmentier en Piet van Vledder. Goos Boersma heeft na een langdurige herstelperiode zijn kosterstaken weer op zich genomen.

Tijdens de kerstlunch (13 december) vertelde de heer Chris Zaghtiti over het werk van zijn stichting Hand in hand voor Syrië, die materiële hulp voor de slachtoffers van de burgeroorlog in Syrië inzamelt. Als parochie bekijken we hoe we daar ons steentje aan kunnen bijdragen. Concrete hulp aan mensen in nood gaven we door bijdragen in natura aan de Voedselbank Hilversum. De goed gevulde kratten zijn inmiddels op hun plaats van bestemming.

De *Service of Nine Lessons and Carols* met oud-organist Bart Klijnsmit aan het orgel was een feestelijke opmaat voor de andere kerstvieringen. Op 20 december hield ik in de rooms-katholieke St. Vituskerk de meditatie tijdens de traditionele volkskerstzang, waarbij de burgemeester het kerstevangelie las. Elders in deze Vitus schrijft Nienke Nieuwenhuizen haar impressie van onze

kerstavond.

2015 werd besloten met de vespers van dankzegging. Bij het Sacramentslof is onze prachtige monstrans weer gebruikt. Jakob Roosjen heeft die om niet gerestaureerd. Op Epifanie brachten de kinderkerkkinderen allerlei gaven aan het Kind in de kribbe, maar de gaven waren ook bedoeld voor mensen in Hilversum die moeite hebben om voor zichzelf en hun gezinnen eten en noodzakelijke dingen te kopen. Na de viering wensten we elkaar heil en zegen in 2016.

Dank namens de hele parochiegemeenschap aan die vele vrijwilligers die zich in deze weken hebben ingezet: bloemschikkers, kosterstakkers, misdienaren, koffiezetters, voorbereidingsgroep voor de kinderkerstvieringen, organisatoren en uitvoerders op het kerstplein, koorzangers, musici op orgel, piano en saxofoon. Samen hebben we het mogelijk gemaakt in onze duistere wereld dit hoopvolle feest van licht te vieren.



### PAROCHIANEN

In de vroege ochtend van 25 november overleed Miep van der Heijden, nadat zij de dag daarvoor de zalving van de zieken had ontvangen. Al vele jaren kwam Miep uiterst zelden in de vieringen, ook omdat zij moeite had met de veranderingen in kerk en liturgie. Toch bleef zij met al haar vezels verbonden aan de oud-katholieke kerk. Het was dan ook haar uitdrukkelijke wens dat er voorafgaande aan de begrafenis in het graf van haar ouders een dienst in haar kerk aan het Melkpad werd gehouden. Moge zij in het eeuwige licht van onze God de vrede van zijn kinderen ervaren.

Kees Giskes was tot zijn vreugde op kerstmorgen vanuit Gooizicht voor het eerst weer in de eucharistieviering. Sinds eind december woont Martien Parmentier in Koetshuys Erica. Het was voor hem

en zijn vrouw Annemieke een moeilijke beslissing, maar in dit huis kan hij de zorg krijgen die hij momenteel nodig heeft. Elly Bruining-Klören kampt met haar benen, waardoor zij en haar man Bert niet naar de kerk kunnen komen. Hoe graag ze het ook had gewild, ook Truus Simonis moest het besluit nemen dat het niet meer mogelijk is om naar de vieringen te komen. Verdriet en onzekerheid overviel het gezin van Lisa en Edwin Vosman-de Ridder. Onderzoek wees uit dat de kleine Sara aan een zeldzame ernstige ziekte lijdt. Hun hele leven is daardoor ondersteboven gekeerd, alle zorg en aandacht gaan nu uit naar Sara. Het is moeilijk om woorden van troost en bemoediging te vinden. Op één van de zondagen werd in de viering gebeden: 'Voor onze kinderen dromen wij van een mooie

toekomst en het is dan zo ongelofelijk hard om die dromen uit elkaar te zien spatten. Zoveel zorgen om wat Sara te wachten staat. Heer, geef dat Lisa, Edwin, hun ouders en iedereen die met hen meelevende kunnen ervaren dat U met hen bent - al is het maar zo nu en dan. Omring Sara met uw liefde.' Anita Sonnenschein-Vrijhof heeft medio december haar ontslag als lector aan de aartsbisschop aangeboden. De reden hiervoor is dat Anita een nieuw geestelijk huis heeft gevonden in de christelijke gemeente Zout en Licht. Voor haar inzet als lector en anderszins in de afgelopen jaren wil ik Anita danken en ik wens haar Gods zegen toe in haar nieuwe geloofsgemeenschap. Ik wens u allen een gezegend 2016,

Wietse van der Velde, pastoor

### NIEUWE ORGANIST-DIRIGENT

Na het afscheid van organist-koördirigent Bart Klijnsmit startte een sollicitatieprocedure. De sollicitatiecommissie maakte uit de vele reacties een selectie en twee kandidaten zijn uitgenodigd in januari voor te spelen en met het koor een proefrepetitie te houden. Het kerkbestuur hoopt zo spoedig mogelijk tot de aanstelling van een nieuwe organist-koördirigent te kunnen overgaan.

Helaas is een van de geselecteerde kandidaten getroffen door een ernstige ziekte. Hierdoor is een nieuwe situatie ontstaan waarop de commissie zich beraadt. We houden u op de hoogte.



### WAT GAAT ER MET DE AKKER GEBEUREN?

Het zal niemand ontgaan zijn: John Tabak, 'onze' beheerder van het parochiecentrum De Akker, gaat de komende zomer zijn werk afbouwen. We zijn dankbaar voor de jarenlange goede zorgen van John en Ingrid voor De Akker. Maar Johns pensionering stelt ons ook voor een aantal vragen. Er is inmiddels een commissie die zich daarover buigt. Zij willen graag zoveel mogelijk input vanuit de parochie.

Wie ideeën heeft over De Akker, is hartelijk welkom op een parochiebrede brainstorm. De reden hiervoor is niet alleen het naderend vertrek van de beheerder. Het gebouw van De Akker is ook toe aan een renovatie. Het toeval wil dat er aan de andere kant van het kerkgebouw, op het terrein van Nefkens, waarschijnlijk nog dit jaar woningen worden gebouwd. Dat betekent dat het voorplein van de kerk mogelijk ook aangepakt kan worden, inclusief het hek waar al een tijdje sprake van is. Kortom: plotse-ling gebeurt er van alles rond de kerk en De Akker. Dat biedt kansen en mogelijkheden,



maar de (financiële) bomen groeien niet tot in de hemel. Even goed nadenken dus! Dat willen we doen met iedereen die geïnteresseerd is: nadenken en praten over de toekomst van De Akker zelf en de omgeving van De Akker.

Dus heeft u ideeën? We horen ze graag! U bent welkom op maandag 8 februari om 20.00 uur in de bestuurskamer. Als er veel belangstelling is, wijken we uit

naar een andere ruimte in de kerk. Heeft u wel ideeën, maar kunt u niet aanwezig zijn? Stuur één van de leden van de 'commissie-Akker' dan een mailtje via [secretaris.vitus@upcmail.nl](mailto:secretaris.vitus@upcmail.nl) of spreek ons aan. Iedere vorm van input, van jong en oud, is welkom.

De tijdelijke commissie-Akker: Laurette van Geene, Annemarie Giskes, Benne Holwerda, Hans Jans, Mario Treffers, pastoor Wietse van der Velde, Margreet Vos.

**GOEDGEKEURD**

### JAARREKENING 2014

De aartsbisschop heeft op advies van de Commissie Financiën en Materieel de jaarstukken van onze parochie over 2014 goedgekeurd. Zijn dank gaat daarbij uit naar de penningmeester en alle anderen die zich voor een goed financieel beleid en beheer in de parochie inzetten.

### LERING & VERMAAK

Terwijl de 12+ catechese onder leiding van diaken Helen direct van start ging, begon Lering & Vermaak door allerlei omstandigheden – zoals de start van de nieuwe pastoor van Amersfoort, de parochie waarmee we samenwerken - pas op 23 januari jl.

De organisatie van Lering & Vermaak ligt in

handen van de pastores Runhaar en Van der Velde. Lisa Vosman-De Ridder moest zich helaas terugtrekken.

De afgelopen jaren kwamen we in Hilversum bij elkaar voor de catechese voor kinderen vanaf groep vijf tot en met groep acht, nu is de Joriszaal van de Amersfoortse

parochiekerk aan de beurt. Omdat we nog een aantal keren bij elkaar willen komen, hebben we bijna elke maand een datum gepland:

5 maart  
23 april  
28 mei  
11 juni (uitstapje).

## UIT HET KERKBESTUUR

De laatste twee kerkbestuursvergaderingen (december en januari) begonnen met tijd voor twee commissies, te weten de onroerend goedcommissie en de financiële commissie. Regelmatig is er contact tussen de commissies en het kerkbestuur en één keer per jaar wordt ruim de tijd genomen om elkaar te informeren. Anno 2016 is overleg met beide commissies nog belangrijker: het kerkgebouw is aan groot onderhoud toe en er zijn mogelijkheden voor bijvoorbeeld verbouwing van De Akker. Beide punten betekenen een behoorlijke financiële belasting voor de parochie.

Een parochie met minder parochianen en met een mindere opbrengst van Kerkbalans. We proberen in het totaal van ons parochie zijn, dus met zakelijke en minder zakelijke aspecten als de vieringen, keuzes te maken die passen bij de opdracht van ons kerkzijn. Keuzes die willen toewerken naar toekomst voor een oud-katholieke geloofsgemeenschap in Hilversum. Daarover wordt gepraat en nagedacht in en buiten het kerkbestuur, met bekenden en deskun-

digen. Elders leest u de uitnodiging om, wat De Akker betreft, hieraan deel te nemen.

Nog een agendapunt waarover een beslissing genomen moet worden: herstellen we de voorzietramen van het glas-in-lood? Een afweging tussen enorme kosten en bescherming. Er wordt nog gezocht naar alternatieven die voldoen. We hebben voorzichtig vooruit gekeken naar de cijfers van de begroting 2017. Lang niet alle cijfers zijn zeker - zo wordt de afdracht aan de landelijke kerk waarschijnlijk herzien - maar het vermoeden is toch sterk dat de cijfers in het rood eindigen. Zaak om de balans inkomsten - uitgaven zo gezond mogelijk te doen zijn. Naast de grote agendapunten zijn er de vaste onderwerpen zoals het vooruitkijken naar activiteiten en gebeurtenissen. Het werkbezoek van de aartsbisschop in maart is ook zo'n gebeurtenis die voorbereid moet worden. Penningmeester Margreet Vos laat weten dat de bankrekening van het voorheen gironummer van de parochie 163869 wordt opgegeven. Mocht u giften (auto-

matisch) overschrijven naar die rekening, graag dan wijzigen naar het bankrekeningnummer zoals vermeld in de colofon.

De collecte voor Vluchtelingenwerk Midden-Nederland na de *Lessons and Carols* bracht het mooie bedrag € 249,56 op. De opbrengst van de extra deurcollecte op 6 december (diaconie) was € 25,50. Tijdens de twee kinderkerstnachten werd 860,20 euro gegeven. Dit bedrag plus de inhoud van de melkbus op het kerstkerkplein (€154,94) wordt gebruikt om de onkosten van de kerstvieringen en -activiteiten te betalen. De kerstnachtsmis bracht bij de eerste collecte voor de kerk 311,29 euro op en de extra collecte in de kerstnacht (diaconie) € 275,85. Dank aan alle gevers!



## SCHOONMAAK

Graag nodigen we een ieder uit om weer mee te helpen met schoonmaakklussen in de kerk. Op 6 februari van 10.00 tot 12.00 uur hopen we op helpende handen in de strijd tegen stof en vlekken. Laat u even weten aan Margreet Vos (zie colofon) dat u komt? Dan zorgt zij voor voldoende koffie en thee.



## VASTENACTIE 2016

De vastenactie 2016 is bestemd voor een project in Mozambique. In het vluchtelingenkamp Marratane heeft de lokale anglicaanse kerk zich niet afzijdig gehouden van de vluchtelingen die daar blijvend opgevangen worden. Zij heeft een eenvoudig kerkgebouw gebouwd en in het vluchtelingenkamp een eigen parochie opgericht, voornamelijk bestaande uit anglicanen die gevlucht zijn vanuit Congo, Rwanda en Burundi. De kleine kerk moet dringend worden vervangen en er is geld nodig voor een programma waarin het herstellen en genezen van de menselijke schade voorop staat. Wij hebben in Hilversum een prachtige parochiekerk waar wij trots op zijn en die het middelpunt is van ons parochieleven. Laten wij hulp bieden zodat er ook in Marratane een gebouw komt waar mensen met hun lief en leed terecht kunnen. Uw bijdrage mag iedere week in de collecte bij de uitgang van de kerk of onder vermelding van 'vastenactie 2016' overgemaakt worden op de bankrekening van de parochie.



## VAST WEL!!

Doe mee met de activiteiten voor jongeren (van 12 - 25 jaar) in de 40-dagentijd! Wat minder doen waar dat wel kan, want vaak doen we zo veel: eten, drinken, maar ook veel met het mobieltje en Tv, Facebook, YouTube, gamen ... Vasten is vragen: kan het ook wat minder? Wat heb ik nou echt nodig? En: wat geeft me houvast? Begin de vasten goed en kom op zaterdag 13 februari naar de jongerendienst met as-oplegging in Amersfoort. En eindig de vasten door op donderdag 24 maart mee te gaan naar The Passion in Amersfoort. Meer info: [okj.okkn.nl](http://okj.okkn.nl).

*Ok-jongerenpastores Erna en Michael.*

## WOENSDAGOGHTEND VIERING

In het afgelopen jaar begon de eucharistieviering op de laatste woensdag van de maand op verzoek om 11.00 uur. Omdat momenteel dan dezelfde mensen komen die anders om 9.45 uur aanwezig zijn, is besloten dat alle woensdagvieringen om 9.45 uur worden gehouden. Na afloop van deze vieringen is er gelegenheid om samen koffie te drinken.

## FILMS IN DE VEERTIGDAGENTIJD

Een lustrum: voor de vijfde keer brengt Filmtheater Hilversum in samenwerking met de Regenboogkerk en onze parochie tijdens de veertigdagentijd een cyclus met films die passen bij de lijdenstijd, Pasen of anderszins gaan over lijden en opoffering. Iedere film wordt voorafgegaan door een inleiding en na afloop kort nabesproken.

### DINSDAG 16 FEBRUARI: KNIELN OP EEN BED VIOLEN

Hans en Margje leiden een gelukkig gezinsleven op hun kwekerij. Op een dag komt Hans de prediker Jozef Mieras tegen die hem over God vertelt. In de daarop volgende zoektocht naar zingeving en het eeuwige leven verliest Hans het zicht op de werkelijkheid en het contact met zijn omgeving. Naar het gelijknamige boek van Jan Siebelink. Regie: Ben Sombogaart, inleiding: Jurjen Zeilstra.

### DINSDAG 23 FEBRUARI: LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT

God woont met vrouw en tienjarige dochter Ea in Brussel. Via zijn computer regelt hij alles op aarde. Ea komt in opstand tegen de hatelijke houding van haar vader, hackt zijn computer en verspreidt de sterfdata van iedereen op aarde. God is woedend en wil orde op zaken stellen.

Regie: Jaco van Dormael, inleiding: Wietse van der Velde.

### DINSDAG 1 MAART: SPOTLIGHT

Het waargebeurde verhaal over het verslag van *The Boston Globe* over seksschandalen binnen de katholieke gemeenschap in Massachusetts in 2001. Tijdens de zoektocht naar de waarheid raken de journalisten verwickeld in een politiek spel waarin ze ontdekken dat niet alle betrokken partijen hetzelfde belang hebben. Ondanks groot verzet van kerkbestuurders publiceert de krant haar onderzoek.

Regie: Tom McCarthy, inleiding: Helen Gaasbeek.

### DINSDAG 8 MAART: INTO GREAT SILENCE

Een zeer nauwkeurige, gedeeltelijke stille meditatie over het kloosterleven in zijn meest pure vorm. Geen muziek, behalve de liederen in het klooster, geen interviews, geen commentaar. Een document over bewustzijn, absolute aanwezigheid, over mannen die hun leven gewijd hebben aan God in de allerpuurste vorm.

Regie: Philip Gröning, inleiding: Jurjen Zeilstra.

### DINSDAG 15 MAART: ERBARME DICH

In een verlaten kerk voeren het Bachkoor en -orkest onder leiding van dirigent Pieter Jan Leusink de Matthäus Passion uit voor een groep daklozen. Iedereen die aanwezig is, heeft een bijzondere band met dit muziekstuk. Zij, maar ook kunstenaars als Peter Sellars en Emio Greco, proberen uit te leggen welke betekenis deze muziek voor hen heeft.

Regie: Ramón Gieling, inleiding: Heleen Weimar.

### DINSDAG 22 MAART: HUMAN

Wat maakt ons nou eigenlijk menselijk? En waarom slagen we er nog steeds niet in om samen te leven? Drie jaar lang werden verhalen verzameld van meer dan 2000 vrouwen en mannen in meer dan 70 landen. Hun verhalen en emoties zijn de dingen die ons allemaal verenigen.

Regie: Yann Arthus-Bertrand, inleiding: Wietse van der Velde.

### AANVANG VOORSTELLINGEN: 14.00 uur en 20.30 uur.

NB: Vanwege de lengte begint de film op 8 maart 's avonds om 20.00 uur, op 22 maart om 19.30 uur; we adviseren u de aanvangstijd te checken op de website van het Filmtheater. Kosten: 7,00 / 8,50 euro; met kortingsbon 1,00 euro voordeliger.

Betalen kan in het Filmtheater uitsluitend via pin.

Filmtheater Hilversum, Herenplein 5, Hilversum.

Telefoon: (035) 623 5466, [www.filmtheaterhilversum.nl](http://www.filmtheaterhilversum.nl)

**Kortingsbon**  
di. 16 februari 2016  
Filmtheater Hilversum  
14.00 uur  
20.30 uur  
**KNIELN OP EEN BED VIOLEN**

**Kortingsbon**  
di. 23 maart 2016  
Filmtheater Hilversum  
14.00 uur  
20.30 uur  
**LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT**

**Kortingsbon**  
di. 1 maart 2016  
Filmtheater Hilversum  
14.00 uur  
20.30 uur  
**SPOTLIGHT**

**Kortingsbon**  
di. 8 maart 2016  
Filmtheater Hilversum  
14.00 uur  
20.00 uur  
**INTO GREAT SILENCE**

**Kortingsbon**  
di. 15 maart 2016  
Filmtheater Hilversum  
14.00 uur  
20.30 uur  
**ERBARME DICH**

**Kortingsbon**  
di. 22 maart 2016  
Filmtheater Hilversum  
14.00 uur  
19.30 uur  
**HUMAN**

**Aanvangstijd van de films (muv 8 en 22 mrt): 14.00 uur en 20.30 uur (maar check op website filmtheater)**  
**Toegangspreis:**  
Tegen inlevering van deze coupons:  
€ 6,00 / € 7,50  
Betalings uitsluitend met PIN  
**Reserveren:**  
035 - 6235466 (pas na 13.15 uur bellen)

## KNIELEN OP EEN BED VIOLEN

Met een inleiding door Jurjen Zeilstra  
(Protestantse wijkgemeente Regenboogkerk)

## LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT

Met een inleiding door Wietse van der Velde  
(OKK St. Vitus)

## SPOTLIGHT

Met een inleiding door Helen Gaasbeek  
(OKK St. Vitus)

## INTO GREAT SILENCE

Met een inleiding door Jurjen Zeilstra  
(Protestantse wijkgemeente Regenboogkerk)

## ERBARMEN DICH

Met een inleiding door Heleen Weimar  
(Protestantse wijkgemeente Regenboogkerk)

## HUMAN

Met een inleiding door Wietse van der Velde  
(OKK St. Vitus)

### Aanvangstijd van alle films:

14.00 en 20.30 (muv 8 en 22 mrt)  
(maar check op website filmtheater)

### Toegangsprijs:

Tegen inlevering van deze coupons:  
€ 6,00 / € 7,50

Betaling uitsluitend met PIN

### Reserveren:

035 - 6235466 (pas na 13.15 uur bellen)

# TERUGBLIK (KINDER)KERSTNACHT



Kinderkerstnacht. Wat mij betreft een van de mooiste kerkdiensten van het jaar! Ik vergeet dat weleens. Dat het zo mooi is.

Het is niet makkelijk elke keer weer een originele manier te verzinnen om het kerstverhaal te vertellen zonder het origineel onrecht aan te doen. En elke keer blijkt het meer werk dan gedacht. Verzinnen, aanpassen, verwerken, mensen vragen, spullen verzamelen, boekjes en powerpoint maken; het kost tijd. Tijd die je eigenlijk niet hebt (of denkt te hebben). En dan is het de 24ste. Het kerkplein is betoverend mooi met kerststal, kraampjes, kerstboom met lichtjes en een vrolijke draaimolen. Ook het kerkplein kost veel tijd van mensen, allemaal met een volle agenda, zo vlak voor de kerst. Maar iedereen maakt tijd en al om 14.00 uur wordt zowel buiten als binnen in de kerk de laatste hand gelegd aan de kinderkerstnachten. Er wordt geoefend met muziek en zang, de beamer wordt opgezet, geluid geregeld. Spelers oefenen hun rol. De kerk moet netjes en vooral ook veilig zijn.

Kerstavond, de eerste dienst begint met al die kleine kinderen en hun ouders die samen 'stille nacht' zingen. Ik vind het onbeschrijflijk mooi! De tweede dienst is er meer aandacht en stilte. Meer ruimte voor het verhaal en wat dat betekent. Ook daar weer vele stemmen die samen zingen. En na elke dienst veel kinderen, jongeren en ook ouders die de zegen komen halen bij pastoor en dominee. Zo mooi en waardevol!

Wat brengt al die mensen toch op kerstavond naar onze kerk? Ik moest bij het beantwoorden van die vraag denken aan de vluchtelingen in de wereld. We hebben daar logischerwijs veel aandacht voor. Vluchtelingen, letterlijk vluchtend van een wereld in oorlog naar een wereld in vrede. Toen ik onze kerk zo vol zag met mensen moest ik ook denken aan de vluchteling in ieder van ons. De mens op zoek naar innerlijke vrede en vervulling. Naar een dieper weten dat we geliefd zijn zoals we zijn. Gezien, gekend en geliefd worden, is dat niet wat we allemaal zoeken? Misschien is dat wel wat mensen zoeken met kerst? Dat men zich met kerst wel die tijd gunt om te voelen en te zoeken? En vooral ook hun kinderen iets willen meegeven van dat prachtige verhaal van God die ons zoekt en de duisternis verdrijft? Vrede voor alle mensen!

Wat is het mooi dat we als kerk en gemeenschap een haven kunnen zijn voor al die mensen die voor zichzelf en hun kinderen 'iets' zoeken dat ze anders misschien niet zouden vinden. Een plek kunnen bieden voor de vluchteling in onszelf... al is het maar voor één avond.

Nienke Nieuwenhuizen



**TIJDELIJK AFSCHEID** Vanwege mijn werksituatie (ik werk momenteel in Antwerpen) moet ik mijn taken als koster en deurwachter (en af en toe ook misdienaar) tijdelijk stoppen. Vanaf juli hoop ik weer beschikbaar te zijn. Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de mooie plant en de bon die ik kreeg. Tot later, *Belinda*.

# RONDE DE VITUS IN DE VEERTIGDAGENTIJD

## ASWOENSDAG

De veertigdagentijd begint dit jaar op 10 februari: Aswoensdag. Voordat de eucharistieviering met asoplegging begint om 19.30 uur, zijn er om 18.00 uur pannenkoeken voor de kinderen van de kinderkerk en Lering & Vermaak in De Akker.

We verbranden dan ook papiertjes, waarop we eerst dingen schrijven uit ons leven, die we het liefste zouden vergeten. De as vermengen we met de as die bij de asoplegging wordt gebruikt.

## LITURGIE

Donderdag 17 maart is er na afloop van de stilteviering in de bestuurskamer een avond over de betekenis van de liturgie van de Goede Week en Pasen. Deze avond wil een laagdrempelige ingang bieden aan iedereen die geïnteresseerd is om wat meer te weten over de rijke betekenis van al de vieringen van Palmzondag tot en met de paaswake.

## GROOT HUISBEZOEK

In onze parochie willen wij groot huisbezoekavonden organiseren. Dat houdt in dat bij een gastheer/-vrouw parochianen die daar in de (wijdere) buurt wonen worden uitgenodigd rondom een bepaald thema.

Een belangrijk aspect naast het (geloofs) gesprek is vooral de onderlinge ontmoeting. Voor de veertigdagentijd staan twee avonden gepland, 18 februari en 3 maart. Omdat drie avonden in de week in deze periode al bezet zijn, is er toch voor gekozen om ze op een donderdagavond in aansluiting op de stiltevieringen te houden.

In mei wordt in Baarn een groot huisbezoek gehouden. Een uitnodiging volgt.

## LEERHUIS

Het leerhuis komt bijeen op 1 februari, 7 maart, 4 april en 2 mei om 20.00 uur in de pastorie. Momenteel bespreken we een boeiende preek uit de bundel De beste preken na de Bergrede.

Daarna gaan we ons wijden aan de figuur van Judas, de leerling van Jezus die tot zijn verrader werd. Iedereen is welkom om op deze avonden aan te schuiven.



## STILTEVIERINGEN

In de veertigdagentijd zijn opnieuw stiltevieringen. Vieringen die passen bij tijden van het kerkelijk jaar, die bekend staan om de stilte en inkeer.

Ze zijn intiem en vinden plaats dichtbij het altaar. De structuur is eenvoudig en meditatief, mede dankzij de grote plaats die voor stilte wordt ingeruimd. In die stilte is er de ruimte om de tekst tot ons door te laten dringen, God kan tot ons spreken en wij tot Hem. Een groep parochianen bereidt samen met diaken Helen Gaasbeek de inhoud voor en beurtelings gaan zij voor in de vieringen.

U bent welkom op donderdagavond om 19:30 uur.

In de veertigdagentijd is voorafgaand aan de viering de mogelijkheid om samen een sobere maaltijd te gebruiken in de bestuurskamer (18:30 uur).

Hiervoor kunt u zich per keer opgeven bij diaken Helen.

Telefoon: 06-36547237

Email: [hajgaasbeek@gmail.com](mailto:hajgaasbeek@gmail.com)

We hopen u bij een of meerdere stiltevieringen te begroeten!

## ALMERE GESPREKSKRING

Op dinsdagavond 9 februari, 20.00 uur, wordt in Almere een gesprekskring gehouden met als thema: Wat betekent Pasen voor mij?

We zijn te gast bij Rob en Ank Wessels.

## KINDERKERK ONDERWEG NAAR PASEN

In de adventtijd was het gezellig druk in de kinderkerk. Het was een feest om elke zondag met zoveel kinderen te zijn! En wat fijn dat Piet van Vledder ons de weg wees in de tijd. Ook van het paasproject maken we weer iets bijzonders. Het begint met Aswoensdag; pannenkoeken bij de pastoor, die dan ook uitlegt wat dat nou eigenlijk is, Aswoensdag. De zondag daarna begint ons project. Een aantal kinderen heeft gevraagd of we de zitzakken weer eens van zolder halen en dat vinden we een goed plan. In de veertigdagentijd dopen we een deel van de Akker om tot Kinderkerkcafé. Gezellig en relaxed in de zitzak hangen terwijl we samen praten en luisteren naar verhalen over het leven van Jezus. Ons thema is: 'Anders dan verwacht'. Wat dat precies betekent en wat we gaan doen, dat zullen jullie wel zien. Natuurlijk vieren we ook palmpasen en we hopen dat er bij de kinderpaasnacht nog meer kinderen van buiten de parochie met ons mee komen vieren. Maar daarover meer in de volgende Vitus. Van Vladimir kregen we een mooie kaart met een kerst- en nieuwjaarswens.



## VIERINGEN

Vieringen op zondag beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld. Op de woensdagen is er een gesproken eucharistieviering om 9.45 uur.

### Bijzondere vieringen:

- 07 feb Opdracht van de Heer in de tempel  
10 feb Aswoensdag, 19.30 uur  
Kindermaaltijd, 18.00 uur  
donderdag Stiltevieringen, 19.30 uur  
Maaltijd vooraf, 18.30 uur

### Extra collecte:

- 07 feb Jongerenwerk  
14,21,28 feb Vastenactie

## COLOFON

### Redactieadres

Melkpad 14  
1217 KC Hilversum  
E-mail: [redactie@stvitus.nl](mailto:redactie@stvitus.nl)

### Kopijsluiting

De kopij voor de volgende Vitus graag inleveren **voor 7 februari**.

### Pastoor

Pastoor Wietse van der Velde  
Melkpad 14  
1217 KC Hilversum  
Tel: 035 624 80 09  
E-mail: [pastoor@stvitus.nl](mailto:pastoor@stvitus.nl)

### Secretariaat kerkbestuur

Maghalie Treffers - Haas  
Postadres: Melkpad 14  
1217 KC Hilversum  
Tel: 036 841 62 28  
E-mail: [secretaris.vitus@upcmail.nl](mailto:secretaris.vitus@upcmail.nl)

### Penningmeester

Margreet Vos - van Buuren  
Cameliastraat 13  
1214 EZ Hilversum  
tel: 06 511 76 332  
E-mail: [vosvanbuuren@hetnet.nl](mailto:vosvanbuuren@hetnet.nl)  
Bankrekening:  
NL45 INGB 0658444522  
t.n.v. het OK Kerkbestuur, Hilversum

### Ophaaldienst

U wilt naar de kerk, maar u heeft geen vervoer? Neem dan contact op met de pastoor.

### Website

[www.stvitus.nl](http://www.stvitus.nl)

### Facebook

[www.facebook.com/oudkatholiekevitus](http://www.facebook.com/oudkatholiekevitus)

## AGENDA

- 01 feb Leerhuis, 20.00 uur  
02 feb Kerkbestuursvergadering  
04 feb Met de deur in huis - toneel, 20.00 uur  
05 feb Met de deur in huis - toneel, 20.00 uur  
06 feb Schoonmaak in de kerk, 10.00 uur  
08 feb Brainstormbijeenkomst Akker en omstreken, 20.00 uur  
09 feb Gesprekkring Almere, 20.00 uur  
13 feb Start Vastenactie jongeren, 17.45 uur station Amersfoort  
14 feb 12+ groep  
16 feb Films in de 40dagentijd, 14.00 uur en 20.30 uur  
18 feb Groothuisbezoek Hilversum  
23 feb Films in de 40dagentijd, 14.00 uur en 20.30 uur  
01 mrt Films in de 40dagentijd, 14.00 uur en 20.30  
01 mrt Kerkbestuursvergadering  
03 mrt Groothuisbezoek Hilversum.  
05 mrt Lering en Vermaak  
07 mrt Leerhuis, 20.00 uur

En elke zaterdagmiddag open kerk 13.00 - 16.00 uur.

## SENIORENMIDDAG

Na 45 jaar moeten we stoppen met de seniorenmiddagen, omdat er steeds meer mensen afvallen en er niemand bijkomt. Jammer maar het is niet anders. In 1970 zijn we begonnen. Voorzitter was toen dhr C. E. Milet de St Aubin. We kregen prachtige reisverhalen met dia's. Soms werd er een spreker uitgenodigd, dat kon toen nog. Inmiddels zijn er heel wat voorzitters gepasseerd. Onder andere dhr P.J.B. Jans, dhr H. van der Gant, dhr. C. Th. Giskes en ondergetekende. In mijn bezit is er nog een schrift met namen van de toenmalig aanwezigen. Wilt u dit inzien, neem dan even contact met mij op.

*Jannie Nieuwenhuizen.*

## Parochiemails

Zo nu en dan worden parochianen via e-mail geïnformeerd over bijvoorbeeld speciale vieringen en/of gebeurtenissen. Ontvangt u deze berichten nog niet en blijft u wel graag op de hoogte, geef dan uw e-mailadres door via [secretaris.vitus@upcmail.nl](mailto:secretaris.vitus@upcmail.nl). En wijzig uw e-mailadres, dan vernemen we dat ook graag.

## MET DE DEUR IN HUIS

Al geruime tijd komen spelers, regisseur en andere crewleden van het 'vastentoneel' wekelijks bij elkaar om het stuk 'Met de deur in huis' te repeteren. De groep was ook anders creatief bezig: het decor moest worden geschilderd! De pauze voor een kop koffie was welkom, zeker toen de oliebollen van Wim Bikker geserveerd werden!

