



SINT VITUS

aan het Melkpad

Oud-Katholieke Parochie, Melkpad 12, Hilversum

December 2015 - Januari 2016

GOEDE VOORNEMENS

Als dit nummer van de Vitus uitkomt, is het alweer december. Misschien begint u zich al langzaam af te vragen of u zichzelf komend jaar een paar goede voornemens zult aanmeten. Stoppen met roken? Eerder naar bed? Meer aandacht voor het huiswerk? Meer sporten? Meer tijd voor familie en vrienden? Nog iets anders? Er is keuze genoeg voor wie een beetje creatief is. Eenieder kan kiezen wat het best bij hem of haar past. Of niet natuurlijk.



De jaarwisseling maakt veel los. Het is een tijd van terugkijken op al die mooie, gelukkige, treurige momenten van het afgelopen jaar. De media doen hun best overzichten te geven van de gebeurtenissen die ons land of de wereld deden schudden op de grondvesten. En wij zelf zetten vaak ook die momenten die ons persoonlijk raakten op een rij.

Als dat gebeurd is, is het meestal tijd om vooruit te kijken. De goede voornemens, de dromen en verlangens komen dan om de hoek kijken. Met als conclusie: volgend jaar wordt hét jaar!

Een week voordat deze Vitus uitkwam was het de eerste zondag van Advent. Eigenlijk

een beetje de nieuwjaarsdag van het nieuwe kerkelijke jaar. Dat voelt niet altijd zo. Misschien komt het omdat praktisch gezien de nieuwjaarsdag van het kerkelijk jaar naar het einde van de zomervakantie is verschoven. Ik denk niet dat er iemand is geweest die voor eerste Advent een lijst goede voornemens klaar had liggen.

De kerkelijke jaarwisseling kwam en Parallel met de scholen en universiteiten worden ook dan de activiteiten in de kerk weer opgestart. Dit alles markeren we op de startzondag. ging. We gaan weer door, vooral in beslag genomen door de verwachtingen rondom Advent en het kerstfeest. En als het straks 2016 wordt, gaan we ook gewoon verder met datgene waarmee we bezig waren.

Zou het niet aardig zijn die kerkelijke jaarwisseling ook met goede voornemens te omkleden? Wat is uw goede voornemen voor het komende kerkelijk jaar? Meer naar de kerk gaan? Deelnemen aan activiteiten? Harder meezingen in de vieringen? Bouwen aan een open en gastvrije kerk? Er is keuze genoeg voor wie een beetje creatief is. Een ieder kan kiezen wat het best bij hem of haar past. Of niet natuurlijk. Ik ben benieuwd! Schroom dus niet wat ideeën uit te wisselen. Goede voornemens houdt je immers makkelijker vol als je samenwerkt...

Alvast gezegende feestdagen!
Helen Gaasbeek, diaken



FEEST

Feest. Dat is 'A Festival of Nine Lessons and Carols' - al tientallen jaren een traditie in onze kerk. Aanvankelijk verzorgd door de Anglican Church Utrecht, maar sinds een aantal jaren door ons eigen kerkkoor. Aangevuld met zangers uit de parochie en daarbuiten.

Engelse muziek heeft toch iets speciaals - het zingt heerlijk, recht de hemel in. Wil je zelf meezingen of weet je iemand die wel mee zou willen zingen: van harte welkom. Repetities vanaf 25 november, tussen 20.45 en 22.00 uur. Opgeven bij Ingeborg Hendriks, i.hendriks3@chello.nl.

Het feest (festival) is op vrijdagavond 18 december om 20.00 uur. Er zijn natuurlijk ook vele toehoorders/meevierders nodig, dus kom en neem iedereen mee die samen met ons zingend wil toelevan naar de geboorte van Jezus Christus.

KINDERKERST

Lego, een driftige keizer, wat hebben die met kerst te maken???

Je hoort er meer over in de kinderkerstnacht.

24 december om 17.00 uur (tot 7 jaar) en om 19.00 uur (vanaf 7 jaar).



UIT DE PAROCHIE

Afscheid en welkom

We hebben afscheid genomen van Bart Klijnsmit maar op zondag 1 november zat hij al weer achter het grote orgel en één van zijn eigen drukwindharmoniums. Samen met het – met extra zangers versterkte – kerkkoor gaf hij op de vooravond van Allerzielen een herdenkingsconcert. Uitgevoerd werd o.a. het bekende requiem van Gabriel Fauré. Evenals in de viering van Allerheiligen die morgen werd ook in dit concert gedachtenis voor de overledenen gehouden. De hele middag was de kerk open voor mensen die een kaarsje wilden opsteken. Voor het eerst

kon dit in onze kerk ook op 2 november – Allerzielen – een aantal uren. Een open en uitnodigende kerk op zulke dagen blijkt in een behoefte bij parochianen en niet parochianen te voorzien. Dank aan de vrijwilligers die dit soort initiatieven mogelijk maken.

Bij het begin van het nieuwe jaar nemen we ook afscheid van Mieke Holwerda als ‘oppermisdienaar’. Komend voorjaar doet Mieke eindexamen en daarom vond zij het tijd om het stokje (ook letterlijk, want in onze parochie gebruiken we op grote feesten een heuse ceremoniestaf) over te dragen.

Diaken Helen gaat voortaan de training van de misdienaars begeleiden. Mieke heeft de afgelopen jaren de misdienaars door soms lastige tijden heen geloodst. Mieke, van harte bedankt voor jouw inzet! Als misdienaar-in-opleiding mogen we Anna Giskes verwelkomen.

Net verhuisd naar een nieuwe woning werd op 2 november in het gezin van Jutta en Erik Eilander-van Maaren nieuw leven geboren. Met de komst van Leonoor hebben Michal en Dagmar er een zusje bijgekregen. Moge zij een gezegend en gelukkig leven hebben.

Belevissen van 12- en 12+

Op zondag 8 november vierden wij de feestdag van de H. Willibrordus. In de eucharistieviering namen Aaron Hoek, Job Holwerda en Liam Meijer voor de eerste keer deel aan de communie. Bij de opdracht van de gaven plaatsten zij – als een symbool van zichzelf – hun doopkaarsen in drie verschillende bloemstukjes. Deze stonden voor het altaar te midden van een groot aantal zeer verschillende andere bloemstukjes. In hun verscheidenheid en veelkleurigheid symboliseerden die onze parochiegemeenschap die ook uit zeer diverse mensen bestaat. Van die gemeenschap, die communio maken ook deze jongens deel uit.

De bloemengroep die deze symbolische parochie verzorgde, had ook met Allerheiligen voor een bijzondere versiering gezorgd. Wij mogen blij zijn dat onze parochie over zo’n creatieve en enthousiaste groep beschikt.

De maandelijkse catechese voor jongeren vanaf 12 jaar onder leiding van diaken Helen is in het najaar gestart. Lering en vermaak, de catechese voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar zal in januari weer beginnen. Deze bijzondere vorm van catechese wordt samen met de parochie Amersfoort gehouden. Door organisatorische problemen was het niet mogelijk om eerder te starten. Maar nu staat dat gelukkig ook op de rails en de voorbereidingsgroep (pastoor Louis Runhaar, Lisa de Ridder en ikzelf) heeft er zin in. De afgelopen jaren kwamen we bij elkaar in Hilversum, maar vanwege de eerlijke verdeling gaan we het komende jaar naar de Joriszaal van de Amersfoortse parochiekerk.



Een gebed van Luther

Als afsluiting van onze najaarsgemeentevergadering op 28 oktober wilde ik een gebed van Maarten Luther bidden. Dat is niet gebeurd. Ik vond de tekst van dit gebed bijzonder mooi, daarom breng ik het deze manier onder uw aandacht:

**Heer, ik ben een leeg vat dat gevuld moet worden.
Heer, vul Gij het,
ik ben zwak in geloof,
sterk mij,
ik ben koud in liefde.
verwarm mij, geef mij zoveel vuur,
dat mijn liefde uitstroomt naar
mijn naaste.**

**Een vast, sterk geloof heb ik niet,
soms twijfel ik,
kan ik U niet volkomen vertrouwen.
Ach, Heer, help mij,
sterk mij in geloof en vertrouwen.**

Onderweg naar Kerst en een vooruitblik op 2016

Op weg naar Kerstmis zijn er verschillende activiteiten waarvan er een aantal in het oog springen. Op 14 november kreeg de kerk bijvoorbeeld een grote schoonmaakbeurt waarbij parochianen hun handen uit de mouwen staken... Op de drempel van een nieuw kerkelijk jaar en met 2016 in het verschiet is een werkgroep vanuit onze parochie samen met de Regenboogkerk beide kinderkerstvieringen aan het voorbereiden. Naast Marijn Plomp, Nienke Nieuwenhuizen en de pastoor zijn we blij met twee nieuwe leden: Rachel de Moor en Yvonne Hoek.



Op de eerste zondag van de Advent, die net achter ons ligt, was er in de eucharistieviering gelegenheid voor handoplegging, zalving en gebed voor iedereen die daar behoefte aan heeft. In deze viering ben ik samen met onze oud-pastoor Jake Dejonge voorgegaan. Op de derde Adventszondag bent u na de viering uitgenodigd voor een parochie-adventslunch. Ik hoop dat samen eten en praten in deze setting mag bijdragen aan versterking van onze band. Zo kan het een voorbereiding zijn op het kerstfeest, de viering van de komst van Jezus Christus, Gods licht en warmte, in ons menselijke bestaan.

Graag attendeer ik u ook op een waardevolle traditie in onze parochie rondom de jaarwisseling: de vespers van dankzegging op oudjaarsavond en de eucharistieviering aan het begin van 2016 op nieuwjaarsmorgen.

Aandacht helpt!

Europa wordt geconfronteerd met een stroom van vluchtelingen uit Syrië, Irak en andere Aziatische en Afrikaanse landen. Ook Nederland neemt duizenden vluchtelingen op, onder andere in Hilversum. De eersten van hen wonen al in Crailo. Dit stelt Hilversum voor veel uitdagingen. De gemeente kan dat niet alleen aan. Er is hulp gevraagd van allerlei maatschappelijke organisaties en zo ook van de kerken. Hiervoor is in Hilversum Aandacht Helpt opgericht. Dit platform staat open voor iedereen in Hilversum die zich wil inzetten om vluchtelingen te helpen hier een menswaardig bestaan op te bouwen. Aandacht Helpt is een diaconaal platform, opgezet vanuit verschillende Hilversumse kerken en geloofsgemeenschappen. Door mensen die hun christelijk geloof concreet willen vormgeven door het bieden van gastvrije aandacht. Via de Raad van Kerken Hilversum maakt ook onze parochie er deel van uit. Er zijn al bijeenkomsten geweest, waarin gekeken werd hoe één en ander concreet gestalte kan krijgen. Initiatieven en mogelijkheden waarin u kunt participeren zullen we via de parochiewebsite en in de kerk onder uw aandacht brengen. Maar u kunt ook zelf uw diensten al aanbieden.

600 jaar en Hilversumse oecumene

In 2016 gedenken de kerken in Hilversum dat in 1416 met de oprichting van een zelfstandige parochie Hilversum door de toenmalige bisschop van Utrecht het ‘georganiseerde’ kerkelijke leven in ons ‘dorp’ startte. Het zal niet alleen terugkijken worden, maar vooral ook om ons heen en vooruit kijken. Wat kunnen de kerken in 2016 en de komende jaren betekenen in Hilversum, een plaats die wel heel sterk gesecculariseerd is, maar waar ook veel mensen op zoek zijn naar richting en zingeving in hun leven? Op zondag 17 januari staat de oecumenische dienst ter gelegenheid van de bidweek voor de eenheid van de christenen (die wij samen met de Regenboogkerk en de OLV-parochie houden) al op een bijzondere manier in het teken van 600 jaar kerk in Hilversum. Het is de bedoeling om na een korte dienst in de Regenboogkerk “gezamenlijk op te trekken” naar de Grote Kerk op de Kerkbrink. In deze aloude Vituskkerk waar het Hilversumse kerkelijke leven begon, zullen we onze viering voortzetten. Hopelijk is dit een inspirerende start van het jubileum.

Ik hoop dat de viering van het kerstfeest ons zal inspireren als oud-katholieke parochie van Sint Vitus hieraan onze eigen bijdrage te kunnen leveren.

Ik wens u allen een gezegende Advents- en Kersttijd,
Wietse van der Velde, pastoor

Aanmelden als vrijwilliger

Waar en hoe kan ik me aanmelden als vrijwilliger bij Aandacht Helpt?

Alle aanbod van praktische hulp (incl. ideeën) kunt u melden via vrijwilligerscoordinator@outlook.com (met CC naar aandachthelpt@gmail.com)

Vermeld daarbij kort:

- naam, adres, telefoon en e-mail, uw opleiding/werkervaring.
- hobby's/lidmaatschap van sociale verbanden (zoals sportvereniging of kerk)
- specialiteiten en voorkeuren, bijvoorbeeld horeca, kinderactiviteiten, taalles...
- auto, bereidheid mensen te vervoeren (hoeveel personen max.)
- in bezit van EHBO of BHV?
- uw beschikbaarheid, liefst (maar niet noodzakelijk) tussen 8.30-16 uur of 15.30-21.00
- bereid om administratieve taken te doen (vanuit huis)
- eigen ideeën voor activiteit op of buiten het terrein

Andere suggesties voor hulp/aanbod mogen naar: aandachthelpt@gmail.com het mailadres dat vanuit de kerk is gestart.

Daar probeert men uw idee aan te vullen en waar mogelijk te combineren met andere ideeën, zodat er minder werklast bij de coördinatie op Crailo ontstaat.

UIT HET KERKBESTUUR



Naast lopende zaken zoals activiteiten in de parochie en vaste agendapunten zoals evaluatie, is er in de komende kerkbestuursvergaderingen veel tijd en aandacht voor financiën en toekomstplannen. Onderwerpen die grotendeels ook met elkaar te maken hebben.

Bij financiën gaat het om de balans in uitgaven en inkomsten, maar ook over het vele nodige onderhoud aan het kerkgebouw.

Daarnaast wordt ook nagedacht over hoe we zo goed mogelijk gebruik kunnen maken van de ruimtes in onze kerk. Moet bijvoorbeeld het grote portaal ook geschikt gemaakt

worden als ruimte voor een gespreksgroep? En: we zijn momenteel met een kleinere groep die de wekelijkse viering bezoekt. Wat zijn de consequenties daarvan en wat de mogelijkheden?

Wat ook met toekomst en financiën te maken heeft is De Akker. John Tabak heeft laten weten dat hij zijn werkzaamheden wil beëindigen per 1 juli 2016.

Er moet dus gekeken worden naar hoe we verder willen gaan met dit parochiegebouw. In het verleden is daar al eens over nagedacht. Daarmee gaan we verder, samen met parochianen en deskundigen van buiten.

DAG	FEEST	BIJZONDERHEDEN	OPEN KERK (ZA. VOORAF)	ORGANIST	KOSTER	MISDIENAARS	DEURWACHT	AFKOND.	KK GROOT	KK KLEIN	KOFFIE
1-jan	Nieuwjaarsdag	Wierook	-	Gerard	Maarten	-	Margreet		-	-	
3-jan	Epifanie/Driekoningen	Wierook	Benne Holwerda	Bart	Margreet	-	Rita	Inge	Annemarie	Hank/Aaron	John Tabak
10-jan	Doop van de Heer	Wierook	Inge van Maaren	Jan	Antonie	-	Hans	Margreet	Yvonne	Yonne/Amara	Piet, Gery
17-jan	Epifanie 2	oecumenisch Rgb Kerk	Ingeborg Hendriks	Gerard	-	-	-	-	Alice	Lisa	
24-jan	Epifanie 3	Wierook	Rita Zwart	Bart	Goos	-	Belinda	Nienke	Nienke	Dominga	Karen, Jutta
31-jan	Epifanie 4	Schriftlezing en gebed	Dio van Maaren	Jan	Maarten	-	Henny P.	Benne	Rachel	Jo	Annemarie, Marijke
7-feb	Maria Lichtmis	Wierook	Bart/Anita Sonnenschein	Gerard	Margreet	Liam, Daan	Dio	Nienke	Yvonne	Yonne/Amara	Timo, Monique
9-feb	Aswoensdag	Wierook	-	Gerard		Belinda, Antonie	Hans	Margreet			
14-feb	Vasten 1		Benne Holwerda	Gerard	Antonie	Mieke, Job	Margreet	Benne	Annemarie	Hank/Aaron	Piet, Karen
21-feb	Vasten 2		Rita Zwart	Bart	Belinda	Amara, Aaron	Rita	Maghalie	Alice	Herman	Gery, Jutta
28-feb	Vasten 3		Ingeborg Hendriks	Gerard	Goos	Mieke, Anna	Belinda	Inge	Lisa	Susanne	Janneke, Corry
6-mrt	Vasten 4		Rita Zwart	Gerard	Maarten	Bart, Susanne	Henny P.	Maghalie	Nienke	Amara/Yonne	Timo, Monique
13-mrt	Vasten 5		Dio van Maaren	Jan	Margreet	Daan, Liam	Dio	Nienke	Dominga	Ingrid	Annemarie, Marijke
20-mrt	Palmzondag	Wierook + Processie	Bart/Anita Sonnenschein	Gerard	Antonie	Allen	Rita	Margreet	Rachel	Hank/Aaron	Piet, Jutta
24-mrt	Witte Donderdag	Wierook	-	Bart	Goos	Amara, Aaron	Margreet	Inge	-	-	-
25-mrt	Goede Vrijdag	Wierook	-	-	Margreet	Anna, Bart	Hans	Benne	-	-	-
26-mrt	Kinderpaasnacht	Paasvuur/Paaskaars	-	?			?				
26-mrt	Paaswake	Wierook	-	?		Allen	Dio	Margreet	-	-	-
27-mrt	Paaszondag	Wierook	Benne Holwerda	Gerard	Belinda	Wie kan??	Henny P.		Yvonne	Jo	Gery, Annemarie
3-apr	Pasen 2	Wierook	Bart/Anita Sonnenschein	Gerard	Goos	Mieke, Job, Liam	Belinda	Nienke	Alice	Yonne/Amara	Janneke, Corry
10-apr	Pasen 3	Wierook	Inge van Maaren	Jan	Maarten	Wie kan?	Rita	Margreet	Annemarie	Susanne	Timo, Monique
17-apr	Pasen 4	Wierook	Rita Zwart	Bart	Margreet	Amara, Daan, Anna	Margreet	Maghalie	Nienke	Herman	Karen, Marijke
24-apr	Pasen 5	Wierook	Dio van Maaren	Gerard	Antonie	Mieke, Aaron, Job	Hans	Benne	Lisa	Amara/Yonne	Piet, Annemarie
1-mei	Pasen 6	Wierook	Inge van Maaren	Jan	Belinda	Susanne, Belinda	Henny P.	Maghalie	Rachel	Ingrid	Janneke, Corry
5-mei	Hemelvaartsdag	Wierook	-	Bart	Maarten	Liam, Amara, Antonie	Belinda	Margreet	-	-	Wie?
8-mei	Pasen 7	Wierook	Ingeborg Hendriks	Jan	Goos	Job, Daan, Susanne	Dio	Inge	Dominga	Hank/Aaron	Gery, Jutta
15-mei	Pinksteren	Wierook	Rita Zwart	Gerard	Maarten	Aaron, Bart, Anna	Rita	Nienke	Yvonne	Jo	Piet, Karen
22-mei	Drievuldigheid	Wierook	Inge van Maaren	Jan	Margreet	Wie kan?	Margreet	Inge	Annemarie	Lisa	Gery, Marijke
29-mei	Pinksteren 3		Bart/Anita Sonnenschein	Jan	Antonie	Liam, Job	Hans	Benne	Nienke	Amara/Yonne	Piet, Jutta
5-jun	H. Bonifatius	Wierook	Benne Holwerda	Bart	Belinda	Daan, Amara, Aaron	Henny P.	Maghalie	Alice	Herman	Janneke, Corry
12-jun	Pinksteren 5		Rita Zwart	Jan	Goos	Mieke, Anna	Belinda	Inge	Yvonne	Hank/Aaron	Karen, Annemarie
19-jun	H. Vitus, patroon	Wierook	Dio van Maaren	Bart	Maarten	Susanne, Bart	Dio	Nienke	Rachel	Dominga	Timo, Monique
26-jun	Pinksteren 6		Bart/Anita Sonnenschein	Jan	Margreet	Job, Daan	Rita	Benne	Annemarie	Susanne	Gery, Marijke

IETS MOOIS EN GOEDS IN HANDEN

Met 23 aanwezigen werd woensdag 28 oktober jl de najaars-gemeentevergadering gehouden. De agenda bevatte twee grote onderwerpen waarover doorgepraat werd, namelijk de door het kerkbestuur geformuleerde visie en de Synode. In zijn toelichting op de visie vertelde Benne dat de visie is gebaseerd op input uit de parochie op verschillende momenten, de onderzoeken van Marijn Plomp en Loes Berkhout en discussies in kerkbestuur.

In het 'mission statement' staat onder andere dat we geloven dat we als gemeenschap iets moois en goeds in handen hebben gekregen. Met vijf aandachtspunten in het achterhoofd hopen we op een verzorgde en aansprekende manier van dat moois en goeds te kunnen delen, binnen en buiten de parochie. Er zal ook een vragenlijst verspreid worden onder parochianen,

zodat we hopelijk beter inzicht krijgen in waar de plussen en de knelpunten van de parochie zitten. Vanuit de vergadering werden nog enkele suggesties gedaan voor de vraagstelling. Synodaal Martien Camphuis legde twee vergaderstukken van de komende Synode op tafel, de beleidsnota 2015 - 2020 en de notitie over het huwelijk van mensen van gelijk geslacht. Landelijk dreigt de vraag rond de financiën - niet onbelangrijk, want hoe krijgt men de begroting sluitend - de vraag naar bijvoorbeeld (nieuwe vormen van) kerkzijn in 2020 te overschaduwen. Bij de notitie over het huwelijk merkte pastoor Van der Velde op dat mede door druk uit de Hilversumse parochie, door onder andere destijds synodaal Chris Folkers, er progressie is in de benadering van het homohuwelijk. De notitie moet gezien worden als een stap verder die wellicht anderen in de Unie van Utrecht ook in beweging kan krijgen.

BERICHT VAN DE KINDERKERK

Op zondag 28 oktober heeft de kinderkerk een boekenmarkt georganiseerd voor Vladimir. Hij is zoals u vast weet, ons adoptiekind uit Moldavië. Ook was er lekkers bij de koffie waarvoor een bijdrage werd gevraagd. Dit heeft het mooie bedrag van 282 euro opgeleverd, waardoor we Vladimir weer een flinke tijd kunnen steunen. Met Kerst krijgt hij van ons een kerstpakket met speelgoed en lekkers. Iedereen heel erg

bedankt voor de enthousiaste bijdragen. Natuurlijk wordt ook druk gewerkt aan het net adventsproject. Dit jaar gaat het project over tijd. We tellen met zijn allen af naar Kerst en we zullen bijvoorbeeld een adventskalender en kerstengel maken. We hopen natuurlijk dat er veel kinderen met ons mee af komen tellen. Hopelijk tot snel!

Yvonne en Rachel



STILTEVIERING

In de tijd van Allerheiligen tot Kerst worden er iedere donderdagavond om 19:30 in de kerk stiltevieringen gehouden. Deze vieringen werden, op verzoek, voor het eerst georganiseerd in de veertigdagentijd van het afgelopen jaar en vinden nu een vervolg. Het concept is heel eenvoudig en laat zich inspireren door woorden van broeder Alois, de prior van Taizé: 'In ons gebed voltrekt zich een wederzijdse uitwisseling met God: Hij neemt zijn intrek bij ons door zijn heilige Geest, en Christus geeft zich aan ons in zijn woord en in de sacramenten. Op onze beurt kunnen wij alles wat er in ons leeft aan Hem toevertrouwen.'

Tijdens de viering zitten we rondom het altaar. We worden stil en dan klinkt de opening. Daarna bidden we gezamenlijk een psalmgebed. Hierna worden kaarsen ontstoken. Iedere week worden het er meer en de adventskaarsen vormen ook onderdeel van die kaarsenreeks. Het laat zien hoe de laatste weken van het kerkelijk jaar (na 1 november) en de eerste weken van het kerkelijk jaar (Advent) bij elkaar horen. De hele periode staat in het teken van verwachten.

Enerzijds het verwachten van de komst van Christus als het kind in de stal. Anderzijds het verwachten van de wederkomst van Christus. Er klinkt een lezing en daarna zijn we lange tijd stil. De stilte is de ruimte waarin we de tekst tot ons door laten dringen, waarin God tot ons kan spreken en wij tot Hem. De stilte wordt afgesloten met een lied uit Taizé. Daarna volgen de gebeden en na de zegenbede gaat ieder weer zijn of haar weg.

De stiltevieringen zijn een mooie gelegenheid om de weg van het verwachten verder met elkaar vorm te geven. De vieringen worden georganiseerd door diaken Helen Gaasbeek, tot wie u zich ook kunt wenden als u nog vragen heeft (gegevens elders in het blad). Zij leidt de vieringen samen met diverse parochianen die hiermee al ervaring hebben opgedaan tijdens de veertigdagentijd. Op die manier zijn het letterlijk vieringen voor en door allen. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen!

Helen Gaasbeek, diaken



AFSCHEID BART KLIJNSMIT

Na een dienstverband van ongeveer zestien jaar gaat onze koordirigent en organist Bart Klijsmit ons verlaten. In de dienst van 1 november is officieel afscheid genomen van de man die ons koor op velerlei wijze heeft geleid bij het zingen in en buiten de diensten. Zijn orgelspel heeft velen doen opkijken door de verrassende wendingen en improvisaties die hij uit het orgel tevoorschijn weet te brengen. Het is met veel plezier dat wij als koor terug zien op het veelsoortig repertoire dat wij, behalve in onze kerk aan het Melkpad, op diverse plaatsen in den lande ten gehore mochten brengen. Al snel na zijn aantreden vond Bart dat ons koor meer in haar mars had dan alleen de misgezangen. Het duurde niet lang voor de moeilijkheidsgraad van de muziek die wij kregen voorgeschoteld begon te stijgen. Met verve leidde Bart het koor door moeilijke passages, zodat het klonk zoals gewenst. Het laatste werk dat wij onder zijn leiding hebben uitgevoerd is het Requiem van Gabriel Fauré, het herdenkingsconcert van 1 november, ter gelegenheid van Allerzielen. Zoals duidelijk moge zijn, zien wij Bart Klijsmit node vertrekken. Zijn naam mag dan Klijsmit zijn, als groot koor- en muzikant heeft hij zijn energie en inzet zo aangewend dat een hartelijk gemeend "Dank je wel Bart" volledig gerechtvaardigd is. Waarvan akte! *Namens het koor, Piet van Vledder*



HELPERS GEVRAAGD

Donderdag 24 december wordt het kerkplein weer uitgedost met een levende kerststal, koek-en-zopie, en de draaimolen van Gert. En natuurlijk de informatie-, muziek- en verkleedkramen. Hiervoor hebben we weer veel helpers nodig.

Houd deze datum dus vast vrij! Vanaf zondag 29 november ligt de intekenlijst in de Akker klaar. Alvast dank van *Herman en Annemarie*.



KERSTSTUKJES

De bloemengroep nodigt u ook dit jaar uit om kerststukjes te komen maken op donderdag 17 december, 20.15 - 22.15 uur (koffie vanaf 20.05 uur; van half acht tot rond acht uur is er een stilteviering in de kerk). Iedereen van binnen of buiten de parochie is van harte welkom.

Met veel groen, bloemen en wat kerstdingetjes maken we een kerststuk voor op tafel of voor een hoek van de kamer. Er is plaats voor maximaal 10 personen. Voor bloemen en groen wordt gezorgd - een bakje, schaal o.i.d. graag zelf meenemen. Kosten 6 à 7 euro. Graag opgeven bij Ingeborg Hendriks, i.hendriks3@chello.nl.

KAARTAVOND

Op 31 oktober zijn wij gestart met het nieuwe seizoen van onze kaartavonden. Bij het proponeren heeft de familie Giskes zich als sterkste van deze eerste avond getoond. Corry eindigde op de eerste plaats en Luuk werd tweede. Het klaverjassen werd na 4 rondjes gewonnen door Wim Bikker, gevolgd door Mariette en Gery die als tweede en derde eindigden.

U kunt nog steeds met ons meespelen ondanks dat u de eerste avond gemist heeft. Wij hopen u te verwelkomen op de volgende avonden: zaterdag 28 november, 9 januari, 13 februari en 19 maart.

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot Thiemo Bikker.

VITA IN DE BROUWERIJ

Zaterdag 16 januari is het weer zover. Dan gaan we bowlen bij de bowlingbaan aan het Noordse Bosje. We verzamelen daar om 19.30 uur en vanaf 20.00 uur vliegen dan de ballen en de kegels door de lucht. Dit festijn duurt tot 21.30 uur, maar wellicht dat er- net als voorgaande jaren - nog een groep jongeren mee zal gaan het nachtleven van Hilversum in. De kosten voor deze avond bedragen € 6,- p.p. Opgeven kan tot 9 januari bij Herman of Annemarie Giskes of via de mail: giskesparmentier@kpnmail.nl.

Maar hier blijft het de komende periode niet bij. Want de toneelgroep is druk bezig met voorbereiden en op do. 4 en vr. 5 februari 2016 brengen wij het stuk 'Met de deur in huis' ten tonele. U kunt de perikelen volgen van Eddy, een student, die onder de bemoeizucht van zijn rijke tante Isabella von Bergen uit probeert te komen. Deze tante is namelijk van mening dat alleen zij de juiste levensgezellin voor hem kan vinden. Gelukkig is er een vriend des huizes die Eddy wel uit de problemen wilt helpen, maar of dat nu de juiste oplossing is...? Het belooft weer een eneroverende en gezellige avond te worden. Voor de parochieleden hebben wij tot en met zondag 13 december 2015 de kaarten voor de vrijdag gereserveerd. Daarna gaan ze in de vrije verkoop. Kaarten zijn vanaf 1 december te koop bij Herman en Annemarie Giskes à €7,50 per stuk. U kunt ze ook reserveren via de e-mail: giskesparmentier@kpnmail.nl. Tot dan!

Namens Vita Nuova, Herman Giskes



AGENDA

- 01 dec. Vergadering kerkbestuur
- 02 dec. Repetitie Christmas Carols, 20.45 uur
- 03 dec. Stilteviering, 19.30 uur
- 09 dec. Repetitie Christmas Carols, 20.45 uur
- 10 dec. OKSC-Seniorenmiddag 14.30 uur
- 10 dec. Stilteviering, 19.30 uur
- 13 dec. Parochie-Adventslunch
- 16 dec. Repetitie Christmas Carols, 20.45 uur
- 17 dec. Stilteviering 19.30 uur
- 17 dec. Kerststukjes maken 20.15 uur
- 18 dec. Festival of Nine Lessons & Carols, 20.00 uur
- 03 jan. Nieuwjaarsreceptie na de viering in De Akker
- 09 jan. Kaartavond, vanaf 19.30 uur
- 16 jan. Bowlen, vanaf 19.30 uur

COLOFON

Redactieadres

Melkpad 14
1217 KC Hilversum
E-mail: redactie@stvitus.nl
Kopijsluiting:

De kopij voor de volgende Vitus graag inleveren voor 10 januari.

Pastoor

Pastoor Wietse van der Velde
Melkpad 14
1217 KC Hilversum
Tel: 035 624 80 09

Noodnummer bij afwezigheid:

06 511 76 332 (M. Vos)

E-mail: pastoor@stvitus.nl

Pastoraal werker:

Diaken Helen Gaasbeek

Tel: 06 - 36547237

E-mail: hajgaasbeek@gmail.com

Secretariaat kerkbestuur

Maghalie Treffers - Haas
Postadres: Melkpad 14
1217 KC Hilversum
Tel: 036 841 62 28

E-mail: secretaris.vitus@upcmail.nl

Penningmeester

Margreet Vos - van Buuren
Cameliastraat 13
1214 EZ Hilversum
tel: 06 511 76 332

E-mail: vosvanbuuren@hetnet.nl

Bankrekening:

NL45 INGB 0658444522

t.n.v. het OK Kerkbestuur, Hilversum

Ophaaldienst

U wilt naar de kerk, maar heeft geen vervoer? Neem dan contact op met Antonie van Aartsen: 035 6859810

Website www.stvitus.nl

VIERINGEN

Vieringen op zondag beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld. Op de woensdagen is er een gesproken eucharistieviering om 9.45 uur.

Bijzondere vieringen

23 dec. Ochtendviering met broodje, 11.00 uur

24 dec. Kinderkerstnacht 17.00 en 19.00 uur

24 dec. Kerstnachtmis, 22.00 uur (vanaf 21.45u kerstliederen zingen)

25 dec. Eerste kerstdag, 10.30 uur

31 dec. Oudjaarsvespers, 17.00 uur

01 jan. Nieuwjaarsdag, 11 uur

17 jan. Oecumenische viering, Regenboogkerk

Extra collecte

06 dec. Diaconaal werk

03 jan. Oecumenisch werk



STOLA

Bij de diakenwijding van Helen in juni jl werd haar verteld dat de parochie haar een stola wilde geven. Er kon nog geen feestelijk ingepakt cadeau overhandigd worden, want de stola moest nog worden gemaakt. Een uniek exemplaar dus! Inmiddels is de stola of stoel af en zondag 18 oktober werd in De Akker na de viering het cadeau alsnog overhandigd en kon Helen haar stola omhangen. In een atelier in Keulen werden in fijne steken symbolen geborduurd op dit onderdeel van de liturgische kleding.



'Mijn kerk...' is het landelijke thema van de komende campagne van Kerkbalans. Dat thema sluit wondermooi aan op het jaarthema van onze eigen parochie: 'ik geloof...'. Die twee thema's een beetje losjes bij elkaar genomen, verleiden je tot iets in de trant van 'ik geloof in mijn kerk'. En dat is precies wat we bij de kerkbalans materieel tot uitdrukking brengen.

Het lijkt nog ver weg, maar dat is het niet: over een paar weken start Kerkbalans 2016. U weet wel: de kerk leeft niet van de wind. Er moet minstens evenveel geld binnenkomen als er uitgaat.

Al is er in geestelijk opzicht niet veel voor nodig om kerk te zijn ('...twee of drie in mijn naam.', zegt Jezus), materieel komt

er nog best wat bij kijken. De mensen die hun werk doen in dienst van de kerk, de spullen die nodig zijn, de energie om het gebouw warm en licht te houden, drukwerk, printwerk, kaarsen... alles kost geld. En dan hebben we het nog niet eens over de kerk van hout en steen. Zeker voor onze Hilversumse parochie is dat laatste, het bezit van een monumentale kerk en andere gebouwen, een lust én een last.

Al jaren is het zo dat onze parochie minder geld binnenkrijgt dan ze eigenlijk kost. Dat kunnen we niet elk jaar schouderophalend vaststellen zonder iets te doen. Als we gezamenlijk geloven in 'onze' kerk, moet er ook boter bij de vis. Denkt u vast eens na wat u zelf kunt doen en vooral: wat de kerk u waard is.