



SINT VITUS

aan het Melkpad

Oud-Katholieke Parochie, Melkpad 12, Hilversum

Juni 2015

SINT VITUS: ONZE PAROCHIEPATROON?

Een paar weken geleden was ik vanwege mijn werk aan het seminarie twee dagen in Bonn, de vestigingsplaats van het seminarie van onze Duits zusterkerk. Op weg naar huis ging ik via Mönchengladbach. Het zou mij niet verwonderen dat als die naam bij u iets zegt, dat dit dan komt van de lokale voetbalvereniging Borussia Mönchengladbach en die het al vele jaren in de Duitse Bundesliga niet slecht doet. Maar wie mij een beetje kent zal wel weten dat ik geen bedevaart naar het grote stadion van die club heb gemaakt. Mijn bedevaart ging naar de basiliek van St. Vitus.

Net als Hilversum en het Gooi heeft Mönchengladbach Sint Vitus als patroon. Op de berg – nou ja, hoge heuvel – aan de oever van de beek waaraan ooit monniken een klooster hebben gebouwd, staat de imposante kerk die te zijner ere is gebouwd. Dat St. Vitus daar de patroon is, heeft die plaats te danken aan de verbinding die bestond met graaf Wichman, de stichter van de abdij van Elten. Deze Wichman (ca. 920- na 974) was onder andere graaf van Hamaland, de Veluwe en het Gooi (Naardingerland).

In 966 overleed zijn enige zoon. Wichman's vrouw Liutgard was toen al overleden en het wegvallen van zijn

opvolger moet een grote slag voor hem zijn geweest. Hij stichtte toen in 968 de abdij Elten (vlak over de Duits grens bij 's Heerenberg) en zijn jongste dochter Liutgard werd daar abdis.

Wichman schonk twee derde deel van zijn persoonlijke bezittingen (waaronder het Gooi) aan het klooster en droeg ook diverse grafelijke rechten op het klooster over. (Dat er na zijn dood over zijn erfenis zelfs een heuse oorlog ontbrandde moet de geïnteresseerde maar in de geschiedenisboekjes opzoeken). Wichman werd in 974 lekenbroeder in het klooster te Mönchengladbach. Hij overleed daar op 20 juli van een jaar (kort?) ná 974 en werd begraven te Elten.

De abdij van Elten werd door hem gewijd aan de in die tijd zeer populaire heilige Vitus. Zijn relieken werden sinds 836 bewaard in de Duitse abdij van Corvey. Dat was de reden dat alle kerken die op de bezittingen van de abdij werden gebouwd ook onder zijn patronaat werden gesteld en zo is dan ook onze eigen parochiekerk aan zijn naam gekomen. (Graaf Floris V

van Holland kocht in 1285 van de abdij het recht als landsheer in het Gooi op te treden en zo komt het dat het Gooi in de provincie Holland ligt. De abdij had overigens tot aan het einde van de achttiende eeuw nog allerlei rechten in het Gooi.)

In de liturgische kalender van de katholieke kerk geldt het feest van de patroon van de kerk als een hoogfeest, zeg maar een feest van de eerste rang. Maar of wij dat belang anno 2015 ook nog zo ervaren? De heiligen nemen in de kerk van onze dagen een andere plaats in dan een millennium geleden. En wat moeten wij eigenlijk met die Vitus, wiens beeld wat verloren naast het koororgel staat?

Op zondag 14 juni – de dag voorafgaande aan de feestdag van St. Vitus – hoop ik in de preek in te gaan op wat een patroonheilige en in het bijzonder die van ons voor ons zou kunnen betekenen. Maar om al vast in de sfeer te komen – of als u

Lees verder op pagina 2.

In ons Kerkboek staan geen eigen gebeden voor de feestdag van de H. Vitus. De Bisschoppelijk Commissie voor de Liturgie is bezig om voor de feestdagen van de verschillende patroonheiligen eigen gebeden te schrijven. Hier volgt een proeve voor de feestdag van St. Vitus.

Barmhartige God,
met hulp van uw kracht heeft de heilige Vitus
hoewel hij nog jong was
de verschrikkingen van de marteldood doorstaan.
Wij eren zijn gedachtenis
en dragen aan U op allen van wie het geloof bedreigd wordt.
Sterk hen in de hoop en bevestig hen in de liefde.
Dat vragen wij U door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.



Vitus-parochie in Sailauf, Duitsland

Vervolg: Sint Vitus: onze parochiepatroon?

die dag het feest niet kan meevieren – een korte schets van het leven van onze heilige (veel echt historisch betrouwbaar weten we overigens ook niet van hem).

Vitus, zoon van een heidense senator, werd in de derde eeuw na Christus geboren op Sicilië. In zijn jonge jaren bekeerde hij zich tot het christendom. Zijn vader trachtte hem op allerlei manieren van dit geloof af te brengen, waarbij de jonge Vitus zelfs gemarteld werd.

In Rome genas Vitus de zoon van keizer Diocletianus van krankzinnigheid. Toch werd ook Vitus slachtoffer van de christenvervolging van de Romeinse keizers. Deze vervolging van 303 tot 305 was de grootste en de laatste christenvervolging onder het Romeinse Rijk (acht jaren later werd er geloofsvrijheid aan de christenen verleend).

Vitus bleef zijn christelijk geloof trouw tot hij stierf als gevolg van de martelingen.

Zijn blijvende verering in de kerk zal hij in de eerste plaats te danken hebben gehad aan het feit dat hij als jonge man – een puber nog – zijn geloof trouw bleef.

In de middeleeuwen werd Vitus vereerd als één van de veertien heilige helpers, heiligen die worden aangeroepen om bepaalde ziekten te genezen. In het geval van Vitus vooral bij zenuwaandoeningen.

Hij is ook de beschermheilige van dansers, zangers en epileptici en – om mij onbekende redenen – voor mensen die zich verslapen.

Wietse van der Velde, pastoor



UITNODIGING



Op 6 juni 2015 vieren we in de Driehoek en rond de Ste. Gertrudiskapel het leven en de vreugde van ons Kerk-zijn op de Bisdomdag onder de titel 'Het Goede Delen'. In ontmoeting, gesprek, meditatie, bijbelstudie, sacred dance en zang delen we 'het ware, het goede en het schone' van ons geloof en oud-katholiek zijn. Deze ontmoetingsdag zal duren van 10.00 uur tot ongeveer 16.00 uur.

De informatie over deze dag hebben we helaas te laat ontvangen om in een eerder parochieblad op te nemen, maar hopelijk heeft u deze uitnodiging eerder gezien of gehoord, bijvoorbeeld bij de afkondigingen, in het kerkportaal of op de website. Tegen de tijd dat deze Vitus uitkomt, is de aanmelddatum waarschijnlijk al verstreken. Heeft u zich nog niet aangemeld en wilt u deze Bisdomdag niet missen, neem dan contact op met: Gerard Schoonderbeek, tel 06-20183388 of via de mail: bisdomdag@okkn.nl.

SACRAMENTS DAG

Op 4 juni is een hoge feestdag in de kerk. Het feest heeft een plechtige lange naam, maar in uw agenda wordt het Sacramentsdag genoemd. Op deze tweede donderdag na Pinksteren, wordt de instelling van de eucharistie, de Maaltijd van de Heer, het middelpunt van ons kerkelijk-liturgisch leven, herdacht.

In Duitsland is deze dag in vanouds katholieke delen een vrije dag. In ons land zullen er echter weinigen aan denken en ook in onze kerk wordt dit feest in de meeste parochies zwijgend overgeslagen. Dat was toen ik in 1983 in Hilversum woonde wel anders. Toen werd deze dag nog met een gezongen eucharistieviering gevierd en werd er op de avonden in de week daarna ter ere van de eucharistie het zogenaamde Lof gehouden! De tijden veranderen. In de woensdagochtendmis op de dag voorafgaande aan het feest zullen we dit jaar Sacramentsdag houden.

Op dit feest werd vroeger voor het evangelie een middeleeuwse sequentie van maar liefst 24 verzen gezongen: 'Sion, wijd de Heer uw zangen!' Die heeft in ons nieuwe Gezangboek van 1990 geen plaats meer gevonden. Een deel ervan was dan ook teveel berijmde dogmatiek, geloofsleer. De mooie, poëtische verzen moesten daardoor ook het veld ruimen. Bij toeval vond ik onlangs een nieuwere vertaling van de beide laatste coupletten. Ik heb geen idee wie de bewerker daarvan was. Maar de woorden spraken mij aan en die wil ik graag doorgeven.

Wietse van der Velde, pastoor

Goede herder, brood waarachtig,
Jesus, wees Gij ons indachtig;
zie ons aan en maak ons krachtig,
doe ons uitzien naar het prachtig
land waar werkelijk leven is.

Gij, die weet van alle dingen,
die ons voedt, Uw stervelingen,
laat ons met Uw hemelkringen
samen staan en samen zingen,
waar ons aller tafel is.

UIT DE PAROCHIE

In de achter ons liggende Paastijd mochten wij in onze parochie twee huwelijksinzegeningen beleven. Op 1 mei werd in een volle kerk het huwelijk van Maaïke Giskes en João Smits ingezegend. De viering was een mix van traditioneel en inbreng van eigen teksten en muziek van het bruidspaar. Na afloop werd in de stralende zon het feest met een grootse felicitatie voortgezet op het kerkplein.



Maaïke en João

Twee weken daarna, 15 mei, werd het huwelijk van Lisa de Ridder en Edwin Vosman tijdens een feestelijke eucharistieviering ingezegend. Deze viering was een 'co-productie' van uw huidige pastoor en oud-pastoor Leen Wijker. Muzikaal was dit huwelijk van de dochter van onze organist Gerard en zijn vrouw Anneke weer op een andere manier ingevuld dan die van twee weken eerder.



Lisa en Edwin

Moge God – zoals in de slotzegen van de bruidsmis gebeden wordt – beide paren zegenen met vrede en lengte van dagen, met trouw en wederzijdse liefde.

Goos Boersma moest voor de tweede keer binnen korte tijd een operatie ondergaan en is nu aan het revalideren. Dit betekent onder andere dat hij nog een tijdje als lid van het kostensteam uitgeschakeld zal zijn. Voorspoedig herstel gewens! Wij mogen overigens als parochie blij zijn dat wij een heel team van kosteren hebben, dat ervoor zorgt dat voor iedere viering alles voor de eredienst gereed staat. In een kerk als de onze is dat zeker geen sinecure!

Kees Giskes verblijft nu al enkele maanden in het zorg- en revalidatiecentrum Gooizicht. Tot verdriet van hem en zijn vrouw Gerda werd hem gezegd dat het niet verantwoord is om naar zijn vertrouwde huis aan het Noordse Bosje terug te keren. Er wordt nu gezocht naar een oplossing waarbij het mogelijk is dat Kees en Gerda weer samen kunnen wonen.

Oud-pastoor George Blom werd in de week na Pasen opgenomen in het hospice Kajan. Daar verbeterde zijn gezondheid zodanig, dat hij verhuisde naar zorghotel Koetshuys Erica aan de Albertus Perkstraat. Bij al het weten over de broosheid en eindigheid van zijn leven stelt George zijn vertrouwen op God, die hem – zoals hij zegt – eens gegrepen heeft en niet meer los zal laten. Voor zijn vrouw Maria was het een zware beslissing om de zorg voor haar man uit handen te moeten geven, maar zij weet dat dit voor hen beiden het beste is.

Moge de Eeuwige hen en al onze andere door ziekte of ouderdom aan huis gebonden parochianen versterken door zijn aanwezigheid in hun leven.

Vieren wij op zondag 14 juni het feest van onze kerkpatroon Sint Vitus, de week daarna is het weer feest. Op zondagmiddag 21 juni om (NB) 14.30 uur zal de Aartsbisschop van Utrecht, Joris Vercammen, voorgaan in de eucharistieviering en onze pastoraal werker Helen Gaasbeek vóór de lezing van het evangelie onder handoplegging en gebed tot diakenen wijden. De wijdelinge wordt door de bisschop in uw gebed aanbevolen.

Ik hoop dat Helen mag ervaren dat haar werk als pastor verrijkt en verdiept zal

worden door deze dienst van diaken. De ochtendviering op 21 juni vervalft.



Helen serveert tijdens de parochielunch

In de afgelopen periode hielden wij onze voorjaarsgemeentevergadering. Omdat de inleverdatum van de kopij voor deze Vitus voor 27 mei ligt, is er in deze editie nog geen verslaggeving. Wat op de agenda stond kan al wel vermeld worden. Traditiegetrouw stond het wel en wee van onze parochie centraal en ook werd de financiële situatie toegelicht. Voor al het werk aan deze materiële kant van ons kerkzijn woorden van dank aan de administrateur Mario Treffers en de leden van de financiële commissie. Ook de samenstelling



van het kerkbestuur, de afvaardiging naar de Synode en de toekomstplannen voor onze parochie kwamen aan bod.

Over toekomstplannen gesproken: eind april werd in Elspeet een 24-uurs sessie gehouden waarin leden van het Collegiaal Bestuur en het presidium van de Synode samen met andere kerkleden zich bogen over de inhoud van een nieuw beleidsplan voor de komende vijf jaren (en zelfs verder). Ik zelf behoorde tot de groep die deze belangrijke dag mocht voorbereiden.

Lees verder op pagina 4.

Vervolg: Uit de parochie

Nog drie andere leden uit onze parochie (Alice (lid van het Collegiaal Bestuur), Jillis (presidiumlid) en Jutta (jongeren-pastor)) behoorden tot de 34 deelnemers aan deze dag.

Geen slechte score voor onze parochie. Natuurlijk vertegenwoordigden zij 'Hilversum' niet, maar het zegt wel wat over de kwaliteit van mensen in onze parochie. Voor verslagen van deze dag verwijz ik naar onze website, die van de landelijke kerk en naar het komende/net verschenen nummer van De Oud-Katholiek.

In de maand juni wordt het catecheseseizoen van Lering en Vermaak en de 11+ groep met een uitstapje besloten. En om alvast te noteren: op zondag 30 augustus – als de zomervakantie in onze streken al weer voorbij is – beginnen we het nieuwe kerkseizoen met de startzondag. Op deze zondag hopen ook enkele jongeren hun eerste communie te doen. Zij volgen eerst een speciale eerste communicacatechese.

U allen groetend,
Wietse van der Velde, pastoor

VAN DE PENNINGMEESTER

Gedurende de veertigdagentijd en ook nog daarna werd geld gedoneerd voor de vastenactie van dit jaar, het citypastoraat in Rotterdam. De extra (deur)collectes van maart en april werden ook bestemd voor dat doel.

Alle giften bij elkaar opgeteld leverden het bedrag op van € 1125,88. Een ieder die heeft bijgedragen: hartelijk dank!

Paradijkerk, Rotterdam



UIT HET KERKBESTUUR

Niet één, maar twee keer vergaderde het kerkbestuur in april. De eerste keer was een regulier maandelijks overleg; de tweede keer stond maar één onderwerp op de agenda: financiën.

Op de reguliere kb-vergadering kwam onder andere de diakenwijding van pastoraal werker Helen ter sprake, is nagedacht over de vacatures voor kerkbestuursleden en synodalen en werd een voorstel voor meer structuur in publiciteit en activiteiten besproken.

Omdat het kerkbestuur niet tevreden is met hoe de 80 - 20% aanstelling van de pastoor en pastoraal werker uitpakt, is voor het kb-overleg in mei de aartsbisschop uitgenodigd. Met hem is onder andere besproken dat het gevoel leeft dat onze pastoor teveel taken heeft in de landelijke kerk en daardoor niet aan zijn 80 procent aandacht voor Hilversum komt. En dat er te weinig zichtbaar is van het werk dat de pastoraal werker doet. Voor onze parochie is de dubbele aanstelling nieuw, we schipperen nog met verwachtingen en invullingen.

Nu is toegezegd dat de aanstelling van Helen verlengd is en we in ervaring wat verder zijn, wordt opnieuw gekeken naar hoe taken verdeeld kunnen worden binnen de totale honderd procent. Het kerkbestuur heeft met de aartsbisschop ook de zorgen gedeeld over de terugloop in de parochie. Onderwerpen die ook op de gemeentevergadering besproken worden.

Financiële zaken



Geld, cijfers, jaarrekeningen zijn niet de eerste onderwerpen die boven komen als we over kerk en geloven spreken. Praten over de parochie, de vieringen, pastoraat en vorming liggen meer voor de hand. Maar een gezonde financiële basis is van groot belang voor het parochie-zijn. Dus was het zinvol om aan de cijfers goede aandacht te geven.

Administrateur Mario Treffers voorzag ons tijdig van een stapel papieren en was aanwezig tijdens het extra overleg om een en ander toe te lichten en vragen te beantwoorden. Behalve de jaarrekening van de parochie zelf kwamen ook de jaarrekeningen op tafel van de twee fondsen die onze parochie beheert: het Alida de Jagerfonds en het Van der Heijdenfonds. Binnenkort leest u in de Vitus meer over beide fondsen en over hun naamgevers, zodat deze erfenis van parochianen uit het verleden voor ons allemaal weer een beetje gaat leven.

In het kb-overleg ging het over de mogelijke bestemmingen van geld uit deze fondsen en het 'veilig en duurzaam' beheer ervan. Uit de jaarrekening 2014 van de parochie zelf bleek dat er door parochianen minder is overgemaakt voor Kerkbalans; het aantal gevers is met één gestegen, maar er is minder financiële draagkracht. Een ander belangrijk punt in de financiën – en ook een aanslag op het vermogen – is het groot onderhoud aan het kerkgebouw. Met grote onderhoudsklussen kan niet te lang gewacht worden en het is vaak een hele puzzel hoe deze betaald kunnen worden.

Een heet hangijzerpunt in de bespreking was de landelijke heffing die iedere parochie opgelegd krijgt. In de laatste Synode is het voorstel aangenomen om bij de berekening van die heffing ook de groei van het belegd vermogen van de parochies te betrekken en om de afdracht voor het pastoraat te verhogen van 60 naar 70 %. Deze ingreep moet een sluitende begroting van de landelijke kerk tot gevolg hebben. Het praktisch gevolg voor de parochie Hilversum is een flinke en onvoorziene toename van de heffing. Het kerkbestuur heeft hierover contact gezocht met de thesaurier. U begrijpt: een avond vergaderen over cijfers is nuttig en boeiend.

ROOD-GEEL-BLAUW-GROEN

Ruim zestig parochianen hadden zich aangemeld om na het koffiedrinken in De Akker op zondag 26 april een broodje te blijven eten. Gewoon, om weer eens even bij te praten.

Na de soep met en zonder ballen werd de



VITUS DIGITAAL



Bijna maandelijks wordt het parochieblad Sint Vitus van onze parochie aan het Melkpad rondgestuurd via de post. We zijn blij dat veel mensen, zowel binnen als buiten de parochie, interesse hebben in ons parochiegebeuren. Een aantal parochianen leest de Vitus digitaal. Zij ontvangen elke maand een mailtje met daarin de parochieblad-pdf. Handig, want je weet altijd die Vitus terug te vinden en prettig voor de parochiefinanciën, want de verzendkosten van alle post-Vitussen lopen onaardig op.

Misschien ook iets voor u, zo'n Vitus-pdf? Stuur dan een mail met het pdf-verzoek en uw adresgegevens naar redactie@svitus.nl. De volgende Vitus ontvangt u dan in uw mailbox.

tafelshikking flink door elkaar gehusseld; iedereen kreeg een gekleurd papertje en werd verzocht om plaats te nemen aan een tafel met een zelfde kleur tafelkleed. Dat leverde weer nieuwe tafelgenoten op.

Koffie met chocola vormden de afslui-



11+ catechese op zondag 19 april



Als je misdienaar bent, hoor je nog eens wat! Daan klonk het tenminste bekend in de oren: 'zwaarden die omgesmolten worden tot ploegijzers'. Daarover ging het in één van de lezingen op zondag 19 april. En daar sloot de 11+ catechese op aan: 'Goed tegenover kwaad'. 'Vrede i.p.v. oorlog'. 'Want hoe om te gaan met het 'kwaad'?

In het dagelijks leven gemakkelijker gezegd dan gedaan. Moet je iemand nu echt je andere wang toekeren, als je een klap in je gezicht hebt gehad? Dan heb je toch grote kans dat je als watje beschouwd wordt. En gezien in de tijd: oorlogen zijn er altijd geweest. Het bewaren van de vrede is niet eenvoudig. Soms moet er

zingen van de broodmaaltijd. Na het samen zingen van het lied *Ubi caritas* (Waar barmhartigheid en liefde is, daar is God) namen we afscheid van elkaar. Een gewoon en fijn parochie-samenzijn, voor herhaling vatbaar.

zelfs geweld aan te pas komen om vrede te bereiken. Daarover waren we het eens.

Dat bracht ons bij verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Na jaren die ontelbare slachtoffers hadden gekost: vervolgd joden, zigeuners, soldaten en mensen die verzet pleegden tegen het kwaad van rechteloosheid.

Maar opkomen voor recht ging vaak niet zonder vuile handen te maken (en dat met de dood te bekopen!). 'Kwaad' kan soms nodig zijn om 'goed' tot stand te brengen. Goed tegenover kwaad. Soms zijn dingen flink ingewikkelder dan je op het eerste gezicht zou denken.



VIERINGEN

Vieringen op zondag beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld. Op woensdag is er een gesproken eucharistieviering om 9.45 uur, met uitzondering van 24 juni. Dan is de aanvangstijd 11.00 uur. Toegang via de zijdeur van de kerk. In juli en augustus vervallen op woensdag de gesproken vieringen en de open kerk.

Bijzondere vieringen:

14 juni Sint Vitus

21 juni Diakenwijding

Helen Gaasbeek, 14.30 uur

Extra collecte:

01 feb Jongerenwerk

COLOFON

Redactieadres

Melkpad 14

1217 KC Hilversum

E-mail: redactie@stvitus.nl

Kopijsluiting

De kopij voor de volgende Vitus (juli en augustus) graag inleveren voor zondag 7 juni.

Pastoor

Pastoor Wietse van der Velde

Melkpad 14

1217 KC Hilversum

Tel: 035 624 80 09

Noodnummer bij afwezigheid:

06 511 76 332 (M. Vos)

E-mail: pastoor@stvitus.nl

Secretariaat kerkbestuur

Maghalie Treffers - Haas

Postadres: Melkpad 14

1217 KC Hilversum

Tel: 036 841 62 28

E-mail: secretaris.vitus@upcmail.nl

Penningmeester

Margreet Vos - van Buuren

Cameliastraat 13

1214 EZ Hilversum

tel: 06 511 76 332

E-mail: vosvanbuuren@hetnet.nl

Bankrekening:

NL45 INGB 0658444522

t.n.v. het OK Kerkbestuur, Hilversum

Ophaaldienst

U wilt naar de kerk, maar heeft geen vervoer? Neem dan contact op met Antonie van Aartsen: 035 6859810

Website

www.stvitus.nl

AGENDA

30 mei

Lering en Vermaak

04 juni

Ontmoetingsavond 20 - 45 jarigen

06 juni

Bisdomdag

07 juni

11+ afsluiting

14 juni

Zomerfeest catechese in Utrecht

16 juni

Kerkbestuur

18 juni

OKSC - Senioren, 14.30 uur

24 juni

Broodje na de woensdagviering, 11.45 uur

Praten met koffie



Al eerder hebben we als parochie op een zondagochtend na de viering met een kop koffie in de hand gepraat over onderwerpen die ons bezighouden. Op zondag 14 juni is er weer zo'n *Praten met koffie*.

De kerk doet op zondagochtend soms leeg aan; het aantal kerkgangers neemt af. Is daar iets aan te doen? Niet een vraagstuk om binnen een klein uur op te lossen, wel een realiteit om samen te bespreken.

ZOMERPLANNEN?

Veelal gaat het er in de zomermaanden rustiger aan toe. Allerlei activiteiten staan op een laag pitje, we ontspannen graag en ondernemen andere dingen. Ook in de parochie.

Misschien is het wel leuk om in die zomertijd samen iets te doen. Wie gaat er mee naar het Catharijneconvent, waar deze zomer een prachtige tentoonstelling over middeleeuwse liturgische gewaden (waarvan de topstukken oud-katholiek bezit zijn) te zien is? Wie is in voor een rondje Hilversum over de hei? Wie...?

Wie plannen in die richting heeft: maak het bekend en informeer ook Maghalie (secretaris.vitus@upcmail.nl). Dan zorgt zij ervoor dat zo'n plan ook wordt afgekondigd en/of gemeld wordt op Facebook.



Religie nu

Het Comenius Museum in Naarden presenteert t/m 21 juni 2015 het fotoproject Religie Nu van mediakunstenaar Eddy Seesing.

Zeven jaar lang werkte Seesing aan een serie fotoportretten op groot formaat van voorgangers van zeventig verschillende geloofsgemeenschappen in Nederland. En inderdaad, ook onze pastoor is een van hen! Door de wijze waarop Seesing de Religie Nu-tentoonstelling heeft samengesteld, legt hij de nadruk op de overeenkomsten tussen de verschillende geloven. www.comeniusmuseum.nl

